

## Dagthema: Koningschap

### Overweging 3 januari – Ingeborg Schenkels

“...een wezen buiten ons, die ons komt verrassen, en alles weer in goede ...”

#### Openingsgebed

Rumi

Hoe zit het met mijn ogen, vroeg ik. Houd ze op het pad zei God.  
Hoe zit het met mijn passie, vroeg ik. Houd haar brandend zei God.  
Hoe zit het met mijn hart, vroeg ik.  
Vertel me wat je in je hart geborgen hebt, vroeg God. Ik zei: Pijn en zorgen.  
En God zei: Blijf daar bij.  
De wond is waar het Licht tot je doordringt.

#### Lied:

Simone Huisman/Tom Löwnthal

Altijd aanwezige,  
Cirkel en kern van mijn leven,  
jij trekt aan en omhult,  
Ruimte van liefde, nodig mij uit,  
om binnen te gaan.

#### Welkom en inleiding

Welkom lieve mensen in een nieuw jaar.

Een nieuw jaar waarin we samen komen, elkaar uitnodigen, inspireren, een hart onder de riem steken, en bemoedigen.

Een nieuw jaar ook wat er heel anders uitziet dan we ooit hadden kunnen bedenken of vermoeden.

Een nieuw begin dus, en ook een goed moment voor misschien nieuwe inzichten.

Drie Koningen zijn onderweg en op 6 januari zal het feest van Drie Koningen gevierd worden maar wat zegt die gebeurtenis eigenlijk?

Astrologisch gezien begon het met de ster Sirius deze stond precies op 25 december, aan de hemel, daarachter op één lijn nog drie sterren die de drie koningen werden genoemd. Die sterren stonden aan de hemel precies op het moment dat de zon op zijn diepste punt stond en één graad bewoog.

De geboorte van het licht... de zon! De drie sterren stonden in deze constellatie om de zonsopkomst te lokaliseren!

Want daar begint het nieuwe leven! En dus het nieuwe jaar!

In het Bijbelse verhaal volgens Matteüs gaat het over drie wijzen uit het oosten die deze ster volgden op zoek naar de pasgeboren Koning der Joden.

Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee.



Hun geschenken waren indertijd van grote stoffelijke waarde maar vooral van grote immateriële waarde.

Goud stond symbool voor Koningschap, Wierook voor Goddelijkheid en Mirre was een kostbaar hars waarmee de doden werden ingewreven.

Als we deze viering van Drie Koningen, naar de huidige tijdgeest zouden vertalen welke geschenken zouden dan nu in deze roerige tijd van grote immateriële waarde zijn?

Daarover gaat het deze viering, wat betekent dat eigenlijk; Koningschap?

Je plek innemen? Dat gaat niet zomaar, of zonder slag of stoot.

Daar is soms een hele reis voor nodig.

We doen dit aan de hand van teksten en liederen die het thema van verschillende kanten benaderen. Anders dan in het boekje staat vermeld luisteren we naar “ I talk to the wind” een prachtig lied van King Crimson dat verhaalt over de twijfel aan de religie en de heiligheid van een groter goed. God wordt afgebeeld als de wind, wat betekent: we kunnen het niet zien, en hoewel soms de chaos groot is kunnen we aannemen dat het er is, en de effecten van het praten met de wind wel wordt gevoeld, en ook gerust stelt.

Ik ben heel blij met de bijdragen van Henk, Harris en Marc, zodat 3 koningen ook in de fysieke vorm zijn uitwerking heeft vandaag.

Ik wens ons allen, een inspirerende en mooie viering toe.

Lied: I talk to the wind van Crimson

<https://youtu.be/8nMuA2y0kyA>

### **Eerste lezing: Psalm 45 vrij naar Huub Oosterhuis**

Mijn hart is in rep en roer  
mijn stem roept - en valt stil  
mijn pen houdt de woorden niet bij  
die opdagen in mijn hoofd.

Ik zing voor de koning een lied:  
voor een mens van godswege gezegend  
de mooiste mensenzoon ooit,  
honing vloeit van zijn lippen

hij draagt zijn zwaard als een held  
hij gaat voor recht en ontferming  
sterk en zachtmoedig, hij zal  
verdrukten doen gaan in vrijheid.

Door koningsdochters omgeven  
in strak geplooide gewaden  
en één uitverkoren dame  
meisje in goudbrokaat,

omstuwde en benijd door vriendinnen,



legt haar hand in de zijne,  
schrijdend de troonzaal binnen  
naast haar beoogde messias.

Hoe anders de tijden, dezelfde  
roeping opdracht en zegen.  
Was hij de beoogde messias –  
jij bent zijn jongere broertje.

Vandaag is jouw dag en uur  
dag van jeugd en verlangen.  
Vandaag ook de dag van niet weten:  
heden is kome wat komt.

Je wordt op je plaats gezet  
in de rijen der knechten.  
Koningsdochters keren zich af –  
zij zoeken andere heren.  
Wie denk je wel dat je bent?

Deze toevallige ene  
ben je, deze geroepene  
die zal doen wat hij kan.

In een verloren wereld  
in een wereld-te-winnen  
vreemd tussen vreemdelingen  
thuisloos met de ontheemden

toegerust met een woord  
dat de machten weerstaan zal.

Mogen er handen zijn  
die je dragen en strelen.

Gezegend jij dat je ja zegt,  
hier nu – kome wat komt.

Moge de geest van jouw God  
het aanschijn der aarde vernieuwen.



**Lied:**

Wek mijn zachtheid weer.  
Geef mij terug de ogen van een kind.  
Dat ik zie wat is.  
En mij toe vertrouw.  
En het licht niet haat.

**Tweede lezing**

Vandaag kijken we vooruit naar het feest van Drie Koningen op 6 januari in dit nieuwe jaar. Een koning(in) wordt beschouwd als een persoon groter en machtiger dan de gewone stervelingen. In het verleden werden aan koningen vaak mythische krachten toegeschreven. Sinds dit jaar zijn we er in Nederland achter dat de koning en zijn familie ook maar mensen zijn, met alle hebbelijk- en onhebbelijkheden van dien!

Jezus was ook een koning, Koning van de Joden.

In de tijd van Jezus waren koningen machtige heersers die soms wreed, denk aan Herodus, heersten over hun onderdanen. Voor de koning waren er alleen maar rechten en voor de onderdanen waren er alleen maar plichten.

Jezus was anders, hij was de Koning die de voeten van zijn leerlingen waste, een dienende vorst.

Laten wij zijn zoals hij en aandacht hebben voor elkaar, door te luisteren, door elkaar te helpen en elkaar (al dan niet virtueel) vast te houden. Zodat we de Koning(in) in die ander ontdekken en voor elkaar een Koning(in) kunnen zijn.

Waarom wanneer uit welke luchtlaag

**Lied:**

Waarom wanneer uit welke luchtlaag,  
uit hoe diep luchtledig werden wij  
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij-  
kant en overkant, woord, weerwoord, tij en tegentij.  
Dag van vandaag: vervreemd, hereigend zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?  
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.  
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur.  
Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,  
uit hoe diep versteende moederschoot,  
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot staan in morgenlicht,  
onstuitbaar vrij,  
zo licht als Hij.

Waarom wanneer uit welke luchtlaag,  
uit hoe diep luchtledig werden wij



zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij,  
kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij.  
Dag van vandaag: vervreemd, hereigend zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?  
Leven ternauwernood te harden ik en Gij.  
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur.  
Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag,  
uit hoe diep versteende moederschoot,  
zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot naast u staan in licht, onstuitbaar vrij  
zo nieuw als Gij.

### **Overweging**

Er zijn momenten in de tijd waarop vele geheimen ontsluit worden en verborgen herinneringen aan de oppervlakte komen drijven. Er zijn bepaalde momenten in de tijd van openbaring en transformatie, van Chaos en ook creativiteit. Deze tijd lijkt zo'n tijd te zijn. Tegelijkertijd neemt de angst voor verandering toe. Zoekend het oude vertrouwde loslaten. De Chaos roept ook onzekerheid op, en veel mensen verlangen terug naar de zekerheden van het oude. Naar het oude normaal. De regels en normen en waarden die houvast gaven in het verleden.

Het wachten is op de held die door zijn daden de weg vrijmaakt voor de terugkeer van de rechtmatige koning, Het is het universele verhaal van de strijd tegen het kwaad en het doorzettingsvermogen van de held om de missie te volbrengen, de heilige graal te vinden, de bron met het levenswater te ontdekken, de draak te verslaan en de verborgen schatten mee terug te nemen.

Dit verhaal komt in vele vormen overeen in de geschiedenis van de mythologie.

In Christelijke kringen wordt gesproken over de wederkomst van de messias.

Elke wereld cultuur heeft een eigen blauwdruk van de christus.

Die is er altijd al geweest.

Het diepe verlangen naar een verlosser, een wereldredder, zit heel diep in het dna ingebakken. De messias( christus) zal terugkeren.

Als een wezen buiten ons, die ons komt verrassen, en alles weer in goede banen zal leiden. Zelf denk ik dat dat niet de bedoeling is, ik denk dat als wij verlost gaan worden, dan is dat omdat wij onszelf gaan verlossen.

Dat is de enige manier voor ons, om uit de infantiele manier van met onszelf, elkaar en met de aarde om te gaan.

De enige manier om groot en sterk te worden. De enige manier om werkelijk in contact te komen met die goddelijke energie in onszelf en de keuze te maken om verantwoordelijkheid te nemen en dit in onszelf wakker te maken. Ik denk dat het de enige reden is waarom we hier zijn gekomen. En wat we daarvoor dienen te overwinnen is het idee dat er een macht buiten ons is die ons gaat verlossen. Dat is een mooie uitdaging voor het komende jaar.

2021 Het nieuwe jaar met nieuwe inzichten.

Waar staat dat voor ?

De terugkeer van de koning, koningschap. Voor mij betekent het een nieuw soort leiderschap dat respect heeft voor de aarde, in contact staat met spirituele wijsheid. Die mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten verenigt in zichzelf, en die kracht en kwetsbaarheid samen brengt.

Dit universele thema van de terugkeer van de koning geldt zeker ook voor deze tijd.



Hoe geven wij vorm aan de held, heldin die ruimte maakt voor het terugkeren van de rechtmatige koning?

En wat betekent dat nieuw koningschap? Het is eigenlijk niet nieuw, het komt in zoveel verhalen terug, en ook in de thema's van de adventsvieringen "staan in licht, de kerstnacht die in het teken stond van opnieuw geboren worden, en in de laatste viering van Marc met als thema; je plek op deze wereld, dat je er mag zijn, dat je welkom bent.

Ik ga graag verder op dat thema. Want hoe doe je dat? Er achter komen wat je plek is en deze dan ook nog innemen. Ik ga een poging doen aan de hand van Psalm 45 De tekst die Henk vandaag voorlas.

Het begint met het naar binnen keren, stil worden de stem kunnen horen. Welke stem? De stem die van binnen uitkomt waarom je hier bent, welke plek jij in te nemen hebt. Wat jou roeping is, jouw missie. Jouw bedoeling... dat kan verwarring en onrust oproepen. *Ik citeer:*

*Mijn hart is in rep en roer, mijn stem roept- en valt stil...Mijn pen houd de woorden niet bij die opdagen in mijn hoofd.* Om naar die stem te luisteren is het nodig oude machten te overwinnen.

Die niet buiten je, maar in je zijn. Want als je weet wat je plek is, waartoe je bent geroepen, is het onvermijdelijk dat oude machten overwonnen moeten worden.

Oude macht wil namelijk geen verandering, die wil graag alles bij het oude laten, zeker weten waar je aan toe bent, niet uit je comfortzone komen. Dan is het belangrijk om geen compromis te sluiten.

Een gesprek met God, of een mentor, of iemand die je inspireert kan helpen, om je op je pad te houden. Om je te helpen je hart te volgen, om je niet kleiner te maken dan wie en wat je bent. Je terug te trekken. Als het moet je zwaard gebruiken. Zoals in de psalm:

*Hij draagt zijn zwaard als een held, hij gaat voor recht en ontferming, sterk en zachtmoedig, hij zal verdrukten doen gaan in vrijheid.*

Jij bent het, die dat zwaard draagt, en die mag gaan staan voor wat en wie je bent. Opkomen voor mensen die in de verdrukking zitten, maar ook je eigen vrijheid erkennen, dat je gaat staan voor jouw waarden. Oprecht en waarachtig.

En als je zover bent en je bent voorbereid op jouw grote avontuur, komt de tijd dat je ook moet afdalen in de schaduw, de donkere kanten van jezelf herkennen en erkennen.

*Je wordt op je plaats gezet in de rijen der knechten, wie denk je wel dat je bent?*

Dat kan onzeker maken, of angstig.

Maar in die verloren wereld is een wereld te winnen. Onder ogen komen wat pijn doet en pijn heeft gedaan. Niet meer rennen, niet meer vluchten. Niet onderdrukken of ergens vanaf proberen te komen maar het aanzien:

*vreemd tussen vreemdelingen, thuisloos met de ontheemden. Toegerust met een woord dat de machten weerstaan zal.* Dat doorleven, doorvoelen, bewust worden en een plek geven. Dat is niet eenvoudig daar is dapperheid en moed bij nodig.

Dan komt de ontdekking van de Graal. Dat wat op jou gewacht heeft, omarmen, met alles wat je bent en wat in je is.

Eindelijk je bestemming gevonden, thuiskomen, gezien en erkent worden.

*Mogen er dan handen zijn die je dragen en strelen.*

Dat je een rustpunt vindt, heelheid. Zodat het mag beklijven, jezelf mag toevertrouwen, en dat wat je verzameld hebt gedeeld mag worden. *Gezegend ben je dat je ja zegt! Hier nu... kome wat komt.*



De moed gevonden om het aan te gaan, niet meer hoeven wachten, de kracht en het vertrouwen gevonden dat je mag gaan staan, staan in licht, ik ben, hier ben ik, ik ben het, beschikbaar. Met alles wat in mij is.

*Moge deze geest van jouw God het aanschijn der aarde vernieuwen.*

Dat je je plek mag vinden en innemen in deze roerige tijd, jezelf mag laten zien en mag laten horen, in kracht en kwetsbaarheid. In bemoediging en vertrouwen.

Dat is nieuw koningschap. Amen.

### **Muziek:**

#### **My own king am I Erik Vloeimans**

<https://youtu.be/Jqd6ii1FgqI>

### **Geloofsbelijdenis**

God, in de leegte zocht ik je en ik heb je niet gevonden.

In de drukte heb ik je gezocht en ook daar was je niet.

Toen keek ik in mijzelf, daar zat je al te wachten en alles was in jou dus alles was in mij.

Je bent er! Dat geloof ik.

### **Piano: Irina speelt Elegie voor Piano A. Babadjenian**

### **Voorbeden en intenties**

### **Mededelingen**

---

#### **Donaties**

*Wij vragen om je **bijdrage** over te maken aan De Duif. We hebben geen inkomsten meer van collectes en de kosten van de huur van De Duif gaan gewoon door. Dus ondersteun onze Duif, maak je gulle bijdrage over. Draag bij wat je kunt missen. Mocht je dat willen doen, dan kun je [hier](#) vinden hoe. Je kunt ook een bedrag overboeken naar ons bankrekeningnummer: NL20 RABO 0173 6297 92 ovv Stichting De Duif. Hartelijk dank!*

---

#### **Slotlied**

Circle of life (Lion King)

<https://youtu.be/GibiNy4d4gc>

#### **Zegenbede**

*Mufasa Uit de Lion King*

Je bent vergeten wie je bent, en zo ben je mij vergeten Kijk in je spiegelbeeld

Je bent zoveel meer dan je denkt wie je geworden bent neem je plaats in,

in de kringloop van het leven

Je bent mijn zoon: de enige echte koning! Herinner je wie je werkelijk bent!

