

Binnenstebuiten

Advent en Pasen 2021 – De Duif

Op weg naar Pasen keren we de dood binnenstebuiten, om nieuw leven te ontdekken. Nu, in Coronatijd, keren we ons naar binnen en reflecteren op waar we ons bevinden. Omdat we elkaar zo weinig in levenden lijve zien, kost het moeite om ons met anderen te verbinden. Wij zijn het die het Goddelijke naar buiten kunnen brengen, de wereld in.



21 februari 10:30 – Marc van de Giessen –
Eerst naar binnen

Bezint eer ge begint. Als voorbereiding op een grote inspanning is het goed om te bezinnen door naar binnen te keren. Geen makkelijke keuze overigens.

28 februari 10:30 – Helma Schenkeveld –
Wat geef je aandacht?

Een beproefde manier om naar binnen te kunnen keren is om naar buiten te gaan. De natuur in. Wat geef jij aandacht in deze vastentijd?

7 maart 10:30 – Hans Ernens –
Staan voor waar je in gelooft

Corona en al haar beperkingen: de vlam slaat in de pan. Maar bekogel mij met liefde en belaag mij met een lach. En laat je woede, Bezin je.

14 maart 10:30 – Diana Vernooij –
Van niets in overvloed

Er lijkt niets om te delen, niets om te vieren – maar jij scheidt overvloed uit een heel klein beetje.

21 maart 10:30 – Ingeborg Schenkels –
Tot leven komen

Om tot leven te komen sterft de graankorrel aan wat vastigheid geeft. Sterven is de meest intense vorm van loslaten. Vertrouw je toe aan het onbekende en omarm wat pijn doet.

28 maart 10:30 – Jan Meijer –
Tegendraads

Doe je het goede door mee te gaan met anderen of door een tegendraadse actie? Als je iets doet, doe je dat uit van een heilig moeten of uit liefde zonder na te denken?

Witte Donderdag 1 april –

Ingeborg Schenkels –
Gaat het dit jaar lukken een speciale Witte Donderdag te vieren samen?

Goede Vrijdag 2 april 19:00–

Bart Jan van Gaart – **De pijnlijke weg**

Pasen 4 april 10:30 – Bert van der Meer –
Binnenstebuiten

Op de dag dat iedereen bedroefd is om de dood van Jezus, is er ineens licht! Hij was verdwenen, en ... verschijnt! Je bent ondersteboven ... en binnenstebuiten.

Het is waarschijnlijk dat de vieringen via Zoom worden gehouden.
De Zoomcode voor elke viering is: <https://us02web.zoom.us/j/87957577758>



Oecumenische
Basisgemeente **De Duif**