

## Back to normal? Of toch maar niet!

*Het was voor mij een ontroerend moment toen ik woensdag de 20e januari op de CNN-TV dat TV-beeld zag met aan de ene kant van het scherm het vertrekkende presidentiële vliegtuig met aftredend president Trump en aan de andere kant het beeld van de nieuwe president Biden die de kerk in Washington betrad. Het was voor mij niet zomaar het beeld van 'aflossing van de wacht', maar het beeld van het einde van het kwaad en het hoopvolle begin van een nieuwe toekomst. Ik merkte dat het me ontroerde.*

**E**r zullen maar weinig mensen in Nederland zijn die niet een zucht van opluchting hebben geslaakt toen met de verkiezingen bleek dat Trump het veld moest ruimen voor Biden. De arrogante onbeschaamdheid moest plaats maken voor het fatsoen.

In de Trouw van 20 januari las ik in de column van Stevo Akkerman hoe Biden een Duitse priester die door de Nazi's geëxecuteerd was citeerde: "Eerst worden we tot op het diepst door elkaar geschud. Daarna zijn we gereed voor een seizoen van hoop."

**Die tekst trof me** want ook geldend voor de huidige tijd die iets heeft van een heksenketel met die verkiezingen in de VS, met de Covid-19 pandemie, met de dreigende lockdown en de avondklok, met het gevallen kabinet, met dat ongelooflijke schandaal van de toeslagaffaire, met dat toenemende onbegrijpelijk domme verzet en misleidende informaties tegen de corona maatregelen. In wat voor draaikolk is onze samenleving verzeild geraakt! Radeloos, redeloos, reddeloos?

**Anders gezegd:** hoe is ons zicht op de toekomst? Wat te doen met deze crisis. Alleen maar afwachten tot alles weer bij het oude zal gaan. Back tot normal? Klimaatproblemen Of lessen trekken uit deze crisis met een schuin oog naar beelden van het visioen van het Koninkrijk Gods waar brood en leven is voor iedereen. Gewoon heel praktisch rekening houden met de kwetsbaarheid van onze aarde. Gewoon ieder op zijn eigen terrein, elkaar vindingrijk stimulerend binnen de gemeenschap die we zijn.

**Duifgemeenschap,** blijf bij elkaar, ook al zie en spreek je elkaar weinig. Kies weer een stel goede voorgangers die met jullie in de Geest van die Ene blijven zoeken hoe ieder van ons elkaar en die dierbare, kostbare aarde in ere houden en zuinig beheren!

Kortom: op weg blijven naar een seizoen van hoop!

• *Harris Brautigam*

## In memoriam Cees Blaauw (1921-2021)

Maandag 1 februari is Cees Blaauw overleden. Cees is 99 jaar geworden. De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden, conform de huidige Covid-19 richtlijnen.

### Nr 1 - 7 februari 2021

Volgend nummer verschijnt 24 maart 2021

Inleveren kopij tot uiterlijk 11 maart

### Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

7 feb	Verkiezingenzondag Gastvoorganger Gerrard Boot
14 feb	Jan Meijer 40 dagen tijd Thema: Binnenstebuiten
21 feb	Marc van de Giessen
28 feb	Helma Schenkeveld Vredesvlucht
7 mrt	Gastvoorganger Hans Ernens
14 mrt	Diana Vernooij
21 mrt	Ingeborg Schenkels
28 mrt	Jan Meijer
1 apr	Witte Donderdag Ingeborg Schenkels
2 apr	Goede Vrijdag Bart-Jan van Gaard
4 apr	Pasen Bert van der Meer

### Agenda

7 feb	Verkiezingen bestuur en voorgangers. Het jaardoel voor 2020 wordt gecontinueerd in 2021
-------	---

### Inrichten kerkruinte & Sluiten

*Vanwege het Covid-19 virus is De Duif tot nadere berichtgeving gesloten.*

*Duifvieringen houden wij via Zoom.*

*Volg de mededelingen op onze website:*

*www.deduif.net*

• *Liesbeth Broekhoff*

\*\*\*\*\*

**En verder in dit nummer:**

**2** Verkiezingen in De Duif

**2-4** Motivatie voorgangers 2021

**3-4** Motivatie Bestuur 2021

\*\*\*\*\*

**Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op [www.deduif.net](http://www.deduif.net)**

\*\*\*\*\*

## Gedicht

- 3 feb Maxime Vos  
 10 feb Marja Bommerson  
 16 feb Marina Slot  
 21 feb Frans Gerritsma  
 23 feb Yvon van der Meer  
 25 feb Christel Meeuwissen  
 12 mrt Tobias van der Marck  
 15 mrt Corrie Keijzer  
 18 mrt Fjodor Gransjean  
 21 mrt Christina Terpstra

# Verkiezingen in De Duif

*Beste Duiven,*

Op 7 februari 2021 vinden de verkiezingen weer plaats, voor de voorgangers en voor het bestuur. Omdat we op die zondag nog geen fysieke viering in het Duifgebouw kunnen hebben, kunnen alle Duiven op twee manieren stemmen: digitaal en door middel van een gewoon briefje.

**De digitale stemming** wordt tijdens de digitale viering uitgelegd. We zoeken naar aan manier die het voor iedereen zo makkelijk als mogelijk maakt om te stemmen. Als je dat (digitaal stemmen) niet wilt of kan, kun je ook door middel van een briefje stemmen. Dat briefje kun je per post toesturen aan: De Duif, Utrechtsedwardsstraat 7, 1017 WB Amsterdam.

Of je kunt het daar in de bus stoppen. Zorg er dan wel voor dat dat briefje vóór 14 februari 2021 daar aangekomen is.

### Wie zijn er verkiesbaar?

Als voorganger zijn verkiesbaar: Helma, Jan, Marc, Diana, Ingeborg (voor 4x per jaar), Bart Jan, Bert en Henk (na augustus 2021).

Voor het bestuur zijn verkiesbaar Bert, Henk, Liesbeth, Natalie en Gerrard. Wij hopen dat dit het begin wordt van een mooi jaar!

Namens het bestuur,

- *Gerrard Boot*

# Motivatie voorgangers 2021

## Bart-Jan van Gaart

Opnieuw stel ik mij verkiesbaar als voorganger in de Duif, hopende dat we snel weer samen kunnen komen op de vertrouwde plek. De Zoomdiensten ten tijde van de Corona pandemie voorzien in een behoefte, maar hebben wat mij betreft ook wel een paar nadelen.

**De belangrijkste is** naar mijn bescheiden mening dat we daardoor erg naar binnen gekeerd zijn, terwijl de Griekse oorsprong van het woord liturgie duidt op 'dienst aan de mensen'. Wat mij betreft dient een gemeenschap met Joods-Christelijke wortels geen ander doel dan het streven naar en perspectief bieden op een wereld waarin allen gelijkwaardig zijn en ieder krijgt wat nodig is. Primair is niet persoonlijke groei mijn missie, maar een nieuwe wereld. Of zoals Jezus dat noemt 'het Koninkrijk Gods'. Dat is niet iets van na de dood, maar iets dat in het verschieft ligt voor deze wereld, voor jou en mij.

**Op zoek naar** zoiets als God ben ik erachter gekomen dat God niets anders is dan datgene is waar jij achteraan gaat, waar je je op richt, wat je doel is. De Bijbel is meer dan een geloofsboek, een politiek boek, waarin telkens gewezen wordt op de heilzaamheid van de inspiratie van één die zich 'Ik Zal Er Zijn' noemt. Een God als een program als een missie, als keus voor de zwakkeren in de samenleving, de vreemdeling, de ontheemde, de slachtoffers van geweld. Dit in plaats van de god van geld en bezit. Met het hebben van een zekere welstand is niets mis, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de ander en bezit zelf niet tot god verheven wordt. Daarover kan ik niet zwijgen, dus daarvan wil ik spreken in de diensten waarin ik voorga.

### Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs en Angela van der Marck.  
 Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering  
 Indeling: Freek van der Marck.  
 Eindvormgeving: Fred Vos.  
 HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

### Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht  
 Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7  
 1017 WB Amsterdam  
 e-mail: deduif@xs4all.nl  
 website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal  
 Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam  
 Telefoon: 06 45949624  
 Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

### Verzending HGL

Hortense Ghijs ..... 020 6266155

### Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

### Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

### Jaardoel - maandcollecte

- 2020 - *Liliane Fonds*  
 2019 - Hospice daklozen Centraal Azië  
 2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS  
 2017 - Kinderen van de voedselbank  
 2016 - Liefdevolle massage bij kanker  
 2015 - The Dreamcatcher Foundation.  
 2014 - Hospice Kuria  
 2013 - De Regenboog Groep

## Diana Vernooij

Het afgelopen jaar ben ik 1 keer voorgedaan in de kerk en 6 keer via Zoom. Het was een groot avontuur daarmee te starten – en zo in Coronatijden toch met elkaar te kunnen vieren.

**Het vroeg veel**, maar ik ben trots op wat we hebben bereikt, hoe we het doen en welke nieuwe mogelijkheden online-vieren ons weer allemaal gegeven heeft. Ik ga er graag weer mee door, om straks, live en online samen te kunnen brengen. We hebben het nodig, samenzijn, ons bezinnen, geraakt worden, stil worden en weer uitreiken. Ik ben weer beschikbaar.”

## Helma Schenkeveld

Voorganger zijn voor de Duifgemeenschap, en voor alle anderen die er ook een keer bij willen zijn. Tijd, energie, liefde geven aan een proces, dat leidt tot een Duifviering met lezingen, gebeden en liederen. En dan de vraag: wat leeft er nu in de harten en in de gedachten bij onze Duiven? Voor wie en voor wat willen zij nu bidden? Wanneer kunnen en durven zij een stap te zetten, om dit onder woorden te brengen? Wat hebben zij nodig, om actief hun gebed, hun gedicht, hun voorbede te delen in de (Zoom-)viering?

**Ik wil graag** nog een jaar voorganger zijn voor en met de Duifgemeenschap. Wat ik graag wil bereiken is dat iedereen weer een stapje wil zetten, om het geloof in elkaar en in Liefde te versterken. En om dit te gaan delen, met ons en vooral met de mensen om je heen. Om zo in ons leven te handelen, naar het voorbeeld van Jezus. Niet meedeinend met de massa, maar vanuit een eigen wijsheid en geloof, dat Liefde sterker is dan de dood.

## Henk Kemper

Wat betreft het voorgaan: zoals de meeste mensen weten ben ik momenteel herstellend. Daarom heb ik aangegeven dat ik pas na de zomer de voorgangersdraad wil oppakken. Dat geeft me de tijd om daarna weer verder te kunnen gaan en mijn bijdrage te leveren aan de vieringen.

## Ingeborg Schenkels

Lieve mensen,

Nog geen jaar geleden belde Nathalie mij op om mij te vertellen dat ik was voorgedragen als voorganger. Ik was verrast en voelde me vereerd tegelijkertijd. Onbevangen en onvoorbereid, met alleen mijn katholieke opvoeding als achtergrond en referentie ben ik letterlijk het voorgangerschap in getuimd.

**Al snel ondervond ik** het belang van een flinke dosis levenservaring, gecombineerd met een vernieuwende kijk op de bijbelse verhalen bij het voorbereiden van de vieringen als een onmisbaar ingrediënt.

Om de vieringen een persoonlijke noot te geven zonder het groter geheel uit het oog te verliezen. De combinatie van achtergrond, kijk op het leven, en muziek samen gesmeed tot een geheel, om te inspireren, om te delen, en bovenal te vieren vanuit mijn verbondenheid met GOD waren het afgelopen jaar een mooie uitdaging.

**Met veel plezier**, betrokkenheid en interesse en met hier en daar de ondersteuning van anderen heb ik de acht vieringen van het afgelopen jaar voorbereid, en samen met jullie gevierd. Ook kwam ik op deze ontdekkingsreis in het herlezen en duiden van verhalen uit de bijbel aspecten tegen, waar ik mij het komende jaar nader in wil verdiepen. Daarbij staat de *Lees verder op pag. 4* ►

# Motivatie voor Bestuur 2021

## Henk

Wat een bizar jaar ligt er achter ons. Voor mij persoonlijk niet alleen Corona.

Hopelijk wordt het nu net gestarte jaar een beter jaar. Een jaar waarin we ons moeten beraden op onze toekomst, onze mogelijkheden en beperkingen. Dat zal veel denkracht en creativiteit vergen.

Daar wil ik me het komend jaar weer voor inzetten in het bestuur. Samen met de gemeenschap komen tot keuzes die ons verder brengen en waar we allemaal achter kunnen staan.

## Liesbeth

Als bestuur stonden we in 2020 ineens voor een dilemma, hoe gaan we verder in deze corona-tijd?

Veel mensen in de Duif hebben met ons meegedacht en hard gewerkt om met Zoomvieringen verder te kunnen gaan. Wat ons 2021 wacht weten we nog niet, zeker is wel dat we nog lang niet zo ver zijn dat we weer in De Duif onze fysieke vieringen kunnen houden en ons Duifkoor weer kan gaan zingen. Wanneer en hoe we dat weer op zullen pakken zijn voor het bestuur belangrijke besluiten.

Ik ben zeker gemotiveerd om mij daar ook in 2021 voor in te zetten.

## Natalie

Wat kan je van de één op de andere dag toch in een andere tijd leven.

Samen hebben we geschiedenis geschreven door de wekelijkse vieringen via Zoom te gaan doen. Voorlopig zijn van deze situatie nog niet af en zullen we voorlopig blijven Zoomen, maar wat zou het geweldig zijn als dat weer fysiek in onze mooie Duif kan. Genieten van het koor, het prachtige pianospel van Irina, gewoon weer samen zijn.

Om voor elke week weer een voorganger vinden is steeds weer een uitdaging. *Lees verder op pag. 4* ►

► **Motivatie bestuur** *Vervolg van pag.3*

Uitdagingen ga ik niet uit weg. Wat is het dan fijn als het ook elke keer weer lukt om de puzzel weer kloppend te krijgen.

Ook het komende jaar wil ik deze uitdaging weer aangaan en stel mij verkiesbaar voor het Bestuur van De Duif.

**Gerrard**

Twee-duizend-en-een-twintig wordt een belangrijk jaar voor de Duif. De inkomsten houden geen gelijke tred meer met de uitgaven (vooral: de huur van het gebouw) en daar moeten we dit jaar echt een oplossing voor verzinnen.

Dat verzinnen van een oplossing moeten we met z'n allen doen, maar het bestuur kan die discussie wel voorbereiden en in goede banen leiden. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Daarbij hoop ik natuurlijk dat wij zo snel als mogelijk weer fysieke vieringen op de Prinsengracht kunnen houden, en dat we het goede en vernieuwende van de zoom-vieringen zo veel als mogelijk kunnen behouden.

► **Motivatie voorgangers** *Vervolg van pag.3*

invloed van het christendom op vrouwen en de betekenis van vrouwelijkheid in de bijbelse geschiedenis en verhalen voorop. En dan met name de invloed op hun kracht en spiritualiteit. Ik wil daar graag nader onderzoek naar doen, en mij er verder in verdiepen. Zodat ik vervolgens een weloverwogen keuze kan maken hoe ik het voorgangerschap zou willen voortzetten, vanuit welke essentie, achtergrond en kennis. Dit betekent concreet dat ik dit komende jaar een aantal keer zal voorgaan als voorganger. Ik dank jullie weer oprecht voor jullie voor-dracht als voorganger en het in mij gestelde vertrouwen.

Met Hartelijke groet, Ingeborg

**Jan Meijer**

Het afgelopen jaar is gekenmerkt door het ontwikkelen van nieuwe verbindingen om onze vieringen te kunnen voorzetten. Intensievere contacten met elkaar om de vieringen mogelijk te blijven maken.

Dat is gelukt. Dat motiveert mij om dit jaar aandacht te besteden aan het verder benutten van de mogelijkheden om contact met elkaar te hebben en te houden. En voorbereid zijn om steeds de juiste mix te vinden tussen elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten en ook in verbinding te blijven staan met degenen die ons via Zoom blijven volgen.

Dat kunnen we met elkaar en in geloof, hoop en liefde.

Met in gedachten de brieven van Paulus om de geloofsgemeenschap een hart onder de riem te steken en om elkaar tot steun te zijn.

**Marc van de Giessen**

Beste Duiven,

Roeping? Dat is de ervaring waar je innerlijk verlangen samenkomt met de vraag van de mensen om je heen. Je kan een roeping ervaren als leraar, verpleegkundige maar ook als voorganger in onze gemeenschap. Ik heb een innerlijk verlangen om een voorganger te zijn en stel me daarom verkiesbaar als voorganger.

**De Duif is voor mij** een grote spirituele speeltuin om geloof een passende plek te geven. Afgelopen jaren ga ik zo'n 10 keer per jaar voor. Ik ontving regelmatig feedback waardoor ik enerzijds leer en anderzijds besef dat ik echt sta voor een bepaald mens- Gods- en kerkbeeld en liturgie. In een oecumenische basis-gemeenschap staat niet de voorganger maar de gemeenschap centraal. Liturgie wordt geleid en voorbereid door meerdere mensen. En we kijken met elkaar om naar elkaar.

**Tijdens de coronacrisis** hebben we onszelf weer opnieuw uitgevonden. Met elkaar digitaal een viering doen, leuke filmpjes en muziek laten horen. Ik ben echt trots hoe we dit hebben gedaan.

In december ben ik verhuisd naar Bergen (NH). Voorlopig zullen we nog digitaal vieren, maar als we weer live gaan zal ik me daarom iets anders moeten verhouden naar De Duif.

Maar de vraag blijft; stem je voor de voorgangers in De Duif?

En stem je dan voor mij?