

Vindplaatsen van vrijheid

Zomerserie 2021 – De Duif

We verlangen er zo naar: een zomer waar de beperkingen zijn opgeheven. We kunnen opnieuw beginnen en toch willen we ook níet terug naar het oude. We hebben nieuwe ruimte ervaren, de stilte ontdekt, vrijheid gevonden op andere plekken dan we verwachtten. Deze zomer delen we onze vindplaatsen van God, waar we het goddelijke hebben ervaren en waar we onze inspiratie vinden om voort te gaan, kome wat komt.



11 juli 10:30 – Marc van de Giessen –
Vrijheid ons gegeven

Vrijheid is ons gegeven, terug van weggeweest, een ademteug van ons vandaan.

18 juli 10:30 – Harris Brautigam –
Vrijheid: een kwestie van op elkaar afstemmen

Pas als mensen samen leven krijgt het woord vrijheid betekenis met als voorwaarden: hoor en wederhoor en op elkaar afstemmen.

25 juli 10:30 – Diana Vernooij –
Mijn goddelijke tuin

Door de modder en de bloemen, door het snoeien en het planten, door al het monnikenwerk, vind ik mijzelf in mijn tuin terug.

1 augustus 10:30 – Jan Meijer –
Vindplaats van vrijheid tussen de regels

Beperken regels en wetten de vrijheid, of zit de vrijheid in de ruimte tussen de regels? Lopen we tegen ongeschreven wetten aan of geven we elkaar gewoon de ruimte?

8 augustus 10:30 – Helma Schenkeveld –
Beweging van binnen, beweging naar buiten

Het goddelijke ervaren in de vrijheid om te bewegen op de klanken van muziek, ook al is de ruimte soms niet groter dan de zitplek van je stoel.

15 augustus 10:30 – Marc van de Giessen –
Vrijheid nemen

Neem je de vrijheid om te zoeken? Of leg je nieuwe eisen op?

22 augustus 10:30 – Bert van der Meer –
Poëzie

In Poëzie herkennen we gevoel dat ons verbindt. Shakespeare schreef: “Wij zijn van dezelfde materiaal als dromen, en ons kleine leven is omgeven met slaap”.

Vindplaatsen van vrijheid

Alle vieringen zullen in De Duif en via Zoom worden gehouden.
De Zoomcode voor elke viering is: <https://us02web.zoom.us/j/8795757758>



Oecumenische
Basisgemeente **DeDuif**