

De Duif en 't Hemeltje

De Vergadering van Aangeslotenen (VA) heeft op 16 juni 2021 ingestemd met het voorstel van het bestuur om het huurcontract voor 't Hemeltje op te zeggen.

Het bestuur heeft dat huurcontract inmiddels opgezegd, per 1 oktober 2021. Dat betekent dat wij – tenzij Stadsherstel dan nog geen nieuwe huurder heeft en we gratis misschien nog wat langer mogen blijven – 't Hemeltje in september zullen moeten leeghalen. Daarvoor gaan we een beroep op jullie allemaal doen!

Dat we de huur van 't Hemeltje hebben opgezegd, komt omdat dat financieel noodzakelijk is. Ook hebben we de huur van het kopieerapparaat beëindigd. Met die twee besparingen kunnen wij, als onze inkomsten op peil blijven, de overblijvende kosten (vooral de huur van het kerkgebouw en Irina) goed blijven betalen. Daarmee is de financiële situatie van onze gemeenschap weer stabiel. We blijven voor wie dat wil liturgieboekjes maken en uitdelen op zondag, maar dat moet veel goedkoper kunnen dan met het huidige kopieercontract.

Vieringen. Tijdens de VA, maar ook tijdens de liturgievergaderingen in juni, en in het voorgangersoverleg eind mei, is ook gesproken over de vieringen. We hebben bijna anderhalf jaar ervaringen met zoomvieringen, en daarmee hebben we nieuwe Duiven weten te bereiken. Tegelijkertijd ligt het kunnen bezoeken van het Duifgebouw velen na aan het hart. Er is daarom besloten om, zodra het weer kon, te weten vanaf 20 juni 2021, weer vieringen in de Duif te houden. Die vieringen blijven te volgen via zoom. Inmiddels hebben we twee vieringen op die manier gehouden, en we zijn nog bezig de zoom-toegankelijkheid te verbeteren.

Het is de bedoeling dat gedurende de zomerperiode, tot en met 22 augustus, op die manier vieringen zullen plaatsvinden. Op 29 augustus starten we dan met het 'nieuwe seizoen'.

Wij wensen jullie een mooie zomer toe!

Namens het bestuur,

• Gerrard Boot

En nu...?

In mijn lijfblad Trouw las ik laatst in dubbeldikke letters 'Dertigminners kregen grootste mentale klap tijdens de lockdown'. Van zo'n krantenkop ga je even rechtop zitten. Ik hoor al lang niet meer tot die slachtoffergroep, dus je wilt het even goed tot je door laten dringen.

Hoe was dat eigenlijk precies toen je zelf nog in die leeftijdsfase verkeerde? Zeg maar de 18 gepasseerd en nog net niet aan de 30 toe, zeg maar tussen de achtenveertiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. Jaren van herstel na de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland. Het begin van de gisting van nieuwe maatschappijvisies die gestalte kregen rond het beeld van het Lieverdje op het Spui. Krenten werden uitgedeeld, tijdens de eerste openbare manifestaties tegen het gezeten gezag. Dat had lang genoeg gezeten werd de groeiende overtuiging van Provo, van Kaboutervrijstaat en andere rebellerende bewegingen. Er was een intense beweging naar vernieuwing. Maagdenhuisbezetting, actie Toots die schreeuwde om vernieuwing op cultureel terrein. Zelfs binnen de kerken begonnen verlangens om vernieuwing als viooltjes de onderdanige kop op te steken.

En als ik dat allemaal snel vergelijk met wat ik nu zie, hoor en lees, denk ik oprecht: geef mij die malle tijd van de jaren zestig maar Lees verder op pag. 2 ▶

Nr 3 - 11 juli 2021

Volgend nummer verschijnt 19 september.

Inleveren kopij tot uiterlijk 9 september.

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

Voorgangers zomerserie

11 juli	Marc van de Giessen
18 juli	Gastvoorganger Harris Brautigam
25 juli	Diana Vernooij
1 aug	Jan Meijer
8 aug	Helma Schenkeveld
15 aug	Marc van de Giessen
22 aug	Bert van der Meer
29 aug	Gastvoorganger Gerrard Boot
5 sept	Gastvoorganger Natasja Bakker
12 sept	Jan Meijer
19 sept	Ingeborg Schenkels (uitreiking vredesduif)
26 sept	Henk Kemper (in Amstelkerk)

Het actuele voorgangersschema is te lezen op www.deduif.net

Agenda

Zomerserie > zie de folder op www.deduif.net

Inrichten kerkruinte & Sluiten

11 juli	Natalie	Natalie
18 juli	Liesbeth & Carla	Liesbeth
25 juli	Ad	Ad
1 aug	Jos	Liesbeth
8 aug	Ad	Liesbeth
15 aug	Natalie	Natalie
22 aug	Ad	Ad
29 aug	Gerard	Gerrard
5 sept	Nog niet bekend	Nog niet bekend
12 sept	Sabine & Fred	Henk
19 sept	Liesbeth	Liesbeth
26 sept	Liesbeth	Natalie
5 okt	Carla en Carl	Liesbeth

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• Liesbeth Broekhoff

Geluid en Zoomregistratie

Elke zondag door Erwin

Thea van Deijl overleden

Hedenochtend bereikte ons het droevige nieuws dat jongstleden donderdag, 8 juli, Thea van Deijl is overleden.

Gedicht

- 9 juli Thomas Moerkamp
 12 juli Natalie Hakhoff
 8 aug Joachim van der Marck
 Chris Eijders
 15 aug Gerrard Boot
 Bert van der Meer
 17 aug Ruben Gransjean
 Abel van der Meer
 19 aug Jamie Kraan
 20 aug Noële Kraan
 24 aug Jonne Meij
 26 aug Henk Kemper

In memoriam

Oud-duif Gerda Prins
 -feministisch-eigenzinning-
 humoristisch-creatief-lief-
 is op 14 juni te Hoorn overleden.
 Gerda is eenentachtig jaar geworden.

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijss en Angela van der Marck.
 Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
 Indeling: Freek van der Marck.
 Eindvormgeving: Fred Vos.
 HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
 Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
 1017 WB Amsterdam
 e-mail: deduif@xs4all.nl
 website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
 Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
 Telefoon: 06 45949624
 Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijss 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Uitreiking van de Vredesduif

Tijdens de viering van 23 mei jongstleden zou normaal gesproken de Vredesduif zijn uitgereikt aan directeur Sandra Bos van Stichting Burennetwerk.nl. Zij was wel bij de viering aanwezig. We konden kijken naar een wervend filmpje en luisteren naar haar enthousiaste verhaal over Burennetwerk.

Voor de stichting werken 10 parttimers in loondienst met 10 vrijwilligers in de vestiging aan de Nieuwe Herengracht 18 in Amsterdam. Ook zijn er 10 vrijwilligers in de wijken van Amsterdam om de intakegesprekken te voeren met hen die zich aangemeld hebben om een goede buur te willen zijn. Dat kan zijn voor een enkele keer of op regelmatige basis en alles wat daar tussen in kan. De goede buur kan zelf bepalen/aangeven wat de aard van de burenhulp precies kan zijn. Als dat gezamenlijk is vastgesteld, wordt bij de aanmeldingen gekeken wat passend is.

Iedereen met een hulpvraag voor dagelijkse zaken(bijvoorbeeld boodschappen, klusjes, wandelen, een gesprek) mag zich aanmelden. Een mooie vorm van burenhulp die van twee kanten oplossingen biedt en de vrijheid heeft. Via de stichting wordt de verbinding onderhouden en er kan persoonlijk van twee kanten rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden.

In Amsterdam groeit het aantal vrijwilligers. Ook het aantal mensen dat om hulp van alledag vraagt. Voor alle medewerkers en vrijwilligers was er op 24 juni jongstleden een bijeenkomst in de Binnentuin van de Nieuwe Herengracht. Mooi weer, grote opkomst en een mooie gelegenheid om tot uitreiking van Vredesduif over te gaan. Die was gepland om 19 uur na de gezamenlijke maaltijd. Ondertussen gesproken met de medewerkers en vrijwilligers. Opvallend veel jonge mensen die voor de stichting werken. Iedereen is welkom zoals bij ons in De Duif welkom is. Fijn om te horen en zien wat ze allemaal voor de Stichting en elkaar willen betekenen. Een positieve energie.

De tijd voor het officiële gedeelte was aangebroken. De geluidsinstallatie zorgde ervoor dat iedereen het kon verstaan. De twee fotografen zorgden voor de plaatjes. Ik had zelf voor een stenen witte duif gezorgd om aan de organisatie te geven met een ingelijste tekst, zodat bezoekers kunnen lezen over de uitreiking en de reden ervan. Het speldje heb ik in overleg betiteld als een wisselspeldje voor vrijwilligers die op die manier extra waardering krijgen en de waardering voor elkaar en de organisatie kunnen uitdragen. Na het napraten met elkaar reed ik met een positief gevoel op de fiets naar huis. Een mooi initiatief van en voor mensen, ongeacht wie of wat je ook bent... De aanhef waarmee we ons welkom in de viering beginnen. Deze bijeenkomst voelde als viering van blijdschap en positieve energie. Mooi om dit initiatief op deze manier voor het voetlicht te mogen brengen. Duiven vliegen uit voor een vreedzamer samenleving.

• Jan Meijer

► **En nu...? - Vervolg van pag 1** ► weer terug! Toen ging het om het verlangen naar iets nieuws! Er waren toen ook geen wetenschappelijke onderzoeken om de 'mentale' klap van die leeftijdsgroep diepgaand te onderzoeken.

Tijdens de pandemieperiode, die voor niemand een aangename periode is geweest, stond voor velen die serieus met onze wereld omgaan vast dat heel die Covid-aanval met zijn miljoenen slachtoffers ook een indringend signaal was aan de mensheid. We kunnen niet zo blijven doorgaan met de wereld uit te putten. Het moet anders worden. Met meer verantwoordelijkheid. We kunnen niet langer doen alsof er geen klimaatverandering gaande is!

Terug naar die 'mentale klap van de dertigminners'. Uit die groep hoorde men het meest het protest tegen de 'vrijheidsberoving' door de lockdown, de avondklok, de gehate mondkapjes. Toen ik zondagmorgen 27 juni naar De Duif fietste, kwam ik langs een kroeg in de buurt van de Ferdinand Bol. Het trottoir en het lege terras lagen bezaaid met gele, rode en zwarte leeggezogen lachgasballonnetjes. Ik vond het een veeg teken. Zou hier ook een universiteitsonderzoek op losgelaten worden?

• Harris Brautigam