

Dagthema: Verbinden en delen

[Overweging 17 oktober – Natasja Bakker](#)

“... voorlas vroeg Henk, “zou je deze tekst ook voor durven lezen in Syrie?” Een vraag waar ik het antwoord ...”

Eerste lezing uit Mattheüs

Tweede lezing uit Mattheüs

Openingslied: Boek jij bent geleefd
Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de Geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven
wat je leest.

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven.
Mozes heeft de weg gewezen.
Hoor de woorden der profeten:
licht en adem zal er zijn
als je mens wordt zoals Jezus
liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens,
zoals Hij.

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven.
Wou je leven met zo velen
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen overvloed.

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven.
Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven.
Liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezes
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven mag je zijn.



Vrouw waar is je broer? Mens, waar is je zusje?
't Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar,
lijden, sterven, liefde leren zouden
wij dat ook proberen,
werd het waar.

Welkom en inleiding

Gebed om ontferming

We roepen tot U om geloof, hoop en liefde voor onze wereld waarin het soms zo ontbreekt aan vertrouwen, waarin we soms moedeloos worden en het ons aan hoop ontbreekt.
Voor onze wereld, waarin soms haat en verbittering de boventoon lijken te voeren
Om uw trouw aan ons opdat wij geloven durven,
om uw hoop voor ons opdat wij tekenen van hoop mogen zijn,
om uw liefde voor ons opdat we van die liefde mogen uitdelen,
roepen we U aan en bidden om uw ontferming

<https://www.youtube.com/watch?v=rJzQkVTa1hM>

Als de liefde maar blijft winnen - Stephanie Struijk & Noordpool Orkest

Zolang de Oostenwind blijft waaien
zullen bladeren blijven vallen
Zolang de boer zal blijven zaaien
zal de molen blijven draaien
Zolang de zon zal blijven schijnen
komen bloemen uit de knop
En als de kippen blijven leggen
komen kuikens uit de dop

Zolang het vuur zal blijven branden
schieten vonken naar de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
en er werk komt uit de handen
Zolang de kinderen blijven zingen
en alles gaat zoals het moet
En als liefde maar blijft winnen
komt het allemaal wel goed

Zolang de lente maar blijft komen
en dan de zomer, en dan de herfst
En als de winter maar blijft dromen
van nieuwe bladeren aan de bomen
Zolang de maan gewoon blijft zorgen
voor 't zilveren licht en eb en vloed
En als die liefde maar blijft winnen
komt het allemaal wel goed

Eerste lezing: Mattheus 6: 25-27

Luister naar mijn woorden: Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel belangrijker dan eten en drinken. En maak je geen zorgen over kleren. Want je lichaam is veel belangrijker dan kleren. Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze bewaren geen graan in een schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem veel belangrijker dan de vogels. Maak je dus geen zorgen. Dat heeft geen zin, je blijft er geen dag langer door leven.

Lied: De woorden die wij spraken *Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal*

De woorden die wij spraken tot elkaar,
haastige harde lieve onverstane,
de nacht die wij verzwegen voor elkaar,
de bange dromen, de doorluchte wanen,
de dagen die wij gingen met elkaar
in donker woud door schaduwlichte lanen.

De mensen die wij werden één voor één,
spelende handen helderziende ogen,
lichamen stromend water steen en been,
vurige zielen vonken mededogen,
die ene die wij zijn en anders geen,
die anderen die wij nog worden mogen.

Dit niets dat overleeft ternauwernood,
dit alles dat ik ben in vrees en beven,
dit enig hier nu tegen doem en dood,
dit korte, lichte, lange eigen leven
dat wij ontvangen als genadebrood,
dat ons gegeven is en blijft gegeven.

Tweede lezing Mattheus 6: 30-33

Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt morgen gebruikt om een vuur te maken. En toch versiert God het gras met prachtige bloemen. Dan zal God zeker voor jullie zorgen! Waarom vertrouwen jullie dan niet op hem? Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: 'Hoe komen we aan eten?' of: 'Hoe komen we aan drinken?' of: 'Hoe komen we aan kleren?' Met die dingen houden de mensen zich bezig die God niet kennen. Je Vader in de hemel weet echt wel dat je al die dingen nodig hebt. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven.

Overweging

Toen ik zo een twee weken geleden in de liturgievergadering deze tekst voorlas vroeg Henk, "zou je deze tekst ook voor durven lezen in Syrie?" Een vraag waar ik het antwoord niet op wist en die me aan het denken zette.

Het is nogal wat als je de tekst zo leest. God zorgt voor je dus maak je geen zorgen. Dat klinkt leuk maar wat als je woont in een land in oorlog.

Wat als de Taliban de macht heeft in je land en er hongersnood heerst... Wat als er voortdurende dreiging is dat er bommen vallen of gevechten uitbreken in jouw dorp of stad. Wat als vluchten uit zo een situatie niet mogelijk is?

En wat als je wel vlucht? Als je aankomt in Nederland en vervolgens in een overvolle asielopvang terecht komt. In ter Apel of elders. Natuurlijk ben je dan dankbaar dat het gelukt is, dat je hebt kunnen vluchten en veilig bent. Maar om je dan geen zorgen te maken? Hoe gaat het met de achtergebleven familie, vrienden of kennissen. En hoe gaat het hier in dit voor jou vreemde Nederland. Wat zijn de regels, hoe moet je hier je weg vinden, een nieuw bestaan opbouwen. Allemaal zorgen

En behalve vluchtelingen zijn er ook vele Nederlanders die in armoede leven. Wat als je in Rotterdam Zuid met zijn zessen in een kleine eengezinswoning woont. Er wordt voor alle kinderen thuisonderwijs gegeven maar er is maar een laptop in huis die eigenlijk bedoeld is voor de thuiswerkende vader. Of je woont als alleenstaande ouder in Rotterdam IJsselmonde, de Bijlmer, Tilburg Noord. Arme wijken, onveilige wijken, geregeld steekpartijen onder jongeren waarbij ook jouw kinderen zomaar betrokken kunnen raken. Waar je naast die zorg ook worstelt met je inkomen. Wat als je slachtoffer bent van de toeslagen affaire en daardoor in de schulden bent beland. Als de IND vindt dat je hier niet mag blijven maar je ook niet terug kunt naar je thuisland en je op straat beland of in het beste geval bij vrienden of familie kunt verblijven die vervolgens ook gekort kunnen worden op toeslagen alleen omdat ze jou helpen. Kun je tegen die mensen zeggen God zorgt voor jou? Is het werkelijk zo eenvoudig. Geen zorgen maken, je leven leven en dan komt het goed...

Is dat wat er staat? Zo lijkt het wel als je de lezing op het eerste gezicht leest maar er staat meer. Het is een oproep naar iedereen. Arm of rijk om te vertrouwen dat God voor je zorgt als jij doet waarvoor je geschapen bent.

De vogel vliegt door de lucht, zoekt voedsel voor die dag en legt geen voorraden aan. De vogel vertrouwt dat er de dag daarna weer eten is. Maar de vogel doet nog iets als je goed leest. De vogel vliegt door de lucht en is bezig met het hier en nu. Is bezig ten volle vogel te zijn. Sommige vogels kunnen vaak ook prachtig fluiten, iets waar wij dan weer te volle van kunnen genieten. En dan zorgen wij vaak weer voor een zaadbolletje voor die vogels in de winter.

En de bloemen in het veld. Ze laten wat ze hebben gekregen in al hun pracht zien. Kijk eens hoe mooi ik ben, dat straalt een bloem uit. In alle pracht staat een bloem te schitteren., bloem te zijn. Te zijn zoals God bedoeld heeft. En wij mogen delen in die rijkdom.

De vogels en de bloemen maken zich geen zorgen om de dag van morgen. Ze weten dat het wel goed komt. Er wordt voor hen gezorgd. Bovendien ze hebben geen invloed op wat er morgen gebeurt. Ze hebben alleen invloed op wat nu gaande is. Dat is waar Jezus het over heeft.

Maar dan nog... Als je niks te eten hebt, je kinderen geen brood mee kan geven naar school dan maak je je zorgen. Het is te gemakkelijk om je maar geen zorgen te maken en te denken dat het wel goed komt. Althans zo lijkt het en toch... Ik heb een tijd gewerkt met daklozen en vluchtelingen. Mensen die niet uitkomen met hun maandinkomen omdat het echt te weinig is. Ik heb de enorme nood gezien van die mensen. Wat ik telkens hoor in de verhalen van mensen die echt arm zijn is dat het meest pijnlijke niet is dat er te weinig is aan materiele zaken, het meest pijnlijke is dat niemand het lijkt te zien. Of als men het ziet kijkt men op je neer. Dat maakt het uitzichtloos, hopeloos en

vreselijk zwaar. Maar ik hoorde ook veel verhalen van hoop en veerkracht als ze merkten dat hun nood werd gezien en er geen veroordeling was.

Iedereen in dit land moet te eten hebben. Kinderen moeten naar school kunnen, mensen hebben recht op een veilige slaappleaats binnen. En toch is dat nog niet zo. In Nederland zijn duizenden daklozen en in vele gezinnen gaan mensen met honger naar bed. Kinderen kunnen niet naar school omdat hun ouders de bus niet kunnen betalen, ze geen fiets hebben en de school niet op loopafstand is. Dat is ook de realiteit in Nederland. En die mensen lezen ook, maak je geen zorgen, alles komt goed. God weet wat nodig hebt, Hij voorziet...

En dat doet Hij ook. Maar daarin spelen wij allemaal een rol. God verwacht dat wij allen doen waarvoor wij geschapen zijn. En dat is er zijn als mens. Het land bewerken en eten van de oogst en weten dat het niet nodig is om overvloedige voorraden aan te leggen. Als je goed zorgt voor het land kun je er jaar na jaar voedsel verbouwen, dieren op laten grazen, hun huid gebruiken voor het maken van kleding, het vlees eten om te voorzien in voedsel. Er is genoeg voor iedereen. Het gaat pas mis als we daar niet op vertrouwen, voorraden gaan aanleggen omdat we bang zijn dat die ander er mee vandoor gaat en er dan niks meer voor ons is..... Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

De tekst uit Mattheus eindigt met de boodschap: "Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven. "

Dit is niet alleen een boodschap aan de armen. Dit is juist ook een boodschap aan de rijken. Doe wat God van je vraagt.

En dat is niet bezitten, hebben en houden. Dat gaat niet om ikke, ikke en de rest kan stikken. Dat gaat niet om: ons land is te vol vang mensen maar op in de regio. Het gaat om het handen en voeten geven aan je mens zijn. Het gaat om naast die ander gaan staan en het samen doen. Delen van wat je te veel hebt en mogen nemen wat je te kort komt. Jezus zegt niet, vertel verder wat ik nu zeg. Jezus zegt hou je bezig met Gods nieuwe wereld. Ga leven zoals God het bedoeld heeft. Geen woorden maar daden.

En dan kom ik terug op de vraag van Henk, durf je deze tekst ook uit te spreken in Syrie? En mijn antwoord is nee. Ik durf deze tekst niet uit te spreken in Syrie, ik durf dit niet te zeggen tegen een vluchteling die hier net is gearriveerd vanuit Afghanistan, ik durf dit niet te zeggen tegen dat gezin in armoede, ik durf dat niet te zeggen tegen die dakloze zwerver.

Maar dat is ook niet wat God van me vraagt. God vraagt geen woorden maar daden. Ik kan wel helpen bij de soepbus van het Leger de Heils, doneren aan de voedselbank, dat gezin nadat ik bijles heb gegeven in de Nederlandse taal vragen om te blijven eten of gewoon eens de vraag stellen wat iemand nodig heeft. Ik kan geen woning erbij toveren voor die dakloze die een woning wil, ik kan wel een regering kiezen of een gemeenteraad die oog heeft voor de armoedeproblematiek. En ik kan er gewoon zijn. Open staan, contact zoeken en daarmee iets van mezelf delen waardoor de ander zich gezien weet en weet dat die er niet alleen voor staat. Ook al is er geen directe oplossing, er is hoop, er kan vertrouwen zijn in de medemens. Dat is rijkdom. Ik bid dat we allemaal op onze eigen manier mogen uitdelen van die rijkdom maar ook mogen nemen van die rijkdom zodat we elkaar tot zegen zijn en Gods Schepping meer wordt zoals Hij bedoelt heeft.

Pianaospel

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een God die ons het leven heeft geschonken;
die ons toegerust heeft met vele vaardigheden
om dat leven, samen met elkaar, goed en waardevol te maken;
die van ons vraagt dat we onze talenten inzetten
Om elkaar tot zegen te zijn.

Ik geloof in het leven dat Jezus ons heeft voorgeleefd
Hij wijst ons de weg naar waarachtige vrede,
naar liefdevolle verbondenheid tussen alle mensen.
Hij roept ook ons tot rechtvaardigheid en eerlijkheid,
tot verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.

Ik geloof in wereldwijde solidariteit tussen alle mensen,
tussen rijk en arm, blank en zwart, gelovig en ongelovig,
dat zij om elkaar geven en samen hun stem verheffen
tegen ongerechtigheid en schendingen van mensenrechten.

Ik geloof in een gemeenschap van mensen,
waarin oorlog, geweld en armoede zijn uitgebannen,
waarin de één opkomt voor de ander,
waarin alle noden gelenigd worden,
en de liefde voor elkaar maakt dat we ons geborgen weten in Gods schepping.

Collecte

In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Mocht je hier (nog) geen gebruik van maken, dan kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Daarmee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken o.a. om wekelijkse vieringen te kunnen houden. Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw>

Hartelijk dank !!!

Intenties uit het Groene boek en via Zoom

Gebod:

Rabbi Jack Riemer, geciteerd in Harold Kushner in 'Als het kwaad goede mensen treft'

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om aan de oorlog een einde te maken
want wij weten dat u de wereld zo gemaakt hebt
dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden
bij zichzelf en bij zijn naaste.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om een eind te maken aan de hongersnood
want U hebt ons de middelen gegeven
om de hele wereld van voedsel te voorzien
als we er maar wijs gebruik van maken.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om vooroordelen uit te roeien
want U hebt ons al ogen gegeven
om in ieder mens het goede te zien
als we er maar een juist gebruik van maken.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om een einde te maken aan de wanhoop
want U hebt ons de macht al gegeven
om sloppenwijken op te ruimen
en weer hoop te schenken
als we die macht maar rechtvaardig gebruiken.

Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God
om kracht, vastberadenheid en een sterke wil
om te doen, in plaats van alleen maar te bidden
om te zijn, in plaats van te willen hebben.

Tafelgebed: Van twee woorden *H.Oosterhuis / B.Huijbers*

Van twee woorden wil ik eten,
krijg van vier maar niet genoeg,
o verre liefde, lieve vrede. (2x)

Voor de honger niet geboren,
voor de bommen en de graven niet getrokken uit mijn moeder,

eenmaal, andermaal,
gewoon maar deze twee gevlekte handen
om te oogsten en te strelen,

loop ik, loop ik over woorden,
onder twijfel, over water,
zoek een ander in zijn verte.

Alle aarde is van aarde,
alle zeeën gaan in lompen,
alle vlees is maar een drupje.

Maar hoe gek onspreekbaar anders
zijn de mensen voor elkander,
dat zal duren, dat zal duren,

met geen kussen is die liefde,
met geen monden te bewijzen,
ach hoe zullen wij omarmen.

Alle vrede van de wereld
als een lichaam te vergaren,
dat doet pijn, vergeten jaren.

Al jouw stilte te bewaren
doet mij sterven, doet mij leven,
door geen god te evenaren.

Molenwieken, wijze wetten,
gouden pauzen, gulden woorden gaan voorbij
als wind en regen,

al dat werk van onze handen,
onze kronen onze kerken,
als een strovuur zal het branden.

Dan nog komt een woord mij tegen,
vindt mijn mond geen andere zegen
dan een mens om mee te leven.

Van twee woorden wil ik eten,
krijg van vier maar niet genoeg,
o verre liefde, lieve vrede.

Nodiging

Lied: Matthijn Buwalda De wind draait

https://www.youtube.com/watch?v=Gw_dBgXBX4o

Ik wou dat ik de wolken voor je weg kon duwen
Maar dat kan ik niet
Dus kom ik in de regen naast je staan
En als ik kon zou ik knokken en geen middels schuwen
Maar je weet: iedereen moet het gevecht met zijn eigen wolk aan
Dus ik sta hier ik blijf dichtbij jou
Ik schreeuw, ik zwijg, ik bid met jou
Ik regen hier doorweekt met jou
Totdat de wind draait, de wind draait
Tot het weer blauw wordt in de lucht en in je hoofd
Totdat de wind draait, de wind draait
En op een dag waaien we samen weer droog
Ik wou dat ik een kaarsje voor je aan kon steken maar dan moet ik weg
Want hier naast jou, daar regent die weer uit
En ik wil niet bij je weggaan nu de wolken breken
Liever samen zonder licht dan zonder jou er tussenuit
Dus ik sta hier
Ik blijf dicht bij jou, ik schreeuw, ik zwijg, ik bid met jou
Totdat de wind draait, de wind draait
Tot het weer blauw wordt in de lucht en in je hoofd

Totdat de wind draait, de wind draait
En op een dag waaien we samen weer droog
En tot die tijd sta ik hier naast je, beloofd.

Onze vader (Aramees)

Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de al werkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Mededelingen

Slotlied: Die mij droeg
Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte,
en als ik krijsend viel, mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid,
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Zegenbede