

## Dagthema: Toekomst (dichtbij of ver weg?)

### Overweging 24 oktober – Jan Meijer

“... Het voorspellen van een slechte toekomst trekt, zo lijkt het, meer lezers en volgers dan de aandacht vestigen op de hoop op een goede toekomst.... Vandaag is immers de toekomst uit het verleden....”

### Eerste lezing uit Hebreëën

### Tweede lezing uit Psalmen

### Gebed om luisterbereidheid

Wij bidden om ons in dit uur open te stellen.

Dat wij niet zomaar horen  
wat wij willen horen,  
maar dat wij horen en verstaan  
wat wij nog niet weten  
of niet willen weten.

Dat wij uit oude en bekende verhalen en liederen  
nieuwe schatten van bevrijding en inzicht delven.

Daarom bidden wij:  
maak ons benieuwd, maak ons vrolijk, maak ons  
betrokken  
En boven dit alles:  
maak ons actief en vindbaar voor toekomst.

Wij bidden om luisterbereidheid in dit uur van deze  
viering.

### Lied: Alles wacht op u vol hoop

Alles wacht op u vol hoop.  
Alle levenden vragen u om voedsel.  
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven  
en zij vallen terug in het stof.

Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.  
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

### Welkom en inleiding

Vanuit de Duif een warm welkom in de Duif en vanuit de Duif aan iedereen via Zoom bij ons is. En iedereen is welkom bij onze vieringen om met elkaar verbonden te willen zijn.

Door te bidden en te zingen in deze viering die gaat over toekomst. Veraf of dichtbij? Hebben wij daar invloed op of wachten wij vol hoop af, zoals we zojuist zongen.



In Hebreeën lezen we over geloof en daarmee actief omgaan en in de Psalm lezen we over liefde en vertrouwen.

Uit de tekstlezing van Jesaja 59 vers 9 tot 19 sprong vers 15 er uit . Om over na te denken. Het is nogal een statement uit een tekst die gaat over blijven hopen op bevrijding in de toekomst.

Helaas is het koor vandaag niet aanwezig.

De stille hoop en verwachting dat dat wel het geval is aan het einde van de week anders gebleken dan bij het samenstellen van het boekje en de indeling van de viering.

Toch hebben we vrijdag besloten vast te houden aan de indeling en verbinding van de gekozen teksten en de gebeden.

Het gebed om luisterbereidheid waarmee mijn lieve lector Natalie heeft geopend krijgt daarmee met terugwerkende kracht voorspellende waarde. We bidden, zingen en luisteren.

Een viering van verbondenheid en van geloof, hoop en liefde in het nu en in de Toekomst.

Het thema Toekomst is ontstaan uit de keuze van de liederen door Natalie.

Vanuit die keuze van de liederen is zij gekomen tot het voorstel voor het thema.

Een thema dat zich die manier vanzelf aandiende.

Een toekomst die je (zoals bij de voorbereiding werd gezegd) vanzelf op je pad tegenkomt en gevoelens oproept van zowel machteloosheid als geloof, hoop en liefde. En van heel specifiek bij jezelf of van buiten jezelf tot heel algemeen.

Wij wensen elkaar en onszelf een viering waarin we bij ons zelf en tot elkaar komen.

### **Gebed om vergeving**

“Wie anderen niet kan vergeven,

maakt de brug kapot,

waar je zelf nog overheen moet”.

Dag na dag proberen wij elkaar gelukkig te maken.

Dag na dag proberen wij veel goede wil op te brengen,

Soms lukt het ons, soms ook niet.

Steeds proberen we eerlijk te leven,

tegenover onszelf, tegenover de ander,

maar niet altijd slagen wij daarin.

Leer ons over de zwakheden van anderen heen te

stappen en altijd opnieuw te blijven geloven

in de goede bedoelingen van de ander.

Leer ons goed te zijn en laat vergeving duidelijker

worden in onze vergeving aan elkaar.

En bruggen blijven bouwen naar elkaar.

Amen.

### **Lied: Scheur de wolken uiteen**

*H. Oosterhuis / A. Oomen*

Scheur de wolken uiteen en kom.

Hier, nu, wees onze God, wie anders?

Niemand anders heeft ons gezocht,

niemand anders heeft zo geroepen

als een verliefde: dit is mijn lichaam,

open mij, eet mij, hier is mijn hart,

drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.

Als een verlorene heb je geroepen  
en ons hart draaide om, en hoorde.  
Waar ben je nu?  
Waar bleef je hartstocht?  
Ben je niet meer die ene van toen?  
(2x)

**Eerste Lezing uit Hebreëën 6: 9-12** *Word niet lui in je geloof.*

Beste vrienden, jullie merken dat ik jullie streng toespreek.  
Maar toch weet ik zeker dat jullie een goede toekomst krijgen.  
Jullie zullen door God gered worden.  
Want God is rechtvaardig.  
Hij vergeet niet hoeveel goede dingen jullie gedaan hebben.  
Jullie hebben andere christenen geholpen, en dat doen jullie nog steeds.  
Zo hebben jullie laten zien hoeveel je van God houdt.  
Ik wil heel graag dat jullie je best blijven doen, tot het moment dat God ons zal redden.  
We vertrouwen erop dat dat zal gebeuren. Wordt dus niet lui.  
Volg het goede voorbeeld van mensen die geloven en geduld hebben, Want dan krijg je wat God beloofd heeft.

**Tweede lezing uit Psalm 13**

Vergeet mij niet Heer  
Heer vergeet u mij voor altijd?  
Hoe lang nog blijft u zich verbergen?  
Hoe lang nog blijft mijn hart vol zorgen?  
Hoe lang blijf ik dag en nacht verdrietig?  
Hoe lang blijven mijn vijanden sterker dan ik?

Heer, mijn God, zie mij en geef antwoord!  
Laat het weer licht worden om mij heen.  
Laat mij niet sterven in het donker.  
Want dan zullen mijn vijanden zeggen:  
"Hij heeft de strijd verloren!"  
En ze zullen juichen over mijn dood.

Heer, ik vertrouw op uw liefde.  
Ik zal juichen omdat u mij redt  
Ik zal voor uw zingen,  
Want u bent goed voor mij.

**Lied: Naar Psalm 24** *H.Oosterhuis/A.Oomen*

Van God is de aarde en die haar bewonen.  
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.  
Hij heeft haar gebouwd op het water  
en duurzaam verankerd.  
Wie mag zijn hoogte beklimmen?  
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?

Mensen met rechtvaardige handen.  
Mensen met harten onverdeeld,  
afgekeerden van schijn en leugen.  
Mensen onkreukbaar, met licht geladen,  
die doen het goede dat moet gedaan,  
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,  
dat Hem wil zien met eigen ogen. (herhalen vanaf “Van God is de aarde...”)

Poorten, heft uw hoofden omhoog.  
Maakt u groter, oeroude deuren.  
Hier komt de eeuwige, de lichtende.  
Wie is de eeuwige, de lichtende?  
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,  
het is de God van de armen, de sterke.  
Poorten, heft uw hoofden omhoog,  
hier komt Hij, de God van de armen,  
de sterke, de eeuwige, de lichtende.  
Wie Hij, de sterke, de lichtende?  
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid,  
onze God, de eeuwige, de lichtende.  
(herhalen vanaf “Van God is de aarde....”.)

### **Derde lezing uit Jesaja 59: 15**

De waarheid is nergens meer te vinden.  
En wie niet mee wil doen met het kwaad,  
die wordt door anderen gestraft.

### **Overweging**

Om maar met de deur in huis te vallen. Een regel van de tekstlezing uit het rooster met de titel: Het volk blijft hopen op bevrijding. Een bevrijding uit geweld, leugens en bedrog. En blijven hopen op een toekomst met een eerlijke rechtspraak en de redding door God.

De waarheid is nergens meer te vinden.

Een somber beeld en wachten op de redding klinkt niet actief.

De waarheid die nergens te vinden is en als je niet met de leugen meedoet dan sta je buiten spel!

De bijbel lijkt in deze tekst wel op wat we in de krant lezen en in de media zien.

Daarmee zijn de woorden in het gebed over bruggen bouwen opzijgeschoven.

De klanken uit het lied over het zoeken naar God lijken verstomd.

Overruled is de lezing uit Hebreëen die gaat over het actief blijven geloven.

O ja, het vertrouwen op de liefde uit de tweede lezing en het verlangen naar gerechtigheid in het daaropvolgende lied dat willen we vasthouden.

Zelfs na de derde lezing die je leest als de kop in grote letters boven een hoofdartikel in de krant.

Als in een artikel dat de ambitie heeft te signaleren en een tijdsbeeld pretendeert te schetsen.

Terwijl het artikel zelf over het hopen op bevrijding gaat.

Maar de uit zijn verband gerukte headline doet het beter, verkoopt beter en trekt veel meer de aandacht.

Het voorspellen van een slechte toekomst trekt, zo lijkt het, meer lezers en volgers dan de aandacht vestigen op de hoop op een goede toekomst.

In november is er de klimaatop in Glasgow. Op zich positief en meer dan ooit noodzakelijk dat er op wereldniveau overleg is en gepoogd wordt haast te maken met het redden van onze aarde. Toch echt de grond onder onze voeten en ons bestaan.

De aandacht van de headlines gaat over leiders die niet komen en doelen die waarschijnlijk niet gehaald kunnen worden.

En dan zelf toch blijven hopen op verbetering en bevrijding in de toekomst is een hele klus.

Met diezelfde houding kun je kijken naar de drie grote kerkleiders, die opriepen om actiever te worden om de wereld letterlijk te verbeteren.

De aarde te redden. De argumenten waarom dat niet zou lukken lijken eenvoudiger te verzinnen dan opvolging daaraan te geven. Via de leiders, naar de kerk, naar de mensen.

Tijdens de voorbereiding (van harte welkom daarbij) is gesproken over houding en instelling, over de mogelijkheden en onmogelijkheden om actief naar de toekomst te gaan en de mogelijkheden van de toekomst die je overkomt. En vooral hoe je daar vooraf en achteraf naar kijkt.

Vandaag is immers de toekomst uit het verleden. Met de vragen: Hoe zijn we hier in het nu beland. Wat is mijn bijdrage geweest en wat is mij overkomen.

In je leven van alledag.

Als je letterlijk van de ene dag op de andere besluit om bij je relatie die je kort kent in te trekken doe je dat met een positief toekomstbeeld. Hoe is dat met die toekomst van toen?

Het besluit om van de ene dag op de andere om bij je relatie weg te gaan doe je met een te lang durend negatief toekomstbeeld. Hoe is dat met die toekomst van nu?

Bij die voorbereiding ging het veel over beeldvorming.

Zoals: Je komt het op je pad tegen.

Het gevoel van 24 uur gevolgd te worden in je doen en laten.

Toekomst: Het komt naar je toe. Het is: Dat wat je toekomt.

Maar ook: Zonder oordeel. Geen negatieve toekomstbeelden.

Geloof, hoop en liefde heeft eeuwigheidswaarde.

Toekomst: Het goede blijven doen.

En: Negativiteit brengt je niets.

Vooraf het goede blijven doen en dat uitstralen naar elkaar.

Door beeldvorming en houding:

Meer actief dan passief.

Meer positief dan negatief

Meer optimisme dan pessimisme.

Toekomst is moeilijk voorspelbaar ook al proberen we daar van alles aan te voorspellen. Hoe het in de wereld zal gaan. Onze persoonlijke invloed op die toekomst is beperkt.

Maar onbeperkt is onze invloed op onze eigen houding in het heden, ons geloof hoop en liefde in het heden op weg naar de toekomst, ons zoeken naar het leven zoals Jezus bedoeld heeft.

Onze houding en beeldvorming is daarmee onze bijdrage aan de toekomst van een wereld om ons heen. Een toekomst en een wereld waar we vandaag om bidden en waarover we vandaag zingen.

Er is en wordt veel gezongen en gelezen. Soms raakt een regel of tekst je in het bijzonder. Neem die extra aansprekende tekst in je hart mee en koester die. Als extra energiebron voor jouw persoonlijke bijdrage aan wat Jezus bedoelde met Gods nieuwe wereld. Zijn visie op de toekomst.

Moge dat de jouwe zijn.

## **Pianomuziek**

### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in:

Een kerk  
die haar deuren wijd openzet,  
waar ieder welkom is  
en niemand buitengesloten wordt.  
Een kerk die geen onderscheid maakt  
tussen gender of ras,  
tussen afkomst of stand  
en waar ieder oprecht zichzelf mag zijn.

Een kerk, die niet discrimineert,  
maar waar allen van welke positie dan ook  
werkelijk verbonden zijn met elkaar.

Een kerk die haar eigen grenzen overschrijdt  
en een Tafel bereidt voor allen  
die willen leven zoals Jezus het leven bedoeld heeft.

Een kerk die niet heerst maar dient,  
waar recht gedaan wordt aan allen,  
die niet denkt aan eigen belang,  
maar opkomt voor verdrukten en ontheemden  
en hen beschutting en een schuilplaats geeft.

Een kerk die op weg is naar werkelijke bevrijding voor iedereen.

Een kerk, die blijft getuigen van geloof hoop en liefde  
En blijft geloven in een toekomst  
waar rechtvaardigheid het zal blijven winnen.  
Amen

### **Collecte**

---

*In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of giroaafschrijving. Mocht je hier (nog) geen gebruik van maken, dan kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Daarmee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken o.a. om wekelijkse vieringen te kunnen houden. Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld.*

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw>

*Hartelijk dank !!!*

---

### **Intenties die werden opgeschreven in het groene boek**

We bidden u voor de machthebbers  
hier en in heel de wereld,  
presidenten en premiers,  
regeringsleiders en koningen,

diplomaten op hoog niveau.  
Laat zetels en posities niet hun eerste zorg zijn,  
maar geef dat ze dienstbaar en integer zijn.  
Doe hen beseffen dat zij voor mensen het verschil kunnen maken  
tussen gehoord worden en monddood zijn,  
tussen gezien zijn of weggekeken worden,  
tussen in vrijheid leven en gevangen zijn.  
Geef hun kracht om de vrede te dienen  
en de gerechtigheid in het belang van ieders wereld.

Tafellied: Tot Zegen *Huub Oosterhuis/ Tom Löwenthal*

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen  
Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen  
van hier en overal, aarde en hemel,  
deze seconde der uren, der eeuwen,  
zij ons tot zegen.

Moge de donkere nacht onze dagen behoeden,  
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken,  
dat onze boeien geslaakt,  
onze honger gestild,  
dat niet de dood op ons valt.  
Moge het licht van de morgen  
over ons opgaan, nieuw alle dagen.

Moge de kracht in ons varen  
van Jezus uw dienstknecht uw kind.  
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen,  
bestemd en bezielde om in ons midden,  
eens en voorgoed,  
te zijn uw woord uw voorbeeldmens,  
aldoende liefde, recht –  
brood uit de hemel, water uit de rots,  
wijnstok wereldwijd vertakt –

Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwet,  
liefde sterker dan de dood.  
Die mens gedenken wij  
als een van ons, als een met u.  
Moge het delen van dit brood en deze beker  
ons sterken in de hoop  
dat hij leven zal in ons  
uit kracht van u, van u

Dat een nieuwe wereld komen zal  
Waar brood en liefde is genoeg voor allen  
Kom bevrijden wees genadig  
Ere zij u in den hoge  
Diep in ons midden vrede op aarde.  
Kome wat komt.

**Nodiging**

**Breken en delen van brood en wijn**

**Lied:***H.Oosterhuis/T.Löwenthal*

1.Koor 2.Allen

Herschep ons hart, heradem ons verstand,  
dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maak ons tot uw gemeente,  
wees de stem die ons geweten wekt.  
Verberg u niet, verberg u niet.

**Gebed om openheid**

Wij zien,  
toch zijn we vaak blind voor U  
en onze naaste.

Wij horen,  
toch zijn we vaak niet in staat  
naar onze naaste te luisteren.

Wij hebben kennis,  
toch zijn we vaak niet wijs.  
We weten hoe te vinden,  
toch zoeken wij.

Open onze harten,  
zodat wij onze ogen, oren, handen en  
verstand aanwenden om er te zijn,  
niet alleen voor elkaar,  
maar voor heel Uw mensheid  
vanaf nu op onze weg naar de toekomst.  
Amen.

**Mededelingen****SlotLied: Onze Vader***H. Oosterhuis/T. Löwenthal*

Onze Vader verborgen,  
uw naam worde zichtbaar in ons.  
Uw koninkrijk kome op aarde,  
Uw wil geschiede  
Een wereld, met bomen tot in de hemel,  
waar water, schoonheid en brood,  
gerechtigheid is en genade

waar vrede niet hoeft bevochten,  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen,  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd,  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.



Doof de hel in ons hoofd,  
leg uw woord op ons hart,  
breek het ijzer met handen,  
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst kome wat komt.  
(laatste regel herhalen)

### **Zegenbede**

Droom de hemel open,  
zing tegen het beter weten in,  
zing en droom van de mens die jij zijn mag.  
Gezegend je hand die goed doet.  
Gezegend je mond die geluk wenst.  
Gezegend je voet op de weg naar recht en vrede.  
In de wereld en in jezelf.  
Nu en in de toekomst.  
Amen