

Dagthema: Een goed mens

Overweging 7 november – Bert van der Meer

“... het lied van Nynke ook over een strijd tussen generaties, tussen ons oude denken, de Homo Economicus, en het nieuwe denken waarin ...”

Eerste lezing uit Leviticus

Tweede lezing uit Marcus

Openingsgebed

Aan het begin van deze viering
mogen wij ons herinneren de belofte die Jezus
deed:

Waar mensen in mijn naam bijeen zijn,
daar ben ik in hun midden.

Wij zijn hier met velen bijeengekomen
om de nabijheid te zoeken
van de Eeuwige
en van elkaar.

Mogen wij deze ochtend
de Onnoembare ervaren

Openingslied

H.Oosterhuis/A.Oomen

VOOR DE ZEVENDE DAG

1.koor 2.allen

Wek mijn zachtheid weer.

Geef mij terug de ogen van een kind.

Dat ik zie wat is.

En mij toevertrouw.

En het licht niet haat.

Welkom en inleiding

Welkom in deze viering op 7 november 2021. Welkom als je meedoet via Zoom, welkom als je hier voor het eerst bent, als je vaker komt of als je hier niet bent weg te slaan. Welkom!

In de voorbereiding voor deze viering, afgelopen maandag, vroeg ik de aanwezigen om aan te geven hoe je een goed mens bent, of wordt.

Daar kreeg ik hele mooie antwoorden op. Iemand zei: je bent niet alleen op de aarde voor jezelf, je moet je richten op anderen. Iemand anders zei: “je moet accepteren dat er goed is en ook een andere kant. Daar verantwoordelijkheid voor nemen en blijven kijken”

En: het gaat niet alleen over je intenties, maar vooral over wat je doet.

En iemand zei “Je hebt goed en slecht en veel neutraal. Je kunt niet alles overzien, alleen maar dat ene kleine stukje”. Hou die gedachte vast als je straks luistert naar het lied van Nynke Laverman.



Want daar gaan we straks naar luisteren, als 2^e lezing. Daaraan vooraf gaat een lezing uit Leviticus hoe je je zou moeten gedragen ten opzichte van je medemens. En na het lied van Nynke luisteren we naar Marcus, een lezing over het voornaamste gebod.

En er is gisteren gedemonstreerd in Amsterdam voor het klimaat. 40.000 mensen lieten hun stem horen, waaronder Jonne die vandaag mee voorgaat. 40.000 was twee keer zoveel als de aankondiging die ik vooraf zag. Ook dat is een signaal in de voorbereiding op deze viering.

Want kun je een goed mens zijn in deze tijd zonder je om het klimaat te bekommeren?

Als je een goed mens bent, gaat het immers niet over je eigen leven alleen. Ook over de levens die voor jou waren en die na je komen. De lange lijn van de eeuwigheid. Hoe bereiken we die dan?

Daarover wil ik graag met jullie nadenken in de overweging. Ik wens ons een goede dienst.

Ik wil even stil worden om de dingen van de dag van ons af te laten glijden, zodat we ons kunnen richten op de lezingen en liederen van vandaag.

[Stilte]

Ik bid uit Psalm 1, uit 150 Psalmen vrij, van Huub Oosterhuis:

Goed is dat je niet doet wat slecht is

Niet achter oplichters aan loopt

niet met Ploert en Schender heult

niet je schouders ophaalt

'ploert en schender, ach

zo is de wereld'.

Goed is dat je goede woorden

overweegt en wil:

heb je naaste lief die is als jij

de vluchteling, de arme, doe hen recht.

Prent ze in het hart van je verstand,

die woorden

zeg ze voor je uit.

Leviticus 19,1-2.9-18

De Eeuwige zei tegen Mozes: 'Zeg tegen de gemeenschap van Israël: "Wees heilig, want Ik, de Eeuwige, jullie God, ben heilig. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Eeuwige, jullie God.

Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijdt je de naam van je God. Ik ben de Eeuwige.

Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Eeuwige.

Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Eeuwige.

Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Eeuwige.

[Nynke Laverman – Your Ancestor](#) *Vertaling onder de Engelse tekst*

Hello there
This is your ancestor speaking
Your predecessor from the 21st century
When you emerged repressing me
Remember? That was us
The Homo Economicus

Don't walk away please stay
Please listen to what I have to say
I know I'm out of favour out of date
You hate me probably and it's too late
To change my fate but please two minutes
For your ancestor the one that went before you
I assure you that when you let me explain a little more
Of what we went through what we really meant to do
That the intention wasn't evil on our side
It might shed a different light
On how you think of us your ancestors
So you may learn from us because
To not get lost in the future
You must know your past right?

So here I am
This is your ancestor speaking
Your predecessor from the 21st century
You're blaming me for spreading myself
Endlessly around the globe exploiting nature
Leaving no hope for a future driving the Earth
To the verge of exhaustion draining her to the bone

Like a virus in fact doing what it loves the most
To multiply and multiply completely undermining its host
And you're right in a way looking back I admit that we did
But we weren't aware thought we were doing good
Economic growth for all of you
Comfort and convenience
Life is so much easier
Than it has ever been before
You have to give me that
Of course I do regret
That we've polluted ourselves
Out of existence
Created an unbridgeable distance
From all other forms of life
Until life finally left us
Exit Homo Economicus

Refrain

You say growth was my Holy Grail
Yes it was and it failed
It couldn't last I do agree
But in the middle of the hustle
You cannot really see

The point I'm trying to make
We weren't fully awake
We didn't know the things you know
It seemed good to stick with growth
Climate change we heard the words
But the words just didn't hurt And it may sound absurd to you
But we loved our children too
We were stuck in a system of business
That's how we survived it gave us our lives
To buy or not to buy was to be or not to be
Buying things determined our identity
And you can laugh about it now
But remember it was how
We managed to get out
Of poverty and wilderness
Don't call it pure silliness
So we aren't flawless
Your great-grand parents
But you shouldn't lay it all on us
The Homo Economicus

Refrain

So here I am
This is your ancestor speaking
Your predecessor from the 21st century
To ask for forgiveness and for some understanding
Please don't be too demanding

Don't be too hard on us
We did the best we could
Moving forward like we thought we should
Though we were just a phase
In the existence of the human race
We paved the road for you
In many ways
This is your ancestor speaking
The relatives you know so well
Forgive us I beg you
For sending you to hell

Vertaling: Nynke Laverman – Je voorouder

Hallo daar

Dit is je voorouder die spreekt

Je voorganger uit de 21e eeuw

Toen je tevoorschijn kwam en me onderdrukte

Onthouden? Dat waren wij

De Homo Economicus

Loop niet weg, blijf alsjeblieft

Luister alsjeblieft naar wat ik te zeggen heb

Ik weet dat ik uit de gratie ben, verouderd

Je haat me waarschijnlijk en het is te laat

Om mijn lot te veranderen, maar alsjeblieft twee minuten

Voor je voorouder degene die je vooring

Ik verzeker je dat als je me wat meer laat uitleggen

Van wat we hebben meegemaakt wat we echt van plan waren te doen

Dat de bedoeling niet slecht was van onze kant

Het zou een ander licht kunnen werpen

Over hoe je over ons, je voorouders, denkt

U kunt dus van ons leren omdat:

Om in de toekomst niet te verdwalen

Je moet toch je verleden kennen?

Dus hier ben ik

Dit is je voorouder die spreekt

Je voorganger uit de 21e eeuw

Je geeft me de schuld dat ik mezelf verspreid

Eindeloos over de hele wereld de natuur exploiteren

Geen hoop achterlatend voor een toekomst die de aarde aandrijft

Tot de rand van uitputting die haar tot op het bot leegzuigt

Als een virus dat in feite doet waar het het meest van houdt

Om zich te vermenigvuldigen en te vermenigvuldigen, waarbij de gastheer volledig wordt ondermijnd

En je hebt in zekere zin gelijk als ik terugkijk, ik geef toe dat we dat deden

Maar we wisten niet, we dachten dat we het goed deden

Economische groei voor jullie allemaal

Comfort en gemak

Het leven is zoveel makkelijker

Dan het ooit is geweest

Dat moet je me geven

Natuurlijk heb ik spijt

Dat we onszelf hebben vervuild

Niet meer bestaan

Creëerde een onoverbrugbare afstand

Van alle andere vormen van leven

Tot het leven ons uiteindelijk verliet

Exit Homo Economicus

Refrein

Je zegt dat groei mijn heilige graal was
Ja dat was het en het is mislukt
Het kon niet lang duren, daar ben ik het mee eens
Maar midden in de drukte
Je kunt het niet echt zien

Het punt dat ik probeer te maken
We waren niet helemaal wakker
We wisten niet de dingen die jij weet
Het leek goed om bij de groei te blijven
Klimaatverandering hoorden we de woorden
Maar de woorden deden gewoon geen pijn
En het klinkt misschien absurd voor jou
Maar we hielden ook van onze kinderen
We zaten vast in een systeem van zaken
Zo hebben we het overleefd, het gaf ons ons leven
Kopen of niet kopen was zijn of niet zijn
Dingen kopen bepaalde onze identiteit
En je kunt er nu om lachen
Maar onthoud dat het was hoe
We zijn erin geslaagd om eruit te komen
Van armoede en wildernis
Noem het geen pure dwaasheid
Dus we zijn niet foutloos
Je overgrootouders
Maar je moet ons niet alles opleggen
De Homo Economicus

Refrein

Dus hier ben ik
Dit is je voorouder die spreekt
Je voorganger uit de 21e eeuw
Om vergeving en enig begrip te vragen
Wees alsjeblijft niet te veeleisend

Wees niet te streng voor ons
We hebben ons best gedaan
Vooruit gaan zoals we dachten dat we zouden moeten
Hoewel we slechts een fase waren
In het bestaan van de mensheid
Wij hebben de weg voor je geplaveid
Op veel manieren
Dit is je voorouder die spreekt
De familieleden die je zo goed kent
Vergeef ons, ik smeed je
Om je naar de hel te sturen

Tekst & uitvoering Nynke Laverman | Muziek Sytze Pruiksma | Muzikale productie

Marcus 12,28-34

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat Hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: 'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' Jezus antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." En daarna komt dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.' De schriftgeleerde zei tegen Hem: 'Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere god dan Hij, en Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.' Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: 'U bent niet ver van het koninkrijk van God.' En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Overweging

Wat maakt een goed mens?

We krijgen handreikingen in Leviticus: Leven en laten leven. Het boek Leviticus is het eerste boek na de Exodus, op een moment in de geschiedenis dat het volk van Israël is vervreemd van God. En omdat God Heilig is, wat hier betekent "apart gezet", of "uniek", moet Israël, het volk van God, ook heilig worden. Het boek Leviticus bevat leefregels om dat te doen. En dus bevat het richtlijnen voor het oog hebben van de armen, recht spreken, mensen niet verachten, niet haatdragend zijn, geen wrok koesteren.

Dan Jezus, in het evangelie van Marcus. Jezus geeft antwoord aan een Schriftgeleerde dat het belangrijkste gebod is dat je God dient met heel je hart en heel je verstand en al je kracht. En je naaste liefhebben als jezelf. Dat betekent volgens mij dat je je moet richten op je Schepper, dat is God in figuurlijke zin, maar je ouders en voorouders in letterlijke zin. En je naaste liefhebben als jezelf betekent dat je oog hebt op degene die rijker of armer is dan jij, ouder en jonger is dan jij, behoeftiger of minder behoeftig.

Want wij allemaal, op een punt in ons leven, kunnen zijn zoals die medemens. Zorg voor de kudde, zo zou je het kunnen vertalen.

Ik was afgelopen vrijdag bij een congres over hybride werken. Hybride werken is gedeeltelijk op kantoor en gedeeltelijk elders. Dat kan thuis zijn, of op een andere plek waar je goed kunt werken.

De dagvoorzitter, Kylian Wawoe, leidde het thema in door een plaat te tonen van een olifantenfamilie. En hij zei daarbij: "Olifanten zijn kuddedieren, net als wij. Stel je voor dat zij gedaan zouden hebben wat wij gedaan hebben met Corona: dat iedereen alleen op een kamertje ging zitten gedurende 5 dagen. De grote olifanten zouden het misschien wel prima hebben gevonden, al zou de moeder het kleintje wel hebben gemist. De tiener zou het misschien wel heerlijk hebben gevonden. En het kleintje? Die zou het waarschijnlijk niet hebben overleefd.

Sorry voor dit nare einde aan dit sprookje.

Want de kudde is er niet alleen omdat het productief is, of leuk, of handig, het is in de eerste plaats een bescherming van de zwaksten tegen gevaar. Degenen die afhankelijk waren van de kudde, degenen die het kwetsbaarst zijn, bijvoorbeeld jonge kinderen, jongeren die hun plek nog moeten vinden in de maatschappij, starters bij bedrijven. Die hebben zich het vaakst verloren gevoeld, alleen, depressief. Dat is ook wat we in de cijfers zien. Om Hybride werken te laten slagen moeten we daar aandacht voor hebben." *Einde citaat*

We hoorden Nynke Laverman, die zich presenteert als onze voorouder, en als de Homo Economicus, die de vernietiging van de aarde (op klimaatgebied) natuurlijk op z'n kerfstok heeft. En vraagt vergeving voor wat we gedaan hebben. Omdat we dachten dat we goed deden, door het leven makkelijker te maken, iedereen toe te staan spullen te hebben en te gebruiken. En dat er veel was gelukt, maar dat we geen oog hadden gehad voor de gevolgen. Dat we die niet konden overzien, zoals ik al zei in de inleiding.

Er zit één ontwapenend zinnetje in het lied van Nynke Laverman. Ze zingt "We loved our children too". Dat betekent volgens mij twee dingen: we zijn goede mensen, want we houden van onze kinderen. En het tweede is dat we geloven in de toekomst, kinderen als symbool van onze toekomst.

Die zin verwijst naar een zin in het lied "Russians" van Sting. Dat lied werd geschreven in 1985, op het hoogtepunt van de koude oorlog. In die koude oorlog, wilden veel politici en pers ons wilde doen geloven dat het kwaad uit het Oosten kwam. Dat lied bevat het ontwapenende zinnetje "I hope the Russians love their children too", hoor je de parallel? Mede door dat zinnetje "I hope the Russians love their children too" kon ik twijfelen aan die boodschap van "het kwaad uit het Oosten", want: wie houdt er nu niet van z'n kinderen?

Door de verwijzing naar dat lied plaatst Nynke Laverman haar lied ook op de lijn van de geschiedenis en dat vind ik mooi.

Verder gaat het lied van Nynke ook over een strijd tussen generaties, tussen ons oude denken, de Homo Economicus, en het nieuwe denken waarin we de aarde omarmen. Een strijd tussen generaties dus, of een aanwijzing dat we in 2021 heel anders kijken naar iets dat we in de jaren '70 en '80 omarmden als vooruitgang.

We hebben Leviticus, met woorden uit een ver verleden, die een aantal leefregels geven. We hebben Marcus, die verhaalt van Jezus, die van de zorg voor de medemens getuigt. En het wijden van je leven aan de Eeuwige, dat is de Schepper, en degenen die voor je komen en na jou komen. We hebben Nynke Laverman, die onze generatie in een ander daglicht stelt vanwege de klimaatverandering die zich voltrekt. Dat bij elkaar geeft ons al een aardig silhouet van hoe een goed mens eruit zou kunnen zien.

Dat is iemand die zich rekenschap geeft van de kwetsbaarsten in onze kudde. Omdat je daar zelf ook toe behoorde. Die zich rekenschap geeft van de voorouders, alleen al omdat we daar zelf later ook deel van uitmaken. En in die grootse eeuwigheid verantwoordelijkheid neemt voor dat stukje aarde dat zij of hij kan overzien.

Die ervoor kiest om andere mensen te vertrouwen. Die liefde geeft, steeds opnieuw. Die trouw is en verbindt. Moge het zo zijn.

Stilte gevolgd door muziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat ik nooit alleen loop
op de weg die mij voert naar later.
Ik besef dat al mijn lotgenoten Godgenoten zijn.
Ik beloof daarom niet alleen van mijzelf uit te gaan,
maar ook proberen zal door andere ogen
Gods horizon te zien, daar waar de hemel
de aarde raakt en alles één wordt.
Ik erken dat dood en onrecht, strijd en onmacht,
verdriet en pijn ook mijn verantwoordelijkheid zijn.

Ik geloof dat God het lijden niet wil,
maar vrijheid wenst, geluk en vrede.
Ik geloof dat Hij daarom de volledige Mens heeft gezonden
die groter is en sterker is dan wij.
Die ons liefhad en leed,
die stierf en opstond uit de dood, om te bewijzen
dat God met ons altijd zal doorgaan.
Omdat Zij het werk dat ooit begonnen is niet loslaat.
Amen.

Collecte

In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Mocht je hier (nog) geen gebruik van maken, dan kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Daarmee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken o.a. om wekelijkse vieringen te kunnen houden. Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw>

Hartelijk dank !!!

Lied

H.Oosterhuis / A.Oomen

Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
die beweegt de zon en alle sterren.
Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
ziet de mensenkind'ren al van verre,
zoekt hen op in hun bezeten dromen,
wekt hun rede weer, hervindt hun namen,
temt de stormen van hun vergezichten,
sluit de deur toe achter hun verleden.

Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
die ons geeft nieuw licht in onze ogen,
ons doet hopen dat nog nooit geziene:
nieuwe aarde op de vloed heroverd.
Die in diepe zinverloren nachten
schenkt een uur van waarheid en genade:
hakt bronaders in de rotswand open,
plant een eiken woud op woeste hoogten.

Levend woord dat nooit ons zal ontbreken,
aller mensen naam en zielsbeminde, (2x)
naamloos schooiert liefde langs de wegen
die beweegt de zon en alle sterren. (2x)

Naamloos schooiert liefde langs de wegen
maar vindt in mensen rust en duur.
Naakt en veilig - wij die nog leeg zijn
en ongenadig, halve waarheid,
kiltte, schemer, kreupelvuur:
Liefde, neem ons dit uur,
dat wij ontvangen, weten. (2x)

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed - Verenigd rond deze tafel.

- V: Eeuwige, Onnoembare,
wij zijn verenigd rond deze tafel,
jonge mensen en oude mensen,
met een hart vol vreugde en geluk,
een hoofd in de wolken,
maar soms ook vol zorgen en twijfel.
Daarom gaan wij tot U, krachtige en tedere
en vieren de maaltijd niet uit gewoonte,
maar uit behoefte.
- A: U bent als een Vader,
Vervuld van wijsheid en liefde.
U bent als een gids en ons baken,
volhardend, troostend,
geduldig, beschermend en bemoedigend.
Help ons om met hart en ziel
te waken over de kostbaarheden
en al het goede in de wereld,
opdat wij het ongeschonden kunnen doorgeven.
- A: U bent als een Moeder,
vervuld van tederheid en moed,
want U houdt ons in Uw sterke armen,
zoals een moeder haar kind.
Zo kennen wij ònze opdracht:
elke dag te groeien in liefde
tot mensen die U kunt liefhebben.
Mensen die het goede zoeken.
Die hart en ziel hebben voor elkaar.
- V: Wij danken U, omdat U ons een sterke gids hebt gegeven
op de weg die leidt naar volkomen voltooiing, waar we samen zijn met U
en met allen die ons zijn voorgegaan.
- A: Wij danken U, Onnoembare,
voor die ene mens, Jezus,

die alle dagen voorop liep,
zichzelf durfde te geven.
Hij was onze gids-ten-leven,
een schouder om tegen te leunen,
brood voor onderweg.

V: Dat heeft Hij ons voorgedaan,
op die laatste avond voor Zijn lijden,
toen Hij met Zijn leerlingen aan tafel ging.
Hij nam het brood en pakte de beker wijn.
Deze tekenen deelde Hij rond,
terwijl Hij zei: “Neem er allemaal van,
want zo heb Ik mijn leven ten dienste van allen gesteld.
Doe dit in Mijn naam en Ik blijf bij je.”

A: Eeuwige, Onnoembare,
verenigd rond deze tafel,
brengen wij ons deze symbolen in herinnering.
Hierin herkennen wij de kracht van uw liefde,
de kracht van uw zachtheid en wijsheid.

V: Zegen ons, dat wij handen en voeten geven
aan uw aanwezigheid in deze wereld.
Dat wij elkaar niet met lege handen laten staan,
dat wij op weg naar U toe vrienden worden.
Van dag tot dag komen wij vol vertrouwen tot U.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Voorbeden

Het rijk der hemelen

Onze Vader die in de hemel zijt,
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,
een koninkrijk dat mijn huis is,
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven
waar dan ook.

Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,
waar de wind in de bomen en het vuur in huis
vergeving van alle schuld is,
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde
dat zonder mij braak zou liggen,
een plek die mij niet in verzoeking leidt,
die mij verlost van angst.

Lied – Om Vrijheid

H.Oosterhuis / B.Huijbers

1. Koor 2. Allen

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt,
wij waren de mensen niet die wij nu angstig zijn-
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren. (2x)

Allen:

Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is, maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.

Koor:

Verlangen, pijn van onbekende duur:
turen de verte in, niet kunnen laten
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water -
dan valt de nacht over het middaguur.

Maar voorgevoel van liefde duurt het langst,
heugenis aan het woord in den beginne,
licht, ongebroken valt het bij ons binnen.
Even zijn wij ontkomen aan de angst.

Allen:

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nog angstig zijn-
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn,
en voor de grootste liefde niet vervaren. (2x)

Mededelingen

Slotlied

H.Oosterhuis/A.Oomen

Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld,
omgewaaid, ontwortelde plataan.
Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld,
een vlaag van knoppen die op springen staan.

Uit jij en jou en woorden weggevlucht.
Ergens heengejaagd. Boomgrens voorbij.
Op adem komen in de dunne lucht,
je eigen hartslag horen. Vogelvrij.

Uit eigen aard en huid naar iemand toe,
onontkoombaar. En niet wonen meer,
tot ik Hem, Hij mij vinden zal. En hoe -
een zee van dromen gaat in mij tekeer.

Zegenbede

Petra Kerssies / Tom Löwenthal

- V. Ga nu allen heen in vrede
met woorden van een ver verleden
gezegend gij met Abraham, Sara, Hagar, Ismaël en Isaak.

- A. Moge de Levende ons zegenen en behoeden.
Moge zijn aangezicht ons verlichten
en ZHIJ ons genadig zijn.
Dat ZHIJ met ons is
en wij in vrede leven.