

## Dagthema: Een oefening in ontmoeten

### Overweging 28 november – Helma Schenkeveld

“... Liefde. Liefde. Liefde, lichaam van zon zachtheid van de sterke liefde ziel van ontferming....”

#### **Openingsgebed**

Roepende, wenkende God,  
Jij bent het, die ons hier verzameld hebt.  
Jij bent het,  
Die in ons midden aan het woord wil komen.  
Stem ons af op jou, Bron van Zijn.  
Laat ons jou ontmoeten,  
In dat, wat ons kan ontmoeten.  
Nu, vandaag, in dit uur,  
En in ons hele leven.  
Amen

#### **Openingslied**

*Huub Oosterhuis/ Tom*

*Löwenthal*

De woorden die wij spraken tot elkaar,  
haastige harde lieve onverstane,  
de nacht die wij verzwegen voor elkaar,  
de bange dromen, de doorluchte wanen,  
de dagen die wij gingen met elkaar  
in donker woud door schaduwlichte lanen.

De mensen die wij werden één voor één,  
spelende handen helderziende ogen,  
lichamen stromend water steen en been,  
vurige zielen vonken mededogen,  
die ene die wij zijn en anders geen,  
die anderen die wij nog worden mogen.

Dit niets dat overleeft ternauwernood,  
dit alles dat ik ben in vrees en beven,  
dit enig hier nu tegen doem en dood,  
dit korte, lichte, lange eigen leven  
dat wij ontvangen als genadebrood,  
dat ons gegeven is en blijft gegeven.

#### **Welkom en inleiding**

**Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar**



## **Gebed**

God, die met je tomeloze energie, ons en onze wereld hebt geschapen,  
geef ons van je kracht,  
opdat wij bestand zijn tegen ziekte en zorgen,  
onrecht en kwaad, angst en verdriet.  
Geef ons kracht. om te steunen en steun te ontvangen,  
om vast te houden en los te laten, om te genieten van het leven  
en ons plezier te delen.  
Geef ons kracht, om te blijven geloven in onze dromen,  
om telkens anders te kijken naar de mensen om ons heen.  
Geef ons kracht om de toekomst met vertrouwen  
tegemoet te treden. Amen.

## **Lied**

*Marieke van Baest / Teresa Takken*

Mijn voeten vertragen, verlaten het pad,  
verdwalen in de tijd,  
hun stap is onzeker vol droevige schaduw,  
ik ben de richting kwijt.

Mijn handen verzaken vergeten gebaren,  
verliezen keer op keer,  
hun werk is vergeven, gestold hun bewegen,  
ik vind geen houvast meer.

Mijn ogen verdraaien verdringen de wereld,  
vermijden wat verwacht,  
hun licht lijkt geweken, de passie verdwenen,  
mijn wezen raakt verstart.

En mijn hart draagt de oude beelden,  
in mijn hoofd klinken woorden van thuis  
en mijn oren horen vertrouwde muziek:  
ik wil dansen,  
dansen de weg terug naar huis !

## **Eerste lezing**

Introductie thema en video

[https://www.lavenir.net/cnt/dmf20171122\\_01088769/l-incroyable-talent-de-florent-et-justin](https://www.lavenir.net/cnt/dmf20171122_01088769/l-incroyable-talent-de-florent-et-justin)

## **Korte overweging**

### **Lied**

*M.Nijhoff / T.Löwenthal*

De wildernis  
zal bloeien  
als een roos

## **Tweede lezing uit Woorden zonder muziek van Philip Glass**

Ik stelde Raviji de vraag, die ik ook mijzelf had gesteld toen ik met componeren begon. De vraag waarover ik lang had nagedacht en waarop ik heel graag het antwoord wilde weten.

“Raviji, waar komt de muziek vandaan?” Hij draaide zich zonder aarzeling naar een foto op zijn nachtkastje. Die toonde een oudere Indiase heer, die gekleed in traditionele Indiase dracht in een leunstoel zat. Raviji vouwde zijn handen samen en maakte een diepe buiging naar de man. “Dankzij de genade van mijn goeroe is de kracht van zijn muziek via hem in mij gekomen”.

Het was een verbluffend moment. De eenvoud en directheid van het antwoord maakte een diepe indruk op me.

## **Derde lezing Lucas 1, 24-25**

Zijn vrouw Elizabeth raakte in verwachting. Ze bleef vijf maanden in huis en liet zich aan niemand zien. Ze zei: "De Heer God heeft dit gedaan om te laten zien dat Hij mij niet is vergeten. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik mij niet meer hoeft te schamen omdat ik geen kinderen heb."

## **Overweging**

**Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar**

## **Pianospel**

### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in het Licht,  
De kracht die de wereld tot leven roept  
En die vraagt om ons antwoord.

Ik geloof in Jezus,  
in wie ik de mens herken  
zoals God ons heeft bedoeld.

Ik geloof in een gemeenschap die,  
toegerust met de kracht van de geest,  
vrijheid geeft aan mensen.

En ik weet dat Liefde dichtbij is  
en dat Zhij naar ons glimlacht.

## **Collecte**

---

*In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Mocht je hier (nog) geen gebruik van maken, dan kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Daarmee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken o.a. om wekelijkse vieringen te kunnen houden. Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld.*

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw>

*Hartelijk dank!!!*

---

## **Intenties uit het Groene boek en voorbeden**

**Lied***H.Oosterhuis / A.Oomen*

Gij die de stomgeslagen mond verstaat  
van alle stervelingen die wij zijn,  
wij roepen u de naam toe van een mens,  
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.

Nooit sprak een mens als hij,  
in hem verstonden wij uw bestaan,  
de zin van ons bestaan.  
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht  
alle gerechtigheid, een mens voor allen.

Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen.  
Zie alle stervelingen van de wereld,  
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,  
vragen wij U: hebt Gij hen nog gezien ?

Waarom genadeloos vernietigd worden  
de armsten van de wereld, uw geliefden;  
waarom wij die met weinigen bezitten  
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,

geen wereld maken die in vrede is,  
een nieuwe orde van gerechtigheid -  
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:  
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

Gij die dit woord ons in gegeven hebt,  
een bron van kracht en moed en zeker weten.  
Gij die het licht in ons geschapen hebt:  
dat niet de duisternis ons overmeestert.

Dat niet het laatste woord is aan de dood,  
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,  
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,  
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,

Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,  
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,  
wij roepen U de naam toe van uw mens,  
Israël, deze aarde, uw geliefde.

**Nodiging tot breken en delen**

**Lied**

*H.Oosterhuis/T.Löwenthal*

Liefde. Liefde.  
Liefde, lichaam van zon  
zachtheid van de sterke  
liefde ziel van ontferming.

Woord lankmoedig en trouw  
fijner dan fijnzand  
zoet als de zoetste honing.

Tienvoud in ons midden, water uit de rots,  
vogels uit de hemel, land ons beloofd,  
wijnstok, oogst van tarwe, brood der armen.

Woord in ons vlees,  
rots van erbarmen,  
sterk als de dood ben je. (2x)

Liefde. Liefde.

**Gedicht**

Ik voel me zo verdrietig vandaag.  
Ik rouw om de onschuld van de aanraking  
Die weer verder weg lijkt.  
Ik huil om het geweld, door mensen die niet worden gehoord.  
Ik huil om de dood, die zo krampachtig onbesproken blijft.

Ik voel me zo opstandig vandaag.  
Ik wil niet vechten tegen een overheid  
Ik wil chillen, met plezier en in vrede.  
Ik wil geen mondkapjes, ik wil vitamines en gezondheid,  
Voor iedereen.

Ik voel een nieuw begin vandaag.  
Met minder regels en meer verantwoordelijkheid  
Met minder angst en meer vertrouwen  
Met minder controle van buitenaf  
En meer geloven in het wonder, dat het leven is.

Ik rouw niet om het oude, dat er was,  
Maar ik smacht naar het nieuwe, dat zeker zal komen!  
Het groene, duurzame en liefdevolle,  
Het schone, echte en eerlijke  
Het tedere, nabije en levendige  
Samen Zijn en samen leven.

Prachtige Bron van Zijn,  
Mag ik even bij je chillen?

### **Onze vader** (Armeense versie)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert:  
Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven  
in mijn leven.  
Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig.  
Vestig Uw rijk van eenheid nu.  
Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze.  
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.  
Maak los de koorden van fouten,  
die ons vastbinden aan het verleden,  
zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.  
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  
want uit U wordt de al werkzame wil geboren.  
De levende kracht om te handelen,  
het lied dat alles verfraait  
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

### **Mededelingen**

#### **Slotlied**

*J.v.Opbergen / J.W.v.d.Velde*

Vervul dit huis met hart en geest,  
met aandacht voor de kleinen.  
Dat al wie hier naar binnen gaat  
hem noemen zal de Zijnen.

Wees kracht en troost voor jong en oud,  
dat niemand hoeft te vrezen  
als hij zich inzet voor jouw rijk,  
want dood heet daar 'verrezen'.

Ontwaak, ontspring, zoek kans in ons  
tot in de diepst ontriefde.  
Vervul je grootste wens aan ons,  
wordt onverdeelde liefde.

Wees hier opnieuw verbeeldingskracht,  
geef taal en toon aan dromen.  
Geef stem aan wat verborgen bleef,  
laat hier jouw rijk maar komen.

### **Zegenbede**