

Blijven zoeken

Die rellen in Rotterdam, enkele weken geleden, hebben me diep geraakt. Zo'n uitbarsting van zinloos geweld, zo'n orgie van bruutheid, zo'n eruptie van woede en hersenloos vernietigingsdrang. Waar kwam dat allemaal vandaan? Hoe kon dat allemaal gebeuren? Wat of wie heeft dat op gang gebracht?

Het houdt me echt al een hele tijd bezig. Steeds als dat weer gebeurt, komen beelden mij helder voor de geest van een groot feest dat ik meemaakte tijdens de wereldkampioenvoetbalfeesten in Duitsland een tiental jaren geleden. Met een vriend van mij was ik er toen bij. Ik herinner me nog helder die oranje schare fans die een feest op touw zette, zó geweldig, zó spontaan en zó met humor en spontaniteit, dat ik trots en blij was daar als Nederlander tussen te staan.

Maar die rellen... met een grote schrik kijk ik er op terug... met grote vraagstukken... hoe kan dat allemaal... wij zijn toch nuchtere Hollanders... een beschaafd volk? Onschuldige vragen waar je aardig mee kan spelen en die je in een wolk van onbegrip kunnen laten verdwijnen. Maar ze steken steeds weer de kop op. Hoe komen mensen zo gek? Vanzelf? Zonder reden? Van de een op de andere dag? Zomaar?

Ik kan dat niet geloven. Ik meen eerder dat er sprake is van een sinister en complex proces van geleidelijkheid, van afstomping dat we niet ontmaskeren, van politieke en economische manipulatie, dat stukje bij beetje de mensen berooft van het juiste gevoel voor waarheid en voor de zin van het leven in de meest ernstige – religieuze zin van het woord: waartoe zijn wij op aarde.

Ik vond dit alles verwoord in een gedicht aangeplakt aan de grote kerk in Doesburg:

Omkering

Het onbegrijpelijk begin / - een oerkrak of een woord - / Maar hoe dan ook begin van tijd / Van wat begin en einde heeft / Wat groeien wil en sterven zal / Wat eigen groei en bloei creëert

Zo bracht de moederaarde voort / de mens als missing link / tussen het scheppen en verval / van haar die hem het leven gaf

Hij wroette los wat samenhiel / verslond zijn moeder vrat haat kaal / Haar tere huid nu onbeschermd / Kind dat zijn moeder consumeert.

(Jaap Dijkhuizen)

Met al die somberheid van deze aanklacht in mijn hoofd wil ik toch het feest van Kerstmis tegemoet gaan. Op zoek naar die mensen van 'goede wil'! Want ik weet dat ze er zijn. En daar moeten de aarde en wij het per slot van rekening toch hebben. En dat is de bedoeling!

Zalig Kerstmis,
Harris

Kerst in de tweede coronawinter...

December 2021, de tweede coronawinter en voor de tweede keer heeft dit gevolgen voor onze kerstvieringen. Omdat wij, het bestuur, het overheidsadvies wilden volgen alle verkeer na 17.00 uur zo veel mogelijk te vermijden, hebben we besloten dat de kerstnachtviering niet kon doorgaan. Tot een zelfde advies waren de bisschoppen van de katholieke kerk gekomen, en ook de PKN. In plaats daarvan vindt de kerstviering plaats op kerstmorgen, om 10.30 uur. Dat zal anders zijn, met daglicht, en dus met minder effect van de kaarsjes en lichtjes. Maar misschien wel even bijzonder.

Lees verder op pag. 2 ►

Nr 5 - 12 december 2021

Volgend nummer verschijnt 30 januari.

Inleveren kopij tot uiterlijk 21 januari.

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

19 dec	Helma Schenkeveld
25 dec	1e Kerstdag, viering 10.30 uur
	Marc van der Giessen en Diana Vernooij
26 dec	Geen viering
2 jan	gastvoorganger Natasja Bakker
9 jan	Henk Kemper
16 jan	Helma Schenkeveld
23 jan	Bert van der Meer
30 jan	Nog niet bekend
6 feb	gastvoorganger Harris Brautigam

Het actuele voorgangersschema is te lezen op www.deduif.net

Geluid en Zoomregistratie

Elke zondag door Erwin en Marc.

Agenda

2 jan	Voordracht nieuwe kandidaten bestuur/voorgangers/jaardoel
9 jan	Eerste ronde Voorgangers verkiezing & Nieuwjaarsreceptie
6 feb	Verkiezingen Voorgangers, bestuur en jaardoel 2022

Kerkruimte inrichten & sluiten

12 dec	Carla en Carl	Liesbeth
19 dec	Liesbeth	Liesbeth
25 dec	Iedereen	Iedereen
2 jan	Thom en Bert	Thom
9 jan	Ad	Ad
16 jan	Natalie	Natalie
23 jan	Carla en Carl	Liesbeth
30 jan	Sabine en Fred	Henk

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• *Liesbeth Broekhoff*

Gedicht

- 13 dec Hans Gildemacher
 14 dec Yvonne van der Velden
 Jelte Moerkamp
 29 dec Hannah van der Meer
 2 jan Jos Pruissen
 9 jan Lida Alberse
 10 jan Helma Schenkeveld
 27 jan Liesbeth Broekhoff
 28 jan Yael van der Marck
 3 feb Maxime Vos

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs en Angela van der Marck.

Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
 Indeling: Freek van der Marck.

Eindvormgeving: Fred Vos.

HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
 Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
 1017 WB Amsterdam
 e-mail: deduif@xs4all.nl
 website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
 Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
 Telefoon: 06 45949624
 Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen.

Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming.

Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2020 - Liliane Fonds

2019 - Hospice daklozen Centraal Azië

2018 - Stichting Pabalong HIV/AIDS

2017 - Kinderen van de voedselbank

2016 - Liefdevolle massage bij kanker

2015 - The Dreamcatcher Foundation.

2014 - Hospice Kuria

2013 - De Regenboog Groep

2012 - Voedselbank Amsterdam

Uitreiking Vredesduifje

Toen Diana onlangs een oproep deed of er iemand nog een persoon wist die in aanmerking zou komen voor het Vredesduifje, moest Ellen gelijk aan Salah Said denken.

Salah is een studiegenoot van Ad en is daarna cardioloog geworden. Zijn wortels liggen in Egypte, de standaard van de zorg in Nederland en Egypte ligt erg ver uit elkaar. Hij vervoert al jaren medische hulpmiddelen naar Egypte en dat gaat van een eenvoudig inlegkruisje tot ambulance.

Regelmatig gaat Salah met een medisch en technisch team naar zijn geboorteland om daar de collega's te ondersteunen en de hulpmiddelen te distribueren. Ook heeft hij linken naar Moldavië en ook daar brengt hij medische hulpmiddelen heen die hier in Nederland afgeschreven zijn en dus weggegooid worden.

Nadat zijn dochter in Tanzania co-schappen liep en hij daar op bezoek is geweest, zag hij dat daar een cardiologisch centrum ontbrak terwijl er wel veel mensen met hartproblemen zijn. Salah gaat dan gelijk aan de slag en heeft een plan, wat hij nu tot uitvoer brengt. De stichting Hart voor Tanzania probeert te realiseren dat daar in de toekomst een goed geoutilleerde hartkliniek komt te staan.

Daarnaast is Salah voorzitter van de Wensambulance Oost Nederland, na eerst jarenlang als adviseur hier bij betrokken te zijn geweest. Sinds 2 jaar is hij met pensioen en kan hij aan al deze activiteiten nog meer tijd geven, maar daarvoor deed hij dat naast zijn baan als cardioloog.

Salah is voor mij een verbinder, met oog voor mensen, niet kijkend naar achtergrond en herkomst. Hij zal altijd voor iedereen klaarstaan, je zal nooit te vergeefs een beroep op hem doen, waar je ook woont.

Dit alles maakt voor mij dat Salah in aanmerking komt voor dit Vredesduifje.

Salah, op dit moment ben jij in Egypte. Wat ik niet weet, is of jij of je vrouw Geertje bij ons is via Zoom. Maar ik wil jou virtueel het Vredesduifje overhandigen, een symbolische ondersteuning vanuit onze gemeenschap hier in Amsterdam.

• Ellen de Jong

► Tweede coronawinter- Vervolg van pag 1 ►

Ook de kinderkerstviering kan niet doorgaan. Met de gebruikelijke aanvangstijd van vijf uur of half vijf zouden we met de overheidsadviezen in de knel komen. Maar het sterk vervoegen van de kinderviering op de 24e kon niet, omdat dat een gewone schooldag is. We hebben met pijn in het hart daarom moeten besluiten de kinderviering dit jaar te schrappen. Met extra pijn, omdat het idee naar voren was gekomen er een hele muzikale viering van te maken, met een grote muziekrol voor de kinderen. Maar wellicht kan dat volgend jaar.

Tot slot hebben we, stilletjes, afscheid moeten nemen van het Hemeltje. Het Hemeltje is helemaal leeggehaald. Tallozen hebben zich daar enorm voor ingezet, waarvoor grote dank. Allerlei spulletjes hebben een goed heenkomen gevonden. Misschien wil deze of gene er een volgende keer over schrijven, waar de Hemel-spulletjes terecht zijn gekomen. Onze vaste benodigdheden voor de vieringen zitten nu in een aantal kasten van de sacristieruimte, de kamer achter het altaar. En van de opvolgende huurder van het Hemeltje mogen we de kast in de gang, waar de lessenaars voor het koor staan, blijven gebruiken.

Een nieuwe tijd breekt dus aan. Laten we hopen een tijd van vrede, waarin we elkaar met mildheid – het thema van de viering van Diana op 5 december jl. – tegemoet zullen treden.

Hartelijke groet vanuit het bestuur,

Gerrard