

Dagthema: Een oefening in ontvankelijkheid

Overweging 12 december – Jan Meijer

“... stellig weten sluit je af van jouw relatie met de buitenwereld en met anderen.
Terwijl we samen willen leven en werken door ontvankelijk voor elkaars opvatting...”

Eerste lezing uit Sefanja

Tweede lezing van Inayat Khan

Openingsgebed om ontvankelijkheid

Wij zien,
toch kijken we soms niet verder.
Wij horen,
toch luisteren we soms niet echt.
Wij hebben kennis,
toch zijn we soms niet wijs.
We weten te vinden,
toch zoeken wij niet altijd op de goede plek.

Open onze harten,
zodat wij onze ogen, oren, handen en
verstand gebruiken in de verbinding
met U en onze naasten.

Lied: Kom allemaal samen *comp.onbekend/C.van Doesburgh*

Kom allemaal samen
één in wat wij denken.
Eén in de wens om eind'lijk op te staan.
Open het hart, de ziel, de mond, de ogen.
Wij kunnen met ons allen,
wij kunnen met ons allen,
wij kunnen met ons allen het leven aan.

En weet dat wij samen
bergen gaan verzetten.
Bergen die eeuwig leken vast te staan.
Zoek zachte krachten om het te bereiken.
Wij kunnen met ons allen,



wij kunnen met ons allen,
wij kunnen met ons allen het leven aan.

Want allemaal samen
kunnen wij het klaren.
Sterk voor de eigen overtuiging staan.
Wees maar niet bang, de één staat naast de ander.
Wij kunnen met ons allen,
wij kunnen met ons allen,
wij kunnen met ons allen het leven aan.

Welkom

Welkom Duif-familie hier in De Duif en natuurlijk ook via Zoom.

Ik zeg familie, zo voelt dat, als je elkaar elke week weer mag begroeten en spreken of samen zingen, dan voelt dat als familie.

Welkom als je voor het eerst bent ingezoomd of dat iedere week doet of zo af en toe, wij hopen dat je je ook in je eigen omgeving verbonden voelt met ons hier in de kerk.

Welkom ook aan degene die op deze koude dag het warme bed en huis bent uitgestapt om hier aanwezig te zijn, heel fijn dat je er bent!

Het is de derde advent zondag en dus steek ik hierbij de derde kaars aan.

We zien uit naar het vieren van de kerst, wat er anders uit zal zien dan wij gewend zijn, geen kerstnachtviering maar een viering op eerste kerstdag.

Wij leven toe: 'Naar een nieuwe horizon'

De afzonderlijke thema's op de adventzondagen gaan over het oefenen in verschillende disciplines, zoals ontroeren, mildheid, ontvankelijkheid en luisteren.

Door oefenen krijg je zicht op een nieuwe horizon.

Jan en ik wensen ons allen het uitzicht op een nieuwe horizon die de kerst en het nieuwe jaar ons zal brengen en voor vandaag een mooie viering.

Inleiding

De viering van vandaag is op de derde zondag van de adventsvieringen. Adventus bekent komst.

De komst van Jezus.

We zijn onderweg naar de viering van de komst van Jezus.

Ieder jaar weer naar een nieuwe horizon.

Die horizon is verbonden met dynamiek, aanpassing en verandering. Dynamiek

Die dynamiek van in beweging komen zien we terug in de teksten uit het leesrooster.

We lezen uit Sefanja en uit een deel Psalm 85.

Van die psalm lezen we een deel en het koor zingt daarna de kern van die psalm.

De teksten gaan over in beweging komen.

Naar een nieuwe horizon.

Het citaat van Inayat Khan is ook een oproep om in beweging te komen.

Onderweg te gaan naar een nieuwe horizon.

Je meer open te willen stellen door oefenen in ontvankelijkheid.

Door ontroerd te raken, mild te zijn, de thema's van Helma en Diana van de 1^e en 2^e adventszondag en ook door te oefenen in luisteren, het thema van Hans de komende zondag.

Actief en passend bij de dynamiek van ons hoofdthema naar een nieuwe horizon.

Een nieuwe weg om samen te gaan.

Door zelf in beweging te komen.

Zoals in dit lied met de titel :” Vandaag ben ik gaan lopen” van Acda en de Munnik.

<https://www.youtube.com/watch?v=4ZHuzRpJxos>

Gebed voor onze naaste

Wij zien uit naar een wereld
waarin samen, zonder onderscheid, geleefd wordt,
waarin mensen tot steun zijn voor hun naasten
en elkaar niet naar het leven staan.

Wij zien uit naar een tijd
dat vriendschap en redelijk inzicht winnen,
overal waar nu nog haat en dogma's heersen.

Wij zien ernaar uit omdat het ons beloofd is:

Het begrip, de verbinding, het streven naar vrede
en het goede leven op aarde.
Wij gaan iedere dag gelovend op deze belofte in.

Laten wij elkaar helpen om mensen van goede wil te zijn
en mag ons verlangen en onze inzet
ten goede komen aan iedereen die we ontmoeten.

Lied Lied van Abraham *H.Oosterhuis / A.Oomen*

Tempeltorens hoog oprijzend:
sterrenwachten, derde ogen.
Wirwarstad van blinde muren
bloemfonteinen, massagraven.

Allen leefden, eeuwenoud,
onwrikbaar zeker, allen stierven:
nieuwe kwamen en verdwenen,
niets van hen zou overblijven.

Blijft alleen het onafzienbaar
lotbeschikkend rad voor ogen,
schaterlachend,

oogverblindend zonnewiel, de zonnevader.

Blijft alleen de moedermaalstroom
die ons naamloos meesleurt, allen,
kansloos aan elkaar geketend,
keten van voldongen feiten.

In die schoot werd ik ontvangen.
In die schittering geborgen,
daar geboren en getogen
daaruit ben ik uitgebroken.

Om te zien een glimlachverte,
om te gaan een weg van dagen
naar een plaats van nieuwgeboorte
en geen dag mijn leven zeker.

Tastend naar wie met mij gaande
(als een kind mij nagegeven,
als ontelbaar licht van sterren)
mij zal richten, mens op aarde.

Die mij riep uit mijn ellende,
die mij zaait om vrucht te dragen,
die mij roept om niet te vrezen:
mij geschiede naar zijn woord.

Eerste Lezing: Sefanja 3, 14-20

Breek uit in gejubel, dochter van Sion! Juich, Israël! Verheug u, wees vrolijk met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! Want de HERE heeft uw vonnis ongeldig verklaard en uw vijand vernietigd. De koning van Israël, de HERE, is bij u! U hoeft nergens meer bang voor te zijn. Op die dag zal men Jeruzalem opbeuren met de woorden: 'Wees niet bang, Sion, houd moed. De HERE, uw God, is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde.' 'Wie verdriet hebben omdat zij niet bij dit feest kunnen zijn, zal Ik erbij halen. Zij horen er toch ook bij. Zij gaan gebukt onder de vernedering. Ik zal voorgoed afrekenen met al uw vijanden. En Ik zal de zwakken en hulpbehoevenden verlossen en bijeenbrengen wie uit elkaar waren gejaagd. Ik zal mijn ballingen, die vroeger over de hele wereld werden veracht, nu roem en eer bezorgen. In die tijd zal Ik u bijeenhalen en weer thuisbrengen. Alle volken ter wereld zullen zien dat Ik van u een groot en roemrucht volk heb gemaakt, wanneer Ik uw situatie ten goede heb veranderd,' zegt de HERE.

Tweede lezing: Inayat Khan, Indiaas musicus, schrijver en filosoof 1882-1927

Hoeveel verscheidenheid tussen de godsdiensten er ook mag bestaan, de drijfkracht van allemaal is dezelfde: het menselijk hart ontvankelijk maken en voorbereiden voor de goddelijke liefde.

Derde lezing: Psalm 85 (deel) uit 150 psalmen vrij Huub Oosterhuis

Gij hebt uw land begenadigd
ons leven ten goede gekeerd
onze schande bedekt
onze schuld weggedragen,
getemd het vuur van uw hartstocht

Gij keerde U om naar ons toe
Gij legde uw argwaan af.
Roep ons opnieuw tot leven
Geef ons vaart, naar u toe.
Liefde, herstel ons in ere

Buig ons toe naar elkaar
keer onze trage harten
dat wij zonder wantrouwen
ieder mens tegemoet gaan
open en vredelievend.

Lied naar Psalm 85 Gij die een en eeuwig zijt

Gij die een en eeuwig zijt,
ver weg, onbeelddbaar God.
Maar in Uw woord dichtbij, doe ons verstaan.

Keer ons om naar U toe,
keer ons om naar elkaar (3x)

Overweging

Het Bijbelboek Sefanja is het negende boek van de kleine profeten genoemd naar Sefanja en een verzameling van profetieën die aan hem zijn toegeschreven.

Sefanja lijkt een sombere profeet.

Hij vindt dat er veel misgaat in zijn land en dat moet veranderen.

En is uiteindelijk vooral bezig met de vraag hoe er een nieuw begin kan komen.

Die oplossing is nogal ingrijpend: de hele wereld met alles wat er op leeft moet worden vernietigd.

Op die dag van het onheil zal de aarde in brand staan. Alles wat slecht is zal vernietigd worden.

Dat is de voorwaarde voor een nieuw begin.

Over een oefening in ontvankelijkheid gesproken.

Hoe zal die boodschap destijds zijn ontvangen

De profetie van de tekstlezing waarmee het boek Sefanja afsluit draagt de titel:” Er komt weer vreugde in Israël.

Ben je net gewend aan die somberheid komt Sefanja met optimistische berichten, dat het allemaal goed zal komen.

Er zal verlossing komen uit de ballingschap in Babel, het zal allemaal weer goed komen, de almachtige heeft het gezegd.

Net gewend aan de somberheid. Is er weer optimisme uit dezelfde hoek.

Stel je voor dat de sombere en optimistische berichtgeving ook nog wisselt zoals in deze periode, waarin we gegijzeld zijn door de pandemie.

En niet alleen afwisselend somber en optimistisch maar ook nog tegelijkertijd dat somberheid en optimisme met elkaar strijden om de aandacht en het gelijk.

Ontvankelijkheid voor elkaars standpunten is dan snel naar de achtergrond verdwenen. Standpunten verharderen en je weet ook niet meer wat je kunt geloven.

“Toch zijn we nog nooit zo gelovig als nu

Er wordt op religieuze wijze omgegaan met Corona”, zo schrijft Taco Visser als opinie in het blad van Nieuw Wij.

De voor- en tegenstanders van vaccinatie, de al dan niet deskundigen geloven allemaal in hun eigen gelijk.

“Vergelijkbare geloofsovertuigingen”, zo schrijft hij, “gelden overigens ook in onze huidige omgang met de klimaatcrisis en identiteitspolitiek.

Ook daar zijn er mensen die sterk overtuigd zijn van hun geloof inzake het klimaat of bepaalde klimaatmaatregelen.

Als bij een diep ervaren geloofsovertuiging.

Waarbij de ontvankelijkheid ten opzichte van elkaars standpunt, mening, overtuiging steeds meer lijkt te verharderen”.

Over welk onderwerp dan ook.

Politiek, de maatregelen, zwarte Piet, identiteit, godsdienst, overtuiging.

De tekstlezing en het lied rond psalm 85 klinken als een baken, als een gebruiksaanwijzing, een oefening van ontvankelijkheid voor het geloof en het geloof in de ander..

Keer ons om naar u toe, keer ons om naar elkaar

En het citaat van Anyat Khan over de overeenkomsten tussen godsdiensten klinkt als een oefening om je open te stellen voor elkaar, een oefening in de ontvankelijkheid van je hart Voor ontvankelijkheid bestaan meer dan 20 andere omschrijvingen en nog meer de voorbeelden die bij ontvankelijkheid worden gegeven.

Bij de voorbespreking kwamen ook de beletsels om ontvankelijk te worden of te zijn ter sprake, zoals: stress, beter weten, afweren, oordelen, veroordelen, de grens overschrijden, angst.

Die beletsels kunnen een stellige, een zekere of een veilige overtuiging of geloof in wat dan ook opleveren.

En zeker of stellig weten sluit je af van jouw relatie met de buitenwereld en met anderen. Terwijl we samen willen leven en werken door ontvankelijk voor elkaars opvatting te willen zijn.

Samen in gesprek over wie we zijn en willen zijn.

Zonder die ander te willen veranderen of vooraf de druk te voelen dat jij je standpunt, mening of geloof moet herzien.

Ontvankelijkheid begint met het erop vertrouwen dat ontvankelijkheid je juist per definitie in verbinding brengt met anderen en de wereld.

Daar geloof ik in.

En dat betekent dat ik het niet zeker weet.

Maar vertrouw op jullie begrip en ontvankelijkheid.

Moge dat zo zijn.

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een God
van liefde en goedheid,
die de mensen - zonder onderscheid
naar rang of stand, ras of geslacht-
tot leven roept om de schepping
te beheren en te behoeden.

In Jezus herken ik wat de God die liefde is
voor de mensen wil betekenen.

Door Jezus wordt mij duidelijk wat de opdracht van elk mens is:
waarachtig mens te zijn en te leven voor elkaar.

Ik geloof, dat het goed is om als een
bevrijd mens te leven in de geest
van Jezus: een geest van liefde,
menschelijkheid en solidariteit.

Als we dit waar maken,
zal het geloof een kracht zijn
die meer vrede bewerkstelligt en
die een God van liefde op aarde waar maakt.

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Daarnaast kan je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift geven: <https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw>
Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank!!!

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Lied JIJ NOG NAAMLOZE *H.Oosterhuis / A.Oomen*

Ander, ouder, iemand in ons verborgen:
plotseling, opblaaiend vuur van visioenen,
aanshijn der aarde vernieuwend. (2x)

Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare
die ons weten doet wat wij niet weten,
wat onmogelijk is bij mensen en goden.

Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij,
in onze handen klemmen wij wichelroeden,
spiegels en zwaarden.

En neerdrukt ons droefheid om het gedane,
om niet te keren woorden,
om wat groeide, om wat versteende, verwaaide.

Jij, nog naamloze, ademt ons open
en wekt in ons weerbarstig geheugen
wat wij zagen met onze vroegste ogen.

En doet ons gaan in tranen, maar ongebroken
door de nacht van de schepping
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte:
blinde muren, zacht licht, water geworden
en aan de overzijde rozensteden
en de zang van de lijster.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Lied

H.Oosterhuis / A.Oomen

Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
die beweegt de zon en alle sterren.

Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
ziet de mensenkind'ren al van verre,
zoekt hen op in hun bezeten dromen,
wekt hun rede weer, hervindt hun namen,
temt de stormen van hun vergezichten,
sluit de deur toe achter hun verleden.

Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
die ons geeft nieuw licht in onze ogen,
ons doet hopen dat nog nooit geziene:
nieuwe aarde op de vloed heroverd.
Die in diepe zinverloren nachten
schenkt een uur van waarheid en genade:
hakt bronaders in de rotswand open,
plant een eiken woud op woeste hoogten.

Levend woord dat nooit ons zal ontbreken,
aller mensen naam en zielsbeminde, (2x)
naamloos schooiert liefde langs de wegen
die beweegt de zon en alle sterren. (2x)

Naamloos schooiert liefde langs de wegen
maar vindt in mensen rust en duur.
Naakt en veilig - wij die nog leeg zijn
en ongenadig, halve waarheid,
kiltte, schemer, kreupelvuur:
Liefde, neem ons dit uur,
dat wij ontvangen, weten.

Gebed

Onnoembare,
Nu ons leven is stilgevallen,
een pandemie ons leven op zijn kop heeft gezet,
1,5 meter afstand de normale gang van zaken verstoord,
keren we in onszelf en bidden:

In onze onzekerheid, om vertrouwen.
In onze eenzaamheid, om oog voor elkaar.
In onze verkramping, om ontvankelijkheid.
In onze kwetsbaarheid, om contact.
In onze sprakeloosheid, om ons te kunnen uiten

In onze onmacht, om in beweging te komen.
In onze angst, om het helder te blijven zien
In onze onzekerheid, onze ogen te openen.
Wij bidden voor onszelf en de ander.

Onze Vader Gebed voor iedereen Sioux Indianen, Verenigde Staten

Grootvader, Grote Geest,
U was er altijd en voor u was er niets.
Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.
De sterren aan de hemel, ze behoren u,
Van u zijn de grasvlakten van de aarde.
U bent ouder dan alle gebrek,
Ouder dan alle pijn,
Ouder dan welk gebed.
Grootvader, Eeuwige,
Vul ons met licht.
Geef ons inzicht zodat we begrijpen,
Geef ons ogen, zodat we zien,
Geef ons oren, zodat we horen.
Leer ons hoe te gaan over de aarde
En al het geschapene als familie te zien.
Help ons, want zonder u zijn we niets.
Amen

Mededelingen

Slotlied

H.Oosterhuis/A.Oomen

Overall zijt Gij onzichtbaar gegeven,
sprekend nabij, de stilte verwacht U.
Mensen bestaan U, zien en beleven U.

Mensen van vlees, van licht en gesteente,
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,
mensen uw volk, uw stad hier op aarde.

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open, maak ons uw aarde,
uw nieuwe hemel, vrede op aarde.

Zegenbede

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
Door je ogen die met mildheid kijken
Met handen die open zijn en willen opbouwen,
door te luisteren tot in het zwijgen,

met woorden die oprecht zijn
Dat je in het licht durft te staan
Om als opnieuw geboren te worden
op je weg naar een nieuwe horizon
Tot zegen van jezelf en de ander.
Amen