

Uitverkoop?

Aan de vooravond van Kerstmis las ik in Het Parool een column van Lila Gül, schrijfster van het geruchtmakende boek 'Ik ga leven'.

Zij vermeldt dat er in de wereld van de twitteraars ophef is ontstaan over de kerstwens van de VU aan haar studenten. Die wens zou nu verpakt zijn in een ongebruikelijke formulering: 'Een gelukkige decembermaand vol licht.' Ook citeert zij de kerstwens van de voorzitter van het college van bestuur van de VU: 'Welkom op het festival van het licht, een viering geïnspireerd door oude verhalen.'

Lila Gül's reactie is niet mals: 'Het was het bewijs dat de VU begonnen is aan een wanstaltige uitverkoop van de joods-christelijke humanistische cultuurtraditie om rigide moslims die zich weigeren aan te passen tegemoet te komen.' Zij signaleert een tendens: dat de HEMA van 'paaseieren' 'verstoppeieren' maakte, en van 'vrolijk Pasen' 'vrolijk voorjaar'. En Lidl die van 'kerstbrood' 'feestbrood', en 'kerstontbijt' 'feestontbijt' maakte! Maar diezelfde bedrijven nemen wel het woord 'Suikerfeest' in de mond.

Dit gesignaleerd hebbende, zegt ze terecht dat als men meent godsdienstig gerelateerde termen en feesten te moeten vermijden, blijf dan ook af van 'Suikerfeest', wat het feest bij de afsluiting van de ramadan is!

Zij besluit haar column met de stelling dat er geen moslim is die wil dat we ons cultuurgoed zo overboord gooien. Conclusie: we doen het zelf! En waarom?

Dat is een ernstige gewetensvraag waar we mee aan de slag moeten. Ik vrees dat dat best confronterend zal kunnen zijn!

• *Harris Brantigam*

Verkiezingen in De Duif

Naar goed gebruik verzorgen de kandidaten voor de rol van voorganger en die voor de bestuursfuncties jaarlijks een bijdrage in ons 'lijfblad' Het Groene Licht. Op 6 februari 2022 vinden vervolgens de verkiezingen plaats voor de voorgangers en het bestuur.

De digitale stemming wordt tijdens de viering van 6 februari uitgelegd. We zoeken naar een manier die het voor iedereen zo makkelijk als mogelijk maakt om te stemmen. Als je dat (digitaal stemmen) niet wilt of kan, stem dan door middel van een briefje. Je kunt dat per post toesturen aan:

De Duif, Utrechtsedwardsstraat 7, 1017 WB Amsterdam.

Of stop het op dit adres in de bus.

Zorg er dan voor dat je stembriefje vóór 10 februari 2021 is aangekomen.

Wie zijn er verkiesbaar?

Als *voorganger* zijn verkiesbaar: Natasja, Diana, Helma, Henk, Maranca, Jan, en Bert.

Voor het *bestuur* zijn verkiesbaar Henk, Liesbeth, Natalie en Gerrard.

Een vacature is er voor de functie van penningmeester.

Zie de motivaties op de volgende pagina's.

Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net

Nr 1 - 30 januari 2022

Volgend nummer verschijnt op 3 april.

Inleveren kopij tot uiterlijk 24 maart.

Adresseer aan: deduif@xs4all.nl (HGL)

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

30 jan	gastvoorganger Gerrard Boot
6 feb	gastvoorganger Harris Brantigam Verkiezingszondag
13 feb	gastvoorganger Noud-Lodewijk van Poppel
20 feb	Jan Meijer
27 feb	Diana Vernooij 40- dagentijd
6 mrt	Bert van der Meer
13 mrt	Henk Kemper
20 mrt	Helma Schenkeveld
27 mrt	Diana Vernooij Uitreiken Vredesduif
3 apr	Jan Meijer
10 apr	Natasja Bakker Palmpasen

Het actuele voorgangersschema is te lezen op www.deduif.net

Geluid en Zoomregistratie

Elke zondag door Erwin en Marc.

Agenda

6 feb	Verkiezingen Voorgangers, bestuur en jaardoel 2022
-------	---

Kerkruinte inrichten & sluiten

30 jan	Sabine en Fred	Henk
6 feb	Liesbeth	Liesbeth
13 feb	Sabine en Fred	Henk
20 feb	Liesbeth	Liesbeth
27 feb	Carla & Carl	Liesbeth
6 mrt	Thom & Bert	Bert
13 mrt	Ad	Ad
20 mrt	Liesbeth	Liesbeth
27 mrt	Natalie	Natalie
3 apr	Sabine en Fred	Henk
10 apr	Gerrard	Gerrard

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• *Liesbeth Broekhoff*

En verder in dit nummer:

2-3 Motivatie voorgangers 2022

3-4 Motivatie Bestuur

4 Voordracht Jaardoel

Gedicht

- 3 feb Maxime Vos
 10 feb Marja Bommerson
 16 feb Marina Slot
 21 feb Frans Gerritsma
 23 feb Yvon van der Meer
 25 feb Kristel Meeuwissen
 12 mrt Tobias van der Marck
 15 mrt Corrie Keijzer
 18 mrt Fjodor Gransjean
 21 mrt Christina Terpstra

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs en Angela van der Marck.
 Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
 Indeling: Freek van der Marck.
 Eindvormgeving: Fred Vos.
 HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
 Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
 1017 WB Amsterdam
 e-mail: deduif@xs4all.nl
 website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
 Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
 Telefoon: 06 45949624
 Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2020-2021 - Liliãne Fonds

- 2019 - Hospice daklozen Centraal Azië
 2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
 2017 - Kinderen van de voedselbank
 2016 - Liefdevolle massage bij kanker
 2015 - The Dreamcatcher Foundation.
 2014 - Hospice Kuria
 2013 - De Regenboog Groep

Motivatie voorgangers 2022

Natasja Bakker

Afgelopen jaar ben ik een aantal keren voorgegaan als gastvoorganger. Twee keer in De Duif en twee keer via Zoom. Alle keren vond ik het heel fijn en leerzaam om dit te mogen doen. Ik vind het een enorme eer dat dit heeft geleid tot voorgedragen worden als voorganger.

Wat mij motiveert is dat De Duif een gemeenschap is waar je als voorganger samen met de gemeente de dienst maakt. De openbare liturgievergaderingen, de feedback meteen na afloop van de viering ... Maar ook hoe we met elkaar onze geloofstraditie delen. De overeenkomsten en de verschillen. Met respect voor elkaar en verbinding zoekend met elkaar en zeker ook met de wereld om ons heen.

Ik hoop dat ik als voorganger mijn steentje mag bijdragen door te onderzoeken en te duiden wat de bijbel ons als bron inspiratie heeft te bieden in deze tijd. Hoe we vanuit die inspiratie kunnen leven, zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd.

Diana Vernooij

Inmiddels al weer een paar decennia ben ik voorganger in De Duif en ik zou daar graag met liefde mee verder gaan. Onze vieringen stonden de afgelopen twee jaar in het teken van corona, afstand, Zoom. Het roeien met de riemen die we hebben, groeide uit tot een nieuwe vorm van samen kerk zijn. Dat toont de vitaliteit en kracht van onze gemeenschap en daagde ons als voorgangers én kerkgangers uit.

We hebben elkaar nodig. Bemoediging en ondersteuning bij onze dagelijkse beoefening van het goede leven - dat kunnen we wel gebruiken. Ik ben graag bij de bemoedigingen van anderen, en lever mijn bijdrage. Net als voorgaande jaren put ik in de vieringen uit mijn maatschappelijk engagement én uit de spirituele verdieping die ik vind in (zen)boeddhisme en christendom. Ik deel wat ik vind graag met jullie, omdat ik ook dit jaar weer hoop te kunnen bijdragen aan jullie zoektocht naar het goede leven en het opheffen van het lijden in de wereld.

Helma Schenkeveld

Onze passie leven. Onze diepgevoelde spiritualiteit een zichtbare plaats mogen geven in het leven met elkaar. Hierin mogen en willen groeien, nieuwe vormen ontdekken en durven delen. Oefenen in contact met de Bron van Zijn, die ik ontmoet, in wat me ontroert.

Met elkaar hebben we in de Duif al mooie manieren ontwikkeld. De gesprekken op maandagavond, samen met een lector een viering laten groeien, samen met voorgangers brainstormen over thema's en deze uitwerken in een serie met elkaar. Graag laat ik mijn inspiratie stromen als voorganger, in de Duif en op Zoom. Graag wil ik hier nog een jaar van genieten, samen met jullie.

Maranca Schenkeveld

De pandemie heeft veel zorgen voortgebracht: over onze en elkaars gezondheid, over werk, over niet meer samen kunnen zijn. Velen hebben gevoelens van eenzaamheid en onvermogen ervaren, en misschien zijn die er nog steeds. Maar door de pandemie ontstonden ook nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden: de Duif-viering per zoom werd geboren. En welk een geschenk was dat voor mij! Wonend in Zuid-Frankrijk en toch elke week bij de Duif-viering aanwezig kunnen zijn!

Al snel voelde ik me thuis in jullie gemeenschap en voelde ik me meer en meer betrokken. En langzaam maar zeker groeide het gevoel dat ik een actievere rol zou willen spelen: ik wilde groeien tot voorganger.

Eerder dan gedacht ben ik nu al voorgedragen. Ik vreesde er nog niet klaar voor te zijn, heb wat bedenktijd gevraagd, heb gesprekken gevoerd. Maar uiteindelijk durf ik volmondig “ja” te zeggen.

Ik kan nog niet veel zeggen over hoe mijn rol als voorganger zal zijn. Ik wil graag met ervaren voorgangers mijn diensten voorbereiden, waarbij ik hoop verbinding te kunnen leggen tussen bijbelteksten en ons leven van alledag. Opdat de bijbel en zijn uitleg ons mag inspireren in ons dagelijks leven.

Als je op mij stemt, kunnen we samen op ontdekkingstocht naar mooie en inspirerende gedachten.

Jan Meijer

Verbonden zijn en blijven met elkaar, met de bijbel en met het geloof.

Paulus schreef aan de Korintiërs: ‘Eerst is er dus het aardse leven’.

Het hier en het nu en daarmee omgaan en elkaar steunen.

Of in de taal van De Duif: ‘Elkaar behoeden en doen leven’.

En iedereen welkom heten bij onze vieringen in de verbinding naar elkaar toe en de verbinding met de actuele ontwikkelingen om ons heen.

Dat kunnen we alleen in verbinding met elkaar. Samen.

Dat doel motiveert mij om daaraan mijn bijdrage als voorganger te mogen leveren.

Henk Kemper

Ook voor het komend jaar kandideer ik voor de functie van voorganger. De gemeenschap is en blijft een mooie groep van mensen die zoekend, vallend en opstaand hun weg vinden in het dagelijks leven. Omdat de wereld soms complex in elkaar zit en we wellicht af en toe het ook niet meer weten, is het nodig dat we elkaar inspireren en bemoedigen. Dat nu is bij uitstek een taak voor onze voorgangers. De Duif bestaat in zijn huidige vorm dit jaar 48 jaar.

Onlangs mocht ik voorgaan om dit heugelijke feit (half januari) te gedenken. 48 Jaren waarin we inspiratie vonden bij elkaar of bij teksten uit de Bijbel of andere geschriften. Bovenal in elkaars goede gezelschap. Want luisteren naar de voorganger is één, samenkomen is meer dan luisteren. Elkaar spreken, naar elkaar luisteren, een beetje voor elkaar zorgen, daar gaat het om.

Ik denk dat veel van jullie zo langzamerhand wel weten wat je aan mij hebt. Ik zoek bij voorkeur naar dat wat lezingen ons te bieden hebben voor de dag van vandaag. Dat is soms een uitdaging, omdat op voorgestelde lezingen vaak goed gekauwd moet worden. Daarin zit voor mij de uitdaging.

Graag ga ik door om steun en inspiratie te bieden. Samen met het team van voorgangers vind ik dat nog altijd een mooie en dankbare taak: een spijkertje bieden om de jas aan op te hangen. Op zondag een rustpunt te kunnen bieden om bemoediging en troost en inspiratie te bieden.

Bert van der Meer

Bert stelt zich opnieuw beschikbaar als voorganger, maar voor het sluiten van dit HGL ontvingen wij geen motivatie.

Motivatie voor Bestuur 2022

Liesbeth Broekhoff

Als bestuur hadden we niet gedacht dat het zo’n, door corona beheerst, jaar zou worden. 2021 zullen we wellicht niet snel vergeten. Er is in onze Duif wel het een en ander gebeurd. Er moest worden bezuinigd om onze financiën op orde te krijgen en te houden. ’t Hemeltje is opgezegd en leeggehaald. Daarbij zijn spullen die zeker de moeite waard zijn om te bewaren naar het Stadsarchief gegaan.

Afgelopen jaar vergaderde het bestuur regelmatig met elkaar. Onder andere over het opgeven van ’t Hemeltje, maar natuurlijk ook over hoe nu verder met de vieringen. Wij deden dat via Zoom wat heel efficiënt bleek te zijn. Vaker, maar korter contact met elkaar via de digitale snelweg, dat blijkt heel goed te werken. Vooral bij ad-hocbeslissingen die moesten worden genomen.

Voor het aankomende jaar mogen we toch hopen dat het een jaar wordt van weer bij elkaar in De Duif en via Zoom als kerkfamilie. Elkaar behoeden en doen leven. Ik ben zeker gemotiveerd om mijn taak in het bestuur voort te zetten in 2022.

Gerrard Boot

Ik stel me graag weer beschikbaar voor het bestuur van De Duif.

Afgelopen jaar hebben we als bestuur geprobeerd zo soepel en verantwoord als mogelijk om te gaan met de uitdagingen die corona en de daarbij behorende maatregelen ons oplegde. Ik hoop dat we dit jaar in rustiger water terecht komen. Als er toch dingen zijn waar een beslissing over genomen moet worden, dan wil ik daar graag mijn bijdrage aan leveren. Door goed te luisteren naar wat er leeft, onder alle Duiven.

We hebben dit jaar, met zijn allen en na uitvoerig overleg, besloten de huur van ’t Hemeltje op te zeggen. Ik hoop dat het lukt om toch rondom de vieringen activiteiten in De Duif te kunnen organiseren. En dat we daarmee een bloeiende geloofsgemeenschap kunnen blijven vormen.

Lees verder op pag. 4 ►

Natalie Hakhoff

Niemand had gedacht dat we nog een jaar in deze pandemie zouden zitten. Desondanks hebben we elke zondag een viering gehad. Mijn wens voor dit jaar is dat we weer wekelijks in De Duif en op Zoom onze vieringen kunnen houden. Genieten van het koor, het prachtige pianospel van Irina, gewoon weer samen zijn.

We hebben het als bestuur niet makkelijk gehad. Moesten ad-hocbeslissingen nemen, hebben afscheid van 't Hemeltje moeten nemen om ons hoofd boven water te kunnen houden. Dingen die ook ons aan het hart gaan, maar de wekelijkse dingen gingen ook gewoon door.

Om voor elke week een voorganger vinden, is steeds weer een uitdaging. Ook dit jaar zal die uitdaging niet makkelijk worden. Uitdagingen ga ik niet uit weg. En wat is het dan fijn als het ook elke keer weer lukt om de puzzel kloppend te krijgen. Ook het komende jaar heb ik er weer zin in om deze uitdaging aan te gaan en stel mij verkiesbaar voor het bestuur van De Duif.

Henk Kemper

Ook voor het bestuur sta ik op de kandidatenlijst en kun je op mij stemmen.

Het afgelopen jaar (of eigenlijk al wel twee jaren) hebben we steeds voor op het oog gemakkelijke beslissingen gestaan. Kerken werden immers in grote mate vrijgesteld van 'de maatregelen'. Wij vonden het van belang om telkens de juiste afweging te maken. Vaak met pijn in het hart moeten zeggen: "we gaan op zondag niet open."

Ik hoop dat het jaar 2022 een beter jaar zal zijn waarin we niet meer beperkt worden in onze wekelijkse samenkomst. Want 'Zoom' is mooi, maar uiteindelijk toch "second best."

En dan heb ik het nog niet over het koor gehad. Live-muziek is wat mij betreft onvervangbaar.

Voorstel jaardoel**Hart voor Tanzania**

Ik wil graag 'Hart voor Tanzania' voordragen als jaardoel voor 2022.

Salah Said is de initiatiefnemer van deze actie en doet alles belangeloos, net als alle andere vrijwilligers bij dit initiatief. Hart voor Tanzania is een project van de Stichting ZGT-Overzee voor het opzetten van een hart- en vaatkliniek in het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) in Noord-Tanzania met zijn populatie van 15 miljoen mensen.

Het plan is om een Cardiovasculair Centrum te bouwen (kosten 2,4 miljoen) als onderdeel van het KCMC. Het centrum zal bestaan uit een cardiologie-eenheid, een cardio-thoracale chirurgische eenheid, een vasculaire eenheid en opzetten van het diabetische voetteam.

Het centrum zal zich niet alleen richten op preventie, diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten, maar het zal ook functioneren als kenniscentrum voor de hele regio. Met educatie, training, onderwijs en kennisdeling kan men zo veel onnodig leed voorkomen.

Het realiseren van het project komt tot stand in samenwerking met de Minnesota Heart Institute Foundation. Deze stichting draagt zorg voor de opleiding en training van de medical staff, technicians en nursing, USA-team (\$ 4,6 miljoen recoverable grant for equipment), Dutch-team (\$ 1 miljoen bijdrage aan de bouwkosten), KCMC-Team (\$ 500.000), een anonieme Amerikaan (\$ 500.000) en Philips Nederland (bouwen en equiperen van het centrum).

● *Ellen Tiggeler-de Jong*

Nostalgie

Een stukje over 't Hemeltje, de ruimte boven de sacristie/consistoriekamer. Omdat het voor vele Duiven, vrienden en bekenden een leuke locatie van samenkomst was.

Bijvoorbeeld na de koorrepetitie Indertijd nog op vrijdagavond, later op dinsdagavond, en nog bij andere gelegenheden. Zo werden er sterretjes gevouwen voor onze kerstkrans die in de kerk hing, kaarten gemaakt voor de verkoop in de koffihoek. Tijdens werkweken die er vóór de restauratie door Stadsherstel werden gehouden. Dan werd er gekookt en op 't Hemeltje gegeten. Na de kerstnachtsmis werd er nageborreld, soms tot vroeg in de morgen. En vóór de coronaperiode hield Bart-Jan er de leerhuizen over Augustinus.

De dienst van de volgende zondag werd meestal daar voorbereid en er waren natuurlijk de vergaderingen van het bestuur, koor en ook de Algemene Vergaderingen van de Duiven zelf.

Vanaf 1 januari hebben we 't Hemeltje niet langer in gebruik. Jammer maar onvermijdelijk. Daarom wilde ik dit nog even kwijt.

● *Hortense Ghijjs*