

Dagthema: Wat een gave

Overweging 16 januari – Helma Schenkeveld

“...één gezichtspunt kijkt, denk je: “O wat erg, wat verdrietig.” Maar als je vanuit een ander gezichtspunt naar dezelfde ...”

Eerste lezing uit 1 Korintiërs

Tweede lezing uit Boek van vergeving

Derde lezing uit Boek van vreugde

Openingsgebed

Roepende, wenkende God,
Jij bent het, die ons hier verzameld hebt.
Jij bent het,
Die in ons midden aan het woord wil komen.
Stem ons af op jou, Bron van Zijn.
Laat ons jou ontmoeten,
In dat, wat ons kan ontroeren.
Nu, vandaag, in dit uur,
En in ons hele leven.
Amen

Openingslied

H.Oosterhuis / B.Huijbers

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt,
wij waren de mensen niet die wij nu angstig zijn-
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren. (2x)

Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is, maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.

Verlangen, pijn van onbekende duur:
turen de verte in, niet kunnen laten



een stad te zien, een tuin, doorschijnend water -
dan valt de nacht over het middaguur.

Maar voorgevoel van liefde duurt het langst,
heugenis aan het woord in den beginne,
licht, ongebroken valt het bij ons binnen.
Even zijn wij ontkomen aan de angst.

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nog angstig zijn-
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn,
en voor de grootste liefde niet vervaren. (2x)

Welkom en inleiding

Geen tekst van beschikbaar

Gebed

Gaven van de heilige Geest
Gave van wijsheid,
die aanvoelt wat echt goed is voor mij en voor anderen,
help mij het goede te doen

Gave van inzicht
die helpt te begrijpen wat er gebeurt rondom mij en in mij,
stimuleer ons dit te delen met elkaar.

Gave van raad
die ik vind in De Bijbel en bij betrouwbare mensen om mij heen,
wij willen deze raad ter harte nemen.

Gave van sterkte
die weerbaar maakt en moed geeft als het leven moeilijk is,
wij zullen hiermee vriend en vijand verrassen.

Gave van geloof in God
die veel van mij houdt en mij houvast geeft in het leven,
blijf ons altijd nabij.

Gave van liefde

die mij het goede doet zien in elke mens en helpt te vergeven en nabij te zijn,
schenk ons de aandacht, die hiervoor nodig is.

Gave van ontzag voor het Licht,
die altijd verrassend nieuwe kansen schept en mij helpt de schepping te
eerbiedigen,
wij zullen Uw energie ten goede gebruiken.

Lied

H.Oosterhuis / B.Huijbers

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden,
en zal zichzelf opnieuw verstaan,
en leven, bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.

1e lezing uit 1 Korintiërs 12, 4 – 11

Allemaal hebben wij de kracht van de heilige Geest gekregen. Daarmee moeten we elkaar helpen. Sommigen van ons kunnen wijze woorden spreken. Anderen hebben veel kennis. Sommigen hebben een heel sterk geloof. Anderen kunnen zieke mensen beter maken. En dat allemaal door die ene heilige Geest! Sommigen hebben de kracht om wonderen te doen. Anderen kunnen een boodschap van God vertellen. Weer anderen kunnen zo'n boodschap uitleggen. Ook zijn er mensen die in vreemde klanken kunnen spreken, en er zijn anderen die kunnen uitleggen wat die klanken betekenen. Al die dingen kunnen wij doen dankzij de ene heilige Geest. Die ene Geest bepaalt welke bijzondere kracht hij aan ieder van ons geeft.

2e lezing uit het Boek van vergeving, van Desmond en Mpho Tutu

“Vergeving”, zegt Desmond Tutu, “is de enige manier om onszelf te helen en te bevrijden van het verleden. Als we niet vergeven, blijven we aan de persoon gebonden, die ons beschadigd heeft. We zitten vaak vast aan ketenen van bitterheid. We zijn gebonden en zitten in een val. Tot we de persoon vergeven, die ons heeft gekwetst. Blijft hij de cipier, hij houdt de sleutels naar ons geluk in bezit.

Als we vergeven, nemen we de regie over ons eigen lot en onze eigen emoties weer in eigen hand. Dan worden we de bevrijder van onszelf.”

Peace-mantra <https://youtu.be/6XP-f7wPMoA>

3e lezing uit het Boek van vreugde; Een gesprek tussen de Dalai Lama en Desmond Tutu

Ik vroeg mij af of dit vermogen van de Dalai Lama om vanuit een ander perspectief te kijken, verband hield met het gezegde; Pijn is onvermijdelijk, lijden is een keuze. Was het echt mogelijk om pijn te ervaren – fysiek of mentaal – zonder te lijden? Er is een soetra, waarin een soortgelijk onderscheid wordt gemaakt tussen onze ‘pijngevoelens’ en ‘lijden, dat voortkomt uit onze reactie op pijn’.

‘Iets anders’, hernam de Dalai Lama het gesprek. ‘Iedere gebeurtenis heeft verschillende kanten. Wij zijn ons land kwijtgeraakt en vluchteling geworden, maar hierdoor hebben we ook de kans gekregen om meer dingen te zien. Persoonlijk kreeg ik de kans om meer en andere spiritueel geoefende mensen te ontmoeten, zoals jou en andere wetenschappers. Deze kans deed zich voor, doordat ik vluchteling was geworden...’.

‘Persoonlijk geef ik dus de voorkeur aan de laatste vijf decennia van mijn leven, als vluchteling. Dat was nuttiger, met meer kansen om te leren en het leven te ervaren. Als je vanuit één gezichtspunt kijkt, denk je: “O wat erg, wat verdrietig.” Maar als je vanuit een ander gezichtspunt naar dezelfde tragedie kijkt, naar diezelfde gebeurtenis, zie je dat deze nieuwe kansen biedt. Dat is fantastisch! Dat is de voornaamste reden waarom ik niet verdrietig en somber ben. Een Tibetaans spreekwoord luidt: “Overal waar je vrienden hebt, is je vaderland, en overal waar je liefde ontvangt, ben je thuis.”

Overweging

Geen tekst van beschikbaar

Pianospel van Irina

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het Licht,
De kracht die de wereld tot leven roept
En die vraagt om ons antwoord.

Ik geloof in Jezus,
in wie ik de mens herken
zoals God ons heeft bedoeld.

Ik geloof in een gemeenschap die,
toegerust met de kracht van de geest,
vrijheid geeft aan mensen.

En ik weet dat Liefde dichtbij is
en dat Zhij naar ons glimlacht.

Digitale collectie

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Daarnaast kan je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift geven:

*<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw>
Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank!!!*

Aandacht voor elkaar: intenties en voorbeden,

Tafelgebed

H. Tot hier zijn wij gekomen, Eeuwige,
allemaal verschillende mensen,
uiterlijk onbewogen biddend en zingend;
U kent ons zoals we waarlijk zijn:
eenzaam door eigen of andermans handelen;
verdrietig om verlies van waar wij zo aan hechtten;

blij om succes dat in wezen zo vluchtig is;
dankbaar om genezing
van lichamelijk of geestelijk kwaad;
onzeker, omdat wij de goede weg willen gaan,
maar niet weten of ons dat lukt.

- E. Zie ons en bescherm ons
tegen totale afzondering,
waardoor wij de ander niet meer zien
en ook zelf niet meer gezien worden;
tegen verharding van standpunten, die uitloopt
op onmacht om problemen op te lossen;
tegen onverschilligheid die schuldig maakt
ten opzichte van al het door U geschapene;
tegen wanhoop die geen leven brengt.
- H. Voor Uw zegeningen spreken wij dank uit, Eeuwige.
Voor alle kleine dingen waaraan wij zo dikwijls voorbijgaan
een onverwachte liefkozing;
aandacht, ons gegeven in nood;
troost die wij ervaren
zonder dat er een woord gesproken wordt;
inspiratie, onverklaarbaar opgeroepen door onze zintuigen;
en innerlijke rust, basis van vrede.
Wij danken U, Bron van Leven, voor Jezus,
voortgekomen uit het Joodse Volk,
door U gezegend vanaf het eerste uur.
U heeft ons Jezus leren kennen
en dankzij Jezus weten wij van U.
- E. Op verzoek van die uitzonderlijke Mensenzoon
stellen wij Zijn teken om uit te dragen wat wij
het liefste willen:
het delen van leven met alle mensen
en daardoor het uitbannen van honger, onrecht en dood.
We zeggen Hem na, die ons inspireert:
Neem het brood en de wijn, deel het met elkaar
zoals Ik mijzelf voor alle mensen gegeven heb,

Mijzelf gedeeld.
Denk daarbij aan mijn en jullie God
en aan het Eeuwigdurende Verbond,
waarin wij met Hem en elkaar
verbonden zijn en blijven.

- H. Ooit hopen we te bereiken een geloof zo groot
als Jezus had in U
en in een wereld waar mensen leven voor elkaar
en waar Uw naam 'Gerechtigheid' is.
Eeuwige, zie ons en blijf onder ons aanwezig.

Lied

J. v. Opbergen / J.v.d.Velde

Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad aan wie ons griefde,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit,
zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.
Zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.

Hoe zal een mens ooit overleven?
Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,
denkt niet: 'Hoe zal het morgen zijn?'
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.

Mededelingen

Lied

H.Oosterhuis/T.Löwenthal

Onze Vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons.
Uw koninkrijk kome op aarde,
Uw wil geschiede.
Een wereld, met bomen tot in de hemel,
waar water, schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade

waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd,
leg uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen,
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.

Zegenbede