

Dagthema: Passie en toewijding

Overweging 6 maart – Bert van der Meer

“...elke ochtend het gevoel dat hij iets belangrijks te doen had, een reden om op te staan. Een missie. Wat is onze missie in deze...”

Eerste lezing uit Romeinen

Tweede lezing uit Lucas

Openingsgebed

Aan God, de Enige en Eeuwige,
die Zijn woord in ons heeft gelegd.

Aan de ene Mens,
de man van Nazareth,
onze tochtgenoot ten leven.

Aan de Geest die ons bijeen brengt,
ons bezielt en inspireert,
dragen wij dit uur op.

Dat we elkaar mogen ontmoeten,
bemoedigen en verrijken
op ons pad naar waarlijk leven.
Amen.

Lied: Dit ene weten wij *H.Roland Holst / T. Löwenthal*

Dit ene weten wij
en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren.
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen



Welkom en inleiding

Welkom op deze zondag 6 maart 2022 in en vanuit de Duif. Wat fijn dat je er bent, want we gaan er een mooie viering van maken! We dat zijn Marian, die met mij mee voorgaat. Irina, achter de piano, Henk met het koor, die terug zijn van weggeweest. Liesbeth, die de boekjes en de uitnodiging voor de viering verzorgde. En Erwin achter de knoppen van onze Zoom uitzending. Al de hele week straalt de vroege lente onze dagen licht en warm. Nieuw leven is in aantocht. En wij zijn onderweg naar Pasen. De vastentijd is begonnen, de voorbereidingstijd voor Pasen. Met de voorgangers hebben we het thema Passie gekozen. Daar zal ik zo iets over zeggen.

En natuurlijk moet ik ook iets zeggen over de oorlog die niemand wilde, maar die er toch kwam. De kranten staan er vol mee en op televisie zitten militairen bij alle praatprogramma's. De inval van Rusland in de Oekraïne verandert ons wereldbeeld. Hoe we dit later zullen zien kunnen we nu nog niet vermoeden, maar voorlopig is het oorlog. Oorlog in Europa, wat een verschrikking.

Ik sprak mijn neef Michel, die half Russisch is en in Moskou de basis- en middelbare school deed. Hij was afgelopen week nog daar in verband met zijn voorjaarsvakantie en vertelde dat hij en al zijn vrienden zich zó schamen dat Rusland, ook zijn Rusland, dit de Oekraïners aandoet. Hij is afgelopen week per trein van Moskou naar Helsinki gereisd en van daaruit per vliegtuig naar Amsterdam. Hij woont namelijk in Nijmegen, waar hij studeert.

Ik wil je vragen om die dingen van de dag en de week even te laten voor wat het is [pauze] en het komend uur te richten op deze viering in de Duif.

Vandaag gaan we het namelijk over passie hebben, dat noemde ik al. Het is het thema van de Paasserie.

Alleen met passie kun je namelijk door alle fasen van je spirituele levensreis gaan. We starten met toewijding voor wat onze passie raakt (dat is vandaag). We ondervinden levenslessen in tegenslag en ziekte en oefenen in accepteren wat op ons pad komt. We trainen onszelf om buiten onze comfortzone te stappen. Er zijn ook momenten dat we neigen af te haken, we hebben dan mentale kracht nodig om door te zetten. En er zal tegenslag komen van buiten, die ambities frustreert – door de donkere nacht komen we uiteindelijk bij de opstanding van waar onze passie ons brengt.

En onderweg hebben we nog mooie haltes met Passie voor mensen (Henk), Passie voor groei (Maranca), buiten je comfortzone (Diana), Passie en zingeving (Jan), mentale kracht (Natasja), Passie delen met vrienden (Helma en Jan, Witte donderdag) en de donkere nacht (Bert) tot het Pasen is (Helma).

De folder staat op de website en ligt ook achterin de kerk. Ik zou een abonnement nemen als ik u was.

Vandaag gaat het dus over passie en toewijding.

Op de voorkant van het boekje zie je het ambacht van het glasblazen. En als je mij een beetje kent, weet je dat ik van bakkers hou en van brood. Ik was een keer bij Stadsbakker Jongejans aan de Haarlemmerstraat. Daar stonden mueslibroodje op de toonbank, met een kartonnen kaart erbij waarop met viltstift was geschreven wat er allemaal in het broodje verwerkt was: Volkoren meel, gist, zaden, noten, rozijnen, ananas én onze liefde en passie, met een groot uitroepteken erachter. Ik vond dat zo'n mooie getuigenis dat ik ze probeerde. En natuurlijk waren ze heerlijk en ben ik daar nog vaak gestopt voor een portie liefde en passie!

We lezen vandaag uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En uit Lucas, over Jezus in de woestijn, waar hij beproefd wordt door de Duivel. Ik wens ons een goede viering.

Romeinen 10,8-13

De rechtvaardigheid zegt iets anders: 'Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart' – en dat betreft de boodschap van het geloof die wij verkondigen. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: 'Ieder die in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.' En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die Hem aanroepen, want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.'

Lied

H.Oosterhuis / B.Huijbers

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.

Ik heb gezichten, meer dan twee,

ogen die tasten in den blinde,

harten aan angst voor angst ten prooi.

Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,

maak mij mooi, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden,
en zal zichzelf opnieuw verstaan,
en leven, bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.

Lucas 4,1-13

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. De duivel zei tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.' Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen.'" Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats en liet Hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen Hem: 'Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.' Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.'" De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken."'

En ook: "Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.'" Maar Jezus antwoordde: 'Er is gezegd: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef.'" Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.

Overweging

Paulus was oorspronkelijk een Farizeeër en was bekend onder de naam van Saul van Tarsus.

Hij was een fanatieke verkondiger van het Joodse geloof en tegenstander van Christenen, omdat hij hen zag als een bedreiging. Hij had een ontmoeting met Jezus, in een droom, en besloot verder door het leven te gaan als Paul, zijn Romeinse naam. En maakte vele reizen om gemeenschappen te stichten.

De Romeinse gemeenschap bestond uit joden en niet-joden. Alleen werden de joden op zeker moment door keizer Claudius verbannen uit Rome. Toen ze weer terugkeerden na 5 jaar troffen ze een gemeenschap aan die, in hun ogen, verkeerde gebruiken had aangeleerd. Dat ging over van alles, van koosjer eten, de sabbat en de manier om God aan te spreken. Terwijl zij die waren gebleven zich van geen kwaad bewust waren. En dus ontstond grote verdeeldheid in de gemeenschap. Het doel van Paulus was om de verdeelde gemeenschap te verenigen. Daarvoor schreef Paulus de brief aan de Romeinen, een lange uitleg van de leer van Jezus.

De bezieling van Paulus, daar kan ik wat van leren. Hij was in staat om zijn wezen te verbinden met zijn boodschap en zo de boodschap inspirerend over te brengen. Zodat die verteld wordt tot de dag van vandaag.

Als je een hobby hebt, dan voelen de inspanningen die je daarvoor doet meestal niet als moeite, maar meer als een stap verder. Ik heb dat in elk geval als ik bezig ben met het maken van papieren modellen. En soms ook met programmeren, dat ik wel eens doe in mijn werk. Een paar weken geleden nog zat ik tot twee uur 's-nachts héérlijk te programmeren, terwijl ik normaal om 11 uur 's-avonds écht aan mijn bed toe ben. De mentale staat van flow, waar je dan in bent, wordt wel beschreven als een toestand waarin je volledig opgaat in je bezigheden. Het wordt gekenmerkt door op de acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij plus het feit dat je de activiteiten succesvol uitvoert. Verder kunnen mensen in de staat van Flow boven eigen kunnen uitstijgen, sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen.

In flow heb je een duidelijk doel, concentratie en vervolgens treedt verlies van zelfbewustzijn op; je gaat helemaal op in wat je doet. De tijd vliegt ook voorbij; besef van tijd is weg.

Bezieling is een voorwaarde voor flow, maar ik denk niet dat Paulus voortdurend in flow was. Dat is namelijk niet een toestand waar je heel lang in verkeert. Ik denk wel dat hij elke ochtend het gevoel dat hij iets belangrijks te doen had, een reden om op te staan. Een missie. Wat is onze missie in deze wereld? Op welke manier zetten wij onze talenten in om ... deze wereld ietsje beter te maken, er te zijn voor onze naasten...

Ik las laatst dat we onszelf doorgaans beoordelen op onze intenties. En anderen beoordelen we op hun gedrag. Ik denk dat dat wel klopt. Ik beoordeel mezelf dus op het plan dat ik had met deze viering over passie. Een bloeiende viering over Paulus, passie, perspectief van flow, dat is best OK. Anderen zien alleen mijn gedrag. Dat is vaak last-minute aanleveren van teksten, boekjes, thema. Dat klinkt al een stuk minder sympathiek. Als ik daar nou van zou

leren, zou dat één ding zijn, maar het lijkt erop dat dat niet beter wordt. Het zit dus dieper. Hmm...

Twee weken geleden was ik bij mijn moeder in Zeeland. Ik was op zoek naar oude filmpjes omdat ik een reünie voorbereid van de dansgroep waar ik lid van was als kind. Ik kwam op mijn zoektocht een doos tegen met documenten en veel post. Heel veel kaartjes die mijn moeder had ontvangen toen ze herstellende was van een darmoperatie, nadat daar kanker was vastgesteld. Een spannende operatie dus, die zij onderging toen ze 55 was. Dat vond ik toen heel oud, dat is voor mij over 3 jaar.

De boodschappen die op die kaartjes geschreven waren getuigden van vriendschappen die hecht waren. Steeds meer. Ik heb tot half twee die kaartjes zitten lezen, ik was geïnspireerd. En ik wist toen: dit is waar het om gaat, het aangaan van betekenisvolle relaties. Dat is mijn missie.

De volgende ochtend realiseerde ik me ook dat ik daar nog veel aan moet doen, dus het is met recht een missie!

Laten we nog even kijken naar het Lucas evangelie. Het stuk van vandaag zit precies tussen het begin van Jezus' leven (met geboorte en doop) en het begin van zijn publieke leven. We lezen de zin "Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg uit de Jordaan". Hij was dus geïnspireerd, een "man on a mission" zouden we nu zeggen. Wat Jezus doet is kiezen, volharden en steeds opnieuw kiezen. Niet voor voedsel dat even bevredigt. Niet voor macht, rijkdom en aanzien. En niet voor een roekeloos of losbandig leven. Als je geïnspireerd bent, dan zijn verleidingen makkelijker te weerstaan. Ik denk dat je dat herkent.

Waar brengt dat ons in deze tijd?

Om te beginnen moeten we iets met de oorlog die ons is opgedrongen en die voortdurend, via telefoon, brievenbus en televisie de woonkamer binnen dendert. Ik denk dat het helpt om voor onszelf duidelijk te krijgen wat onze rol is in de oorlog. En dat is de rol van toeschouwer, voor de meesten van ons. En we kunnen bidden voor de slachtoffers, voor de daders. En misschien kunnen we iets doen, door mensen in staat te stellen om Oekraïners te helpen, door maandagavond naar de uitzending te kijken van de gezamenlijke omroepen en daar inspiratie te halen voor het starten van initiatieven of het plunderen van je bankrekening. Allebei mag ook. Verder zijn we alleen toeschouwer.

Noud-Lodewijk vroeg ons een paar weken geleden in de voorbereiding voor zijn viering wie je bewondert, toen en nu. En nodigde ons uit om, voor die persoonlijk 'helden', de beweging van bewondering naar verwondering te maken. Dat kan een begin zijn van de inspiratie die je nodig hebt om op weg te gaan.

Vorige week vertelde Diana ons "Als je een ander mens wilt ontmoeten, een vreemde wereld wilt ontdekken moet je dit doen: Je neemt alles mee wat je bekend is en toch ga je met lege handen op weg. Je opent je hart." Dat kan ook het begin zijn van de inspiratie die je nodig hebt om op weg te gaan.

Ik denk dat jijzelf het beste weet waar je talenten liggen die jouw leven betekenis geven. Misschien weet je het al lang en doe je dat elke dag.

Misschien ben je ernaar op weg, in de vaste overtuiging dat je op de goede weg bent. En misschien ligt het bij je moeder op zolder en moet je er eerst nog naar op zoek.

Wie je ook bent, ik wens je inspiratie en volharding, dan maak je steeds de juiste keuzes.

Moge het zo zijn!

Stilte gevolgd door muziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het evangelie van Jezus Christus:

Hij was het goddelijk teken van wat de mens vermag,
hij openbaarde ons wat wij zijn: kinderen van God,
hij ging weldoende rond, bracht blijdschap in het leven,
hij gaf zichzelf weg, zoals Hij brood en vissen deelde
onder de armen, brood en wijn reikte aan zijn vrienden.

Zo volkomen gaf Hij zich, dat Hij zijn leven aan ons gaf:
hij was de messias die de dood overwon en leeft
in eeuwigheid.

Zijn dood verkondigen wij, telkens als wij bijeen zijn;
zijn verrijzenis belijden wij, als wij staan bij onze naaste.
Zijn wederkomst verwachten wij, wanneer wij bouwen
aan de wereld van morgen.

Ik geloof in de kracht, die ik in mij weet door de kracht van water en geest.

Ik geloof in die geest die ons tot kerk maakt, Gods gemeente, die de wereld bezielt en haar leidt naar haar einddoel.

Ik geloof in de levende God, die mij als zijn kind zendt in de wereld.

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode:

Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank!!!



Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed - Verenigd rond deze tafel.

V.: Jij die in ons en met ons wilt zijn,
jij die hoort en weet
en terugdenkt aan toen,
toen je begon,
toen je bedacht, je verbond,
toen je liefde oplaaide,
en woorden zocht,
de wereld ziet,
jouw neergeslagen mensen,
zwerfende kinderen.

A.: Zie ons, hardnekkig verward in dromen,
gewend aan leugens,
moe en genadeloos.
Als jij niet mee gaat,
dan sterven wij liever.

V.: Herinner je de nacht
waarin zelfs jij
niet gerust hebt,
niet rusten kon,
waarin jij de mens
gewekt hebt
eens en voorgoed.

A.: Maak ons tot die mens.
Leer ons jouw oproep verstaan.
Te zijn als dat brood van toen.
Hier, eet maar,
drink mij maar,
Ik ben er voor jou.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Lied: LIED VAN ALLE DAGEN *H.Oosterhuis / A.Oomen*
Nooit hoorden wij
andere stemmen dan de onze.
Nooit waren er handen die doen
wat handen niet kunnen.
Nooit andere
goddelozer mensen dan wij.

Maar er was daglicht,
alle dagen, wat ook gebeurde,
alsof wij liepen
over een onzichtbaar weefsel,
boven de afgrond gespannen,
dat niet scheurde.

Nooit werd iemand
weggetild uit de tijd.
Maar soms even
wordt lijden opgeschort
of dragen mensen het samen.
Zo zouden wij moeten leven.

Voorbeden

Onze Vader

Onze Vader,
al zolang onderweg
van de hemel naar de aarde,
Uw Naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten
van volk tegen volk,
van man tegen man;
Uw Naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.

Laat komen uw rijk
door allen die veranderd zijn
in mensen van vrede en mededogen.

Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.

Geef ons heden zoveel inzicht
dat wij weten wat ons werkelijk
tot vrede en toekomst brengt.

Vergeef ons dat wij U tegenhielden
in zoveel mensen,
zoveel eeuwen lang.

En leid ons weg uit de verleiding
tot macht en geweld,
maar verlos ons vandaag nog
van één wereld voor enkelen
en open die wereld
van God en mens met allen.
Amen.

Mededelingen

Slotlied

H.Oosterhuis/A.Oomen

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten op de
weg van de vrede. *(tweemaal te zingen)*

Zegen

De Eeuwige zij voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Eeuwige zij achter je, om je in de armen te sluiten
en om je te beschermen tegen gevaar.
De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Eeuwige zij in je om je te troosten als je verdriet hebt.
De Eeuwige zij rondom je als een beschermende muur,
wanneer anderen over je heen vallen.
De Eeuwige zij boven je om je te zegenen.
Zo zegene God jou vandaag, morgen, alle dagen van je leven