

Dagthema: Passie en groei

Overweging 20 maart – Maranca Schenkeveld

“...tuinman van onze eigen tuin. Als ons werk geen vrucht voortbrengt, moeten we bij onszelf te rade gaan. Waarom ...”

Eerste en tweede lezing uit Lucas Tweede lezing uit Droom groot Eva Jinek

Openingsgebed

Wij komen samen om ons te voeden aan de bron waaruit het leven ontspruit.

Wij komen samen om de liefdevolle energie te delen

waaruit het leven wordt gevoed.

Wij delen in de kracht en gloed van al wat leeft.

In de naam van de Eeuwige
ontvangen we nieuw licht in onze ogen.

Amen.



Openingslied: Welkom

Anneke Meiners / Mariëtte Harinck

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

Welkom en inleiding

Wees welkom allemaal, hier in de Duif en thuis voor degenen die ingelogd zijn via Zoom. Een speciaal welkom voor mijn broer?/zus?/vriendin? die ook ingelogd zijn. Ik vind het bijzonder fijn dat jullie erbij willen zijn.

Het is vandaag een bijzondere dag! Vandaag start officieel de lente en zie, de zon doet zijn best om er een mooie dag van te maken. Het is ook een bijzondere dag omdat ik hier vandaag voor het eerst sta als voorganger. Dat voelt als een hele eer!

Het thema van vandaag is Passie en Groei. Ik neem jullie mee in mijn gedachten over “wat is passie en hoe ontstaat deze? En wat doet het met mensen?” We gaan lezen uit Lucas, over de vijgenboom die geen vrucht meer draagt. Moet die boom om of krijgt hij nog een kans? Tevens lezen we over het mosterdzaadje dat geplant wil worden, om uit te kunnen groeien tot iets groots. Het koor heeft vandaag een grote rol, zij zullen vaak aan het “woord” zijn. Bovendien hebben we een bijzonder filmpje gevonden van een straatoptreden. En Irina gaat, zoals altijd, iets moois voor ons spelen.

Kortom, Helma en ik hebben er veel energie in gestoken om, samen met het koor, Irina en Erwin & Mark achter de knoppen, er een mooie dienst van te maken.

Gebied om kracht

Er is een kracht die geest is en leven,
licht en waarheid en grenzeloze ruimte.
Zij omvat alle activiteit en verlangen,
alle geuren en smaken.

Deze kracht is het die het hele universum ontvouwt
en in stilte alles lief heeft.

Dit is de kracht die in mijn hart woont.

Lied

Leonard Cohen - Hallelujah

Flash Mob Liceo Musiacle di Alessandria

<https://youtu.be/YFHoMFgkDCw>

Eerste lezing; Lucas 13, 1-9: uit 'Bijbel in gewone taal'

Het voorbeeld van de vijgenboom

Toen gaf Jezus dit voorbeeld: 'Iemand heeft een vijgenboom in zijn tuin geplant. Elk jaar gaat hij kijken of er vijgen aan de boom zitten. Maar hij vindt er nooit één. Daarom zegt hij tegen de tuinman: 'Ik kom nu al drie jaar bij die boom kijken. Maar er zitten nog steeds geen vijgen aan. Hak de boom maar om, want zo wordt de grond niet goed gebruikt.' Maar de tuinman antwoordt: 'Heer, laat de boom dit jaar nog staan. Ik zal er extra goed voor zorgen. Misschien zijn er dan volgend jaar vijgen. Als dat niet zo is, dan kunt u hem volgend jaar omhakken.'

Tweede lezing Lucas 13: 18-21 uit 'Bijbel in gewone taal'

Jezus vertelt over Gods nieuwe wereld

Daarna zei Jezus: 'Waarmee zal ik Gods nieuwe wereld vergelijken? Waar lijkt die wereld op? Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Iemand zaait zo'n klein zaadje in zijn tuin. Het zaadje groeit en wordt een boom. En in de takken van de boom bouwen vogels hun nest.'

Jezus zei weer: 'Waar lijkt Gods nieuwe wereld op? Gods nieuwe wereld lijkt op gist. Een vrouw doet een klein beetje gist bij een grote zak meel. Daardoor verandert al het meel.'

Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Boom, je stam was koud en bloot
in de winter leek je dood
komt de zomer vuur en vlam
bloeien rozen aan je stam

Mens, wat ben je dood en koud
als je niet van mensen houdt
zonder liefde vlam en vuur
is je leven kort van duur.

Zonder lachen licht en lied
zonder liefde gaat het niet
mensen leeft toch en god-weet
vind je liefde bij de vleet.

Derde lezing

Uit: Droom groot, verhalen van voorbeelden van Eva Jinek, het interview met Carry Knoops-Hamburger

In een roes liep ik daarna door de straten van Utrecht, tegen iedereen die ik tegenkwam, riep ik: "Ik ben aangenomen, ik ben aangenomen!" Iedereen dacht natuurlijk dat ik knettergek was, maar dat kon me niets schelen, want dit was zo'n ongekende persoonlijke overwinning. Juist omdat iedereen steeds had gezegd dat het me nooit zou lukken, vanwege mijn leeftijd, vanwege mijn beperkte ervaring.

Uiteindelijk vormde dit de stimulans om de rest van mijn leven te denken: als je iets wil, dan moet je het gewoon doen. Hoe zwaar het ook wordt, hoeveel je er ook voor moet doen, of laten. En als het moeilijk is, tant pis. Gewoon net zo lang doorgaan tot je hebt bereikt wat je wil bereiken.

Overweging

Toen ik me aanmeldde om op deze datum voorganger te kunnen zijn, stond het thema, als onderdeel van de paasserie, al vast. Het heeft me het nodige denkwerk opgeleverd. Passie en Groei. Het woord passie roept bij mij een beeld op van iets groots, iets meeslepends. Iets dat voor slechts een klein aantal mensen is weggelegd. Dan denk ik bv aan iemand die een passie heeft voor schilderen en die dat dan ook heel goed kan. Of iemand die niets liever doet dan de hele dag dansen of piano spelen. Dan zie ik mensen voor me die begaafd zijn, hun passie dag in dag uit beleven, er doorgaans heel goed in zijn en er hun brood mee kunnen verdienen.

Maar hoe is dat voor de grote groep, voor u en mij?

Mijn gedachten gingen verder. Een passie is er niet zomaar opeens. Die ontstaat ergens, als een klein vonkje, als het mosterdzaadje dat geplant wil worden. Want als het zaadje niet geplant wordt, droogt het uit en sterft. Het brengt niets voort. Maar als het geplant wordt, dan kan het wat worden! Aanvankelijk een kiem, een minuscuul klein plantje. Als dat de goede verzorging krijgt, zonlicht, water, zuurstof en voeding, dan kan het serieus groeien. Dan kan het uitgroeien tot een boom!

Zoals in de video: een eenling groeit uit tot een hele groep! Steeds meer instrumenten, meer zangers. Met elk nog een timide uitstraling vormen ze samen een prachtig geheel, deze leerlingen van de muziekschool van Alexandrië.

Zo geldt dat ook voor passie. Ergens ontstaat een vonk. Geef het aandacht en tijd, en het zal groeien. Iets dat je leuk vindt wordt een liefhebberij, daarna wordt het méér dan een liefhebberij en het kan uitgroeien tot iets moois! De derde lezing geeft een klein stukje weer van een interview met Carrie Knoops-Hamburger. Wat vooraf ging aan de passage die ik voorgelezen heb: als 18-jarige ging Carrie naar Londen, omdat ze voor zichzelf wilde bewijzen dat ze op eigen benen kon staan. Ze werkte als secretaresse, woonde in een studentenkamer en ging zo vaak als financieel mogelijk was naar de Royal Festival Hall om naar klassieke concerten te luisteren. Langzaam raakte ze verliefd op de viool, zodanig dat ze zelf wilde leren spelen. Ze kocht een eenvoudige, goedkope viool en nam les. Na een maand al werd het haar leraar duidelijk dat ze talent had. Ze besloot dat ze naar het conservatorium wilde. Ze ging terug naar haar ouders, zocht een bijzonder strenge leraar en oefende van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Na amper driekwart jaar deed ze auditie voor het conservatorium en werd aangenomen! Daarna liep ze juichend door de straten van Utrecht, zoals in de derde lezing te horen was. Maar conclusie was: als iets ècht wilt, gè ervoor!

Dit was een succesverhaal. Maar het verhaal over de vijgenboom leert ons dat succes niet zonder meer verzekerd is. De boom draagt al 3 jaar geen vrucht. De eigenaar heeft er geen vertrouwen meer in en geeft opdracht aan de tuinman om de boom maar om te halen. Maar die vraagt een extra kans voor de boom. Misschien ook voor zichzelf? Misschien zag hij onbenutte mogelijkheden om de boom extra te verzorgen: de grond ompspitten voor extra zuurstof voor de wortels, voedingsstoffen aan de aarde rondom de boom toevoegen, onkruid verwijderen.....

Wij zijn de tuinman van onze eigen tuin. Als ons werk geen vrucht voortbrengt, moeten we bij onszelf te rade gaan. Waarom lukt het niet, terwijl we wel een doel voor ogen hebben? Hebben we het voldoende tijd gegeven? Hebben we het voldoende kansen gegeven? Hebben we het aangedurfd om tegen de geijkte weg in te gaan? Om een nieuwe manier te proberen, een nieuwe weg?

Als je iets heel graag wilt, geef het kans te groeien. Geef het tijd en aandacht, durf het aan om je gevoel te volgen! Want als je iets heel graag doet, straalt de positiviteit van je af. Als iedereen dus zijn of haar passie kan/mag beleven, kunnen we met z'n allen een enorme positiviteit voortbrengen.

Tijdens de liturgie-avond van 7 maart heb ik de vraag gesteld: heb je een passie en wat is de bron van die passie geweest? Het was bijzonder om te merken dat iedereen die vraag positief beantwoordde. Muziek werd meermaals genoemd, niet alleen ernaar luisteren, maar ook zingen. Buiten zijn om te wandelen, of hardlopen. Als bron werd vaak de vroege jeugd genoemd, van de ouders meegekregen. Maar ook meer filosofische passies werden genoemd: nadenken over hóe het leven te leven, nadenken over leven en toekomst. Verhalen vertellen en daarmee de energie van de groep veranderen. Het gaf een beeld dat ieder van ons gepassioneerd kan zijn, elk op zijn of haar eigen manier. Er is geen sprake van welke passie "beter" of "mooier" is, zoals ook in de tuin geen sprake is van beter of mooier. Elke boom, elke plant, elke bloem draagt bij aan het geheel. En u en ik, wij maken deel uit van de tuin.

Jezus zei: "waar lijkt Gods nieuwe wereld op? Gods nieuwe wereld lijkt op gist. Een vrouw doet een klein beetje gist bij een grote zak meel. Daardoor verandert al het meel".

U en ik, ieder van ons, met al onze interesses, onze talenten, vaardigheden en passies, wij zijn als een klein beetje gist, dat al het meel kan veranderen. Moge het zo zijn.

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die oneindig veel namen draagt,
van alle tijden is, zonder begin of einde.

Ik geloof in de Allerhoogste die rechtvaardig is
en in oorsprong alle groei gemaakt heeft.

Die Ene komt alle eer toe.

Ik geloof in Jezus

die alle wensen van de Allerhoogste vervuld heeft
en daarom in eer de naam 'Zoon van God' draagt.

In navolging van Jezus en vele mensen na Hem
wil ik bondgenoot zijn van al het kwetsbare in de schepping,
van alle onmondig gemaakte mensen
en van alles en allen aan wie de mogelijkheid ontnomen wordt
tot heelheid te komen.

Ik geloof in de Geest van de Allerhoogste,
die leeft in mensen van goede wil.
Ik vertrouw mijzelf aan haar toe
en wil bijdragen aan het Koninkrijk van de Vrede.

Ik vertrouw in dat rijk te worden opgenomen
door de Allerhoogste.
Ik weet dat er Een is, die mijn bestaan wenst
en mij liefheeft met mijn zwakke en sterke kanten.
Amen.

Collecte

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/ jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode:
Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank!!!*



Lied

Huub Oosterhuis

Wek mijn zachtheid weer
Geef mij terug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
En het licht niet haat.

Het hart van de viering – delen met elkaar



Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed

Lied: Slechts het brood *Tullio Consalvatico / Bernard Huijbers*
Slechts het brood dat wij te eten gaven
zal ons verzadigen.
Slechts de gevangene die wij verlost
zal ons bevrijden.
Slechts het gewaad dat wij wegschonken
zal ons bekleden.
Slechts de zieke die wij bezochten
zal ons genezen.
Slechts het water dat wij te drinken gaven
zal ons verkwikken.
Slechts het woord dat leed verzachtte
zal ons troosten.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Lied De wildernis zal bloeien *M.Nijhoff / T.Löwenthal*
De wildernis
zal bloeien
als een roos

Onze Vader (Armeense versie)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert:
Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven
in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak los de koorden van fouten,
die ons vastbinden aan het verleden,

zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
want uit U wordt de al werkzame wil geboren.
De levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Mededelingen

Slotgedachte

De zon die hier bij ons, in het vrije westen schijnt
is dezelfde die boven Oekraïne en Rusland aan de hemel staat.
Toch lijkt het niet dezelfde zon, niet hetzelfde licht.

Laten we proberen om onze passies te laten groeien,
te laten stralen en warmte geven,
van mens tot mens, keer op keer, steeds meer en meer,
steeds verder, over de grenzen heen.
Zodat ook in Oekraïne en Rusland de positieve kracht van passie gevoeld mag
worden.

Slotlied

J. v. Opbergen / J.v.d.Velde

Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad aan wie ons grieve,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit,
zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.
Zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.

Hoe zal een mens ooit overleven?
Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,

denkt niet: 'Hoe zal het morgen zijn?'
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.

Zegenbede

Petra Kerssies / Tom Löwenthal

- V. Ga nu allen heen in vrede
met woorden van een ver verleden
gezegend gij met Abraham, Sara, Hagar, Ismaël en Isaak.
- A. Moge de Levende ons zegenen en behoeden.
Moge zijn aangezicht ons verlichten
en ZHIJ ons genadig zijn.
Dat ZHIJ met ons is
en wij in vrede leven.