

## Goed kijken

*Ik zat met mijn bijdrage aan het Groene Licht met beide handen uitgebreid in het haar. Wat een tijd! Wat een verrassing! 'Van God los!' Een groep gewetenloze criminelen zien kans onder dreiging van alles vernietigend geweld de illusie van de toch al wankele Europese vrede te vernietigen. God zwijgt en we zijn op weg naar Pasen! Ga d'r maar aan staan!*

**B**idden, in plaats van tarwe en wc-papier hamsteren? Kom nou, van bidden wordt je honger niet gestild en de hygiëne onderhouden! En het wordt steeds duidelijker: God grijpt niet in! Dat moeten we zelf doen. Dat willen we toch zo graag. We geloven toch zo stevig in de maakbaarheid van de wereld! Nou dan!

**Ik benijd de mensen niet** die nu de verantwoordelijkheid hebben om het kwaad dat onze samenleving onderuithaalt te beheersen en op te lossen. Het gaat om het zoeken naar de juiste wegen en middelen, naar de eensgezindheid en het juiste oog voor de maatregelen. Maar het is een onmogelijke taak, bijna als graaien met blote handen in een hete cokesoven.

**Met Pasen in het vooruitzicht** lijkt de boodschap van 'Nieuw Leven' een gotspe! Of is Pasen dit keer heel bijzonder een wake-up call om nog nauwlettender te kijken hoe we de rechtvaardigheid en de vrede in onze samenleving mee willen bewaken en bevorderen?

**Zo wil ik proberen** Pasen te beleven. Ik kwam daarop toen ik in de krant las hoe we als samenleving niet waakzaam genoeg waren en de ogen sloten op de momenten dat de eerste sporen van agressie en geweld zichtbaar werden. Het was ver van ons bed, dus we hadden er niets mee te maken. Gemakzucht dus eigenlijk. En dit, terwijl Jezus al waarschuwde waakzaam te blijven voor het monster dat rondgaat, 'zoekend wie hij kan verslinden!' En wij maar denken dat Hij het over de duivel had en de hel, dus ook toch ver van ons bed! Pasen zou ook wel eens kunnen betekenen: beter kijken en signaleren en met elkaar er wat aan doen!

Ik wens jullie een Zalig en een Vredig Pasen!

• Harris Brautigam

## Passie in de Paasweek

*In de afgelopen weken hebben we met elkaar geluisterd naar diverse aspecten van passie, zoals die zijn besproken en voorbereid in de liturgiebesprekingen, en uitgewerkt door de voorgangers. In de Paasweek komen daar nog diverse nieuwe elementen bij.*

**Op Witte Donderdag** 14 april om 18.00 uur zal Jan Meijer voorgaan in De Duif bij het Seidermaal, bij het thema Passie delen met vrienden. Passie kan zich vermenigvuldigen, wanneer je deze gaat delen met vrienden. Tijdens het eten van de speciale gerechten, passend bij het Seidermaal, zullen we met elkaar in gesprek gaan. Bij elk nieuw gerecht, een nieuwe vraag op de weg naar bevrijding, op weg om elkaars passie te durven leren kennen en te durven delen.

**Dit jaar is het voor het eerst** mogelijk om het Seidermaal ook thuis te vieren, met de recepten en de teksten en de vragen, zoals deze in De Duif gedeeld worden. Via Zoom zullen de mensen in De Duif, en de mensen met vrienden of familie aan hun eigen eettafel, met elkaar verbonden zijn. Je kunt je hiervoor nog opgeven bij helma.schenkeveld@gmail.com.

**Op Goede Vrijdag** 15 april om 19:00 uur zal Bert van der Meer voorgaan in De Duif bij het thema De donkere nacht. Daar waar we niet in staat zijn ons licht te laten schijnen, is duisternis. Soms overvalt het duister ons, soms dringt het zich aan ons op als opkomende schemer. We gaan samen door de nacht.

**Op 1e Paasdag** 17 april om 10:30 uur gaat Helma Schenkeveld voor bij het thema *Opstaan vanuit Passie*. De passie wil je leven, in alle aspecten. De passie mag in het zonlicht staan en daarvoor trotseer jij tegenspraak en ongemak. Ook jij mag opstaan voor jouw spirituele passie.

Lees verder op pag. 2 ►

## Nr 2 - 10 april 2022

Volgend nummer verschijnt 17 juli 2022

Inleveren kopij tot uiterlijk 7 juli

## Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

10 apr	PalmPasen - Natasja Bakker
14 apr	Witte Donderdag/Seidermaal - Jan Meijer en Helma Schenkeveld
15 apr	Goede Vrijdag - Bert van der Meer
17 apr	Pasen - Helma Schenkeveld
24 apr	Jan Meijer
1 mei	gastvoorganger Catrinus Mak
8 mei	gastvoorganger Harris Brautigam
15 mei	Bert van der Meer & schrijfster Inger Strietman
22 mei	gastvoorganger Jonne Meij
29 mei	gastvoorganger Jan Andreae
5 juni	Pinksteren - Jan Meijer
	Uitreiking Vredesduif
12 juni	Henk Kemper
19 juni	Helma Schenkeveld
26 juni	gastvoorganger Hans Ernens
3 juli	Maranca Schenkeveld
10 juli	Diana Vernooij

Het actuele voorgangersschema is te lezen op [www.deduif.net](http://www.deduif.net)

## Agenda

Paasweek > zie de folder en [www.deduif.net](http://www.deduif.net)

17 apr	1e Paasdag - 12.00 uur tot 12.45 uur	Dansen voor bevrijding en verbinding
24 apr - 1 mei	Koorvakantie	

## Concert

Zondagen 10 april, 22 mei, 26 juni - 12.00 tot 12.45 u.  
Leerlingen van de Vioolschool

## Kerkruimte inrichten & sluiten

10 apr	Gerrard	Gerrard
17 apr	Nog onbekend	Liesbeth
24 apr	Thom / Bert	Bert
1 mei	Ad	Ad
8 mei	Natalie	Natalie
15 mei	Liesbeth	Liesbeth
22 mei	Sabine / Fred	Henk
29 mei	Gerrard	Gerrard
5 juni	Liesbeth	Liesbeth
12 juni	Thom / Bert	Bert
19 juni	Ad	Ad
26 juni	Natalie	Natalie
3 juli	Liesbeth	Liesbeth

## Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• Liesbeth Broekhoff

## Gedicht

- 13 apr Nanne Eekhoudt  
 19 apr Astrid Brugman-Evers  
 20 apr Diana Vernooij  
 21 apr Naomi Vos  
 28 apr Maria Ursu  
 29 apr Paul van Ewijk  
 30 apr Ineke Pruissen  
 7 mei Ron Meeuwissen  
 15 mei Angela van der Marck  
 19 mei Anne Meeuwissen  
 28 mei Harry Maalman  
 3 juni Rui Suprihadi  
 6 juni Carla Ubbink  
 7 juni Maruja Bredie  
 11 juni Jacob Gransjean  
 18 juni Hortense Ghijs  
 19 juni Harris Brautigam  
 Jan Meijer  
 22 juni Cieleke van der Korft  
 23 juni Lisa van der Meer  
 25 juni Fred Vos  
 27 juni Loes van den Berg  
 28 juni Mathijs Kemper  
 30 juni Wessel Moerkamp  
 4 juli Machiel Pouw  
 9 juli Thomas Moerkamp  
 12 juli Natalie Hakhoff

### Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs en Angela van der Marck.  
 Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering  
 Indeling: Freek van der Marck.  
 Eindvormgeving: Fred Vos.  
 HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

### Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht  
 Postadres: Utrechtsdwarstraat 7  
 1017 WB Amsterdam  
 e-mail: deduif@xs4all.nl  
 website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal  
 Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam  
 Telefoon: 06 45949624  
 Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

### Verzending HGL

Hortense Ghijs ..... 020 6266155

### Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

# Uit je comfortzone

Zondag 27 maart hield Diana een indrukwekkende overweging over je 'comfortzone.' Hoe veilig voelen we ons daar allemaal niet in, zelfs als het misschien allemaal wat gezapiger of minder oké is.

**J**e werk waar je niet zo blij bent, weinig uitdaging in je leven, die ene mooie reis die je zo graag had willen maken enzovoort. We blijven vaak liever hangen in het veilige, bekende. Diana niet, die stapte in een vliegtuig naar Tanzania. Uit haar comfortzone.

**Hoe voelt een comfortzone?** Nou ja, soms natuurlijk wel heel prettig, je weet niet beter en je vindt het prima zo. Ongemakkelijkheden neem je voor lief, lekker alles bij het oude vertrouwd. Ook niets mis mee, denk je dan.

Toch voelde ik me getripped door deze overweging. Want zelf stap ik volgende maand ook resoluut uit mijn comfortzone, Amsterdam. Na 34 jaar, ga ik de stad uit. We hebben een leuk huis met dito tuin gekocht in Laren. En - ondanks heel blij met het huis - ik vind het wel een 'dingetje' hoor, Amsterdam uit... Tja, 't is maar 25 km van Amsterdam, 25 minuten met de auto en hup, je staat weer in Mokum. Fijn naar De Duif en zo... Maar je bent dan geen Amsterdammer meer. Oef, dat valt toch zwaar, of is het te veel sentiment?

**Amsterdam heeft voor mij** altijd gevoeld als een warme deken. Begonnen op de Willemsparkweg, naar de Watergraafsmeer, de Prinsengracht en nu IJburg. Geen verkeerde plekjes in Amsterdam. Die Amsterdamse deken, ach ja, met wat stiksels, beetje vies af en toe en wat benauwend, maar toch, Amsterdam.

**Na Diana's overweging** ben ik eens goed gaan relativiseren. Hoe vaak kom ik in de stad? Tja... Is alles nou zo mooi en leuk in Amsterdam? Nee, er zijn gedeeltes waar ik liever niet kom, zoals in elke grote stad. Ook is de binnenstad zo enorm druk geworden. Dus, wat is het dan? Tja, Amsterdam heeft natuurlijk wel die nostalgie, de grachten, de liedjes, de Albert Cuij, z'n musea, winkels enz. enz. En ja, hier op IJburg dat eindeloze water, strand en boulevard en al die nationaliteiten! Er wonen duizenden expats hier. Hoe leuk! Maar de keerzijde is dat Amsterdam wel onbetaalbaar is geworden. Een wat ruimer huis met een tuin(tje) is alleen nog maar voor de 'happy few'.

**Ik heb gelezen** dat in Laren inmiddels 25% import is, juist - uit Amsterdam dus. Een Westertoren staat er niet, wel een molen. Geen water, wel heide en bos. Het is nieuw en nog wat onbekend allemaal... Dus ja, toch wel die knoop in mijn maag. *Kom op Hans, uit je comfortzone. Een nieuwe uitdaging, go for it! Home is where the heart is.* Dank je wel Diana voor een hart onder de riem. Je besepte het niet, maar ik had er wat aan. Da's nou zo mooi van een overweging.

• Hans Ernens

► **Paasweek - Vervolg van pag 1** **Opstaan vanuit passie** betekent voor mij letterlijk te durven gaan staan voor jouw levenswijze. Opstaan voor je waarden en normen, ook als deze ongemak geven bij de mensen om je heen. Zo stond Jezus in het leven, als een persoon die een ander geluid durfde te laten horen. Die een andere levensstijl wilde aannemen, dan de mensen om hem heen. Die zelfs na zijn dood, zo spiritueel krachtig kon zijn, dat hooggevoelige mensen hem konden zien en horen.

**Na het opstaan** vanuit passie, kan de beweging komen om je innerlijk te bevrijden. Om los te komen van dat wat hoort, van dat wat anderen vinden dat goed is. Bevrijding én in verbinding blijven, dat is de passie waar ik voor leef. Dat is ook de passie die ik niet alleen in woorden wil uitspreken, maar die ik ook in daden wil laten zien. En waarin ik me oefen om het anderen te laten ervaren, in de bewegingen van het lichaam, dat mag dansen en zo zonder woorden anderen mag ontmoeten.

**Om hiervoor te durven gaan staan**, stap ik opnieuw uit mijn comfortzone, en nodig ik iedereen uit om mee te doen met een moment van Dansen voor bevrijding in verbinding. We zullen dit doen in De Duif om 17 april na de viering, van 12.00 tot 12.45 uur.

**Ik wens een ieder** een mooie Paasweek toe, gevuld met inspirerende momenten.

• Helma Schenkeveld