

Dagthema: Passie en zingeving

Overweging 3 april – Jan Meijer

“...inspanningen, ons geld, onze aandacht, onze liefde.
En meer dan ooit voor het delen van onze overeenkomsten met als
uitgangspunt op deze aarde: de zorg voor elkaar.
Heb uw naaste ...”

Eerste lezing uit de Psalmen

Tweede lezing uit Jesaja

Openingsgebed

Wij zijn vandaag bij elkaar
Om één te zijn met elkaar.
Wij stellen ons hart open.
Wij geloven met geopende armen.
Met de liefde voor onze naaste.
Zoals Jezus de liefde heeft bedoeld.
We bidden dat we die energie
in deze viering mogen ervaren.

Welkomstlied *Anneke Meiners/Mariëtte Harinck*

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.



Welkom en inleiding

Welkom bij deze viering waarbij iedereen welkom is.

Hier in de Duif en verbonden door Zoom.

Het is goed en fijn dat je er bent. Bij deze viering waar het aanwezig zijn telt en het in dit uur verbonden zijn. We zoeken, dus ook vandaag, naar de overeenkomsten in geloof, overtuiging, afkomst en achtergrond. Die zoektocht met en naar elkaar is ons uitgangspunt ongeacht de reden van je komst of de regelmaat waarin je bij onze vieringen aanwezig bent.

Voel je verbonden, ook door het thema van vandaag: Passie en Zingeving. Een thema dat zeker van toepassing is op het door ons gekozen jaardoel "Hart voor Tanzania". En in dat kader is voormalig cardioloog Salah Said vandaag bij ons aanwezig om over Passie en Zingeving in Tanzania te spreken en om te antwoorden op de vragen die we mogen stellen. Een speciaal welkom voor hem als voorzitter van de stichting die met heel veel vrijwilligers werkzaam is in landen waaronder Tanzania.

Vandaag wordt het een viering met een bijzondere invulling van ons thema Passie en Zingeving door Salah Said.

Mijn gedachten bij het thema laat ik aan het slot van deze viering horen.

Alle gelezen, gebeden of gezongen zijn door het thema met elkaar verbonden.

Ik hoop dat jullie dit ook zo beleven in dit uur van bezinning in een wereld die dichtbij en veraf in brand staat.

Laten we bidden om vrede en zingeving in een tijd met geweld, veraf en dichtbij, en laten we bidden voor alle vluchtelingen en ontheemden over de hele wereld.

Gebed om vrede en zingeving

Wij bidden om een wereld

waarin samen geleefd en geloofd wordt,
dat mensen elkaar tot steun kunnen zijn.
en zich zingevend voor elkaar inspannen.

Wij bidden om een tijd
dat vriendschap, liefde,
redelijkheid het altijd winnen,
Wij zien ernaar uit

omdat het ons beloofd is,
Het liefdevolle leven
en vrede op aarde
Laten wij elkaar steunen
om mensen van goede wil te zijn
We bidden dat ons verlangen en onze inzet
ten goede komen aan elkaar.
Omdat we elkaar nodig hebben. Amen

Lied *H.Oosterhuis / B.Huijbers*

Van twee woorden wil ik eten,
krijg van vier maar niet genoeg,
o verre liefde, lieve vrede. (2x)

Voor de honger niet geboren,
voor de bommen en de graven niet getrokken uit mijn moeder,

eenmaal, andermaal,
gewoon maar deze twee gevlekte handen
om te oogsten en te strelen,

loop ik, loop ik over woorden,
onder twijfel, over water,
zoek een ander in zijn verte.

Alle aarde is van aarde,
alle zeeën gaan in lompen,
alle vlees is maar een drupje.

Maar hoe gek onspreekbaar anders
zijn de mensen voor elkander,
dat zal duren, dat zal duren,

met geen kussen is die liefde,
met geen monden te bewijzen,
ach hoe zullen wij omarmen.

Alle vrede van de wereld
als een lichaam te vergaren,
dat doet pijn, vergeten jaren.

Al jouw stilte te bewaren
doet mij sterven, doet mij leven,
door geen god te evenaren.

Molenwieken, wijze wetten,
gouden pausen, gulden woorden gaan voorbij
als wind en regen,

al dat werk van onze handen,
onze kronen onze kerken,
als een strovuur zal het branden.

Dan nog komt een woord mij tegen,
vindt mijn mond geen andere zegen
dan een mens om mee te leven.

Van twee woorden wil ik eten,
krijg van vier maar niet genoeg,
o verre liefde, lieve vrede.

Eerste lezing Psalm 126 (De reis naar Jeruzalem.)

Toen de Onnoembare terugkeerde naar Sion,
juichten we van vreugde.
We droomden weer van een toekomst,
we konden weer lachen.

Alle volken zeiden:
“De Eeuwige doet grote wonderen voor zijn volk.”
Ja, de Eeuwige doet grote wonderen voor ons.
Wat waren we gelukkig!

Daarom vragen wij u,
Kom ook nu snel bij ons terug.
Breng ons weer tot leven,

Zoals de regen die alles weer laat groeien.
Mensen die nu huilend zaaien,
zullen juichen bij de oogst.
Mensen die nu verdriet en pijn hebben,
Zullen dan zingen en juichen.

Lied

H.Oosterhuis / A.Oomen

De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen.
En wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Tweede Lezing Jesaja 58 7-10

Deel je brood met mensen die honger hebben.
Geef arme mensen een plek in je huis.
Geef kleren aan mensen die naakt zijn.

Zorg goed voor de mensen om je heen!
Als je dat doet zul je echt gelukkig zijn.
Je zult lijken op de zon die stralend opkomt in de ochtend.
Als jullie zo leven,
zal het snel beter met jullie gaan.
En met mijn macht zal ik jullie overal beschermen.
Als jullie mij roepen,
zal ik antwoord geven.
Als jullie mij om hulp vragen,
dan kom ik jullie helpen.
Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt.
Beschuldig mensen niet te snel,
vertel geen slechte dingen over een ander.
Als iemand honger heeft,
geef hem dan te eten.
Geef hem net zoveel als je zelf eet.
En geef aan de armen wat ze nodig hebben.
Als jullie dat doen,
dan zullen jullie gelukkig zijn.
Jullie zullen lijken op licht dat in het donker schijnt.
Overal waar het donker is, zorgen jullie voor licht.

Zingeving in Tanzania

Salah Said

Zie hiervoor de opname van de viering

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een wereld vol liefde,
een wereld van het onnoembare

En van de onnoembare
die altijd dicht bij je is.

Ik geloof dat Jezus is gekomen
uit liefde voor de mens -
zonder onderscheid naar kleur,
geaardheid, rang of stand.

Ik geloof in zijn opdracht:
heb je naaste lief

en probeer dat waar te maken.

Ik geloof in een gemeenschap die mensen verder helpt.

Ik voel dat God naar ons glimlacht en dat ieder van ons verlicht wordt bij de zinging in ons leven. Amen

Collecte

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/ jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode:
Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank!!!*



Intenties vanuit de kerk en in zoom.

Tafelgebed gezongen

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij die de stomgeslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen u de naam toe van een mens,
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.

Nooit sprak een mens als hij,
in hem verstonden wij uw bestaan,
de zin van ons bestaan.
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht
alle gerechtigheid, een mens voor allen.

Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen.
Zie alle stervelingen van de wereld,
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,
vragen wij U: hebt Gij hen nog gezien ?

Waarom genadeloos vernietigd worden
de armsten van de wereld, uw geliefden;
waarom wij die met weinigen bezitten
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,

geen wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid -
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

Gij die dit woord ons in gegeven hebt,
een bron van kracht en moed en zeker weten.
Gij die het licht in ons geschapen hebt:
dat niet de duisternis ons overmeestert.

Dat niet het laatste woord is aan de dood,
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,

Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,
wij roepen U de naam toe van uw mens,
Israël, deze aarde, uw geliefde.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Lied: Alles wacht op u vol hoop

Alles wacht op u vol hoop.
Alle levenden vragen u om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven
en zij vallen terug in het stof.

Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

Gebed AARDE LEER MIJ

Ute-Indianen

Aarde leer mij:

Stilte. Als de kruiden stil in het licht.

Lijden. Als oude stenen lijden aan herinneringen.

Nederigheid. Als het schuchter begin van bloesems.

Aarde leer mij:

Zorgen. Als de moeder die haar jongen koestert.

Moed. Als de alleenstaande boom.

Beperking. Als de mier die kruipt over de grond.

Vrijheid. Als de adelaar die de lucht doorklieft..

Aarde leer mij:

Afstand nemen. Als de bladeren in de herfst.

Vernieuwing. Als het zaad dat in de lente kiemt.

Mijzelf vergeten. Als smeltende sneeuw in de winter.

Mededogen. Als droge velden, huilend in de regen.

Gedachten bij het thema

Onze wereld en gedachtengoed schudt op haar grondvesten.

Het geweld en de gevolgen daarvan komen dichtbij en op ons af.

Met als gevolg nog meer doden, vluchtelingen en ontheemden door geweld.

Geweld als vijand die bestreden moet worden, maar ook armoede, gebrek aan onderwijs, voedsel en medische zorg. We strijden tegen onszelf als vijand van de aarde.

In mijn uitnodiging sprak ik van het vinden van evenwicht en de balans tussen Passie en Zingeving.

Zeker belangrijk na gebeurtenissen met wereldwijde impact zoals Corona en de oorlog in Oekraïne.

Bovenop alle bestaande gebeurtenissen die onszelf en de aarde waarop wij leven uit het evenwicht brengen.

De aandacht van de media gaat daar terecht naar uit en onze inspanningen ook.

We staan voor een tijd van delen en herverdelen.

Onze inspanningen, ons geld, onze aandacht, onze liefde.

En meer dan ooit voor het delen van onze overeenkomsten met als uitgangspunt op deze aarde: de zorg voor elkaar.

Heb uw naaste lief. Vol passie en zingeving.

Te beginnen met dromen en gedachten(mindset) over een toekomst die weer beter zal worden zoals in psalm 126.

Een verbondenheid in geloof van de onnoembare of het onnoembare waardoor we zullen openstaan en opstaan voor veranderingen en verbondenheid.

Om weer te kunnen lachen en juichen.

Jeesaja spreekt over onze opdracht om te delen.

Met als conclusie en ik citeer:

“Als jullie dat doen, dan zullen jullie gelukkig zijn.

Jullie zullen lijken op licht dat in het donker schijnt.

Overal waar het donker is, zorgen jullie voor licht.”

Geloof, hoop en liefde als verbindend gedachtengoed.

Als cinisme de oplossing was dan zou ik dat gedachtengoed met elkaar aanmoedigen, maar dat houdt tegen en het is niet constructief. Helaas.

Dat betekent dat we er heel veel geloof, hoop liefde en vasthoudendheid tegenover of naast moeten blijven zetten. En zoals ook vandaag aandacht besteden aan de mensen en organisaties die daarvoor bezig zijn en blijven.

Optimisme in plaats van cynisme. Passie in plaats van passief.

Zingevend voor jezelf, je eigen directe omgeving binnen je eigen mogelijkheden.

En voor iedereen zoals in mijn welkom.

Dat geldt voor ieder mens. Ieder mens heeft mogelijkheden. Groot of klein is vergelijken zonder belang.

Ieder mens heeft mogelijkheden zonder vergelijk.

Dat geldt voor ieder mens.

Tijdens mijn voorbereiding kwam ik het verhaal tegen van de Japanse Toyo Shibata, die tot haar 92^e met veel plezier als amateur danste.

Tot haar dokter haar duidelijk maakte dat dansen echt niet meer kon. Haar zoon sprak de woorden: “waarom ga je niet dichten” (over zingeving in de trant van het geven van een zin) gesproken. Zij heeft dat gedaan en op 99 jarige leeftijd na eerst in de krant te zijn gepubliceerd gaf zij haar dichtbundel “Geef de moed niet op” uit. Over Passie en zingeving gesproken. Het volgende gedicht sprak mij aan: Het is getiteld: Ik

Toen ik al in de negentig was

begon ik gedichten te schrijven

en iedere dag

geeft dat mijn leven zin
Mijn lichaam is broodmager
maar
mijn ogen doorzien nog
een mensens hart
Mijn oren horen goed
't gefluister van de wind
En mijn mond
die kletst nog als de beste
"Jij houdt je taai, he"
looft me iedereen.
Dat maakt me blij
en geeft me nieuwe moed.

Verbondenheid blijft verbondenheid, optimisme blijft optimisme, moed blijft
moed en daden blijven daden.

In het groot of in het klein zonder vergelijk.

Met de passie om met elkaar zingevend bezig te willen blijven.

Waar ook ter wereld. Grote gebaren beginnen vaak met een kleine moeite.

Moge dat zo zijn.

Slotlied

J.van Opbergen / Beethoven

Wie moet zwijgen zal gaan spreken,
boventoon zal ondergaan,
armen zullen breeduit lachen,
rijken leeg en schuldig staan.
Tronen, banken, macht en statie,
grof geschut, dwingelandij,
winst uit nood, eer over lijken,
al die dingen gaan voorbij.

Blinden zien en doven horen,
stommen spreken, lammen gaan,
mens voor mens komt God ons tegen
en hij mag voorgoed bestaan.
Niemand ziet z'n levenseinde
als bedreiging van het lot.
Ieder weet zich, dood of levend,

onaantastbaar kind van God.

Wie zich met zijn eigen leven
overgeeft aan deze droom,
die zal mensen tegenkomen,
last en lijden, tegenstroom.
Die zal leven, klein, verborgen,
solidair en zonder grens.
Die zal, weerloos, ooit nog worden:
zuster, broeder, toekomstmens!

Mededelingen

Zegenbede

Deze Zegenende Liefde
is vrij en kent geen voorwaarde,
heeft geen gebod noch verbod,
belooft ook geen gewin of succes,
voorspelt geen verlies
voor als je de Zegen niet doorgeeft.
Liefde is Liefde
En Liefde is vrij,
omdat we Liefde zijn.
Liefde geeft mededogen,
begrip, tolerantie, acceptatie.
Liefde is God
en God is Liefde.
Dat je deze Zegen en deze Liefde
mag ontvangen
en doorgeven naar wie je maar wilt.
Vandaag en alle dagen
Van je zinvolle leven. Amen