

Dagthema: Oefenen in mentale kracht

Overweging 10 april – Natasja Bakker

“...zagen het niet op dat moment. Jezus kwam terug om met hem mee Pesach te vieren, de bevrijding van de Joden uit Egypte. Dat moest wel een teken zijn ...”

Eerste lezing uit Lucas

Tweede lezing uit Jesaja

Openingswoord

Marina Slot

Wij zijn bij elkaar in de Naam van de Ene en Eeuwige die vele namen kent: God, Jahwe, Allah, de Enige, de Barmhartige, Schepper van groei en leven, van liefde en licht. Wij voeden onszelf met de woorden en daden zoals Jezus ons voorgeleefd heeft. Wij geven de Geest vandaag alle kans om ons zielsdiep aan te raken en te vervullen met kracht en liefde.

Openingslied

H.Oosterhuis/A.Oomen

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat je zonder angst zult leven
wat je leest.



Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Wou je leven met zovelen,
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten:
licht en adem zal er zijn.
Als je mens wordt zoals Jezus.
Liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij.

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.-
Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven,
liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven,
mag je zijn.

Vrouw, waar is je broer?
mens, waar is je zusje?
't Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar.
Lijden, sterven, liefde leren,
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.

Welkom en inleiding

Gebed

Ton Wiemers

Wij bidden U, God, wees ons nabij
wanneer wij onze ogen en ons hart
proberen open te houden voor het bijna onmogelijke.
Help ons om daadwerkelijk te blijven geloven
in het goede dat in ieder mens leeft.

Heer Jezus, onze herder:
wij vertrouwen erop, dat u ons leidt.
Als wij als gemeenschap onze eigen weg proberen te gaan,
willen wij dat doen in het besef, dat u ons leidt
en ons terugroept als wij dwaalwegen inslaan.

Wij bidden U, God, om zachtmoedigheid en wijsheid.
Houd ons waakzaam
om te doen wat u ons te doen geeft.
Amen

Eerste lezing Lucas 19; 29-40

Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van de dorpen Betfage van de 40 dagen en Betanië, bij de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: 'Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een jonge ezel zien, die vastgebonden staat. Er heeft nog nooit iemand op gereden. Maak hem los en breng hem hier. Misschien vraagt iemand: 'Wat doen jullie daar?' Dan moet je zeggen: 'De Heer heeft deze ezel nodig.'

De twee leerlingen gingen naar het dorp. Daar gebeurde alles precies zoals Jezus gezegd had. Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen de eigenaars: 'Wat doen jullie daar?' De leerlingen zeiden: 'De Heer heeft deze ezel nodig.'

De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van de ezel, en lieten Jezus erop zitten. Andere leerlingen legden hun jas op de weg. Zo ging Jezus naar Jeruzalem. Toen hij van de Olijfberg begon af te dalen, werden al zijn leerlingen blij. Ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. Ze juichten en riepen: 'Leve de koning, de man die door God gestuurd is! Vrede in de hemel en alle eer aan God!'

Tussen de mensen stonden ook een paar farizeeën. Zij zeiden tegen Jezus: 'Meester, zeg tegen uw leerlingen dat ze stil moeten zijn!' Maar Jezus antwoordde: 'Luister naar mijn woorden: Als mijn leerlingen stil zouden zijn, dan zouden de stenen gaan juichen en roepen!'

Lied Video De Dijk en Bisschop Salomon Burke: Het moet en het zal

Het moet en het zal (Enough is enough) Lyrics: <https://youtu.be/wvCL3wYBvac>

Hoor ons hier
Zie ons staan
Vertellen niks nieuws maar misschien komt het aan
Het is geen fijn verhaal
Maar het moet wel gezegd
Als dit zo doorgaat komt er niets van terecht

We weten wel beter maar we houden ons dom
We sluiten de ogen, we draaien ons om
Er moet iets gebeuren, dit gaat niet goed
Er gaat iets gebeuren, iets dat er toe doet

Het moet, het moet, het moet en het zal
Het moet, het moet, het moet en het zal
Het moet, het moet, het moet en het zal
Het moet, het moet, het moet en het zal
Al met al

Here I am
Another day
Tryin' to find another way
I don't care what people say
In fact I'm gonna tell you anyway
Too many sons and too many daughters
Drinkin' life's dirty, dirty waters
There's no other way I can explain
The tears, the sorrow, the worry, the pain

Enough, enough, enough is enough
Het moet, het moet, het moet en het zal

Enough, enough, enough is enough
Het moet, het moet, het moet en het zal
Al met al

Dit kan niet blijven doorgaan zoals het nu gaat
Dan hoeft het straks niet meer
Dan zijn we te laat

Het moet, het moet, het moet en het zal
Enough, enough, enough is enough
Het moet, het moet, het moet en het zal
Enough, enough, enough is enough

Enough, enough, enough is enough
Het moet, het moet, het moet en het zal
Enough, enough, enough is enough
Het moet, het moet, het moet en het zal
Al met al

Tweede lezing uit Jesaja 50; 4-7

Gods dienaar zegt: 'God, de Heer, heeft mij een tong gegeven, waarmee ik goed kan spreken. Ik kan mensen die moe zijn, weer moed geven. En God heeft mij oren gegeven, waarmee ik altijd goed naar de mensen kan luisteren. Ik heb me niet tegen Gods opdrachten verzet. Ik ben er niet voor weggelopen. Toen mijn vijanden mij pijn wilden doen, liet ik toe dat ze me op mijn rug sloegen. Toen ze mijn baard wilden uittrekken, heb ik mijn gezicht naar ze toe gekeerd. Toen ze me uitlachten en naar me spuugden, bleef ik ze aankijken. God, de Heer, zal mij helpen. Dat weet ik. Daarom heb ik geen pijn, en daarom schaam ik me niet. Mijn vijanden kunnen op mijn gezicht geen pijn of schaamte zien.

Lied

H.Oosterhuis/A.Oomen

Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld,
Omgewaaid, ontwortelde plataan.
Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld,
En vlaag van knoppen die op springen staan.

Uit jij en jou en woorden weggevluht.
Ergens heen gejaagd. Boomgrens voorbij.
Op adem komen in de dunne lucht,
Je eigen hartslag horen. Vogelvrij.

Uit eigen aard en huid naar iemand toe,
Onontkoombaar en niet wonen meer,
Tot ik Hem, Hij mij vinden zal. En hoe –
Een zee van dromen gaat in mij tekeer.

Overweging

Een zee van dromen gaat in mij tekeer! Uit die zin klinkt passie. Dromen die je voelt, die in je tekeergaan, die je in beweging zetten. Hoe ver ben je bereid te gaan. Zijn je dromen het waard om de strijd aan te gaan met dat wat je blokkeert?

Toen Jezus Jeruzalem binnenkwam als koning werd hij toegejuicht, bejubeld, aanbeden zelfs. Dat wekte jaloezie op bij de farizeeën. Die vonden dat het allemaal wel wat minder kon en vroegen Jezus zijn leerlingen tot stilte te manen. Jezus antwoordde toen: “Als mijn leerlingen stil zouden zijn, dan zouden de stenen gaan juichen en roepen!”

Toen ik het las vond ik dat in eerste instantie behoorlijk arrogant overkomen. Maar Jezus ziet dat de mensen niet juichten om hem maar om de verlossing die aanstaande is. Ook al weet de juichende menigte dat waarschijnlijk zelf niet eens. Soms kan je voelen dat iemand een energie meebrengt/uitstraalt wat zo groot is dat je weet dat er iets staat te gebeuren. En daar moet je wel op reageren. Bij de intocht van Jeruzalem was dat voor een groot deel van de mensen juichen. Ze waren blij, ze zouden verlost worden. Dat voelden ze in alles al konden ze nog niet weten dat het op een heel andere manier zou gebeuren dan zij voor ogen hadden.

Ze hadden al eerdere geroepen om Jezus als koning. Na de wonderbare spijziging waarbij hij duizenden mensen te eten gaf met slechts vijf broden en twee vissen. Jezus ging er echter vandoor en hij werd geen koning. Nu kwam hij terug en men wilde hem nog steeds als koning. En deze keer liet Jezus zich toejuichen. Mensen waren uitzinnig van vreugde.

Maar Jezus kwam niet als een koning maar als een dienaar, op een ezel in alle eenvoud. Hij had mee kunnen gaan in het bejubeld worden, koning kunnen worden met mensenmassa's aan zijn voeten die hem zouden aanbidden. Maar dat was niet wat Hij wilde. Hij wilde laten zien dat het niet om hem ging maar om iets veel groters. Gods belofte voor de mensen om ze vrij te maken. Gods koninkrijk wat voor iedereen binnen handbereik ligt. Hij zou het voorleven als dienaar en hoopte dat mensen dat zouden zien en zijn voorbeeld zouden volgen.

De mensen zagen het niet op dat moment. Jezus kwam terug om met hem mee Pesach te vieren, de bevrijding van de Joden uit Egypte. Dat moest wel een teken zijn dat hij hun koning wilde zijn, hun bevrijder/verlosser. Hij zou zorgen voor een beter leven.

Wij weten inmiddels al hoe het afloopt. Jezus blijft zichzelf. Hij wijst keer op keer op God, Zijn Vader. Hem volgen geeft die vrijheid. Het koninkrijk van God bereiken geeft vrijheid en dat vraagt zijn prijs.

Wat Jezus zal moeten doorstaan komt al naar voren in de lezing van Jesaja. Daarin komt de dienstknecht van God aan het woord. En zo presenteerde Jezus zich, als een dienaar. Hij weet welke gaven Hij van God heeft gekregen. Een tong om goed mee te spreken, oren om naar mensen te luisteren. Hij luistert naar Gods opdrachten en loopt er niet voor weg. Ook niet als hij wordt geslagen, niet als baardharen worden uitgetrokken, niet als hij wordt bespuugd. Hij weet dat God hem zal helpen en doorstaat het lijden. Hij lijkt geen pijn te voelen en schaamt zich niet omdat het niet om hem gaat. Later in het paasverhaal zal duidelijk worden dat Jezus wel degelijk lijdt. Hij smeekt God om, indien het niet nodig is hem dit lijden te besparen, maar Hij aanvaardt het lijden wel als het nodig is om Gods plan van verlossing te volbrengen. Want dat is zijn doel, zijn passie...

Het gaat om Gods Koninkrijk. En om God te volgen en Gods plan met mensen ten volle tot bloei te laten komen moeten we Hem volgen.

Hoe zit dat nu met ons. Hoe kunnen wij het voorbeeld van Jezus volgen? Wat leeft Hij ons eigenlijk voor?

In de eerste plaats valt op dat hij een natuurlijk leiderschap heeft wat hij krijgt door te dienen. Hij helpt mensen, geeft onderwijs, is vriendelijk, zoekt verbinding en heeft een duidelijke visie die hij uitdraagt. Onverstoorbaar gaat

hij zijn weg door het leven. Steeds verbinding zoekend met God, steeds het doel voor ogen houden en alles doen wat nodig is om dat doel te bereiken. Wat het hem ook kost.

En dat is ook wat God van ons vraagt. Durven wij te sterven aan onszelf en ons in dienst te stellen van een groter plan. Gods plan voor deze wereld. Een wereld vol vrede en gerechtigheid. En kunnen wij eenvoudige mensen dat wel.

Ja dat kan, er zijn ook in deze tijd voorbeelden genoeg. Een daarvan is Malala Yousafzai. Een jonge vrouw van 24 inmiddels die op haar 14e wereldnieuws werd omdat de Taliban haar door het hoofd schoot. Ze kwam als jong meisje op voor het recht op onderwijs aan meisjes in Pakistan. Ze wist dat de Taliban haar wilde doden en had daar ook over nagedacht. Ze zei hierover het volgende in een interview

'Eerst geloofde ik het niet, en zelfs toen ik de aankondiging zag, was ik niet ongerust voor mezelf maar wel voor mijn vader. Ik dacht dat zelfs de taliban niet zo wreed kon zijn dat ze een kind zouden doden, want ik was 14 op dat moment.'

'Ik heb erover nagedacht, en eerst dacht ik dat als de taliban komt, dat ze me gewoon zullen doden. Maar toen zei ik tegen mezelf: 'Als hij komt, wat ga jij dan doen Malala?' En ik antwoordde mezelf: 'Malala, neem een schoen en sla hem gewoon.'

Ze vervolgt: 'Maar daarna dacht ik: 'Als je een talibanstrijder slaat met je schoen, dan is er geen verschil tussen jou en hem. Je mag anderen niet behandelen met wreedheid of hardheid, je moet ze bevechten maar vredig, met dialoog en via onderwijs. Dus ik zei tegen mezelf: 'Ik zal hem zeggen hoe belangrijk onderwijs is en dat ik ook onderwijs wil voor zijn kinderen. Ik zou zeggen: 'Dat is wat ik jou wil zeggen, doe nu maar wat je wil.'

Wat ze doet is haar passie centraal stellen. Het gaat om een fundamenteel recht. Onderwijs voor iedereen. Ze groeide op in een land waar weinig mensen op kwamen voor het recht op onderwijs voor meisjes. En ze besloot, dit is niet goed. Dit moet veranderen. Dit is niet hoe de wereld hoort te zijn en ik ga er wat aan doen. En toen haar duidelijk werd dat dat haar haar leven zou kunnen

kosten gaf ze niet op. Want het ging niet om haarzelf. Het ging om een groter doel. Daar lag haar hart, haar passie...

Ook voor ze werd neergeschoten zal het haar vast al wat gekost hebben. Er zullen echt wel mensen in haar omgeving hebben gezegd, zwijg maar, het kan je je leven kosten. Mensen hebben misschien uit angst afstand gehouden omdat zij anders ook door de Taliban vervolgd zouden kunnen worden. Maar toch zette ze door.

Een ander voorbeeld is Nelson Mandela. Die ontdekte in de gevangenis dat de strijd tegen apartheid een strijd was van lange adem. Je wint niet met geweld, je wint met dialoog, met het laten zien waar je voor staat. Het aan de kaak stellen van misstanden. Keer op keer. Voor hij gevangen was gezet was hij een van de oprichters van de gewapende tak van het ANC. Ook al had hij zelf naar eigen zeggen geen geweld gebruikt hij wees het ook niet af.

Hij had de wapens opgepakt en leidinggegeven aan de gewapende strijd. Vanuit een passie maar het leidde tot een spiraal van geweld.

In de gevangenis kwam hij tot inkeer. Het ging niet om het ANC dat moest winnen, het ging om een einde aan apartheid. Hij ontwikkelde zich tot iemand die zijn doel wilde bereiken met het zoeken naar verbinding. Nog steeds vol vuur, geweldloosheid is iets anders dan over je heen laten lopen.

Hij liet zien hoe machtig verzoening zoeken kan zijn toen er vrije verkiezingen waren in Zuid-Afrika. Hij en De Klerk stonden tegenover elkaar in een televisiedebat. De Klerk is duidelijk de meerdere in het debat. Mandela buigt zich op het einde voorover en rijkt hem de hand. Met een brede glimlach zegt hij dat ze de problemen van het land samen wel zullen oplossen.

Daarmee gaat het niet meer om wie de verkiezingen wint. Daarmee gaat het om het doel. Nieuwe verkiezingen die moeten leiden tot het aanpakken van apartheid. Je stelt jezelf ten dienste van het doel.

Toen we liturgievergadering hadden en ik vroeg naar ervaringen met passie waarbij je echt een opoffering doet om je doel te bereiken kwamen er behoorlijk wat verhalen los. Iemand vertelde dat ze was opgestaan tegen racistische denkbeelden van schoonfamilie. Dat kostte moed want de band met de familie werd er moeilijker door. Toch moest het omdat ze in alles voelde dat de racistische uitspraken die werden gedaan te ver gingen. Tegen dat onrecht moest ze opstaan.

Een ander vertelde hoe haar partner na een ziekte veranderde en de relatie tussen hen werd ook heel anders. In de omgeving snapte men niet dat ze bij haar man bleef. Ze zette door en samen vonden ze een weg om hun huwelijk staande te houden en samen gelukkig te zijn. De liefde voor elkaar was groot genoeg om dat nieuwe pad te gaan. Ook al is het niet altijd makkelijk. Die liefde was de basis, de ziekte die op hun pad kwam een omstandigheid om mee om te gaan maar het nam niet de leiding over. De passie, het oorspronkelijke doel bleef centraal staan.

Wat ook opvalt in alle voorbeelden dat de zorg voor anderen een deel van de passie is. Als mensen het hebben over passie hebben ze het ook vaak over mededogen. Die begrippen worden in een adem genoemd.

En nu naar onszelf. Wat zijn onze dromen en hoe kan passie voor vrede en gerechtigheid ons helpen? Het feit dat we hier zijn laat zien dat we geloof hebben in Gods plan. We hebben het verlangen naar die wereld waar Jezus zo vaak over sprak. Een wereld vol vrede en gerechtigheid. Waar niemand tekort heeft en iedereen mag en kan zijn wie hij is.

Om dat te bereiken zullen we bereid moeten zijn offers te brengen. En een offer brengen gaat verder dan storten op Giro 555. Een offer brengen is echt publiekelijk durven laten zien waar je voor staat. Ook al heeft dat tot gevolg dat jij daar onder lijdt want daar gaat het niet om. Het gaat om het grotere doel. Een offer brengen is iets wat je gebeurt omdat je een groter doel hebt dat belangrijker is dan jezelf. Het houdt niet in dat je als een martelaar moet sterven of dat nastreeft. Dan stel je immers jezelf centraal. Het gaat om niet weglopen voor de consequenties die er op je pad komen als je voor een groter doel gaat.

Ook dat liet Jezus zien. Op de laatste momenten van zijn leven vraagt Hij aan God waarom deze hem verlaten heeft. Ondanks dat God nabij is weet Jezus dat Hij zelf de keuze moet maken om Gods wil te doen. En hij maakt die keuze als jij later uitspreekt Vader in uw handen leg ik mijn Geest. Hij geeft zich over aan God. Aan de door God geleide passie die hij heeft voor mensen. Ook al weet hij dat hij zal sterven.

Passie om het goede te willen voor andere mensen maakt dat het vuur in je zo brand dat je bereid bent alle consequenties te aanvaarden. Wat het je ook kost. Alle nare opmerkingen, vernederingen, strijd en ongemak die op je pad komen accepteren als consequentie van de keuze die gemaakt moet worden.

Bij Passie gaat het niet om jou maar om er te zijn voor die ander. Voor elkaar.
Om samen te streven naar een betere wereld.

Als je kijkt wat er nu gaande is in de wereld dan is niets doen geen optie. Het werd al gezongen in het lied van De Dijk en Salomon Burke

Er moet iets gebeuren, dit gaat niet goed. Er gaat iets gebeuren iets wat ertoe doet. Genoeg is genoeg.

Die uitdaging mogen we aangaan met elkaar zoekend naar Gods plan en Hem vragend om kracht die weg te gaan die ons alles kost maar uiteindelijk nieuw leven geeft. Zoals een graankorrel die eerst sterft en dan pas veel vrucht draagt.

Moge het zo zijn!

Pianospel Irina Ursu - Antonava

Geloofsbelijdenis

Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste,
in de taal van wapens,
in de macht van de machtigen.
Maar ik wil geloven in het recht van de mens,
in de open hand, in de macht der geweldloosheid.

Ik zal niet geloven in ras of rijkdom,
in voorrechten, in de gevestigde orde.
Maar ik wil geloven dat alle mensen mensen zijn,
dat de orde van het onrecht wanorde is.

Ik zal niet geloven dat ik verdrukking daar kan
bestrijden als ik onrecht hier laat bestaan.
Maar ik wil geloven dat recht één is, hier én daar,
dat ik niet vrij ben zolang er nog één mens slaaf is.

Ik zal niet geloven dat de liefde een begoocheling is,
vriendschap onbetrouwbaar en alle woorden leugens.
Maar ik wil geloven in de liefde die alles verdraagt,

in de weg van mens tot mens,
in een woord dat zegt wat het zegt.

Ik zal niet geloven dat honger en oorlog onvermijdelijk
zijn en de vrede onbereikbaar.
Maar ik wil geloven in de kleine daad,
in de schijnbaar machteloze liefde in de vrede op aarde.

Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is,
dat de dood het einde zal zijn,
maar ik durf te geloven altijd en ondanks alles,
in de nieuwe mens, in Gods eigen droom:
een nieuwe hemel, een nieuwe aarde
waar gerechtigheid zal wonen.
Amen.

Collecte

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/ jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode:
Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank!!!*



Intenties uit het groene boek en intenties zoom

Tafelgebed/lied:

H.Oosterhuis / A.Oomen

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt,
genoeg voor allen. (2x)

Daar bouwen wij veilige buurten,
wonen dooreen in wijken van vrede,
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven,
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af. (2x)

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt,
genoeg voor allen. (3x)

Nodiging delen brood en wijn

Onze vader (Aramees)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangens handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Mededelingen

Slotlied: Die mij droeg op adelaarsvleugels *H.Oosterhuis / T.Löwenthal*

Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte.
En als ik krijsend viel mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Zegenbede