

Dagthema: Opstaan uit passie

Overweging 17 april – Helma Schenkeveld

“...Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen, die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold...”

Eerste lezing uit Lichtlijnen

Tweede lezing uit Het evangelie volgens Pilatus

Derde lezing uit Johannes

Openingsgebed

Goede God, Bron van ons leven,
Het opkomen van de zon elke vroege morgen
zal voortaan spreken van het goede nieuws,
het lege graf, het licht, onafgebroken trouw.
Dat ook wij onvoorwaardelijk geloven
dat dat Licht voor alle mensen is,
mensen van God,
Gods mensen van vrede.
Amen



Lied

Juut Meijer / Tom Löwenthal

Hore mijn oor het ongehoorde,
dat ik bedacht ben op wat ik zie,

onze monden dat zij vrede roepen,
onze handen dat zij troosten.

Dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is,
mijn hart overvloeien van vreugde.

Welkom en inleiding

Eerste lezing uit de dichtbundel Lichtlijnen van

Anje Maria de Sonnevile naar Matteüs 11, 28-30

De critici beschouwden hem
Als een misleider van het volk
Het gaf geen pas om tegenover het gezag
Van hoge heren tegendraads te wezen
Lastenvermindering? Hoe durfde hij
Ze hielden hem op afstand in de gaten.

Er waren anderen, aanvankelijk
Als stoere sceptici gekomen,
Om met hun eigen ogen eens te zien
Wat deze man te bieden had.
Kom maar naar voren, nodigde de man,
Kom, wees niet bang, er wordt op je gewacht.
Je bent geliefd door God, er is vergeving en
Genezing, meer dan je mogelijk had geacht.

De mensen die vermoeid en stil hun last
verdroegen, veerden op, om met
gebogen hoofd hun opwachting te maken;
geen grootspraak, geen verzwijgen meer
maar waarheid die bevrijding bracht.
De rijen groeiden langzaam aan, leken
Haast eindeloos tot ver na middernacht.
Pas in het eerste morgenlicht
Keerden de meesten weer naar huis,
Blij zingend, dansend, uitgelaten-
Terwijl de laatste man bergopwaarts ging
Om met zijn opdrachtgever bij te praten.

Lied

H.Oosterhuis/A.Oomen

Er schreeuwt een mens, onrecht,
de schreeuw van de hongersnood.
Er werd op hoog gezag besloten:
een deel der mensheid hoeft geen brood.
Opdat wie rijk is, rijk kan blijven leven,
wie heeft hem wordt gegeven, onrecht,
en de rest mag dood.

Het gaat als vuur, onrecht,
het blakert je steden zwart.
Maar jij woont in gekoelde tuinen,
met blinde muren om je hart.
Je leert de sterken op de zwakken jagen,
je leert ze zich gedragen, onrecht,
als een ras apart.

Dit is jouw uur, onrecht,
geen god die nog hoger scoort.
Je hebt al haast de hele wereld,
alleen nog niet het laatste woord.
Dat staat met licht geschreven in de geesten
van mensen, niet van beesten, onrecht,
en dat plant zich voort.

Tweede lezing uit: Het evangelie volgens Pilatus, van E. Schmitt

Als ik koning had willen zijn in deze wereld, had ik mijn arrestatie wel verhinderd, ik zou me hebben laten verdedigen door mijn dienaren, ik zou hier niet tegenover jou staan. Nee, mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Dus je bent koning?

Ja, ik ben koning, koning van een andere wereld, de wereld waar ik vandaan kom en waar ik naar zal terugkeren: en die hier op aarde nog verwezenlijkt moet worden. Ik ben naar Palestina gekomen om de waarheid te spreken. Elk mens die belangstelling heeft voor de waarheid, luistert naar wat ik zeg.

Wat is waarheid?

Pilatus had dit gezegd zoals je je schouders ophaal, om je te ontdoen van een lastige bezoeker. Wat is waarheid? Je hebt de zijne, de mijne en die van alle anderen. Als goed Romein, gevormd door het Grieks scepticisme, relativeerde Pilatus alles. Elke waarheid is slechts de waarheid van degene die hem uitspreekt. Er zijn evenveel waarheden als mensen.

Derde lezing Johannes 20, 1-2

Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen, die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold. Snel ging ze naar Simon Petrus en naar de leerling Die Jezus beste vriend was. Ze zei tegen hen: Ze

hebben de heer Jezus weggehaald uit het graf! En we weten niet waar ze hem hebben neergelegd.

Lied

H.Oosterhuis/A.Oomen

Het zal in alle vroegte zijn, als toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet -
wij zijn in bekenden veranderd.

Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen,
aren waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
Bergopwaarts en worden wolken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen. (2x)

Dan zal ik leven. (3x)

Overweging

Is te volgen via de opname van de viering

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het Licht,

De kracht die de wereld tot leven roept
En die vraagt om ons antwoord.

Ik geloof in Jezus,
in wie ik de mens herken
zoals God ons heeft bedoeld.

Ik geloof in een gemeenschap die,
toegerust met de kracht van de geest,
vrijheid geeft aan mensen.

En ik weet dat Liefde dichtbij is
en dat ZHij naar ons glimlacht.

Intenties en voorbeden

Lied:

H.Roland Holst / Tom Löwenthal

Dit ene weten wij
en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren.
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.

Tafelgebed

Eeuwige, wij zijn bijeen rond Uw tafel,
jonge mensen en oude mensen,
met een hart vol twijfels, met een hoofd vol zorgen.
Daarom gaan wij tot U, de erbarmende God.
Wij vieren de maaltijd,
niet uit gewoonte,
maar uit behoefte.
Een mens eet immers als hij honger heeft.

U voedt ons en daarvoor danken wij U.
Wij zijn gelukkig met al het goede
dat U ons toevertrouwt.
Help ons om met hart en ziel
over deze kostbaarheden te waken,
opdat wij het ongeschonden kunnen doorgeven.

Vergeef ons onze fouten en richt onze voeten.
Wij zijn elke dag onderweg
en ontmoeten elke dag nieuwe verrassingen.
Wij mensen weten de uitkomst niet.

Wij weten alleen dat wij de opdracht hebben
elke dag betere mensen te worden.
Mensen die U kunt liefhebben.
Mensen die het goede zoeken;
die hart hebben voor een ander.
Amen

Uitnodiging tot breken en delen

Lied:

H.Oosterhuis / T.Löwenthal

Liefde. Liefde.
Liefde, lichaam van zon
Zachtheid van de sterke
Liefde ziel van ontferming.

Woord lankmoedig en trouw
Fijner dan fijn goud
Zoet als de zoetste honing.

Tienvoud in ons midden, water uit de rots,
Vogels uit de hemel, land ons beloofd,
Wijnstok, oogst van tarwe, brood der armen.

Woord in ons vlees,
Rots van erbarmen,
Sterk als de dood ben je (2x).
Liefde. Liefde.

Onze Vader (Armeense versie)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert:
Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven
in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak los de koorden van fouten,
die ons vastbinden aan het verleden,
zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
want uit U wordt de al werkzame wil geboren.
De levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Mededelingen

Lied: *H.Oosterhuis / A.Oomen*

De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen.
En wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Zegenbede