

## Dagthema: Al wat leeft

### Overweging 24 april – Jan Meijer

“...verzamelnaam voor al het goede en het geloof in het goede. Of als vaderfiguur, mensfiguur of Geest of op welke manier de verschijning aan jou ook ...”

#### **Eerste en tweede lezing uit Lucas Derde lezing uit de Psalmen**

#### **Openingsgebed**

Onnoembare,  
Wij bidden om de kracht van uw Geest in ons hart.  
Wij keren terug bij onszelf  
en alles wat ons ter harte gaat in deze wereld.  
Wij worden stil om ons hart te openen  
voor schepping en creativiteit.  
Voor de stralen van licht en de klank van liefde.

Schud ons los uit de verkramping van strijd en onrust.  
Maak onze adem weer tot levensadem  
en tot bron van moed en zeker weten.  
Geef ons de levende woorden van uw schrift.  
Ter herkenning  
en om opnieuw de ontmoeting aan te gaan.  
Amen.

Lied *Bas v.d. Bent / Traditioneel Basisgroep Alkmaar*

Ik wens jou vrede, gegroet ben jij  
en wie je ook bent wees welkom hier.  
Gegroet ben jij, gegroet ben jij,  
ik wens jou vrede gegroet ben jij.  
Gegroet ben jij, gegroet ben jij



en wie je ook bent wees welkom hier!

### **Welkom en Inleiding**

En wie je ook bent wees welkom hier. Gegroet ben jij op deze mooie zondagmorgen. We willen in dit uur verbonden met elkaar zijn en verbondenheid voelen. In de Duif en via Zoom.

Welkom bij onze zoektocht in de Bijbel hoe Jezus ons het geloof heeft uitgelegd .

En heeft voorgeleefd hoe met elkaar en al wat leeft om te gaan

En hoe Jezus heeft gesproken over God zijn vader.

Die in die tijd en ook in de Bijbel met veel verschillende namen genoemd wordt. Zoals:

Elohim (sterkte of macht),

Adonai (mijn Heer),

Hasjeem (de Naam).

Wij spreken ook over de onnoembare, de allerhoogste, de eeuwige en die met de vele namen.

De naam JHWH mocht uit eerbied door de Joden wel gelezen maar niet uitgesproken worden. Bij het voorlezen van het geschreven JHWH werd het uitgesproken als “Hij zal er zijn”. Een bekendmaking en omschrijving met een werkwoord. Er zijn.

Zoals Jezus er zal zijn in de tekstlezing van vandaag door te verschijnen.

En we daarmee uitkomen bij HET geloof en de betekenis voor jezelf van het geloof. Waar geloof je in?

Is voor jou geloof een werkwoord en/of het leven binnen de wetten zoals in Psalm 111.

Vandaag is het Beloken Pasen. Beloken of ook Beluiken. Het tegenovergestelde van ontluiken, het openen. Beluiken is afsluiten.

Vandaag sluiten we met deze viering Paasperiode af.

De periode van bejubeld en verguisd worden, gesteund en verraden worden.

De periode van sterven aan het kruis en weer opstaan.

Gevolgd door alle gebeurtenissen waarbij geloof tegenover ongeloof komt te staan en zelf nadenken over wat de kern van jouw geloof is.

Ons koor zingt helaas vandaag niet in verband met de vakantie.

Maar we gaan wel met de CD's van het koor zingen over hoop, licht in mensen en liefde.

We lezen en luisteren naar Stef Bos over een nieuwe dag en de hemel en lezen en luisteren naar Ramses die zingt, vecht, huil, bid, lach werk en bewonder zingt. We zingen, bidden en lezen over het leven en ons geloof daarin. En de praktische uitwerking voor jezelf.

Het geloof als werkwoord zoals in al wat leeft.

En zoals bij de Indianen over al wat leeft in de geesten, over de aarde en het dagelijks leven in al wat leeft.

Liesbeth en ik wensen dat we met elkaar een mooi uur van bij elkaar zijn mogen vieren.

### **Gebed om kracht**

Er is een kracht die geest is en leven,  
licht en waarheid en grenzeloze ruimte.

Zij omvat alle activiteit en verlangen,  
alle geuren en smaken.

Deze kracht is het die het hele universum ontvouwt  
en in stilte alles lief heeft.

Dit is de onmetelijke kracht in ieders hart.

De kracht om geloof te bevestigen met daden.

De kracht om daden te onderstrepen met geloof.

In wat Jezus bedoelde met de kracht van het geloof.

We bidden om die kracht met elkaar te ervaren in dit uur.

Amen

### **Lied      Alles wacht op u vol hoop**

Alles wacht op u vol hoop.

Alle levenden vragen u om voedsel.

Neemt Gij hun adem weg, zij sterven  
en zij vallen terug in het stof.

Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.

Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

### **Eerste Lezing    Lucas 24; 36-43**

**Ook de andere leerlingen zien Jezus**

Terwijl de leerlingen met elkaar aan het praten waren, stond Jezus plotseling bij hen. Hij zei:” Ik wens jullie vrede. De leerlingen schrokken en werden bang. Ze dachten eerst dat ze een geest zagen. Maar Jezus vroeg:” Waarom zijn jullie bang? En waarom twifelen jullie of ik het echt ben? Een geest heeft geen lichaam. Maar kijk eens naar mijn handen en mijn voeten. Raak mij eens aan. Jullie kunnen toch zien dat dit mijn lichaam is? Ik ben het echt! En Jezus liet zijn wonden aan zijn handen en voeten zien. De leerlingen waren zo blij en verrast, dat ze het niet konden geloven. Daarom zei Jezus:” Hebben jullie hier iets te eten? Toen gaven ze hem een stuk gebakken vis. En Jezus at het op waar zij bij waren.

**Lied**            **Nieuwe Dag**                            Stef Bos

<https://www.youtube.com/watch?v=0BtTws6ZKRM>

Het is een oud verhaal  
Het wordt opnieuw geschreven  
Het is onbepaald  
Voor wie zicht durft te geven  
Wie zicht durft te geven

Het is een nieuw begin  
Het is een open einde  
Want dat wat was  
Moet in wat komt verdwijnen  
Het zal verdwijnen

Er is een oude angst  
Die ons vast wil houden  
Er is een voor gevoel  
Het geeft geen vertrouwen  
Het geeft geen vertrouwen

Er zijn lange nachten  
Er zijn diepe dalen  
Er zijn veel gedachten  
Waar in je kunt verdwalen  
Er gaat veel verloren  
Voor wie blijft dromen  
Maar wat vergaat ,vergaat

Voor wat zal komen

Het is een nieuwe begin  
Het is een open einde  
Want dat wat was  
Moet in wat komt verdwijnen  
Het moet verdwijnen

Er zijn nieuwe woorden  
Nieuwe wegen  
Nieuwe kleuren  
Ander licht  
Het is een nieuwe dag  
En niets  
Herhaalt zich  
Niets herhaalt zich  
Een nieuwe dag

Het is een nieuw begin  
Het is een open einde  
Want dat wat was  
Moet in wat komt verdwijnen  
Het moet verdwijnen

## **Tweede lezing uit Lucas 24; 44-49**

### **Jezus geeft zijn leerlingen uitleg**

Jezus zei tegen zijn leerlingen:” Toen ik nog bij jullie was, heb ik gezegd:” Alles wat er over mij in de heilige boeken staat, moet gebeuren.” Daarna hielp Jezus hen om de heilige boeken te begrijpen. Hij zei:” In de heilige boeken staat dat de Messias zal lijden en sterven, en drie dagen later zal hij opstaan uit de dood. En ook dat namens de Messias het goede nieuws verteld moet worden. Dit is wat alle volken moeten horen:” Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven.” Jullie moeten dat nu aan iedereen vertellen, allereerst in Jeruzalem. Blijf daar tot de Heilige Geest komt. Hij is de hemelse kracht die in jullie zal komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen, zoals de Eeuwige heeft jullie beloofd heeft.

## Lied De Hemel Stef Bos

<https://www.youtube.com/watch?v=AYSNvMeZQLo>

Toen ik klein was, was de hemel  
Ergens boven in de lucht  
En je kon er enkel komen  
Met een allerlaatste zucht  
Iedereen droeg witte lakens  
En je liep langs gouden straten  
Over pleinen met fonteinen  
Vol met rode limonade

En je vloog door witte wolken  
En een engel hield je vast  
En je kon op water lopen  
Want het water was van glas  
Iedereen was daar gelukkig  
Nooit meer honger  
Nooit meer pijn  
Had je hier alleen ellende  
Daar zou alles anders zijn

Maar ik weet niet meer  
Waar de hemel is  
Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven  
Toen zag ik de hemel  
Met de ogen van een kind  
Maar die is voorgoed verdwenen  
De hemel is verdwenen  
Ik werd ouder en geloofde  
In een and're fantasie  
En ik volgde Zarathustra  
Met een soort van anarchie  
Want ik vloog over de wolken  
Naar een land hier ver vandaan  
Maar ik zag geen gouden poorten  
En ik zag geen fonteinen staan

En ik weet niet meer  
Waar de hemel is  
Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven  
Soms zie ik de hemel  
In de ogen van een vrouw  
Maar dat duurt meestal maar even  
De hemel duurt maar even

### **Derde lezing                  Psalm 111; 7-11**

#### **Luister naar de wetten van DE Onnoembare**

Wat de Onnoembare doet, is goed en eerlijk.  
De wetten van de Onnoembare zijn betrouwbaar.  
Die regels veranderen nooit.  
Ze zijn eerlijk en rechtvaardig.

De Onnoembare heeft zijn volk bevrijd.  
Hen voor altijd die wetten gegeven.  
De Onnoembare is heilig  
Iedereen moet de Onnoembare eren.

Mensen die wijs willen zijn,  
Moeten luisteren naar DE Onnoembare,  
Mensen die zich houden aan die wetten zijn verstandig.  
Altijd zullen mensen God danken.

### **Overweging**

In de Engelssprekende landen heet Beloken Pasen, Quasimodo Day. Waarbij mijn gedachten direct gaan naar Quasimodo, de klokkenluider van de Notre Dame. Quasimodo als personage in het boek van Victor Hugo. De misvormde en kromme klokkenluider is Quasimodo genoemd naar de Quasimodo Day omdat hij als baby op die dag te vondeling is gelegd. Een uitleg zoals die in het boek geschreven staat.

Maar er kan zo maar een ander geloof ontstaan door de bekendheid van Quasimodo als klokkenluider in de 19 films.

Namelijk dat Quasimodo Day naar Quasimodo de kromme klokkenluider is vernoemd. Een ander verhaal een ander geloof.

Zo'n gevoel van een ander geloof en omgekeerde uitleg van het boek, de Bijbel kreeg ik gisteren ook bij het lezen van de uitspraak van de Synode van de Christelijk gereformeerde kerken: Ik citeer:

Tot slot besluit de synode over het voorstel van de meerderheid van de commissie die zich boog over vrouw en ambt. Een meerderheid van de synode, bestaande uit 32 afgevaardigden, schaart zich achter de uitspraak "dat er in de Christelijke Gereformeerde Kerken geen plaats is voor een praktijk van vrouwelijke ambtsdragers, zolang de kerken daarvoor gezamenlijk op grond van de Schriften geen ruimte zien." 19 afgevaardigden stemmen tegen dit voorstel.

Over krom gesproken en de kromme uitleg van het geloof en dat wat in de Bijbel staat over gelijkheid van mensen en de zorg voor al wat leeft.

Zo krom als de uitleg van Poetin over de Oorlog die hij geen Oorlog noemt en alle mensen in zijn omgeving die hem moeten geloven dat hij doet wat goed is en dat het geen Oorlog is.

Ongeloof tegenover geloof.

Ongeloof wenst altijd een precieze uitleg van geloof.

Terwijl een bewijs van geloof niet echt te leveren is want dan zou het wetenschap heten. Over Thomas lezen we in de Bijbel na de tekstlezingen van vandaag. Hij wil bewijs.

Eerst zien dan geloven.

Alhoewel dat wat ik in de Bijbel lees ook een zweem van bewijs wil leveren. Op goede vrijdag hebben we gelezen over de kruisiging en het sterven van Jezus. Er wordt uitgelegd dat de benen van Jezus niet worden gebroken terwijl dit bij een kruisiging een barbaars ritueel is dat in die tijd bij kruisiging hoort.

Er staat: Maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar." Einde citaat

Voorafgaand aan de ontmoeting in de tekstlezing van vandaag zijn er al eerder getuigen genoemd die het graf leeg hebben gezien en de verschijning van Jezus hebben beleefd en met hem hebben gesproken. Als bewijs.



Als de verschijning van Jezus in deze tijd gebeurd is dan zal over de verschijning van Jezus direct de discussie ontstaan of het nieuws of fakenieuws is. En met de zoekmogelijkheden op het internet voor beide stellingen de bewijzen worden gezocht en gevonden.

De stelling van in 2018 overleden dominee en schrijver Nico ter Linden: “Het is niet gebeurd maar wel waar” zweeft daartussenin. Vraag is of we elkaar ontmoeten op al die uitleg en het geloof wat we toch met elkaar delen en willen delen.

Los van het feit dat we nu nog steeds over de verschijning van Jezus lezen en 2000 jaar later nog steeds geloven in het overwinnen van de dood en willen geloven in een vorm van voortbestaan met kanttekeningen over de hemel zoals Stef Bos gezongen heeft.

We discussiëren en denken na over hoe we de naam van God kunnen omzeilen als de eeuwige met de vele namen.

De naam van God is door te veel mensen misbruikt waardoor de negatieve naamsbekendheid veel vragen oproept.

De vraag blijft of je het misbruik van die naam oplost door die naam God maar niet te noemen. Bij JHWH (hij zal er zijn) of al die andere namen weten we toch dat we God bedoelen.

God als verzamelnaam voor al het goede en het geloof in het goede. Of als vaderfiguur, mensfiguur of Geest of op welke manier de verschijning aan jou ook is of zal zijn.

Die verschijning en ervaring is de zoektocht waarbij ieder de ruimte heeft en mag krijgen om het geloof te ervaren.

En daarbij je eigen verschijningen te beleven in de ontmoeting met al wat leeft hoe de naam ook is.

Met je geloof als een ervaring waarvoor geen bewijs te leveren valt. Het zijn wel verschijningen zijn die je wel zelf hebt meegemaakt. En de zoektocht is ook om je geloof in de praktijk toe te passen.

Gewoon in het dagelijks leven bij al wat leeft. Bij al wat bij en met jou leeft, en de aarde waarop je leeft.

Hoe je dat beleeft daar kun je over vertellen.

En ook door te luisteren naar de anderen je verbonden voelen door de overeenkomsten.

Het klinkt als een cliché maar het geloof is als een oneindige energiebron om met elkaar te blijven streven naar een beter leven, een betere aarde en de verbinding met elkaar op basis van overeenkomsten. Inmiddels zijn jullie bekend met mijn binding met de instelling van de Indianen en de overeenkomst met het leven zoals Jezus bedoeld is. Ondanks het feit dat ook daar ook geloof en geesten misbruikt zijn. Het geloof bleef behouden ook na alles wat met hen gebeurd is.

De indiaan Sun-Bear werd op 31 augustus 1929 met de verplichte Amerikaanse doopnaam Vincent LaDuke in Minnesota (Amerika) geboren.

Hij groeide daarop in het grootste Indianen Reservaat White Earth Indian Reservation en is schrijver van boeken en spreker voor onder andere de American Indian Movement geworden.

Hij geloofde in het behoud en de vrijheid van hun oorsprong en leefwijze en noemde de naam die bij hem paste.

Hij overleed in 1992. Van hem is de volgende uitspraak.

Ik citeer:

Religie of spiritualiteit is voor mij:

Mijn liefde voor de groene heuvels.

Bidden tot de Grote Geest.

Zingen en het uitmesten van de kippenhokken.

Als ik theedrink en zing, dan voel ik hoe de Grote Geest de thee door mij proeft en door mij zingt.

Religie is de volledige verantwoordelijkheid nemen.

Voor je dagelijks leven en al wat leeft.

Tot zover het citaat.

Zoals religie ook voor mij is om te blijven geloven dat we veel meer met elkaar kunnen bereiken.

Een levenshouding ondanks het feit dat het leven lijden kan zijn en afscheid nemen kan betekenen.

Maar een levenshouding die aan ons kan blijven verschijnen op het moment dat we geloof houden en de verbinding blijven zoeken en zorgen voor al wat leeft.

Moge dat zo zijn

## Pianomuziek

### Geloofsbelijdenis

**Ik geloof** in een wereld vol liefde,  
een wereld van het onnoembare  
En van de onnoembare  
die altijd dicht bij je is.

**Ik geloof** dat Jezus is gekomen  
uit liefde voor de mens -  
zonder onderscheid naar kleur,  
geaardheid, rang of stand.

**Ik geloof** in zijn opdracht:  
heb je naaste lief

**Ik geloof** in een gemeenschap  
die mensen verder helpt.

**Ik geloof** dat ieder mens kan bijdragen  
aan een betere wereld.                      Amen

## Collecte

---

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode:  
Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank!!!*



---

## Intenties uit het groene boek en intenties zoom

## **Tafelgebed Lied: DE TAFEL DER ARMEN** *H.Oosterhuis/A.Oomen*

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
onder de hete zon, op de akker,  
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar verblijden en doen leven,  
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?  
En die in weelde zwelgen en van niets weten,  
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?  
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om  
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

### **Nodiging**

### **Breken en delen van brood en wijn**

**Lied: Zing, vecht, huil, bid**      **Ramses Shaffy**

<https://www.youtube.com/watch?v=HThgAQksAjl>

Voor die gene in een schuilhoek achter glas  
voor die gene met de dicht beslage ramen  
voor die gene die dacht dat hij alleen was  
moet nu weten we zijn allemaal samen  
Voor die gene met het dicht geslagen boek  
voor die gene met de snel vergeten namen  
voor die gene met het vruchteloze zoeken  
moet nu weten we zijn allemaal samen  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet zonder ons  
Voor die gene met de slapeloze nacht  
voor die gene die 't geluk niet kan beamen

voor die gene die niets doet alleen maar wacht  
moet nu weten we zijn allemaal samen  
Voor die gene met zijn mateloze trots  
in zijn risicoloze hoge toren  
op zijn risicoloze hoge rots  
moet nu weten zo zijn we niet geboren  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet zonder ons  
Voor die gene met het open gezicht  
voor die gene met het naakte lichaam  
voor die gene in het witte licht  
voor die gene die weet we komen samen  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet zonder ons  
niet zonder ons

**Onze Vader Gebed voor iedereen** *Sioux Indianen, Verenigde Staten*

Grootvader, Grote Geest,  
U was er altijd en voor u was er niets.  
Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.  
De sterren aan de hemel, ze behoren u.

Van u zijn de grasvlakten van de aarde.  
U bent ouder dan alle gebrek,  
Ouder dan alle pijn,  
Ouder dan welk gebed.

Grootvader, Eeuwige,  
Vul ons met licht.  
Geef ons inzicht zodat we begrijpen,  
Geef ons ogen, zodat we zien,  
Geef ons oren, zodat we horen.  
Leer ons hoe te gaan over de aarde  
En al het geschapene als familie te zien.  
Help ons, want zonder u zijn we niets.  
Amen

## **Mededelingen**

### **Slotlied**

*J.van Opbergen / B.Huijbers of JW vd Velde*

Niet als een magische kracht,  
niet op de wijze der goden,  
baant onze God zich zijn weg,  
niet als een ark van triomf.

Maar als een voetspoor vooruit,  
altijd op weg naar bedreigden,  
zwervend om vrede en recht,  
tegen de loop van het lot.

Niet als een Heer van hierna,  
niet als de Man van hierboven,  
wil onze God zijn geëerd,  
niet als een hoofdstuk apart.

Maar als een mens onder ons,  
speurend naar hoop voor de minsten,  
iemand die doet wat hij zegt,  
liefde is hij metterdaad.

### **Zegenbede**

Wij vragen de zegen over:

Onze afwegingen die we in het leven maken en  
Onze daden naar alles wat leeft.

We vragen de zegen over:

Ons streven naar rechtvaardigheid.  
Onze eerlijkheid naar onszelf en de ander.  
Ons geloof in de Liefde, onszelf en onze naaste.  
Dat alles wat leeft en niet weerbaar is,  
beschermd mag worden.

We vragen om de zegen.

Om ons ook zelf beschermd te mogen voelen

Amen