

Dagthema: In vuur of vlam!

Overweging 5 juni– Jan Meijer

“...hoe zal het gaan. Compromissen. Begeesterd blijven, niet precies wetend waartoe het uiteindelijk zou leiden. Die inspanningen ...”

Openingsgebed

Eeuwige en Onnoembare,
In deze kerk ontmoeten wij elkaar
in de gesprekken over het Boek.
De woorden die ons nagelaten zijn om te lezen,
mee te leven, te onderzoeken.
Geef ons een open hart en open ogen
voor de werkelijkheid van onze naaste.

Neem de angst weg voor de vreemde,
Laten we de onbekende begroeten.
Laat de kern van de woorden tot ons
doordringen
In de wetenschap dat dit al eeuwenlang mensen
de weg wijst
En dit toepassen in het dagelijks leven.

Wees bij ons in woord en geest. Amen.

Lied Welkom *Tekst Anneke Meiners, muziek Mariëtte Harinck*

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,



waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

Welkom

Hartelijk welkom in de Duif op deze feestelijke dag. De dag waarop de mensen in vuur en vlam stonden van enthousiasme en iedereen elkaar begreep en verstond. De oorsprong van alle christelijke kerken en bewegingen die in verbinding staan met het verhaal van Jezus. En dat mag gevierd worden, ook met iedereen hier in de kerk aanwezig, in Zoom of in gedachten met ons verbonden. Of je dat nu uit overtuiging uit nieuwsgierigheid of zomaar doet. Je bent oprecht welkom of je hier voor de eerste keer of de ontelbaarste keer bent. Voel je verbonden zoals wij ons met elkaar verbonden voelen.

Inleiding

Het is die verbondenheid zoals in de tekstlezing straks uit Handelingen 2. De mensen waren zo uitbundig verbonden dat omstanders begonnen te twijfelen of ze niet een slok te veel op hadden. “Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg”. Een echt Nederlands gezegde.

Inspiratie klinkt tenminste kunstzinnig en minder uitbundig. Mathilde Santing zingt de tweede tekstlezing over de inspiratie zoals we kunnen horen en zien op videoclip.

De vraag is:”Enthousiasme, inspiratie, begeestering hoe krijg je dat? En nog een grotere vraag is: hoe blijf je dat houden?

Enthousiasme, inspiratie, begeestering.

In gesprek met anderen, je naasten, je geliefden, je zelf?

Of met de God van Huub Oosterhuis zoals we in zijn interpretatie van de Psalm 104 lezen. Door te vragen om actie, actie van boven.

Wat te kiezen om begeesterd te worden, te zijn en te blijven.

Vandaar de vraag Vuur of Vlam bij het Pinksteren van Vuur en Vlam en de beelden die we Vuur en Vlam en Vuur of Vlam bij onszelf oproepen en uitdragen.

Zoals bij het projecteren van beelden bij Fabrique des Lumieres (het maken van beelden) in de Westergas fabriek.

In het Transformatorhuis. Hoe toepasselijk. Pinksteren, beelden, de transformatie.

Beleef het ook. De mooiste beelden 360 graden, onder, boven en naast mij. De projectie van anderen voor mij en op mij.

Geïnspireerd raken door anderen, door elkaar, door jezelf.
Dat we dat deze viering mogen ervaren.
We wensen onszelf en elkaar een mooie viering van Pinkeren.
Het feest van de start van de beweging van de christelijke overtuiging in al haar vormen en uitingen door de eeuwen heen.

Gebed om vergeving

Soms vluchten we,
vluchten we van onze medemens en van jou, God.
Soms vergeten we het verdriet van de anderen
en vluchten we van onszelf,
vergeten we ons ware bestaan.

Soms zoeken we licht
en vergeten we de ander in de duisternis,
zoeken we liefde
en laten we de ander verkommeren,
zoeken we tijdsbesteding
en rennen aan onszelf voorbij.

Krachtige en Tedere,
vergeef ons onze aarzelingen
en steun ons,
opdat we kunnen leven
met open ogen en open armen.

Met uw geest en licht in ons hart.
Amen

Lied Tot Zegen *Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal*
Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen
van hier en overal, aarde en hemel,
deze seconde der uren, der eeuwen,
zij ons tot zegen.

Moge de donkere nacht onze dagen behoeden,
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken,
dat onze boeien geslaakt,
onze honger gestild,
dat niet de dood op ons valt.
Moge het licht van de morgen
over ons opgaan, nieuw alle dagen.

Moge de kracht in ons varen
van Jezus uw dienstknecht uw kind.
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen,
bestemd en bezielde om in ons midden,
eens en voorgoed,
te zijn uw woord uw voorbeeldmens,
aldoende liefde, recht –
brood uit de hemel, water uit de rots,
wijnstok wereldwijd vertakt –

Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt,
liefde sterker dan de dood.

Die mens gedenken wij
als een van ons, als een met u.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat hij leven zal in ons
uit kracht van u.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Kom bevrijden wees genadig,
ere zij u in den hoge,
diep in ons midden,
vrede op aarde,
kome wat komt.

Eerste lezing uit Handelingen 2,1-12 *Bijbel in Gewone Taal*

Toen het Joodse Pinksterfeest begon waren alle gelovigen bij elkaar in een huis.

Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid.

Het klonk alsof het hard begon te waaien.

Het was overal in huis te horen.

Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige geest in alle gelovigen.

Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.

Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af.

Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in eigen taal. Ze komen allemaal ergens anders vandaan. Er zijn hier Joden uit de hele wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn.

En toch horen we allemaal onze eigen taal. We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.

De mensen snappen er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.

Ze vroegen aan elkaar:” Wat betekent dit toch allemaal”.

Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden:”

Die mensen zijn gewoon dronken”

Tweede lezing Inspiratie

Mathilde Santing

<https://www.youtube.com/watch?v=MnO7bzI8z6w>

Hoe...

komt een idee ooit tot stand?

kan zo'n gedachte ontstaan?

Waar komt dat helder ogenblik

dat inzicht toch vandaan?

Dat komt door ons.

Zin voor zin
gaven wij die woorden in
Die fluisterden wij toe
Hoe...
kreeg jij ooit een idee?
Vroeg jij je dat nooit eens af..?
Het was de stem van
een van ons
die jou het inzicht gaf
De stem van iemand als wij
Onzichtbaar aan je zij
Zo luisterde jij toe
Je noemde het inspiratie
Adem van de geest
Inspiratie
Maar wij zijn het
steeds geweest
Zo...
krijgt het kind een idee
Zo vindt de man wat hij zoekt
Zo wordt de sterveling een held
Zo wordt vooruitgang geboekt
Dat komt door iemand van hier
De mens bereikt op die manier
het hogere niveau
Je noemde het inspiratie
Adem van de geest
Inspiratie
Maar wij zijn het
wij zijn het steeds geweest
Noem het inspiratie
Zo noemt men het 't meest
En dat is het ook:
De ingeblazen adem
van de geest!
Inspiratie...

Lied Vrij naar psalm 63 *Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal*

Naar jou sta ik op in de morgen,
roep ik de uren bid het licht,
stropel om water.

Naar jou dorst ik door de middag.
Lichaam ben ik, ziel, smee ik.
Met de schaduwen val ik.

Naar jou woel ik in de nacht.
Slaap je? Raak mij aan,
dat ik rust vind
en naar jou opsta in de morgen.

Derde lezing uit Psalm 104 van 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis

En al dat levende hoopt op jou mijn vriend
die ik nu aarzel God te noemen
Want hoe dan God? Was jij de oerknal.
Jij bent de stilte, waarin ik schuil,
soms even, in de late nacht, de vroege morgen.

Ademt jouw adem in mensen
In al die levende dode gewapenden,
op oorlog uit, bang, bedroefd, boos, onbereikbaar,
op vrede uit, maar wie kent nog de weg van de vrede?

Wie gaat dit aanschijn van de aarde vernieuwen?
Jij die ik vriend en vreemdeling noem
van de bergen? Ja jij met mij samen.

Je moet wel komen, gauw, om al die oude mensen
die hun lieve land zagen branden
zo goddeloos, kom troosten
laat het niet duren tot hun dood.

Overweging

Onze kerkgemeenschap bestaat bijna 50 jaar.

Op 13 januari 1974 werd de eerste viering in een gekraakte kerk gehouden. Voor die eerste viering was er al heel veel gebeurd rond de sluiting van de kerk en het plan om de kerk te slopen.

De verslagenheid in eerste instantie werd verontwaardiging en verontwaardiging werd omgezet in energie en inspiratie om de kerk te kraken en zelf te beginnen als gemeente.

Zonder te weten waar de ontwikkeling in de verre toekomst bijvoorbeeld in dit jaar 2022 naar zou leiden. Toen een sprong in het duister.

Vol enthousiasme, geïnspireerd en begeistert. In vuur en vlam.

Van het jaar 1974 weten we allemaal en in januari op de 1^e zondag denken we extra aan wat onze founding fathers en wat die allemaal in gang hebben gezet.

En die mensen van het eerste uur denken terug aan: veel te doen, discussies, organisatie en hoe zal het gaan.

Waarbij dan weer het vuur of de vlam de boventoon voerde.

Zowel het vuur als de vlam met veel betekenissen.

Het kan verbranden maar kan zoals bij het begin van onze gemeenschap zorgen voor energie, licht, warmte en mooie beelden.

Zoals bij het begin van onze huidige democratie.

Mede dankzij Thorbecke op 3 november 1848 verder vormgegeven.

Nadat er eerst in 1581 een begin was gemaakt met de acte van Verlatinghe en het afzetten van de toenmalige Koning Philips II.

De start van het Nederland van de zeven provinciën.

De eerste voorloper van onze huidige grondwet werd op 29 maart 1814 aangenomen.

In die periode tussen 1581 en 1848 en nu werd er met vuur en vlam voor de democratie gestreden.

Ondanks: “veel te doen, discussies, organisatie en hoe zal het gaan.

Compromissen.

Begeesterd blijven, niet precies wetend waartoe het uiteindelijk zou leiden.

Die inspanningen van toen tot nu hebben ons gebracht bij ons huidige staats bestel.

Met een grondwet waarin artikelen over gelijkheid, de vrijheid jezelf te mogen zijn zonder discriminatie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van vereniging en vergadering. Onze democratie om trots op te zijn.

Wij hebben in Nederland geen speciale feestdag voor de democratie.

Er is wel een Internationale dag van de Democratie door de Verenigde Naties vastgesteld. 15 september van ieder jaar.

Een dag om onder de aandacht te brengen en begeesterd over te raken en te blijven.

Om verslagenheid vanwege de oorlog in Oekraïne en daarmee alle oorlogen, om die verslagenheid om te zetten in verontwaardiging en die verontwaardiging in energie. En die energie in begeestering voor de vrijheden in onze grondwet en de internationale grondwet. En begeesterd te blijven Ondanks veel te doen, discussies, organisatie en hoe zal het gaan. Hopelijk geen compromissen. Ondanks de Cynici.

Niet het vuur van het verbranden of de vlam in het kruitvat. Maar het in vuur en vlam staan voor democratie en vrede.

Begeesterd zijn en elkaar blijven verstaan.

En voor de cynici: "Het is geen bezopen idee"

Zoals de cynici in de tekstlezing in Handelingen dachten dat de enthousiastelingen die ze zagen wel dronken ofwel bezopen moesten zijn omdat ze in rare talen spraken en zich in de ogen van de cynici veel te begeesterd gedroegen bij wat later Pinksteren als feest is geworden. De betekenis ervan is in ieder geval in Nederland naar de achtergrond geraakt.

Toch vieren we bijna tweeduizend jaar ieder jaar nog Pinksteren over de hele wereld.

Weinig mensen weten nog dat dankzij een groep enthousiastelingen daar de basis is gelegd voor een Christelijke beweging

De betekenis ervan is in ieder geval in Nederland naar de achtergrond geraakt.

Weinig mensen weten nog dat dankzij een groep enthousiastelingen daar de basis is gelegd voor een Christelijke beweging.

Zonder op dat unieke moment te weten waartoe het zou leiden. Zonder te denken aan veel te doen, discussies, organisatie en hoe zal dat gaan. Vragen die er tot op de dag van vandaag nog steeds zijn. Ook over de vrijheden. Een grondrecht.

Ons geloof, de Duif, de grondwet. Vrijheid en gelijkheid.
Ze zijn met elkaar verbonden.

In de Duif is iedereen welkom en gelijk.
Zonder uitzondering. Met de vrijheid om je uit te spreken, jezelf
Dat heilig vuur verwarmt ons en die vlam verlicht ons en maakt alles
zichtbaar. En actief en brengt ons samen, begeestering en inspiratie.

Hoe houden we dat vast?

Door een gesprek met de God van de Liefde en de belofte? Zoals in de Psalm
104 van Huub Oosterhuis.

Dat psalm begint met de vraag:

“ En al dat levende hoopt op jou mijn vriend
die ik nu aarzel God te noemen
Want hoe dan God? Was jij de oerknal.

En dat psalm eindigt met:

“ Je moet wel komen, gauw”

Als het vuur en de vlam van buiten ons zelf.

De Eeuwige die het allemaal wel oplost voor ons.

We hoeven alleen ons hand op te houden.

Of uit ons eigen initiatief zoals Mathilde zingt:

Hoe...komt een idee ooit tot stand?

kan zo'n gedachte ontstaan?

Waar komt dat helder ogenblik

dat inzicht toch vandaan?

Dat komt door ons. Zin voor zin

gaven wij die woorden in

Die fluisterden wij toe.

En over ons initiatief zingt zijn aan het eind van het lied.

“Maar wij zijn het steeds geweest.

Zo...krijgt het kind een idee

Zo vindt de man wat hij zoekt

Zo wordt de sterveling een held

Zo wordt vooruitgang geboekt

Dat komt door iemand van hier

De mens bereikt op die manier
het hogere niveau
Je noemde het inspiratie
Adem van de geest

De geest van het geloof, de liefde het of de onnoembare, God ?
Met een oorlog dicht in de buurt lijkt liefde, geloof, God en begeesterd zijn
snel ondergesneeuwd te raken.

Toch moeten we elkaar en onszelf inspireren en begeesterd blijven. Vuur en
Vlam geeft warmte en doet het ondergesneeuwd zijn snel verdwijnen.
Geïnspireerd blijven en begeesterd zijn.
Ondanks veel te doen, discussies, organisatie en hoe zal dat gaan.
Verbonden blijven met het geloof, Jezus, Liefde die God is en onze vrijheden
van de grondwet en de democratie
En vanzelfsprekend ook in deze mooie gemeenschap de Duif.
Elkaar inspireren en ook begeesterd blijven dankzij:
“Veel te doen, discussies, organisatie en het zal goed komen”

Begeesterd blijven en geïnspireerd willen blijven door onze
geloofsgemeenschap, onze vrijheden, onze grondwet.
En kiezen voor het in vuur en vlam blijven staan en je niet belemmerd voelen
in enthousiasme.

Je bent zoals de vlam van één kaars die in het donker bijzonder veel licht geeft
en daardoor veel in beeld kan brengen en duidelijk kan maken.
Dat licht van die ene kaars is net zo inspirerend als de beelden die komen uit
wel 100 beamers bij fabrique des Lumieres (De makers van lichtbeelden) in
het transformatorhuis.
Iedereen kan transformeren tot de maker van beelden die anderen inspireren
en licht werpen op de inspiratie.
De inspiratie om met elkaar door te gaan en jezelf en elkaar te begeistere.
Veel te doen, discussies, organisatie.
Toen en nu. Samen in vuur en vlam. Ook in de Duif. Zo zal het gaan. Amen

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van de beloften
die in het leven roept wat niet bestaat,
die verdrukten opricht en ballingen thuisbrengt.
Een God die licht brengt.

Ik geloof in Jezus die gekomen is
om op te zoeken wat verloren was,
die zich opengesteld heeft voor alle mensen,
om de verspreide kinderen van de God van de belofte
samen te brengen om één te zijn.
Jezus als het licht van de wereld.

Ik geloof in de Geest van vrede en eenheid,
die ons dezelfde taal doet spreken,
die overal mensen in beweging zet
en ook ons zal begeleiden op de weg naar het licht. Amen

Collecte

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/ jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode: Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld.
Hartelijk dank!!!*



Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Onze gedachten en gebeden gaan naar de kinderen waar ook ter wereld. En speciaal naar de kinderen die het moeilijk hebben, door omstandigheden buiten hun macht. Kwetsbaarheid verdient bescherming, zorg, aandacht en liefde.

Veiligheid bij het volwassen worden door te kunnen vertrouwen op de volwassenen.

Laten we ze die veiligheid bieden. Amen

Lied TAFELGEBED

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij die de stomgeslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen u de naam toe van een mens,
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.

Nooit sprak een mens als hij,
in hem verstonden wij uw bestaan,
de zin van ons bestaan.
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht
alle gerechtigheid, een mens voor allen.

Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen.
Zie alle stervelingen van de wereld,
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,
vragen wij U: hebt Gij hen nog gezien ?

Waarom genadeloos vernietigd worden
de armsten van de wereld, uw geliefden;
waarom wij die met weinigen bezitten
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,

geen wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid -
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

Gij die dit woord ons in gegeven hebt,
een bron van kracht en moed en zeker weten.
Gij die het licht in ons geschapen hebt:
dat niet de duisternis ons overmeestert.

Dat niet het laatste woord is aan de dood,
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,

Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,
wij roepen U de naam toe van uw mens,
Israël, deze aarde, uw geliefde.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Een maaltijd als afscheid, als een nalatenschap met een opdracht tot het zoeken en vinden van verbondenheid met iedereen die op je pad komt. Die verbinding met het leven van Jezus en de verbinding met elkaar zoeken we iedere week met elkaar bij dit ritueel. Het meebeleven van dit ritueel hier of in Zoom. Verbonden met elkaar door het mee te beleven door het te zien of mee te doen. Het staat open voor iedereen zonder voorwaarden zoals Jezus iedereen zonder voorwaarden ontving. Kom gerust want alles staat klaar.

Lied: *Boom, je stam*

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Boom, je stam was koud en bloot,
in de winter leek je dood.
Komt de zomer vuur en vlam,
bloeien rozen aan je stam.

Mens, wat ben je dood en koud
als je niet van mensen houdt.
Zonder liefde vlam en vuur
is je leven kort van duur.

Zonder lachen licht en lied,
zonder liefde gaat het niet.
Mensen leef toch en God-weet
vind je liefde bij de vleet.
(2x)

Gebed

Geest van licht en vuur
licht ons bij in het duister
opdat wij zien
waar onze ogen aan voorbijgaan:
de wetten die niet bevrijden,
de machten die zich verstoppen
de ego's die zichzelf vergroten.

Geest van wind en storm,
beziel ons in onze slapheid
opdat wij doen wat wij niet kunnen:
de structuren ter discussie stellen,
de bestaande orde bevragen,
de vrede stichten,
de gerechtigheid bevorderen.

Geef ons inspiratie.
Geef ons kracht.
Geef ons licht.
Geef ons geestkracht.
Amen

Lied Onze Vader

H.Oosterhuis/T.Löwenthal

Onze Vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons.
Uw koninkrijk kome op aarde,
Uw wil geschiede.
Een wereld, met bomen tot in de hemel,
waar water, schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade

waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd,
leg uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen,
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst kome wat komt.
(laatste regel herhalen)

Vredesduif

We mogen nog steeds viermaal per jaar de Pax vredesduif uitreiken aan een persoon of organisatie die zich inspant voor een vreedzame samenleving. Een samenleving waarin alle mensen en speciaal kinderen zich veilig voelen en opgroeien met kansen om zich te ontwikkelen. Stichting WARchild zet zich in voor kinderen in en uit oorlogssituaties.

Zij zijn vaak letterlijk hun huis kwijt, worden blootgesteld aan stressvolle ervaringen, raken geestelijk en lichamelijke gewond en krijgen als vluchteling weer opnieuw te maken met nieuwe stressfactoren.

In vluchtelingenkampen zijn ze naast de omstandigheden waarin ze moeten wonen, vaak verstoken van onderwijs en blijven achter in het ontwikkelen van hun sociaal emotionele vaardigheden.

WAR Child zet zich voor die kinderen in.

In het buitenland en in Nederland om het lot van deze kinderen te verbeteren.

Liesbeth en ik gaan komende vrijdag bij WARchild langs om de Vredesduif aan hen te overhandigen.

Zodat de medewerkers van WARchild erbij kunnen zijn.

We maken foto's met een verslag en linken elkaar op onze website om op deze manier extra aandacht voor elkaar en de uitreiking te vragen. We houden jullie op de hoogte.

Slotlied Verward*Marieke van Baest / Teresa Takken*

Mijn voeten vertragen, verlaten het pad,
verdwalen in de tijd,
hun stap is onzeker vol droevige schaduw,
ik ben de richting kwijt.

Mijn handen verzaken vergeten gebaren,
verliezen keer op keer,
hun werk is vergeven, gestold hun bewegen,
ik vind geen houvast meer.

Mijn ogen verdraaien verdringen de wereld,
vermijden wat verwacht,
hun licht lijkt geweken, de passie verdwenen,
mijn wezen raakt verstard.

En mijn hart draagt de oude beelden,
in mijn hoofd klinken woorden van thuis
en mijn oren horen vertrouwde muziek:
ik wil dansen,
dansen de weg terug naar huis !

Lied Zegenbede

De Levende zegene en behoede ons.
De Levende doe Zijn aangezicht over ons lichten
en zij ons genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over ons
en geve ons vrede

Zegen ons en behoedt ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht
en wees ons genadig

Zegen ons en behoedt ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht
en geef ons vrede