

Dagthema: Te hoop lopen

Overweging 24 juli– Jan Meijer

“...Lucas een webshop zou hebben kunnen we meteen zoeken op het artikel hoop. Bij de artikelomschrijving lezen we dan deze tekst van Lucas...”

Openingsgebed

Wij zijn vandaag bij elkaar
Om één te zijn in Zoom en in de Duif.
Wij stellen ons hart open.
Wij geloven met geopende armen.
Met de liefde voor onze naaste.
Zoals Jezus de liefde heeft bedoeld.
We bidden dat we die liefdevolle
energie
in deze viering mogen ervaren.

Lied Dit ene weten wij

H.Roland Holst / Tom Löwenthal

Dit ene weten wij
en aan dit een houden wij ons vast in
de duistere uren.
Er is een woord dat eeuwiglijk zal
duren
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen

Welkom en inleiding

Welkom op deze goede dag.
Een mooie dag om bij elkaar te komen.
Zomaar of met een bepaald doel. Hier in de Duif.
Wat dat doel ook mag zijn en hoe je dat ook wilt beleven.
In de Duif is iedereen welkom bij een viering, niemand uitgezonderd. Zowel in
Zoom als in de Duif.
Voel je in dit uur verbonden zoals je verbonden wilt zijn.



In de tweede viering van de Zomerserie.

Vorige week begonnen met de mooie viering van Bert als eerste in de Zomerserie met het thema Hoop.

In die eerste viering hoorden we de warme aanbeveling om je hoop te koesteren, want met hoop is er verbinding en verbinding betekent samen. Samen te hoop lopen.

Wat stel je je daarbij voor.

Zichtbaar of onzichtbaar.

Massa's of een enkeling.

Je kunt voor of tegen iets te hoop lopen.

Het meest zichtbare zijn de mensen die als massa te hoop lopen omdat dat te hoop lopen in de media alle aandacht krijgt.

Ze zijn te hoop gelopen omdat ze in het nauw zitten.

En alleen maar op die manier de aandacht kunnen krijgen waarvoor ze die vragen.

Vandaag wil ik in deze viering aandacht besteden aan te hoop lopen vanuit andere perspectieven.

Anders dan het algemene beeld van te hoop lopen.

Het beeld dat ons gepresenteerd wordt in de media zonder dat we zelf in beweging hoeven te komen.

Zoals we dat vandaag wel gedaan hebben.

Te hoop lopen in de Duif en in Zoom.

Vandaag kunnen we in dit uur toch al vierend in beweging komen. Vol hoop.

En kunnen we te hoop lopen ombuigen naar tot de hoop lopen.

Carla leest in de eerste psalm over de ieders eigen hoop op een nieuwe wereld. Met anderen op zoek te gaan naar verbinding.

In de tweede psalm leest Carla het aanzwellen van muziek en van het toenemen van de massa.

Op zoek naar een nieuwe wereld.

In de derde lezing uit Lucas luisteren we naar een hoopvolle aanmoediging die bijna een garantie lijkt .

Een garantie voor succes nog voor je te hoop gaat lopen.

Te hoop lopen met honderdduizenden.

Met een paar mensen.

Of alleen met jezelf.

We zongen het openingslied dit ene weten wij en zingen straks het slotlied.
Staan in licht. Dat hoop ik bij het slotlied waarin we dat zingen.

Bo de Myttenaere, die we nog kennen van de vorige keren en waarmee ik contact heb gehouden speelt vier eigen composities en leidt die zelf kort in.

Eigen composities met een verbinding met het thema te hoop lopen.

Een beweging die een componist kan maken met de middelen die hem beschikbaar staan.

Muzieknoten, zijn gevoel, zijn verbinding en een piano.

Te hoop lopen als componist en pianist.

Daarvoor kies je je eigen weg.

Over het ontdekken van die weg leest Carla een zelf gekozen gedicht van Wydo van der Lee met de titel: Ontdekken wat de weg is in je leven ”

Carla, Liesbeth, Helma, Bo en ik wensen ons allen een mooie viering van verbinding met elkaar.

De verbinding met de Duif en Zoom.

De verbinding met kunst en de kerk.

De verbinding met deze inleiding en straks de overweging die door elkaar lopen.

Te hoop lopen. In en buiten beeld.

Onzichtbaar en zichtbaar.

De Indianen lopen zelf te hoop op veel manieren. Om te protesteren maar ook om zich te verbinden met elkaar en hun eigenheid. Hun leefwijze. Hun rituelen, taal, en oorsprong.

Een gebed van hoop.

Gebed *Vrij naar een Indiaans gebed*

Grote Geest.

Zend ons

zoals de handen van de hemel
die zich vouwen rond de aarde.
Om harten te verwarmen,
waar de kilte toeslaat.
Om handen te vullen
van wie beroofd zijn.
Om tranen af te wissen
die blijven stromen.
Zelfs om te spreken
waar iedereen zwijgt en niet ziet.
Laten wij ons geroepen weten
om van elkaar gediend te zijn.
En onze oorsprong en achtergrond te herinneren
om samen hoopvol naar morgen uit te zien

Bo de Mytenaere. Piano. Old memories

Te hoop lopen voor de plek waar je bent opgegroeid.
Dat bepaalt de grond onder je voeten voor de rest van je leven.

Eerste lezing uit Psalm 133 (150 psalmen vrij Huub Oosterhuis)

Alleen kan ook
met twee is beter
twee of drie
met twaalf
of zeven maal zeven
eendrachtig.

Je wast je piekharen hoofd
je haar wordt zacht
je wrijft de zalf erin
het druipt over je konen
in je hals.

Zo voelt het,
zijn met velen, veilig-
dauw daalt neer
van hoog gebergte
in de morgenzon.

Je kent elkaar
je weet wie bij je hoort
gezegend ben je

zo voelt de nieuwe wereld
die komen zal.

Hoopvol

Tweede Lezing uit Psalm 108 (150 psalmen vrij Huub Oosterhuis)

Opgestaan is mijn hart
harp en fluit zijn ontwaakt.
Wij spelen de morgen wakker:
welkom, dag van vandaag.

We gaan iets doen aan de wereld
ademend, zingenderwijze:
dat vijandschap verstomt
dat de wapenen zwijgen.

Van Noorpool tot hier
en van hier tot de Zuidpool
kome een nieuwe tijd
komen nieuwe geboorten

Opgestaan is mijn stem,
harp en fluit klinken samen,
honderdduizenden zingen:
welkom jij morgenrood.

Bo de Myttenaere: The best Parents

Te hoop lopen voor je ouders.

Exodus 20 vers 12:

Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven.

Derde lezing uit Lucas 11 vers 8 en 9

Luister daarom naar mijn woorden:

Als je iets vraagt, zul je het krijgen.

Als je iets zoekt zul je het vinden.

Als je op de deur klopt, wordt er voor je open gedaan.

Want iedereen die om iets vraagt, zal het krijgen.

En iedereen die iets zoekt zal het vinden.

En voor iedereen die klopt, wordt de deur open gedaan.

Overweging

Als Lucas een webshop zou hebben kunnen we meteen zoeken op het artikel hoop.

Bij de artikelomschrijving lezen we dan deze tekst van Lucas als een garantiebewijs.

Meteen doorklikken naar de winkelwagen.

Afrekenen en klaar.

Alles waarvoor actie nodig is gaat lukken.

Appeltje eitje zeggen we in Amsterdam.

O ja.

Wat we zelf nog wel extra voor onze rekening moeten nemen is in beweging komen.

Maar misschien kunnen we proberen dat uit te besteden aan de politiek, aan de gemeente, aan de burens, aan je geliefden.

Kunnen we thuisblijven door niet thuis te geven.

Hoop zonder garantiebewijs, daarvoor loop je liever niet te hoop.

Maar...

Lucas heeft geen webshop, hoop is niet te koop en garanties op de goede afloop bestaan pas achteraf als het goed is afgelopen.

En bij tegenslagen kun je niet claimen bij de afdeling hoop

Of klagen bij de afdeling wanhoop..

Terwijl je er in je eentje wel voor te hoop zou willen lopen.

Maar ja, geen garanties.

Wat flikken ze me nou!

Alhoewel ik weet dat deze reactie niet meer kan na de voorbereiding van de viering en na de viering zelf van 8 mei jl. waarin Harris Brautigam voorging en een heldere uitleg gaf van de betekenis en inhoud van hoop.

Ook een mooi voorbeeld van verbinding en te hoop lopen.
De verbinding met de tekst van Vaclav Havel.
Die verbinding met die tekst loopt in dit geval te hoop van Diana via Harris naar zijn viering naar deze viering.
Te hoop gelopen voor de inspiratie tekst van Havel die gaat over hoop.

In zijn viering las Harris de laatste vijf regels van die tekst.
Te lezen als een slotconclusie om in te lijsten.
De volledige tekst heeft de context van een gedicht en die wil ik jullie hierna in zijn geheel voorlezen.

Maar niet voordat ik mij nog even herinner dat ik had gewaarschuwd dat Inleiding en Overweging over te hoop lopen zelf door elkaar zijn gelopen.

De tekst van Vaclav Havel gaat als volgt.

Inspiratietekst 'Hoop' (door Vaclav Havel)

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.

Te hoop lopen van één mens voor één ander mens.
Haar weg volgen die ze muzikaal gelopen heeft.

Bo de Myttenaere. Piano: When I was 5 years old.

Te hoop lopen van één mens voor één ander mens.
Haar weg volgen die ze muzikaal gelopen heeft.

Geloofsbelijdenis van Hoop

Tekst Ivo de Wijs. Uitvoering Jenny Arean/Louis van Dijk

<https://www.youtube.com/watch?v=DWuZnFE5Ngc>

Helaas
Verloor ik 't idee
Dat al ons wel en wee
Bestuurd wordt en gestuurd wordt door een iets of door een
Grote Baas

En ik
Ik had de liefde lief
Misschien wat te naïef
Want ach, wie ik beminde was ik na een tijd
En tot mijn spijt
Weer kwijt

En tja
Zo werd ik blind en doof
Geen liefde, geen geloof
Maar wat ik van m'n leven niet verliezen wil, is hoop – is hoop

De hoop
Op straks en op daarna
De hoop op: ja, hoera

De hoop die zachtjes zegt: Schep moed
Al wat je doet
Komt goed, gaat goed

De hoop
Op eeuwen aan 'n stuk
Van wereldwijd geluk
De hoop die zegt: Het komt terecht – dus zit niet bij de pakken
neer
De hoop (die zegt)
Die zegt: Ik ben er morgen weer

Collecte

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/ jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode: Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld.
Hartelijk dank!!!*



Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed

Wij breken en delen,
brood en wijn.
Vandaag
dit eeuwenoud gebaar

Met breken en delen
vieren we gemeenschap
en belijden we gelijkheid,
en bij elkaar horen.

Jezus stelde zich voor iedereen open.
Op die laatste avond brak hij het brood en deelde de beker.
Hij gaf ons de opdracht onze naaste lief te hebben
Die opdracht liet hij aan ons na.

Zo willen wij ook leven
samen met iedereen die we op ons pad vinden
de mensen voor wie wij kiezen
en de mensen die ons vreemd zijn.

Daarom herhalen wij iedere zondag
dit historisch gebaar
van breken en van delen.
Als symbool van samen en in beweging
En dat geldt voor iedereen. Je hoort erbij.

Nodiging

Er zijn rituelen waar je niet hoeft na te denken.
Zoals bij het opstaan.
Je staat op en doet alles automatisch.
De wereld komt langzaam dichterbij.
Zonder na te denken.
Een vast ritueel om de dag opnieuw te beginnen.

In de Duif is het breken en delen een vast ritueel waarbij we wel denken.
We denken aan Jezus en zijn opdracht bij het laatste avondmaal.
En we denken aan onze verbondenheid met hem.
Aan zijn verbondenheid met ons door zijn opdracht om je naaste lief te hebben als jezelf.
Bij het breken en delen denken we aan die verbondenheid van toen en onze verbondenheid van nu.
Met de weg die hij is gegaan en de weg die wij gaan. Verbonden zijn met elkaar, ongeacht wie of wat je bent.
Wat je achtergrond of overtuiging is of hoe je door het leven gevormd bent.
Kom gerust want alles staat klaar en voel je verbonden.
Hier in de Duif, in Zoom of met de mensen die aldoor in je gedachten zijn.

Breken en delen van brood en wijn

Bo de Myttenaere. Piano. Almost finished

Te hoop lopen voor jezelf.
Te druk, te veel en dat afsluiten.

Gebed: Ontdekken wat de weg is in je leven *Wydo van der Lee*

Ontdekken wat de weg is in je leven
is met alle zintuigen open
in de wereld staan
en luisteren naar degene
die je beweegt
en door wie je je bewegen laat
is neen durven zeggen
en soms ja of misschien.

Ontdekken wat de weg is in je leven
is weten wat aan je voorbijgaat
nu je zo besluit en niet anders.

Ontdekken wat de weg is in je leven
is hopen op al het goede
dat ook jou mag overkomen
soms, heel even.

Ontdekken wat de weg is in je leven
is vertrouwen en bouwen
en nemen zoals het komt
en geven van wat je hebt.

Onze Vader *vrij naar het Nieuw Zeelands Liedboek*

Eeuwige Geest, Oneindige inspiratiebron.
drager van pijn, gever van leven,
bron van alles wat is en zal zijn,
Vader en Moeder van ons allen,
liefhebbende Onnoembare, in wie de hemel is,
laat de heiliging van uw geest blijven weerklinken.

Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan
door de volkeren van deze wereld,
laat uw wil de onze worden,
en vrede en vrijheid brengen
onze hoop blijven ondersteune
om de aarde en onszelf te beschermen.

Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben,
vergeef ons als we elkaar verwonden,
sterk ons in de tijd van onze zoektocht op aarde,
bewaars ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is,

Want dan regeert de glorie van uw kracht die liefde is,
De liefde voor onze naaste zoals Jezus bedoeld heeft.
Amen.

Mededelingen

Slotlied Staan in licht *H.Oosterhuis / A.Oomen*

Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij-
kant en overkant, woord, weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot
staan in morgenlicht, onstuitbaar vrij,
zo licht als Hij.

Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij,
kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Leven ternauwernood te harden ik en Gij.
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot
naast u staan in licht, onstuitbaar vrij
zo nieuw als Gij.

Zegenbede

Mogen we voor elkaar een zegen zijn,
Bij alles wat ons te doen staat,
Bij alles wat we beleven mogen en
bij alles wat ons overkomt.
Mogen we voor elkaar een zegen zijn,
In het leven dat we samen delen.
Zo kwetsbaar en kostbaar als het is.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
in ons verschillen en ons gelijken.
En steeds voor elkaar te hoop te lopen. Amen