

Dagthema: Op hoop van zegen

Overweging 21 augustus – Helma Schenkeveld

“... Als belangrijke zekerheden om je heen wegvallen, als je niet meer zelf het roer in handen hebt - kun jij je dan toevertrouwen aan God? Op hoop van zegen ...”

Openingsgebed

Roepende, wenkende God,
Jij bent het, die ons hier verzameld hebt.
Jij bent het,
Die in ons midden aan het woord wil komen.
Stem ons af op jou, Bron van Zijn.
Laat ons jou ontmoeten,
In elkaar, in de natuur,
In dat, wat ons kan ontroeren.
Nu, in dit uur,
En in ons hele leven.
Amen

Openingslied *H.Oosterhuis /*

A.Oomen

A: Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

K: Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.

A: Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

K: Niet meer beklemd en verdeeld,
niet meer in woorden gevangen,
één en gekend en bevrijd,
eindelijk mens zal ik zijn.



A: Van licht en stem zult gij ons maken,
uw evenbeeld.

K: Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
“Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij.

A: Van grond en vuur zult Gij ons
maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

Welkom en inleiding

Moment van stilte

1e lezing, gedicht naar Johannes 5: 1-9

van Anje Maria de Sonnevile uit haar bundel *Lichtlijnen*

Ik heb vandaag een mens ontmoet, die loze beleefdheid omzeilde
En zonder omhaal, angst en pijn, mij tot op de bodem peilde.

Ik schrok – mijn tranen en mijn trots, benamen hem het uitzicht niet,
Op wie ik was, als niemand keek, en op mijn allergrootst verdriet.

Zijn scherp gehoor ontging geen woord, van mijn verzwegen bitterheid,
Van grootspraak, van de proefballon, uit al te mooi verleden tijd.

Hij zag mijn nauw verholen vuist, en open handpalm allebei,
En knikte toen ik zei: 'O, ik verdraag dit niet, maar blijf bij mij.'

Zijn ogen nodigden mij uit, mijzelf te zijn, bevrijd van spot.
Hij nam mijn handen, trok mij op: 'Sta sterk, jij bent geliefd bij God.'

Lied: The world blessing, Hope without borders

gezongen door mensen vanuit 154 landen, in 257 talen <https://youtu.be/d48-qbcovVY>

De Heer zegene jou
En behoede jou
Laat zijn gezicht op jou schijnen
En wees jou genadig
De Heer keert zijn Gezicht naar jou toe
En geeft je vrede

Amen, amen, amen.

2e lezing, uit het evangelie volgens Pilatus

Ik kon de waarheid niet verhelen. Ik was veranderd.
Bitterheid en verwijt slopen te vaak mijn hart binnen.
Ik, die enkel liefde was, werd wrang, ongeduldig, prikkelbaar.
Terwijl ik in gewone doen de zachtmoedigheid zelve was, kon ik mijn tegenstanders
nu grof beledigen.
Wanneer ik het goede nieuws wilde verkondigen, de komst van het Koninkrijk, wrong
ik mij in allerlei retorische bochten en hoorde ik mijzelf dreigen, tekeer gaan, en de
vreselijkste straffen aankondigen, en dat alles uit de naam van God.
Op andere momenten, terwijl ik de menselijkheid wilde aanprijzen, kon ik het niet
nalaten om bij het passeren van de kwezels, die minutieus hun kaarsjes brandden
voor het Loofhuttenfeest. Uitdagend te roepen: 'Ik ben het licht der wereld, ik alleen.'
En vervolgens nam ik het mezelf weer kwalijk, maar mijn moeder trok me 's nachts



geruststellend tegen zich aan en noemde deze tweespalt de ontgoocheling van de hoop.

Lied: Nessi Gomes, All related

<https://youtu.be/le9M6i9oHBU>

Ik stak over
een angstige geest
Ik was mijn weten kwijt
Ik had verwarde zintuigen

Oude stemmen
Morsen hun geheimen
terwijl wij voortgaan
Met onze Moeder

Alles is verbonden,
met een gebroken hart,
geen duisternis meer.

Met deze liefde, zijn we allemaal verbonden, in liefde.
Geef me kracht,
In deze liefde, zijn we allemaal verbonden,
Geef me kracht, in deze liefde.

Overweging – Na 5 september te beluisteren via de youtube link op de [archiefpagina](#)

Lied: The power of love is here now

Alexia Chellun <https://youtu.be/7rJfU1A6cxs>

De kracht van liefde is er nu
De kracht van nu is hier nu
De kracht van jou en mij is hier
Om magie op aarde te creëren (2x)

Laat het water je tranen wegspoelen
Laat het vuur je angsten wegbranden
Laat de wind in je leven waaien, zo'n geloof en vertrouwen, oh
Laat de aarde je vasthouden, voor je zorgen en je voeden, oh

De kracht van liefde is er nu
De kracht van nu is hier nu
De kracht van jou en mij is hier
Om magie op aarde te creëren (2x)

Laat het water je tranen wegspoelen
Laat het vuur je angsten wegbranden
Laat de wind in je leven waaien, zo'n geloof en vertrouwen, oh
Laat de aarde je vasthouden, voor je zorgen en je voeden, oh



Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het Licht,
De kracht die de wereld tot leven roept
En die vraagt om ons antwoord.

Ik geloof in Jezus,
in wie ik de mens herken
zoals God ons heeft bedoeld.

Ik geloof in een gemeenschap die,
toegerust met de kracht van de geest,
vrijheid, liefde en wijsheid geeft aan mensen.

En ik weet dat Liefde dichtbij is
en dat Zhij naar ons glimlacht.

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden, maakt onze gemeenschap kosten, vooral om dit prachtige gebouw De Duif te kunnen huren. Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Bij voorbaat hartelijk dank.



Aandacht voor elkaar: intenties en voorbeden,
uit het groene boek en via Zoom.

Lied: Hoop doet leven

https://youtube.com/watch?v=s2SwDf9_6oM&feature=share

De eerste schreeuw, er is een baby geboren
Een moeder die kreunt, en huilt en lacht
Ze is zo klein, haar kind, het leven begint
De baby groeit zo snel, ze is zo knap
Kijk mama kijk, haar eerste stap
Ze kijkt iedereen met grote ogen aan
Die rond haar staan
Er straalt hoop, hoop om te leven
In de ogen van ieder kind
Zonder hoop kan je niet leven
Maar je staat ook niet alleen
Er staan vrienden en familie om je heen



Dan krijgt ze plots haar eigen kind, het leven is haar goed gezind
Ze hoopt dat ze ook, ook haar eigen weg vindt
Ze weet wat ze wil, ze werkt zo snel
Laat haar maar doen, ze komt er wel
Maar ze wil zo veel en ze leeft zo vreselijk snel
Dus ze zingt:
Ik stel hoop, hoop in het leven
Ik wil zo zoveel gaan doen
Zonder hoop wil ik niet leven
Maar ik sta ook niet alleen
'K Heb m'n vrienden en familie om me heen

Op een morgen staat de wereld stil
Haar vingers voelen koud en kil
Ze vloekt en huilt en bidt: ze blijven kil
Ze weet wat haar te wachten staat
Dit wordt een kruisweg die nooit overgaat
En de zon die langzaam aan onder zal gaan
Ze kijkt me aan en zegt:
En zegt hoop, hoop doet leven
Ik ga door zolang ik kan
Zonder hoop wil ik niet leven
Maar laat mij nu niet alleen
Ik wil vrienden en familie om me heen

Ze heeft gevochten voor haar leven
Als een leeuw alles gegeven, de laatste hoop
'K hoor kinderen spelen op de straat
Zo zorgeloos, vol kattenkwaad
Ze zijn het jonge leven dat verder gaat
De nieuwe hoop

Er straalt hoop, hoop om te leven
In de ogen van ieder kind
Zonder hoop kan je niet leven
Maar je staat ook niet alleen
Er staan vrienden en familie om je heen.

Er straalt hoop, hoop om te leven
In de ogen van ieder kind
Zonder hoop kan je niet leven
Maar je staat ook niet alleen
Er staan vrienden en familie om je heen



Moment van stilte voor het tafelgebed.

Zonder hoop, kunnen wij niet leven.
Zonder de steun van elkaar, is het leven zwaar.
Laten wij daarom in dankbaarheid denken,
Aan alle mooie mensen, momenten en bijeenkomsten,
Die ons tot zegen zijn geweest.

Tafelgebed/Lied Tot Zegen

H.Oosterhuis / T.Löwenthal

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen

Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen
van hier en overal, aarde en hemel,
deze seconde der uren, der eeuwen,
zij ons tot zegen.

Moge de donkere nacht onze dagen behoeden,
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken,
dat onze boeien geslaakt,
onze honger gestild,
dat niet de dood op ons valt.
Moge het licht van de morgen
over ons opgaan, nieuw alle dagen.

Moge de kracht in ons varen
van Jezus uw dienstknecht uw kind.
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen,
bestemd en bezielde om in ons midden,
eens en voorgoed,
te zijn uw woord uw voorbeeldmens,
aldoende liefde, recht –
brood uit de hemel, water uit de rots,
wijnstok wereldwijd vertakt –

Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwet,
liefde sterker dan de dood.

Die mens gedenken wij
als een van ons, als een met u.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat hij leven zal in ons
uit kracht van u.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is genoeg voor allen.



Kom bevrijden wees genadig,
ere zij u in den hoge,
diep in ons midden,
vrede op aarde,
kome wat komt.

Nodiging voor breken en delen

Onze Vader, uit de gedichtenbundel Lichtlijnen

Onze Vader, die in de hemel zijt, wees hen nabij, die nu met ziekte leven.
Uw naam worde geheiligd, ook als wij U niet begrijpen.
Uw koninkrijk kome, en laat ons leven daaraan dienstbaar zijn,
In vrijheid en geborgenheid, in ziekte en gezondheid.
Geef ons reden om te getuigen van Uw trouwe hulp en liefde.
Uw wil geschiede, U kunt ons genezen,
Maar ook indien U dat niet doet, wanhopen wij niet.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Wij vertrouwen erop dat U geeft wat nodig is,
Manna voor onderweg, hulp te gelegener tijd.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
Help ons elkaars tekortkomingen te vergeven,
En leid ons niet in verzoeking van elkaar te eisen wat alleen U kunt geven:
Innerlijke rust, vreugde en perspectief.
Verlos ons van de boze.
Laat ons het kwaad overwinnen door het goede,
Juist in de kleine dingen van elke dag.
Verdrijf het duister door Uw tegenwoordigheid,
Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Amen

Mededelingen

Lied

H.Oosterhuis/T.Löwenthal

Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte.
En als ik krijsend viel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.

Zegenbede

pag. 7

