

Midden in de winternacht

Adventserie en Kerstmis 2022 – De Duif

In deze tijden van duisternis en beproeving zullen wij de hoop niet opgeven. We vieren we de terugkeer van het Licht, midden in de winternacht. We vieren de geboorte van het Kerstkind, het antwoord op ons hopen.

Maar wat zal ons hoop geven en wie zal ons verwarmen? En, hoe komen wij naar het Licht en het nieuwe Leven?



27 november 10:30 - Jan Meijer –

Opnieuw verwarmd

Het begin van de adventsweken worden we ons bewust van wat Kerst echt betekent. Het is het einde van een periode en de geboorte van een nieuwe tijd: een andere energie en opnieuw verwarmd.

4 december 10:30 - Natasja Bakker –

Nieuw leven

Advent is een tijd van bezinning, de herinnering aan de komst van het kind, we verwachten nieuw leven. Wat betekent nieuw leven voor ons en hoe geven we dat vorm?

11 december -10:30 - Harris Brautigam –

Verantwoording voor de toekomst

Aan Kerstmis doen is verantwoordelijkheid voor de toekomst onder ogen zien en aandurven.

18 december 10:30 - Bert van der Meer –

24 december 22:00

- Henk Kemper en Diana Vernooij –

Midden in de winternacht, ging de hemel open

We hebben de hoop niet opgegeven. We vieren de terugkeer van het Licht, de geboorte van het Kerstkind, het antwoord op ons hopen.



Ecumenische
Basisgemeente De Duif

Op zondag 25 december, en op zondag 1 januari 2023 zullen er geen vieringen zijn in De Duif. Er is dit jaar geen kinderkerstviering in De Duif