

Dagthema: Opnieuw verwarmd

Overweging 27 november– Jan Meijer

“...we geen wet nodig. Zoals liefhebben ook geen wet nodig heeft als je opnieuw verwarmd wordt door de komst van een kind ...”

Openingsgebed

Wij bidden om de kracht
van uw Geest in ons hart.
Wij willen terugkeren bij onszelf
en de warmte in ons hart.
Wij zijn stil om ons open te stellen
voor de klank van liefde die ons zal
verlichten.
Maak onze adem weer tot levensadem
Geef ons inzicht in de levende woorden
van de intenties uit al wat geschreven is.
Ter herkenning in ons dagelijks leven
Om opnieuw ontmoeting aan te gaan
en elkaar opnieuw te mogen verwarmen.
Amen.

Lied Welkom *Anneke Meiners/ Mariëtte Harinck*

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.



Welkom en Inleiding

Welkom op deze mooie nieuwjaarsdag van het kerkelijk jaar.

Een inspirerend nieuw kerkelijk jaar gewenst.

Een jaar voorafgaand aan ons 50-jarig jubileum.

Dat het gekenmerkt mag worden door de voorbereidingen op het vieren daarvan. Verwachtingsvol kijken we daar naar uit.

Verwachtingsvol is ook de tijd van de advent.

De voorbereiding op het kerstfeest. De geboorte van Jezus.

Advent van het Latijnse Advendum vertaald als het komen.

De komst van Jezus, waarbij we in de kerstnacht vieren dat Jezus is geboren en Jezus als voorbeeld voor ons belangrijk is.

Ieder jaar opnieuw proberen we de geboorte van Jezus te zien als begin van een nieuw leven vol hoop, toekomst en vrede.

Door ons open te stellen voor elkaar, onze harten te verwarmen en van toekomst te gaan dromen. We hebben ervoor gebeden en zongen het in ons openingslied.

Na de inleiding bidden we “Verwarm ons met uw liefde”

In de eerste tekstlezing uit Jesaja klinkt de hoop van “alles wordt anders” en “er komt een dag dat er vrede zal zijn”.

Aan het slot van de tweede lezing vraagt de psalm:
“Omwille van onze kinderen om vrede”.

En de derde lezing uit de Romeinen begint met “Houd van elkaar”

Kortom we hebben de kerstsfeer alweer te pakken.

Hoor ik mijzelf en jullie denken.

De sfeer die er nu eenmaal bij hoort in de maand december.

Het kerstfeest als inclusief feest met alles erop en eraan.

Boom met lichtjes, kaarsen, familie, goed te eten en op kerstavond naar de kerk. Een feest van vrede en harmonie.

In een tijd vol tegenstellingen en strijd en zoeken naar evenwicht.

Tussen samen en eenzaamheid, tussen arm en rijk, tussen oorlog en vrede, tussen welzijn en on-welzijn.

Een wankel evenwicht voor zover dat een evenwicht is.

Evenwicht. In deze tijd schijnbaar het eenvoudigst te vinden door tegenwicht te bieden.

Kiezen tussen gewichtig doen of met je volle gewicht handelen.

Deze viering met heel veel positieve teksten en gedachten in een uur van bezinning om los te komen uit het dagelijkse.

Hopelijk een gewichtig moment van gewichtloosheid.

Liesbeth en ik wensen dat het een mooie viering met elkaar mag worden. Om steeds en opnieuw verwarmd te worden.

In dit gebed bidden we samen om ons de weg te wijzen.

Zullen we samen bidden:

Gebed De aarde, ons huis *Chinook Indianen, Verenigde Staten*

Wij roepen de aarde aan, ons huis
met zijn prachtige dalen en oprijzende bergen
de uitgestrektheid, boordevol leven.

Samen vragen we:

Wees onze leermeester en wijs ons de weg.

We roepen allen aan
die hebben geleefd op deze aarde,
onze voorouders en onze vrienden
die droomden van toekomstige generaties,
uit wier leven ons leven voortkomt
en voor wie wij dankbaar zijn

Samen vragen we:

wees onze leermeester en wijs ons de weg.

We roepen aan al wat we heilig vinden,
Gods aanwezigheid en Gods geest,
die leven geeft en over de aarde waait
om hier bij ons te zijn.

Samen vragen we:

Verwarm ons met uw liefde en wijs ons de weg.

Amen

Lied

J.v.Opbergen / J.Geraedts

Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn,
niemand apart en geen kleuren die minder zijn.

Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan,
handen die wenken en ogen die opengaan.

Hier wordt de Stem gehoord die nog niet klinken mag:
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag.

Hier is het woord van God die ons geschapen heeft:
"Waar is je zuster, de broer die jou nodig heeft?"

Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan,
hoe wij genezen van heersen en misverstaan.

Eerste Lezing Jesaja 2: 1-5

Alles wordt anders.

Jesaja, de zoon van Amos, was een profeet.

Hij zag in een droom wat er met het land en met Jeruzalem zou gebeuren. Nu volgt wat Jesaja nog meer gezegd heeft.

Er komt een dag dat er vrede zal zijn.

Er komt een dag waarop alles anders wordt.

Dan zal de tempel stevig staan, boven op de allerhoogste berg.

Veel volken zullen zeggen:” Laten we naar de berg van de Heer gaan, naar de tempel van de God van Israël.

Op de berg Sion zullen we de woorden van de Heer horen.

Hij zal tegen ons spreken vanuit Jeruzalem.

Hij zal ons leren wat we moeten doen.

En wij zullen leven zoals hij het wil.”

Dan komen alle volken op die berg bij elkaar.

Daar zal God als een rechter tegen hen spreken.

Hij zal hun leren wat goed en slecht is.

Dan zullen ze hun zwaarden en speren laten smelten in het vuur, en zullen er gereedschap van maken.

Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen niet meer weten wat oorlog is.

Volk van Israël, kom ga mee!

Laten we leven zoals de heer het wil.

Tweede lezing Psalm 122 *uit 150 psalmen vrij. Huub Oosterhuis*

Klaarwakker en opgetogen
was ik toen ze mij riepen:
wij gaan naar het Huis van je weet wel.
En nog even, en mijn voeten
Staan in jouw poorten. Stad!

Jeruzalem, hoge veste,
Huizen schouder aan schouder
hecht gevoegd, één geheel

daarheen de stammen, de twaalf
de stammen van God die Ene
om te getuigen van Hem
dank te betuigen zijn Naam

daar staat de Stoel van het Recht
daar staat de Tafel der Armen.

Deze stad moet vrede,
Vrede binnen haar muren
en buiten rondom in de velden.
Stad van vrede, zwart profiel
tegen oplichtende hemel.

Omwille van heel de wereld
zeg ik: vrede voor jou.
Omwille van onze kinderen
zingen wij vrede voor jou.

Lied Van grond en vuur *H.Oosterhuis/A.Oomen*

A: Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

- K: Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.
- A: Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.
- K: Niet meer beklemd en verdeeld,
niet meer in woorden gevangen,
één en gekend en bevrijd,
eindelijk mens zal ik zijn.
- A: Van licht en stem zult gij ons maken,
uw evenbeeld.
- K: Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
“Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij.
- A: Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

Derde lezing uit Romeinen 13: 8-10

Houd van elkaar

Zorg ervoor dat je niemand iets schuldig bent.

Voor jullie geldt alleen deze regel: houd van elkaar.

Want als je houdt van de ander, heb je precies gedaan waar het in de wet om gaat.

In de wet staat:” Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet.

Verlang niet naar iets wat van een ander is.”

Deze en alle andere regels kunnen in één zin gezegd worden:

” Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.”
Als je van de ander houdt zul je hem geen kwaad doen.
Het gaat er dus om dat jullie elkaar liefhebben.
Dat is alles wat de wet van jullie vraagt.

Overweging

Met het gekozen thema voor de kerst: “midden in de winternacht” dacht ik in eerste instantie aan de kou en de donkerte en kom daarmee op het onderwerp van vandaag.

De wens, hoop, noodzaak om opnieuw verwarmd te worden.
Een onderwerp dat in de periode van voorbereiding een eigen leven ging leiden.

Het is nog geen week geleden dat de klimaattop in Egypte in feite besloot om voor de opwarming van de aarde niet te denken aan de aarde en de gevolgen van het onderwerp van vandaag Opnieuw verwarmd.

Nu redt de aarde zichzelf wel, op welke manier dan ook.

Wij redden onszelf niet om wat wij van die aarde voor onze leefbaarheid maken.

De mensheid redt het niet of op het allerlaatste moment.

Door die gedachte zat ik midden in de winternacht. Koud en Kil.

Rom.: “Het gaat er dus om dat jullie de aarde liefhebben.

Dat is alles wat de wet van jullie vraagt”.

De mensen in Oekraïne zijn midden in de koude en kille winternacht gekomen.

Door alle bombardementen van de energiecentrales zijn ze letterlijk en figuurlijk in de kou komen te staan.

Alleen verwarmd kunnen worden door het vuur op te stoken.

Letterlijk en figuurlijk. Met een variatie op de laatste regels uit Romeinen voor Poetin.

Het gaat er dus om de vrede lief te hebben.

Dat is wat de wet van je vraagt.

Na de overweging en het pianospel gaan we verder met lezen en zingen van teksten die verwarmen waarin poëtisch geschreven staat:

In de geest van Jezus.
Die de stomgeslagen mond verstaat.
De bron van kracht en moed en zeker weten.
En ons helpt de zin te doorgronden.
En verder:
Jij, nog naamloze, ademt ons open.
En houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte.
Met warmte gaan wij een leven.
Als een onuitputtelijke bron van energie.

Teksten die aansluiten bij opnieuw verwarmd zoals in Romeinen:
Het gaat er dus om dat jullie elkaar liefhebben.
Dat is alles wat de wet van jullie vraagt.

Die teksten brengen mij in evenwicht en daardoor word ik opnieuw verwarmd en voel de bron van mijn energie.

Opnieuw verwarmd ben ik 23 jaar geleden toen ik Liesbeth in de liefde ontmoette en zelf weer in evenwicht kon raken na een zware, moeilijke en leerzame periode.
Opnieuw en nog steeds verwarmd in de ontmoeting met haar. Ondanks alle wereldse gebeurtenissen om ons heen.
De politiek, conflicten, het milieu, de tegenstellingen.
Die waren er net zoals nu maar we hadden Romeinen 1 meer in beeld:
Het gaat er dus om dat jullie elkaar liefhebben.
Daarvoor hadden Liesbeth en ik we geen wet nodig.

Zoals liefhebben ook geen wet nodig heeft als je opnieuw verwarmd wordt door de komst van een kind, kleinkind, achterkleinkind.

Vorig jaar 25 oktober werd ons jongste kleinkind, een vrolijk en energiek meisje Chloë geboren.
Voor onze kleinkinderen en ons zelf een laatkomertje.
Het blijft een wonder. Onze schoondochter 41 en mijn zoon 48 en voor alle twee hun eerste kind. Warmte en geluk.
Een nieuw leven dat nog onbevangen en vrolijk in het leven staat.
Dat alleen bezig is met het vinden van praktisch evenwicht.
Zij doet en heeft nog geen vergelijk om aan te denken.

Zij heeft alleen te maken met de wet van de zwaartekracht.

De tekst van de Romeinen:

Het gaat erom dat je elkaar liefhebt is voor haar een vanzelfsprekendheid en van een wet waaraan je je moet houden, heeft zij nog geen weet.

Jezus heeft in zijn leven evenwicht gezocht tussen wetten en liefhebben. Bij zijn geboorte werd de tijd opnieuw verwarmd.

Hij is ook kind geweest die liefhad zonder wet om je aan te houden. Toch hecht hij later aan de wet, naast heb je naaste lief als jezelf. Dus houdt van jezelf om je naaste lief te kunnen hebben. Het leven zoals Jezus bedoeld heeft.

In die zoektocht naar jezelf en je naaste raak je uit evenwicht, ontstaat wankel evenwicht, kun je weer in balans komen.

Ook in deze adventsperiode zoek ik bij alle gebeurtenissen en de berichtgeving daarover evenwicht met mijn persoonlijke leven. De ontmoeting met mensen, je openstellen, het voorganger zijn, partner, vader, opa, vriend, liefde.

Tijdens de voorbereiding zijn die ook genoemd als belangrijk om in evenwicht te zijn en warmte te ervaren.

Steeds opnieuw.

De behoefte van een mens aan liefde als bij een pasgeboren kind.

Daar is geen wet voor nodig.

Die behoefte is er gewoon.

Zoals je je vanzelfsprekend verheugt op de komst van een kind.

Zoals van iemand houden en dat er van je gehouden wordt.

Kinderen en de liefde voor elkaar hebben geen wetten nodig.

De grondwet die begint met gelijke behandeling voor iedereen, Elkaar accepteren zoals je bent is de basis van liefde.

De essentie voor een nieuw begin zoals de geboorte van een kind of de essentie van een nieuw begin om iemand te gaan houden. Opnieuw verwarmd worden.

Met een variatie op de tekst in Romeinen.

Het gaat er dus om dat jullie jezelf en elkaar liefhebben.

Dat is alles wat deze natuurwet van jullie vraagt.

Moge dat zo zijn

Pianomuziek door Stephanus Harsono

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in goedheid en liefde als God,
die de mensen - zonder onderscheid
naar rang of stand, ras of geslacht
tot leven roept om elkaar te behoeden
en de schepping te beschermen en te beheren.

In Jezus herken ik wat die liefde (die God is)
voor de mensen wil betekenen.
Door de opdracht van Jezus is mij duidelijk hoe
een waarachtig mens te zijn en te leven voor elkaar.

Ik geloof, dat het goed is om als een
bevrijd mens te leven in de geest
van Jezus: een geest van liefde,
warmte, menselijkheid en solidariteit.

Met deze geest,
zal het geloof een eeuwige kracht zijn
Een onuitputtelijke bron van energie.
Amen

Collecte

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/ jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode: Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld.
Hartelijk dank!!!*



Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed Lied

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij die de stomgeslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen u de naam toe van een mens,
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.

Nooit sprak een mens als hij,
in hem verstonden wij uw bestaan,
de zin van ons bestaan.
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht
alle gerechtigheid, een mens voor allen.

Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen.
Zie alle stervelingen van de wereld,
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,
vragen wij U: hebt Gij hen nog gezien ?

Waarom genadeloos vernietigd worden
de armsten van de wereld, uw geliefden;
waarom wij die met weinigen bezitten
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,

geen wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid -
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

Gij die dit woord ons in gegeven hebt,
een bron van kracht en moed en zeker weten.
Gij die het licht in ons geschapen hebt:
dat niet de duisternis ons overmeestert.

Dat niet het laatste woord is aan de dood,
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,

Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,

Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,
wij roepen U de naam toe van uw mens,
Israël, deze aarde, uw geliefde.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Lied: Jij nog naamloze *H.Oosterhuis / A.Oomen*
Ander, ouder, iemand in ons verborgen:
plotseling, oplaaierend vuur van visioenen,
aanschijn der aarde vernieuwend. (2x)

Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare
die ons weten doet wat wij niet weten,
wat onmogelijk is bij mensen en goden.

Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij,
in onze handen klemmen wij wichelroeden,
spiegels en zwaarden.

En neerdrukt ons droefheid om het gedane,
om niet te keren woorden,
om wat groeide, om wat versteende, verwaaide.

Jij, nog naamloze, ademt ons open
en wekt in ons weerbarstig geheugen
wat wij zagen met onze vroegste ogen.

En doet ons gaan in tranen, maar ongebroken
door de nacht van de schepping
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte:

blinde muren, zacht licht, water geworden
en aan de overzijde rozensteden
en de zang van de lijster.

Overdenkingen bij het thema

Bij de voorbereiding voor deze viering kwam ik citaten tegen van Boeddha en van Typhoon een gelovige Nederlands rapper.
Bij het lezen daarvan raakte ik geïnspireerd en schreef in mijn eigen woorden deze poëzie.

Overdenkingen bij het thema

Verstillen tussen alle klanken en woorden
Tradities en rituelen niet bewaren als het as
maar het vuur ervan doorgeven
de intentie ervan te koesteren
als de vlam van één kaars,
die duizend kaarsen aansteekt
zonder zelf sneller op te branden.

In de verstilling het opnemen
van wat groter is dan jezelf
het ervaren als weten
en bij de gedachte eraan
het voelen van de warmte
je ogen zien jezelf in de ander

de warmte die opnieuw verschijnt
ook al leek het as,
de vlam blijft branden
om elkaar aan te steken
om steeds opnieuw geboren
te geloven dat het kan
opnieuw verwarmd.

Onze Vader

Indianen uit Noord Amerika

God, grote Geest,
jouw adem doet de aarde leven.
Wij hebben jouw kracht en wijsheid nodig.
Laat ons in schoonheid onze weg gaan.
Laat onze ogen het lichtend rood
van de ondergaande zon
voor altijd zien en vasthouden.
Maak ons wijs zodat wij herkennen
wat Jij ons geleerd hebt.
Help ons de zin te doorgronden
die in elk blad en steen verborgen zit.
Geef ons de bereidheid
voor Jou te treden met schone handen
en heldere ogen.
Zodat wij tot Jou komen
zonder schaamte, zonder schroom
als ons leven voorbijgaat. Amen

Slotlied: Om warmte gaan wij een leven *Huub Oosterhuis / Herman Rouw*

Om warmte gaan wij een leven,
gaan wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om iemand gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen
waar gaat de tocht naar toe?
Om warmte wil ik zwerven
en komen naar iemand toe.

Om zachtheid gaan wij een leven,
gaan wij onder de nacht,
kruipen wij onder de hemel,
om woorden gaan wij een leven,
om lachen en zoenen nacht.
Mensje daar in de verte
waar snelt je voetstap heen ?
Waar zachtheid is te vinden
daar snellen mijn voeten heen.

Om liefde gaan wij een leven,
sterven wij dood na dood,
wagen de verste wegen
om jou, op hoop van zegen
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven,
om alles of niets met jou.

Mededelingen

Zegenbede Laat de zon u zegenen

Laat de zon je zegenen
met haar milde stralen,
zij moge je helen,
licht zijn op je wegen,
je hart verwarmen
en bij ontij
een regenboog spannen
aan je horizon. Amen