

Als... als...

Rond de jaren '80, toen er die massale demonstraties waren tegen de nucleaire bewapening schaarde ik me bij de demonstranten.

Met Loes trok ik op naar het museumplein. We sloten ons bij die grote menigte aan. Het werd een onvergetelijke gebeurtenis dit vurige protest tegen de dreiging met massale vernietiging.

Jaren daarna, toen ik er nog enthousiast op een bijeenkomst voor de Vredesbeweging over sprak, werd mijn oog getrokken naar een oudere man tegenover me die hoofdschuddend mijn verhaal becommentarieerde: "Ik heb mijn bevrijding te danken aan de atoombom van Hiroshima", zei hij. En hij vertelde me dat hij als twaalfjarige jongen in een Jappenkamp had gezeten. Gescheiden van zijn moeder. Als kind met andere kinderen bij onbekende oudere krijgsgevangenen mannen.

"Dat ik hier zit met jou dank ik aan die bom!" Die opmerking sloeg in. Langzaam drong het ook diep bij mij door dat ik toen bij hem zo vrij kon zitten ook kwam dankzij het oorlogsgeweld. Al die vliegtuigen die ik zag overvliegen naar Duitsland met hun bommenladingen, al die stiekem beluisterde oorlogsberichten via radio Oranje die de bevrijding dichterbij brachten vervulden mij toen met vreugde en leedvermaak.

Ik merk nu dat ik met de verbijsterende werkelijkheid van de Oekraïense oorlog als herkenbaar decor, me soms afvraag wat er toen van mijn leven was geworden als ik niet was bevrijd, als het misdadig Nazi regiem toen niet met geweld gestopt was.

• *Harris Brautigam*

Een nieuw jaar, afscheid voorzitter

"Beste Duiven,

We staan vandaag op de drempel van ons 50e jaar als Duif. Negenenveertig jaar geleden startten we deze gemeenschap, en nog steeds doen we dat met overtuiging. '49 Jaar, zeven keer zeven', zoals Henk het zojuist vertelde, dat is een jubeljaar.

"We gaan dit jaar op naar ons jubileum. Volgend jaar bestaan we een halve eeuw. We gaan daar komend jaar uitgebreid bij stilstaan. Allerlei Duiven hebben zich al aangemeld om dat jubileum te gaan voorbereiden. Ik noem in dat verband Hans, Rui, Ellen en Angela. Heb je ideeën over wat we zouden kunnen gaan doen: neem met hen contact op, of met een van de bestuursleden.

"Laten we het glas heffen op dit jaar. Laten we streven naar en hopen op vrede, op een verbetering van het klimaat, op een eerlijke verdeling van de welvaart, maar vooral: laten we omzien naar elkaar.

"Op het nieuwe jaar!"

Dit was ongeveer de tekst die ik de 14e uitspraak, ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Dit HGL besteedt aandacht aan de verkiezing van onze voorgangers, en van het bestuur.

Ik vertelde toen nog niet, maar hier nu wel, dat ik me niet meer verkiesbaar stel voor het bestuur.

Ik ben tien jaar bestuurslid geweest, waarvan acht jaar voorzitter, en denk dat het goed is als iemand dat stokje overneemt. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan en blijf zeker naar de Duif komen (live of via zoom).

Alle goeds,

Gerrard Boot

Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net

Nr 1 - 1 februari 2023

Volgend nummer verschijnt op 31 maart.

Deadline kopij: zondag 19 maart.

Adresseer aan: info@deduif.nl, betr.'kopij HGL'

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

5 feb	gastvoorganger Harris Brautigam Verkiezingszondag
12 feb	Maranca Schenkeveld
19 feb	Bert van der Meer 40- dagentijd van 22 feb tm 8 apr
26 feb	Jan Meijer
5 mrt	Diana Vernooij (vredesduif)
12 mrt	Noud-Lodewijk van Poppel
19 mrt	Maranca Schenkeveld
26 mrt	Natasja Bakker
2 apr	Hans Ernens (Palmpasen)
6 apr	Seidermaal Jan Meijer (alleen via zoom)
7 apr	Goede Vrijdag (wandeling) Diana Vernooij
9 apr	Bert van der Meer (Pasen)

Het actuele voorgangersschema is te lezen op www.deduif.net

Geluid en Zoomregistratie

Elke zondag: Erwin geassisteerd door Marc

Agenda

5 feb Verkiezingen Voorgangers, bestuur en jaardoel 2023

Er worden per persoon 3 stemformulieren uitgedeeld. Uitslag 5 februari rond 12.00 uur

Kerkruinte inrichten & sluiten

5 feb	Ad	Ad
12 feb	Natalie	Natalie
19 feb	Liesbeth	Liesbeth
26 feb	Liesbeth	Liesbeth
5 mrt	Carla & Carl	Natalie
12 mrt	Ad	Ad
19 mrt	Natalie	Natalie
26 mrt	Liesbeth	Liesbeth
2 apr	Sabine en Fred	Liesbeth
9 apr	Liesbeth	Liesbeth

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• *Liesbeth Broekhoff*

En verder in dit nummer:

2 t/m 4 Motivatie voorgangers 2023

3 De Vertaalslag **3-4** Motivatie Bestuur

4 Voordracht Jaardoel **4** Oproep!

Gedicht

- 3 feb Maxime Vos
 10 feb Marja Bommerson
 16 feb Marina Slot
 21 feb Frans Gerritsma
 23 feb Yvon van der Meer
 25 feb Kristel Meeuwissen
 12 mrt Tobias van der Marck
 15 mrt Corrie Keijzer
 18 mrt Fjodor Gransjean
 21 mrt Christina Antonova

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif.
 Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hans, Rui, Hortense, Ellen en Angela.
 Eindredactie: Fred Vos
 Indeling: Freek van der Marck.
 Eindvormgeving: Fred Vos.
 HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
 Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
 1017 WB Amsterdam
 e-mail: info@deduif.net
 website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
 Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
 Telefoon: 06 45949624
 Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2022 - Hart voor Tanzania

- 2020-2021 - Liliane Fonds
 2019 - Hospice daklozen Centraal Azië
 2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
 2017 - Kinderen van de voedselbank
 2016 - Liefdevolle massage bij kanker
 2015 - The Dreamcatcher Foundation.
 2014 - Hospice Kuria
 2013 - De Regenboog Groep
 2012 - Voedselbank Amsterdam
 2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika
 2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw
 2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

Motivatie voorgangers 2023

Noud-Lodewijk van Poppel

Ik voel me geroepen om regelmatig voor te mogen gaan in de Duif Gemeenschap. Op die manier wil ik uiting te geven aan mijn vaste overtuiging dat we het in het leven niet alleen kunnen en dat Liefde altijd het laatste woord heeft.

Door met elkaar gemeenschap te zijn en mij daarbij te laten inspireren door God, Jezus Christus en de Heilige Geest, ervaar ik gedraagkracht, vrijheid en richting in mijn leven.

Vanuit mijn persoonlijke ervaring en ook vanuit mijn ervaring als psychiater wil ik thema's, die onlosmakelijk met het leven verbonden zijn, plaatsen in het levensverhaal en de levenswijsheid van Jezus Christus.

Daarbij zullen Liefde, Waarheid, Eigenzinnigheid en zeker ook Eigenaardigheid als leidende principes herkenbaar zijn.

Verder wil ik mensen, op zoek zijn naar een bezielend en inspirerend leven, uitnodigen om regelmatig de Duif gemeenschap te bezoeken.

Natasja Bakker

Mijn eerste jaar als vaste voorganger zit er op en ik ben heel blij dat ik ben voorgedragen om ook komend jaar weer voor te gaan. Daarop zeg ik graag ja!

Het mooie aan voorgaan in De Duif vind ik dat we het samen doen. De liturgievergaderingen die inspiratie geven, de feedback na afloop van de viering.

Ik vind het fijn dat ik de kans krijg om verder te groeien in mijn rol als voorganger. En ik wil heel graag opnieuw uitleg geven aan de Bijbelse woorden die ons als gemeenschap bemoedigen om door te gaan op de weg die we nu voor het 50e jaar ingaan. Een weg van samen kerk zijn met elkaar en in verbondenheid met de omgeving om ons heen.

Hans Errens

- *Tussen bevlogenheid en twijfel.* -

Dit jaar stel ik me weer kandidaat als vaste voorganger voor de Duif voor het nieuwe seizoen.

De bevlogenheid is er nog steeds; de Duif is onderdeel van je leven geworden.

Onze prachtige kerk en lieve mensen om je heen geven mij genoeg draagkracht, gesterkt door de mooie muziek en mijn rol in het koor.

Tevens is De Bijbel voor mij een doorlopende zoektocht; hoe plaats je de verhalen in de context van deze tijd? Dan is er soms die twijfel. Zoekend.

Zoekend naar een verlossend woord van God in relatie tot de bizarre wereld waarin we leven.

Maar als het soms allemaal weleens wat te ingewikkeld lijkt te worden, "vertaal" ik God naar Liefde en Liefde naar God en kan ik weer verder.

"Om Liefde gaan wij een leven"

Laten we samen op zoek gaan.

Henk Kemper

- *Waarom ik kandideer als voorganger van de gemeenschap* -

Voor het komend jaar stel ik mij weer verkiesbaar als kandidaat voor het voorgangerschap van de Duif. Persoonlijk vind ik het van belang dat er verkiezingen zijn. Zoals de eerste Christelijke gemeenschappen mensen kozen die namens hen voorgingen in de vieringen, zo zijn we dat in de Duif ook sinds jaar en dag gewend. Het is van belang dat voorgangers een mandaat hebben van de mensen namens wie zij het woord voeren.

We zijn nu al negenenveertig jaar onderweg als gemeenschap van zoekers en vinders. De diversiteit van voorgangers ervaar ik als grote rijkdom. We gaan het vijftigste jaar in en dat willen we alle ruimte geven.

Ik doe daar graag aan mee.

Zoals jullie weten hecht ik grote waarde aan een mooie compositie van gesproken woord en zorgvuldig gekozen muziek ter ondersteuning van Het Woord. Daar ga »

De Vertaalslag

Deze nieuwe rubriek nodigt iedere Duif uit om een stukje te schrijven over zijn/haar verandering in het dagelijks leven na het bijwonen van een viering. Wat heeft het thema van een viering de duif-ganger doen inzien? Kortom, wat is jouw vertaalslag na het beluisteren van een toespraak?

Naam van de viering “Aanraakbare aanwezigheid”

Voorganger Jan Andreae

Datum 13 november 2022

Thema Veel te laat heb ik jou lief gekregen; Schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw

Jan Andreae nodigt uit om daar, waar nabijheid geen vorm heeft gekregen, door toenadering en een letterlijkere aanraking weer contact te maken. Zodat wederkerige geraaktheid tot een hernieuwde verbinding kan leiden.

Concrete stap/vertaalslag van Noud-Lodewijk

De plek waar ik woon en werk was voor mij wat ‘functioneel’ geworden. En ondanks het feit dat ik wel van huis en omgeving genoot, was ik te gehaast om werkelijk te genieten van de schoonheid en de energie van deze prachtige plek. Onder het motto: mogen oogsten en vruchten mogen plukken, ben ik sindsdien concreet meer aan het vertragen en meer in de verstillig aanwezig op Boerderij Landzicht. Ik sta vaker letterlijk stil om vanuit geraaktheid de dragende kracht van deze plek te mogen ontvangen.

Wat mij betreft een concrete vorm van ‘aanraakbare aanwezigheid’. Dus sta af en toe stil en durf je (weer) te laten raken door wat je waarneemt.

● *Noud-Lodewijk van Poppel*

« ik het komend jaar natuurlijk weer mee door, als ik gekozen wordt. Voor mij is de lol er nog niet van af en ik zie uit naar een feestelijk jaar, een jubeljaar dat ik op 15 januari, toen ik voorging, mocht aankondigen.

Jan Meijer

Mijn motivatie als voorganger in de Duif wordt steeds weer gevoed door:

Het op zoek zijn naar de overeenkomsten op basis van geloof, hoop en liefde om elkaars verschillen te accepteren en te waarderen met respect voor ieders achtergrond, geloof of overtuiging.

Het op creatieve wijze de religieuze verbinding blijven zoeken met anderen die nog niet weten wat voor mooie geloofsgemeenschap de Duif is.

Het in praktijk te brengen van verbondenheid en betrokkenheid. Ook in het dagelijks leven en werken: Het contact leggen met mensen zodat zij door het gesprek nieuwsgierig naar onze geloofsgemeenschap worden en verbinding met ons willen zoeken. Laten zien dat onze inspiratie is geworteld in de Bijbel en de christelijke traditie en het leven zoals Jezus dat voor ons heeft bedoeld.

Dat motiveert mij om Duif te zijn en te blijven.

Maranca Schenkeveld

Als voorganger probeer ik verbinding te leggen tussen bijbelteksten en ons leven van alledag. Vaak is het leesrooster het uitgangspunt en zoek ik daar het thema voor de dienst. Tevens laat ik me inspireren door teksten uit boeken of die ik vind via internet en die bij dat thema aansluiten. Op die manier probeer ik bijbelteksten te interpreteren naar het hier en nu. Zo wil ik mijn bijdrage leveren binnen onze Duif-gemeenschap om elkaar te inspireren en handen en voeten te geven aan het uitdragen van de waarden waarin wij geloven.

Als je op mij stemt, kunnen we samen op ontdekkingstocht naar mooie en inspirerende gedachten.

Diana Vernooij

In februari 1992, 31 jaar geleden, kozen jullie mij voor het eerst als voorganger, ik kan het zelf amper geloven. Heel wat vieringen later ben *Lees verder op pag.4 ▶*

Motivatie voor Bestuur 2023

Ellen Tiggeler – de Jong

Henk vroeg mij of ik niet wilde toetreden tot het bestuur.

Erover nadenkend en met mijn man Ad het erover gehad hebbend, heb ik ja gezegd tegen het bestuurslidmaatschap. Eerst wil ik een paar keer meedraaien, voordat ik eventueel de voorzittershamer tot mij wil nemen.

Waarom ja zeggen tegen een bestuursfunctie van de Duif?

Toen wij 7 jaar geleden weer terug in Amsterdam kwamen wonen, zochten wij bij welke geloofsgemeenschap wij ons thuis zouden voelen, toen ook bewust gekozen voor de gemeenschap van de Duif. Mijn geloof is niet in beton gegoten, maar een blijvende zoektocht met vele vragen.

Daarnaast vind ik een groep mensen die een gemeenschap willen vormen belangrijk, geloven doe je met elkaar. Vanaf de eerste keer in de Duif werden Ad en ik gezien en voelden wij ons welkom. Voor deze mensen en hun gezamenlijk ideaal, hoe verschillend beleefd ook, wil ik mij inzetten.

Liesbeth Broekhoff

Of er niets gebeurd is de afgelopen drie coronajaren, zijn we weer volop bezig in De Duif met elke week de vieringen te houden met voorgangers, koor, muziek en niet te vergeten de kerkgangers. Wij gaan een bijzonder jaar tegemoet met de aanloop naar 50 jaar De Duif. Daar zijn gezamenlijke activiteiten voor nodig. Er borrelt al iets in de gemeenschap over de wijze hoe we dat willen vieren.

Ook het jaar 2023 wil ik mij inzetten om mede de verantwoordelijkheid op mij te nemen om de taken in het bestuur in te vullen.

Natalie Hakhoff

We zijn aangekomen in ons jubeljaar. 49 Jaar samen vieren, bidden en geloven voor en met elkaar, vind ik elke zondag weer een groot geschenk. Even een moment van bezinning en rust op één van de mooiste plekken midden in het centrum van Amsterdam.

Gewoon omdat het kan. *Lees verder, pag.4 ▶*

► **Motivatie bestuur** *Vervolg 'Natalie' pag.3*

Maar is dat wel zo gewoon?

Nee vanzelfsprekend niet. Elk jaar is het hard werken omdat weer voor elkaar te krijgen.

Mijn wens voor 50 jaar Duif is dat we dit nog heel lang zo mogen blijven doen en vooral ook op deze plek in het bijzondere gebouw. De Duif is mijn tweede thuis, de familie waar ik zelf voor heb gekozen. Waar ik op adem kan komen als ik dat even nodig heb. Zodat ik de uitdagingen die op mijn pad komen niet uit de weg hoeft te gaan.

Om voor elke week een voorganger vinden is ook steeds weer een uitdaging. Het komende jaar zal die uitdaging niet makkelijk worden. Uitdagingen ga ik niet uit weg. Wat is het dan fijn als het elke keer weer lukt om de puzzel kloppend te krijgen.

Ik heb weer zin in om deze uitdaging weer aan te gaan en stel mij voor de 11ste keer verkiesbaar voor het Bestuur van De Duif.

Henk Kemper

Ik stel mij tevens kandidaat voor het bestuur. Ja, ik weet het. Ik maak al lange tijd deel uit van het bestuur, ook daarvoor geldt dat ik nog niet uitgepraat ben over dat prachtige fenomeen dat de Gemeenschap van De Duif heet. Blijven zoeken, blijven vinden. De zoektocht mogelijk maken en proberen meer mensen te enthousiasmeren. Dat is, denk ik, de rol van het bestuur in deze tijd waarin we de zorgen van het gebouw aan Stadsherstel kunnen overlaten.

De kosten die het gebruik van de kerk met zich meebrengt vormen een constant punt van aandacht. Maar... met elkaar kunnen we ver komen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Helma Schenkeveld

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier de benodigde geldzaken voor de Duif geregeld, en samen met de andere bestuursleden regelmatig overlegd via Zoom over praktische zaken, die zo nu en dan passeren. Als jullie dat willen, kan ik volgend jaar ook met liefde deze zaken voor de gemeenschap van de Duif blijven doen.

Voorstellen jaardoel

Feest 50 jaar bestaan De Duif - Januari 2024 bestaat Stichting De Duif 50 jaar, een mooie reden om dat te herdenken en vooral te vieren. Er is al een commissie samengesteld, die voornemens is die herdenking ook heel feestelijk te maken. Maar daar is wel wat voor nodig. Één van de belangrijke zaken is financiële middelen. Met deze motivatie trekt het bestuur de stoute schoenen aan om de 'Duiven' te vragen met het jaardoel ons eigen jubileum een extra feestelijk tintje te kunnen geven.

• *Duijbestuur*

Leger Des Heils Amsterdam - Het Leger Des Heils zorgt voor warmtekamers, voor maaltijden. Slaapplaatsen voor daklozen. Gezamenlijke Lunches voor ouderen.

• *Yvonne van der Velden en Hans Gildemacher*

War Child - Het aantal kinderen dat dringend bescherming nodig heeft, verdubbelde de afgelopen twintig jaar. Al deze kinderen hebben recht op een jeugd in vrede.

• *Liesbeth Broekhoff*

► **Motivatie voorgangers** *Vervolg 'Diana', pag.3*

ik opnieuw voorgedragen en doe ik het graag weer een jaar. Inmiddels ben ik gepensioneerd en heb ik de luxe om me heen te kijken en na te denken over wat ik met de rest van mijn tijd kan doen. Afgelopen jaar ontving ik de Zenpeacemakersgeloften en inmiddels volg ik een zenpriestertraining.

Ik denk dat, net als alle voorgaande jaren, het boeddhisme mij blijft voeden in mijn voorgangerschap in De Duif, zelfs al benoem ik dat meestal niet. Ik ben namelijk ook 100% christen, maar je kunt weer mooie uitstapjes verwachten.

Ik onderzoek hoe te leven vanuit het contact met God, het mysterie van het grote Niet-Weten. Deze God krijgt geen naam en geen beeltenis om niet beperkt te worden tot ons verbeeldingsvermogen. Hoe kunnen wij deze God in ons leven ervaren en onze bezieling gestalte geven? Iedere morgen buig ik en zeg: "Ik zal leven vanuit Niet-Weten, ik zal erkennen wat is en ik zal mijn leven en liefde geven." Graag stap ik weer in de stroom van het leven van De Duif en geef mee vorm aan de toekomst.

Bert van der Meer

Graag wil ik ook het komend jaar jullie voorganger zijn. Ik vind in De Duif een inspirerende geloofsgemeenschap met wie ik mijn ideeën graag deel.

Aan het begin van mijn voorgangerschap stond ik in de kinderschoenen van het verklaren van de schrift. Inmiddels voel ik me daarin juist een stuk zekerder, wat een combinatie is van levenservaring, bijeenkomsten met het voorgangersteam, de voorbereidingen op de maandag cq dinsdagavond en wat ik gestudeerd heb in de Bijbel.

Ook heb ik het gevoel dat ik gegroeid ben in het leggen van de link met onze eigen levens, van dag tot dag. In december had ik het nog over de link tussen de feestende Marokkanen (na de winst van hun voetbalteam op Spanje) en de blijde boodschap voor Jozef, dat deel van het kerstverhaal.

Ik denk dat ik in het uitdragen van die boodschap tot buiten de grenzen van De Duif nog flink kan groeien. Daar wil ik het komend jaar werk van maken, als jullie mij die kans willen geven.

Bakkers gezocht!

We vinden het allemaal heerlijk als er iets bij de koffie of thee is.

Daarom ben ik op zoek naar meerdere bakkers. Zodat we nóg meer variatie krijgen in al het lekkers na afloop van de vieringen.

Dus denk je, dat is helemaal mijn ding, meld je dan aan en maak alle Duiven blij met jouw lekkernijen.

Vol verwachting wacht ik af.

• *Natalie Hakhoff*