

Dagthema: Goede voornemens

Overweging 8 januari– Hans Ernens

“...op het ‘ik’ gericht is. Zelfzorg is belangrijk, dat hoor je mij niet tegenspreken; maar vergeten we dan niet om God te benaderen, Hem te vertellen ...”

Openingsgebed

Op weg naar de toekomst

is het maar een ogenblik
Want de tijd staat niet stil
maar neemt ons mee
een nieuw jaar binnen

Onze zorgen en verdriet
vreugde en verwachting
hoop en verantwoordelijkheid
Worden als vanzelf meegevoerd
over de drempel van de tijd
het nieuwe jaar binnen

Lieve God help ons uw spoor te volgen
op de weg van dit nieuwe jaar.
Amen.

Openingslied

Huib Oosterhuis / Antoine Oomen

Verdoofd en schamper van gemis,
herkomst en doel verloren.
Dit leven dat geen leven is,
nog dood nog ongeboren.
Doe open Gij die woont in licht,
dat niet ter dood gedoemd zijn
wij die naar U genoemd zijn.

Uw Naam ons eertijds aangezegd



volhardt in onze oren.
Opdat wij doen het volste recht
en zijn uit U geboren.
'De minste mens een naaste zijn':
dat woord heeft zin gegeven
ons angstbeladen leven.

Die gaan de wegen van uw woord,
geen lot is hen beschoren
dan Gij, Gij plant hun adem voort,
uw land zal hen behoren.
Woestijnen gaan in dauw gedrenkt,
geluk zal wedervaren
aan wie verworpen waren.

Welkom en inleiding

Goedemorgen beste mensen,

Astrid en ik heten jullie van harte welkom in de Duif, hier in de kerk en via zoom.

Wij wensen jullie een gelukkig nieuw jaar, met de beste wensen toe. Ook dit jaar staat de Duif weer iedere zondag voor jullie open voor bezinning, mooie muziek en samen zijn. Voel je dus welkom.

Na sfeervolle Kerstdagen en weer een indrukwekkende Duif Kerstnacht viering zijn we inmiddels in 2023 aangekomen.

Aan het begin van het nieuwe jaar kan de Kerstvreugde soms zomaar omslaan in gemijmer, 'wat gaat dit jaar mij brengen'? Kan ik alle verwachtingen van mijzelf en anderen waarmaken?

Net als ieder jaar hebben veel mensen goede voornemens voor de aankomende tijd. Misschien zijn het dingen die we willen veranderen, die we willen doen of die we juist *niet* willen doen. Maar, vaak slagen we er toch niet in om ons hier aan te houden door het jaar heen. Het klassieke voorbeeld is natuurlijk het sportschool of fitness bezoek of een paar kilo afvallen.

We beginnen vol overtuiging en goede moed, maar volhouden is veel moeilijker dan het goede voornemen zelf.

Eigenlijk geldt dit natuurlijk voor elk goed voornemen dat we onszelf stellen. Het is gemakkelijk om iets aan jezelf te beloven en te hopen dat we ons dit jaar wél aan het voornemen gaan houden. 'Dit jaar is alles anders!' Maar toch, als we aan onze instelling niets veranderen, waarom zou het dit jaar dan anders zijn? Houden we onszelf voor de gek?

Ook christenen kunnen zich wellicht in het nieuwe jaar voornemen meer tijd te nemen voor God. Tijd om in de Bijbel te lezen, te bidden en misschien eens wat vaker naar de kerk. Een mooi voornemen, maar gaat ook dat lukken?

Want in Romeinen, in de brief aan de Christenen in Rome, wordt gesproken over zij met een zwak geloof die geholpen zouden moeten worden.

En in Jeremia's brief aan de ballingen spreekt de Heer over een hoopvolle toekomst en in Jesaja zullen de mensen weer lachen en juichen na de duisternis.

Is God voornemens ons de juiste weg te wijzen op het pad van het nieuwe jaar?

De bijbelteksten zullen we straks samen lezen en wordt ook deze viering weer omlijst door mooie liederen en zal Stephanus nog zorgen voor een mooi stukje vuurwerk op de piano, siervuurwerk dan wel te verstaan!

Astrid en ik hebben ons in ieder geval voorgenomen er een mooi uur van te maken.

Zullen we nu even stil worden, dankbaar zijn dat we hier vandaag weer bij elkaar mogen zijn, in een nieuw jaar, in aanwezigheid van onze Schepper.

Lied

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw (2x)

Veel te laat heb ik jou lief gekregen,
binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij was.

Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw (2x)

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heen gebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.

Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou.
Mij, lichtgeraakte, heb jij doen ontbranden.
En nu brand ik lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw (2x)

Eerste lezing uit Jeremia 29:11

Jeremia's brief aan de ballingen

Mijn plan voor jullie staat vast-spreekt de Heer.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden
en ik zal naar jullie luisteren.

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden
als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Ik zal me door jullie laten vinden-spreekt de Heer-
en ik zal in je lot een keer brengen
Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen

waarheen ik je verbannen heb-spreekt de Heer-
En je laten terugkeren naar Jeruzalem.

Lied uit Jesaja

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
Over hen op gaat het licht, (2x)

Zij zullen lachen en juichen,
als op de dag van de oogst
Lachen en juichen,
als op de dag van de oogst

Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
over hen op gaat het licht

Tweede lezing Romeinen 15

Vorm een eenheid

De meesten van ons kunnen goed omgaan
met de vrijheid die God ons geeft
Maar sommige Christenen hebben een zwak geloof
zij hebben het moeilijk met die vrijheid.
Wij moeten hen helpen
en niet bezig zijn met wat alleen goed is voor onszelf.

Ieder van ons moet doen wat goed is voor de ander
en wat de ander helpt.
Ook Christus was niet bezig met wat goed was voor hemzelf.
Dit staat over hem in de heilige boeken
“God, telkens als mensen u verwaarlozen, doet mij dat pijn.”

Alles wat in de heilige boeken staat, is al lang geleden opgeschreven
voor ons.
Het geeft uitleg over Gods plan.

Zo geven de heilige boeken ons moed om vol te houden
en om op God te blijven vertrouwen.
God zelf geeft ons moed en kracht om vol te houden.
En ik bid dat God jullie zal helpen om het voorbeeld van Jezus Christus
te volgen.
Dan leren jullie om met elkaar mee te voelen.
Jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren, tot eer van God.
Want ook Christus heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd.

Lied

Huub Oosterhuis / Luc Löwenthal

Gij die een en eeuwig zijt,
ver weg, onbeeldbaar God.
Maar in Uw woord dichtbij, doe ons verstaan.
Keer ons om naar U toe,
keer ons om naar elkaar (3x)

Derde lezing

God laat mij gaan
Als ik alles zelf denk te weten.
Alleen op deze manier kom ik erachter
Dat ik U echt nodig heb
Bij alles wat ik doe...

Overweging

Naarmate ik ouder word, vind ik de winters lastiger. Die toestand vanaf november, waarin de bodem verstijft, de zon niet echt meer verwarmd, het gras niet meer groeit en de bomen kleurloos zijn. De winter wordt niet voor niets soms gepersonifieerd als een koning, wiens heerschappij van lange donkere dagen en kilte mij zomaar een somber gevoel kunnen geven.

Opwarmen en klaarstaan voor een nieuwe periode van beweging, dat is voor mij de betekenis van kerst en de dagen eromheen. Sinds langere tijd is daar ook de betekenis van het geloof bijgekomen. De viering van de geboorte van Jezus staat symbool voor een hergeboorte van ons zelf.

De vroege Christenen geloofden dat de eerste dag van het nieuwe jaar besteed moest worden om de voorbije fouten te reflecteren en om over oplossingen na te denken om zichzelf in het nieuwe jaar te verbeteren. Je ziet dit onder andere terug in het ritueel van de goede voornemens, dat tevens ook een einde inluid over het kritische oordelen en de verwachtingen van het voorbije jaar.

Er is altijd die nieuwe kans om het beter te doen, om verandering te creëren en je omgeving positief te beïnvloeden. Maar terwijl je jezelf van alles inbeeldt en je verbeterplannen voor het nieuwe jaar visualiseert, hoor je in je achterhoofd een stemmetje dat fluistert dat het je toch weer niet zal lukken. Je hebt je al zo vaak dingen voorgenomen. Maar je hebt jezelf ook even vaak teleurgesteld.

Want veel van onze goede voornemens voor het nieuwe jaar verdwijnen als sneeuw voor de zon, we zijn klaarblijkelijk toch niet sterk genoeg.

Wat niet wil zeggen dat alle voornemens niet nuttig kunnen zijn, het is wel opvallend dat ze vaak om het 'ik' draaien. Het gaat vaak om de vraag: "Wat zou mij helpen om gelukkiger te zijn?" We leven nu eenmaal in een maatschappij die op het 'ik' gericht is. Zelfzorg is belangrijk, dat hoor je mij niet tegenspreken; maar vergeten we dan niet om God te benaderen, Hem te vertellen over jouw voornemens en Hem te vragen jou de weg te wijzen?

We maken de voornemens vaak in onze eigen naam, op onze voorwaarden, in ons voordeel. Ze mislukken al in februari omdat ze zo gefocust zijn op onszelf – op ons eigen ik, en al snel gaan ze weer in rook op in de ingebakken gewoontes van weleer.

Om jezelf open stellen tot God en Hem te benaderen, dat geeft een heel andere dimensie, zoals je kunt lezen in Psalm 139:

*God, ik wil dat u alles van mij weet,
ik wil dat u weet wie ik ben.
Kijk in mijn hart,
onderzoek al mijn gedachten.
Kijk of ik leef zoals u dat wilt,
en leid me op de weg die u wijst.*

Deze Psalm 139 zingen we ook in de Duif en drukt ons verlangen uit om gekend, gepeild en geleid te worden.

In Romeinen worden de Christenen opgeroepen elkaar te helpen en niet alleen bezig te zijn met wat goed is voor henzelf, net zoals Christus niet bezig was met wat goed was voor hemzelf en dat ook de Bijbel ons moed en vertrouwen kan geven. De inzet om de Bijbel te leren begrijpen, kan tevens ons doorzettingsvermogen versterken.

In de Jeremia lezen we mooie en bemoedigende woorden. God zegt dat Hij een plan heeft en de toekomst hoopvol is, wat een belofte! Maar het is misschien toch een andere belofte dan wij zouden denken. Het is geen belofte dat alles wel goedkomt. Het is geen belofte dat je niets zal overkomen of dat er geen moeilijke dingen zullen gebeuren. Het is ook geen tekst die iets zegt over jouw toekomst die door God is uitgestippeld.

Toch is het een tekst waar je je door kan laten bemoedigen. Het is een belofte dat God een plan heeft met deze wereld. Dat Hij niet zomaar loslaat wat Zijn hand is begonnen. Dat Hij doorgaat, hoe erg wij mensen er ook een puinhoop van maken. Dat Hij dezelfde blijft en zich laat vinden. Ook als wij mensen elk recht daarop verloren hebben. Ook als we dat helemaal niet meer verdienen.

Tijdens de liturgie avond vertelden sommige Duiven niet perse aan goede voornemens te doen. Wel door middel van reflectie op het afgelopen jaar.

Om kritisch naar jezelf te kijken en naar mogelijke verbeter punten, maar ook om dankbaar te kunnen en mogen zijn voor al het goede wat je in het afgelopen jaar hebt mogen ontvangen en beleven.

En dat juist die dankbaarheid jouw motiveert voor het nieuwe jaar. Want je voornemen om op dezelfde dankbare weg door te gaan, is ook een goed voornemen.

Als we grotere persoonlijke tevredenheid en zelfwaardering kunnen ervaren door onze nieuwe voornemens, maar ze geen positieve impact hebben op de mensen om ons heen (maar misschien zelfs ten koste gaan van hen), dan zeggen onze voornemens niet zoveel. Vreugde die niet

overvloed, is niet liefdevol. En vreugde die niet liefheeft brengt geen vrede.

Jezus zegt in Johannes 14: 'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.'

God wil vast niet dat je je laat opjagen door onmogelijke verwachtingen. Laat je gemoedsrust niet roven door alles wat je niet hebt en niet kunt. Laat Gods vrede je basis zijn. Jouw verlangens zijn bij Hem bekend, je mag leven zonder jezelf ook maar iets te verwijten, zolang je ook weet dat God je niets verwijt.

Elke dag is goed genoeg om weer een nieuwe zegen te verwachten voor de volgende stap die je zet. Dus pieker niet te veel, want voor God ben je meer dan genoeg. Gewoon zoals je bent.

Moge het zo zijn.

Amen.

Pianomuziek door Stephanus Harsono

Geloofsbelijdenis

God, in de stilte van de nacht riep ik je,
Maar ik heb je nooit gehoord.
In mijn wanhoop schreeuwde ik naar je,
Maar je gaf nooit antwoord.
Toen luisterde ik naar mijzelf,
En toen hoorde ik je
En alles was in jou,
En alles was in mij,
Je bent er,
Dat geloof ik.

Collecte

Om onze *wekelijkse* vieringen te kunnen houden maakt onze *gemeenschap* kosten. In de *Duif* dragen veel mensen bij door middel van een *periodieke/ jaarlijkse* bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de *collecteschaal* doen of een *digitale gift* doen via onderstaande *QRcode*: Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

Hartelijk dank!!!



De 2^{de} collecte is voor ons jaardoel [Hart voor Tanzania](#). Deze kun je steunen via bijgaande link.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=An1AtIF_QTqE1Lu2tm862g

Rond de tafel verzameld Intenties vanuit het groene boek

Lied

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen
Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen
van hier en overal, aarde en hemel,
deze seconde der uren, der eeuwen,
zij ons tot zegen.

Moge de donkere nacht onze dagen behoeden,
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken,
dat onze boeien geslaakt,
onze honger gestild,
dat niet de dood op ons valt.
Moge het licht van de morgen
over ons opgaan, nieuw alle dagen.

Moge de kracht in ons varen
van Jezus uw dienstknecht uw kind.
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen,
bestemd en bezield om in ons midden,
eens en voorgoed,
te zijn uw woord uw voorbeeldmens,
aldoende liefde, recht –
brood uit de hemel, water uit de rots,
wijnstok wereldwijd vertakt –
Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwet,
liefde sterker dan de dood.

Die mens gedenken wij
als een van ons, als een met u.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat hij leven zal in ons
uit kracht van u.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Kom bevrijden wees genadig,
ere zij u in den hoge,
diep in ons midden,
vrede op aarde,
kome wat komt.

Uitnodiging delen en breken

Lied: Boom je stam

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Boom, je stam was koud en bloot
in de winter leek je dood
komt de zomer vuur en vlam
bloeien rozen aan je stam

Mens, wat ben je dood en koud
als je niet van mensen houdt
zonder liefde vlam en vuur
is je leven kort van duur

Zonder lachen licht en lied
zonder liefde gaat het niet
mensen leeft toch en god-weet
vind je liefde bij de vleet . (2x)

Gebed

Eeuwige, Liefdevolle bron,
Mogen alle gedachten en ongeloof die ons op afstand houden
Nu ruimte maken voor het verlangen
Naar het vooruitzicht van een nieuwe wereld.
Dat wij durven geloven dat wij het kunnen:
Goed zijn voor elkaar en voor de wereld.
Dat wij de kracht van de liefde leren kennen
Door U aan ons gegeven
Toen, nu en alle komende dagen.

Onze Vader

Geef ons een nieuw hart,
Open en vriendelijk voor alle mensen,
Geef ons nieuwe ogen,
Om U te ontdekken in mensen in al wat ons overkomt.
Geef ons een nieuw geloof,
Dat ons in staat stelt vol vertrouwen opnieuw te beginnen,
Geef ons nieuwe hoop,
Die durft uitzien naar die bijna onmogelijke vrede.
Geef ons nieuwe liefde,
Diep als de zee, warm als het vuur,
Sterker dan de dood.
Amen.

Mededelingen

Slotlied

Huub Oosterhuis / Herman Rouw

Om liefde gaan wij een leven, zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.

Vogeltje van de bergen wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik uit de verte van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven, graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel,
om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.

Mensje, één van de velen, waar snelt je voetstap heen?
Waar is te vinden dat ene, daar snellen mijn voeten heen.

Om iemand gaan wij een leven, wagen wij dood na dood,
zwerfen de verste wegen om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.

Dalen van zwarte aarde, bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven om alles of niets met jou.

Zegenbede