

Dagthema: Glas in lood

Overweging 4 juni

Voorganger: Catrinus Mak, lector: Noud-Lodewijk van Poppel

“... hoe vormen we een team? Als beeld gebruik ik daarvoor het glas in lood in lood raam. Je ziet op de afbeelding verschillende kleuren en vormen glas. Die vormen en kleuren zijn de individuele mensen met hun kwaliteiten...”

Openingsgebed

Hemel, Aarde en Mensen
zijn allemaal leraren met oneindige
wijsheid
Ik open mijn de deur van mijn hart,
om ze onvoorwaardelijk te vertrouwen
en lief te hebben.
Met dankbaarheid in mijn hart ontvang
ik het heldere licht van hun liefde en
wijsheid en ik verenig me ermee
Mijn ziel, bewustzijn en hart
zijn volledig afgestemd op het licht van
de Eeuwige

Lied: Aan het Licht

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan,
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.



Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Welkom en inleiding

Goede morgen en van harte welkom hier in de Duif. Van harte welkom in deze
gemeenschap van bewogen en bevlogen mensen.

We hebben op deze zondag na Pinkster alle hoogtij dagen gehad. Vandaag is het
zondag Trinitatis, de zondag van de 3-vuldigheid. Vader zoon en Heilige Geest. Deze
drievuldigheid wil ik laten voor wat het is.

En daar wil ik een andere voor in de plaats zetten. Gij zult de here uw God
liefhebben met heel uw hart, ziel en verstand.

En er komt een nog een soort drievuldigheid bij. Hoe werken we samen met andere
mensen en met God. Dus wat doe je als individu, wat doe je in de gemeenschappen
en hoe is de verhouding met de Eeuwige.

Want na die hoogtijdagen moeten we het zelf doen. Net als de leerlingen die zonder
Jezus achter bleven.

De vraag is dan, hoe vormen we een team? Als beeld gebruik ik daarvoor het glas in
lood in lood raam. Je ziet op de afbeelding verschillende kleuren en vormen glas.
Die vormen en kleuren zijn de individuele mensen met hun kwaliteiten. Het geheel
is de mensheid of een gemeenschap. Maar het wordt alleen wat, als er licht door
schijnt en dat komt van God. De kleuren en vormen verwijzen vooral naar de ziel.

Om het hart te illustreren, lezen we het verhaal van Zacheus de tollenaar. Daarom
lezen we uit Mattheüs, het verhaal van de tollenaar. Die wilde Jezus zien. Maar
Jezus zegt: heden wil ik bij jou thuis komen. Home is where the heart is.

Omdat het liefhebben van God alles met het hart te maken heeft, nodigen we je bij
het delen van intenties uit om naar voren te komen en om te verwoorden wat je
vanuit je hart wil inbrengen.

Voordat we verder gaan, wil ik ons met een paar zinnen uitnodigen om onze harten
te openen voor onszelf en de Eeuwige. Laten we bidden.

Gebed

Ik wil u vragen de ogen te sluiten en met de aandacht naar binnen te gaan. Sta stil
bij jezelf neem waar hoe u ademt, zonder deze te veranderen. En terwijl u inademt,
stel u voor dat u een ruimte opent in uw borstkas, rond uw hart. Dat daar een soort
ruimte ontstaat, een kamer of een huis van liefde. Stelt u zich voor dat u daar in die
ruimte zelf aanwezig bent.

En om verbinding met elkaar te maken zoals we hier de Duif zitten, nodig mensen
uit de Duif in dat huis van uw hart uit. En omdat liefde geen grenzen kent, kunt u er
nog veel meer mensen in plaats, ja heel de wereld past in dit huis van liefde.

En verbindt u dan met de Eeuwige. Met hij die weet wat in onze harten omgaat, aan
hoop twijfel drift plezier en onzekerheid.

En dan vraag ik: God, zegen ons mensen met alles wat er in ons speelt, met uw liefde en barmhartigheid. Tot vreugde, vrede en zegen en welbevinden van ons en de hele wereld.
Amen.

Lied: Naar jou

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal, Vrij naar psalm 63

Naar jou sta ik op in de morgen,
roep ik de uren bid het licht,
stropel om water.

Naar jou dorst ik door de middag.
Lichaam ben ik, ziel, smee ik.
Met de schaduwen val ik.

Naar jou woel ik in de nacht.
Slaap je? Raak mij aan,
dat ik rust vind
en naar jou opsta in de morgen.

Eerste lezing uit Lucas 19:1-6

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofd tollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

Lied: Naamloos schooiert liefde langs de wegen

H. Oosterhuis / A. Oomen

Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
die beweegt de zon en alle sterren.
Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
ziet de mensenkind'ren al van verre,
zoekt hen op in hun bezeten dromen,
wekt hun rede weer, hervindt hun namen,
temt de stormen van hun vergezichten,
sluit de deur toe achter hun verleden.

Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
die ons geeft nieuw licht in onze ogen,
ons doet hopen dat nog nooit geziene:
nieuwe aarde op de vloed heroverd.
Die in diepe zinverloren nachten
schenkt een uur van waarheid en genade:
hakt bronaders in de rotswand open,
plant een eiken woud op woeste hoogten.

Levend woord dat nooit ons zal ontbreken,
aller mensen naam en zielsbeminde, (2x)
naamloos schooiert liefde langs de wegen
die beweegt de zon en alle sterren. (2x)

Naamloos schooiert liefde langs de wegen
maar vindt in mensen rust en duur.
Naakt en veilig - wij die nog leeg zijn
en ongenadig, halve waarheid,
kiltte, schemer, kreupelvuur:
Liefde, neem ons dit uur,
dat wij ontvangen, weten. (2x)

Tweede Lezing uit Mattheüs 22:34-37

Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar om hem op de proef te stellen. Een van hen, een wetgeleerde vroeg Jezus: 'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'

Overweging

Lieve mensen,

Hoe maken we een goed team? Een team waarin we samenwerken met elkaar en met God? Met als doel om God lief te hebben met heel het hart, ziel en verstand. En met welk doel dan?

Uiteindelijk om ons als mensen wijzer te maken. Om ons in staat te stellen beter met het leven om te gaan hier op aarde.

Dat onze gezondheid en welbevinden erop vooruit gaat. Niet alleen van ons zelf maar van alle mensen en van heel de schepping.

In deze overweging ga ik vooral in op de drievuldigheid van hart, ziel en verstand.

Dit liefhebben met hart, ziel en verstand is het antwoord dat Jezus geeft op de vraag van de vraag van de Farizeeën in Matheus. Het is interessant dat Jezus zich niet laat verleiden om te gaan discussieren over allerlei onderdelen van de wet en geschriften, maar dat hij zich tot deze kern beperkt.

Ik moet daarbij denken aan een gedachtenwisseling, zo'n 25 jaar geleden denk ik, binnen onze Duif. Moeten we om een team te vormen, niet een soort algemeen statement hebben van de Duif, waar we voor staan? Een soort kerkleer light?

Nee was uiteindelijk het antwoord. Als je hier als voorganger vrijwillig staat, dan doe je dat vanuit bewogenheid en bevlogenheid. Als je daar kaders omheen gaat zetten, dan werkt het niet, dan kan het zijn dat je dingen moet gaan zeggen waar je niet achter staat, omdat je anders bent.

Dan wil ik nu verder gaan met de onderdelen van dat liefhebben. Eerst maar eens naar het hart.

Eerst maar eens bij dat hart.

Home is where the heart is. Je bent thuis als je bij je hart bent. De plek van liefde. Dat is het ontroerende van het verhaal van Zacheüs. Zacheüs is nieuwsgierig naar Jezus maar tegelijk ook bang. “Heden wil ik bij jouw thuis zijn” zegt Jezus. Jezus wil er niet alleen vandaag zijn, maar eigenlijk de hele rest van zijn leven aanwezig zijn bij Zacheüs, in zijn hart.

Uit de traditie van de Qigong die ik bestudeer, Ren Xue, worden aan het hart 5 kwaliteiten toegekend, die liefhebben vanuit het hart interessant maken. behalve liefde gaat het om: Vertrouwen, Openheid, Dankbaarheid en Ontzag. Om dat allemaal hier te behandelen zou te ver voeren. Ik beperk me tot vertrouwen en dankbaarheid.

Ons vertrouwen heeft aardig wat deuken opgelopen. Kon je als kind altijd wel je ouders vertrouwen? Of lieten die je in de steek af en toe? Of vrienden, die opeens geen vriend meer bleken te zijn. Of de overheid, toeslagenaffaire en ga zo maar door.

Wat je hier tegenover kunt stellen is het Godsvertrouwen. Dat God de schepping zo geweldig in elkaar heeft gezet, dat er super veel mogelijk is. En dat alle situaties die steeds weer gecreëerd worden ook deugen. Dat je er samen uit komt. Ik geef 2 voorbeelden hiervan hoe dat kan werken.

Ik heb dat een keer heel speciaal gevoelt tijdens een kloofwandeling.

Ik was bang dat we vast zouden komen te zitten langs een wandeling ergens in Frankrijk, op een hete zomerdag. Maar opeens hoorde ik van binnen een stem: Jij bent veel sterker dan je denkt, je kunt deze wandeling met gemak uitlopen en je komt goed terecht ! Even later: Wat denk je wel, dat ik dit zou hebben laten gebeuren dat jij met je vriend en de kinderen vast zouden komen te zitten hier in de kloof? Dat laat ik toch niet gebeuren!

Je kunt je overgeven aan vertrouwen. Laat het licht van God er maar op schijnen. Dit is een wat uitzonderlijk voorbeeld. Maar laten we dicht bij huis blijven, bij de liturgische vergadering op de dinsdagavond. Als je daar iets vertrouwelijk inbrengt, dan breng je niet alleen iets persoonlijks in, maar door dat te doen wordt de ‘vergadering’ veel meer een persoonlijk gesprek en een ontmoeting. Wat alleen kan in vertrouwen. Daarmee bouw je aan een team.

Dan dankbaarheid als andere kwaliteit. Dankbaarheid is tevreden kunnen zijn met wat er is en dat appreciëren. Een voorbeeld hoe dat kan werken. Ik ben onlangs met pensioen gegaan. De dag voor mijn afscheid was ik opeens zenuwachtig. Doe ik er wel goed aan om eerder met pensioen te gaan? Ik was bezig met mijn afscheidsspeech. Toen ik formuleerde: ik ben dankbaar voor fijne collega’s en voor de gemeente Amsterdam als werkgever voor bijna 25 jaar. Toen ik dat had geformuleerd, werd ik helemaal rustig en wat het goed.

Openheid, ik wil het kort noemen, is dat je open staat voor alles. Dat je in principe naar alles kijkt in je zelf en rond je heen en dat je accepteert dat dat er is. Zonder gelijk te gaan oordelen.

Tot zover hoe je kunt liefhebben met heel je hart.

Dan de ziel. God liefhebben met heel je ziel. Wat is nu weer die ziel? De ziel is wie jij ten diepste bent. Jouw kernkwaliteiten. Je ware zelf.

Het heeft te maken met je ware gezicht willen laten zien. Wie je echt bent. Denk maar aan het lied: Die de sluier van mijn angst niet scheurde, maar optilde, totdat ik wilde. De ziel heeft dus te maken met ons onbedekte gelaat, durven we te tonen wie we werkelijk zijn? Laten we onze facades vallen? Mensen die dicht bij hun ware zelf leven, daar zie je de ogen van stralen. Dankbaar dat ze leven, bezig zijn en in verbinding staan met hun levende omgeving.

Vroeger had een kerk geen leden, maar telde die een aantal zielen. Dat totaal heb ik met dat glas in loodraam willen weergeven. Iedereen is anders maar wel gelijkwaardig. Dan kun je wel gaan discussiëren over kleur en vorm, maar ieder is wat zij of hij is. En ieder is in het geheel welkom met een eigen kleur. Zoals elke voorganger hier eigen is en we op de liturgische vergadering allen onze eigen inbrenging kunnen hebben.

Over het verstand wil ik kort zijn. Dat is een mooi instrument als ordeningsprincipe, als iets om mee te plannen, uit te denken etc. Zonder verstand kun je geen liturgie maken. Alleen met hart en ziel kan die viering tot leven en werking komen.

Zijn we er nu?

Dat glas in lood wordt alleen mooi, als er licht doorheen komt. Dus ik hoop dat je je daar open voor kunt stellen. Het licht van de Eeuwige.

Dan heb ik nog een laatste belangrijke. Je kunt wel bidden tot God of je verbinden met het Universum. Maar jij bent zelf een stukje God, jij bent onderdeel van het universum. We kunnen soms ook Jezus volgen en eens bij iemand op bezoek gaan. Als we niet alleen onszelf maar ook anderen insluiten in ons hart, dan gaat er wat gebeuren. Want wij kunnen iets van die liefde barmhartigheid, wijsheid, licht laten stralen. Juist omdat we ons met licht en liefde verbinden.

Laten we het aan God geven.

Amen.

Stiltemoment

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de aanwezigheid van de Eeuwige in onze wereld
Ik geloof in herkenning van Jezus onze broeder in mijn leven
Ik geloof in de troostende aanraking
Van de Geest die in en met ons is.

Vertrouwen durf ik op U Onnoembare, die mij bij name kent
Vertrouwen op de wetenschap over U en uw Rijk, die in mij is.

Ik geloof dat de kennis van vrede en gerechtigheid
Van waarheid en geloof in onze ziel is gegrift.
Ik geloof dat wij met elkaar en met Gods hulp
In staat zijn het rijk van God dichterbij te brengen,
Door kracht en tegenkracht
Door de vonk die in ons allen is te laten ontvlammen
Met behulp van de Geest die waait waarheen Zij wil.

Ik geloof dat wij alleen met elkaar in zachtheid en tederheid
Ons durven overgeven aan onze bestemming:
Kind te zijn van God met een lichtend hart
En een aanstekelijke liefde
Voor ieder schepsel dat leeft.
Zo helpe mij de Barmhartige in wiens hand wij mogen rusten.
Amen.

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door
middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of
giroafschrijving. Daarnaast kan je vandaag ook een bijdrage in
de collecteschaal doen of een digitale gift geven door de QR
code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien
euro is ingevuld, dat kun je naar eigen inzicht veranderen.
Alle bijdragen worden erg op prijs gesteld.
Hartelijk dank!



Stichting De Duif

Intenties

Tafelgebed

- V. Open uw hart en bid met mij
en vrede zij met u allen.
Gij die van oudsher spreekt tot mensen
in vele talen, in zichtbare en onzienlijke dingen,
en naar ons zoekt in hemel en aarde,
- A. wij zegenen U omdat Gij eens en voorgoed gesproken hebt
in één van ons uit U geboren voor alle eeuwen
en vleesgeworden stof van de aarde Jezus van Nazareth,
- V. die mens geweest is, alleman, Adam,
in deze altijd dezelfde wereld van bijna-mensen
tastende handen, dove oren, gewapende vrede;
die vuur en licht was, levend water,
sterke wijnstok, woord als een weg,
maar werd geplunderd en uitgedoofd;
- A. die heeft gezegd:
Ik ben gekomen om als een zee te worden gedronken,
om brood te worden, zaad in de grond.
- V. En daarom heeft hij voor vriend en vreemde
voor goed en kwaad zichzelf ontledigd,
en wist en weet ten einde raad
niets te doen dan God te zijn
voor ieder mens in deze wereld.

- A. Wij zijn die mens tot wie hij zegt:
dit is mijn lichaam levend brood
dit is mijn bloed mijn ziel voor u –
doet aan elkaar wat ik gedaan heb.
- V. Gij ongekende roepende ander, eeuwige verte,
Gij die in deze zoon van mensen onze vader geworden zijt,
wij zegenen U, wij bewonderen U,
en in dit brood op onze handen
ontvangen wij in tastend geloof uw naam uw zoon
ons eigen leven van lief en leed.
- A. Doe ons verstaan in dit klein teken, in deze ruimte
luisterend zingend achter de woorden
dat het ooit waarheid worden zal
wat wij van U verwachten in hoop en vrees:
dat wij ooit zullen spreken met U van mens tot mens,
tot niets meer overblijft dan zien en zwijgen en eeuwig zijn.

Amen.

Nodiging, breken en delen

Ik nodig je van harte uit deel te nemen aan de maaltijd
zoals Jezus die ooit begonnen is.

Hier in de Duifgemeenschap is iedereen welkom.

Kom want alles staat gereed om je met open hart te laten voeden door de verbinding
met de man Gods en de gemeenschap hier in de Duif.

Lied: Jij, nog naamloze

H. Oosterhuis / A. Oomen

Ander, ouder, iemand in ons verborgen:
plotseling, oplaaiend vuur van visioenen,
aanshijn der aarde vernieuwend. (2x)

Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare
die ons weten doet wat wij niet weten,
wat onmogelijk is bij mensen en goden.

Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij.
In onze handen klemmen wij wichelroeden,
spiegels en zwaarden.

En neerdrukt ons droefheid om het gedane,
om niet te keren woorden,
om wat groeide, om wat versteende, verwaaide.

Jij, nog naamloze, ademt ons open
en wekt in ons weerbarstig geheugen
wat wij zagen met onze vroegste ogen.

En doet ons gaan in tranen maar ongebroken
door de nacht van de schepping
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte:

blinde muren zacht licht, water geworden
en aan de overzijde rozensteden
en de zang van de lijster.

Voorbeden

God wij bidden u voor stilte, voor op adem komen. Om niet te blijven door hollen
waar me mee bezig zijn. Maar een moment van dankbaarheid, waarderen van wat is.
Te voelen hoe we ons welbevinden werkelijk dienen en hoe we dat van anderen
dienen.

Om Jezus wil amen.

Onze Vader

(Armeense versie)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert.
Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven
in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu.

Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.

Maak los de koorden van fouten, die ons vastbinden aan het verleden,
zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
want uit U wordt de al werkzame wil geboren.

De levende kracht om te handelen,

het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Mededelingen

Slotlied: Liefde heeft geen longen

Huub Oosterhuis, Antoine Oomen

Liefde heeft geen longen maar zij ademhaalt en zingt
en wat zij heeft gezongen klimt over steile hoogten. (2x)

Korte, lange, vlagen kussen,
zwermen zoenen noem je liefde
dat betonnen knoesten, twijgen, groen blad,
rooie wangen krijgen.

Maar ook harde noten kraken, stenen slijpen tot zij zingen,
stenen kloven tot zij stromen.

Maar ook cederhoven planten,
rozenperken in woestijnen noem je liefde.

Maar ook blinde ogen wenken, doden drenken noem ik liefde,
en de zon, met al zijn felle zachte stralen,
vuursteen tussen diamanten.

Liefde heeft niet één paar handen, geen paar voeten,
maar zij treedt je tot je wijn bent,
maar zij kneedt je voor elkaar tot daag'lijks brood.
Liefde heeft geen hart, geen schoot,
maar je wordt uit haar geboren tot je dood. (2x)

Wegzending en zegen

Laten we met elkaar als team, bidden om de zegen
Ik wil u uitnodigen de handen omhoog te brengen
en al het goed dat u in u heeft voor te leggen aan de Eeuwige.
God zegen ons met uw licht en liefde
Laat ons met onze eigen kleur stralen
Tot zegen van onszelf en alle mensen om ons heen en in de wereld.
Amen.