

## Dagthema: 'Gelukkig Nieuwjaar!'

### Overweging 7 januari

#### Voorganger: Noud-Lodewijk van Poppel

*"... Volgens mij is de boodschap van vandaag:*

- Durft de jou van Godgegeven persoonlijke kwaliteiten in het Licht te plaatsen.*
- Durft te leven in navolging van de levensweg van Jezus Christus, een man die een levend voorbeeld was van hoe wij als stervelingen het leven steeds weer ten goede kunnen keren..."*

#### Openingslied:

##### De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte,  
zij lagen bij nacht in het veld.  
Zij hielden vol trouwe de wachte,  
zij hadden hun schapjes geteld.  
Daar hoorden zij 'd engelen zingen,  
hun liederen vloeiend en klaar.  
De herders naar Bethlehem gingen,  
't Liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen  
daar schoten drie stralen dooreen.  
Een straal van omhoog zij vernamen  
een straal op het kribje beneen.  
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen  
en viel op het Kindeke teer.  
Zij stonden tot schreiens bewogen  
en knielden bij Jezus neer

Maria die bloosde van weelde,  
van ootmoed en lieflijke vreugd,  
De goede Sint Jozef hij streelde  
het Kindje der mensen geneugt.  
Daar hoorden zij d'engelen zingen,  
hun liederen vloeiend en klaar.  
De herders naar Bethlehem gingen,  
't Liep tegen het nieuwe jaar.

#### Openingsgebed

Geraakt en geroepen door de Liefde van de Eeuwige en Barmhartige  
zijn wij hier bij elkaar  
en wij noemen de Naam van Jezus van Nazareth,  
onze broeder en bondgenoot.

pag. 1



**Gelukkig Nieuwjaar!**

De drie koningen in jouzelf, wijzen jou de weg!

Zondag 7 januari 2024

Voorganger: Noud-Lodewijk van Poppel  
Lector: Aafje Sluis  
Piano: Irina Antonova

**De Duif – Prinsengracht 754 - Amsterdam**

En wij weten ons verzekerd  
van de aanwezigheid van de Heilige Geest  
die ons inspireert en enthousiast maakt  
om het leven ten volle aan te gaan en te leven.

## **Welkom en inleiding**

Welkom hier in de Duif en welkom thuis via de zoom.  
Sommige hier heel vertrouwd en bekend en anderen misschien vandaag voor een eerste  
keer of zo nu en dan...

We zijn vanochtend begonnen met één van mijn favoriete kerstliedjes.  
De herdertjes lage bij nachte... Dit om ook nog wat in de kerstsfeer  
te zijn en blijven en met name de kerstboodschap ook in dit nieuwe jaar  
verder te bekrachtigen en mee te nemen in dit nieuwe jaar.

Dus, allen welkom in dit nieuwe jaar en welkom hier vandaag in de Duif.

Hier verzameld net zoals de herders die bij nachte lagen  
en gewekt werden door engelengezang.  
Door deze hemelse klanken, vloeiende en klaar, verlieten zij met al hun welgetelde  
schapen, hun vertrouwde velden en trokken zij naar Bethlehem.  
Ze gingen, zonder er echt over na te denken, op pad.  
Op pad, omdat ze zeker wisten: Daar in Bethlehem is iets belangrijks te beleven; Daar  
moeten ze zijn!

Net zoals als jij vanochtend vertrokken bent vanuit een voor jou waarschijnlijk  
vertrouwde omgeving.  
Misschien wel in volle verwachting van wat het koor van de Duif aan hemelse klanken  
ten gehore zal gaan brengen.  
Nou ik kan je verzekeren, we gaan vandaag weer prachtige liederen zingen.  
Dus wij gaan jullie als koor niet teleurstellen...

Maar hoe dan ook, heb jij, zo aan het begin van dit nieuwe jaar,  
de moeite genomen om hier naar de Duif te komen of via Zoom verbinding te maken  
met de viering in de Duif.  
Jij bent op pad gegaan met een verwachting van wat zal er vandaag daar in die Duif in  
Amsterdam te beleven zijn?  
Daar in dat statige en ook wat vervallen gebouw, daar met die groep mensen  
die al weer 50 jaar elke zondag samen komt, om in de naam van dat Grotere,  
geraakt, geïnspireerd en opgewekt te willen worden.  
Dus fijn dat jij er bent en ik zal je in het komende uur uitnodigen  
om op basis van de lezingen en de liederen met een andere bril  
naar jouw dagelijkse werkelijkheid te kijken.

Het evangelie van vandaag verhaalt over drie koningen uit de Oost,  
die geleid door een door hun niet te negeren ster, op pad zijn gegaan.  
Op de lange weg die zij moeten gaan, kruist ook Herodes hun pad.

Echter de koningen laten zich niet mislieden door deze kwaadaardige en machtsbeluste Herodes; Herodes een koning van oorlog, van macht en verwarring. De drie koningen zijn trouw aan de roep van dat Grote Licht en lijken niet anders te kunnen dan de pas geboren Jezus te moeten eren. Zodoende plaatsen zij zichzelf in de nabijheid en het (oogverblindende) Licht van Jezus. Jezus als Koning van de Vrede.

In een van de lezingen en in mijn overweging gaan we kijken we wat er gebeurt als wij de drie koningen gaan zien als 3 persoonlijke aspecten IN onszelf.

En als we deze persoonlijke koningen of koninginnen in het oogverblindende Licht van de pasgeboren Jezus plaatsen, hoe kunnen deze aspecten ons dan de juiste weg wijzen? Een weg van en naar vrede; een weg van en naar geluk?

Ik hoop dat ik jullie in het komende uur kan en mag inspireren.

Daartoe gaan we zo meteen, verder met zingen, vast en zeker heel vloeiend en klaar. We luisteren naar 3 lezingen, we gaan bidden en we zullen samen delen in brood en wijn.

En laten we nu eerst nog een moment stil worden.

Ik wil je vragen je hoofd, je hart en je beide handen open te stellen.

Je ontvankelijk te maken voor woorden.

Voor de liefde tussen de regels door, ontvankelijk voor melodieën en tonen die zullen klinken.

En wees met name ontvankelijk voor jouw Zelf. Voor jouw persoonlijke reacties op wat er jou in dit uur aangereikt wordt en jou daarmee toekomt...

Jij... zelf weet als geen ander wat voor jou van belang is.

Als je wilt, wil ik je vragen om ook je handen letterlijk te openen.

En... Ervaar wat als het ware de taal van je handen is...

En voel maar:

Wat wil jij vandaag geven?

Wat kan jij vandaag geven?

Wat wil je vandaag loslaten?

Wat kan je vandaag loslaten?

En wat wil je vandaag ontvangen?

Wat kan jij vandaag ontvangen?

Waar gaat jouw diepste behoefte naar uit?

En... of er nu wel of geen antwoorden zijn..

Hoe dan ook, lief mensenkind, weet je hartelijk, hartelijk welkom!

**Stilte**

## Lied: Wij waren kinderen

H.Oosterhuis / A.Oomen

Wij waren kinderen toen het gebeurde.  
“Laat ons gaan zien het woord dat daar geschied is,”  
riepen met vreemde stemmen onze vaders.  
Wij moesten mee, de diepe nacht, de kou in.

Geen vleugelslag. Na uren gaan een grot,  
een huilend kind. Geroep: hij is het. Hij?

Hun levenlang bleef hij een sterk verhaal:  
er zou groot licht geweest zijn dat hen wenkte,

stemmen van woorden: vrede. Een tijd later  
die ster die langs de hemel voer, een stoet  
van koningen en priesters die hem zochten:  
“kind ons geboren, koning van de vrede”.

En het gekroonde beest. De kindermoord.  
Tot op vandaag het bloed ten hemel schreiend.  
En het gerucht dat hij zou zijn ontkomen,  
dat hij zal komen, haastig, en wat dan?

Rusteloos zwervend, ongelukkig dromend  
van wilde dieren die niet meer verscheuren,  
zijn zij gestorven zoals mensen sterven,  
zonder te zien. Zij hadden zo gehoopt.

## Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 60,1-6

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer, Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volkeren laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.

Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen.

Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen. Jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud.

## Tweede lezing: uit ‘Spirituele kerst’.

*Een handleiding voor bezinning en bezieling rondom rond Kerstmis en oud en nieuw.*

*André de Boer / Tanja Rozema; pagina 62. Hoofdstuk: Je magische geschenken.*

Wat voor functie hebben de drie wijzen eigenlijk? Zijn zij koningen? Zijn ze priesters? Of zijn ze misschien magiërs?

In het innerlijke christendom voor de personen in de evangeliën vooral gezien als aspecten van onszelf. Wij zijn veel meer dan wij gewoonlijk beseffen en wij zijn ook veel rijker dan wij doorgaans denken.

Melchior, Balthazar en Kaspar zijn aspecten in onszelf.



Melchior betekent 'koning van zijn stad' en symboliseert de koning in ons.

Dat is het principe in onszelf dat de leiding geeft aan ons leven.

Balthazar betekent 'God beschermt' en symboliseert de priester in ons. Dat is het principe in onszelf dat de levende verbinding onderhoudt tussen het domein van de persoonlijkheid en het domein van de ziel.

Kaspar betekent 'schatbewaarder' en symboliseert de magiër in ons. Dat is het principe in onszelf dat bouwt en realiseert.

De koning, de priester en de magiër corresponderen met respectievelijk het hoofd, het hart en de handen. En hun attributen zijn kennis, liefde en daad.

### **Lied: The Kings of Orient**

*tekst & melodie J.H.Hopkins jr.*

*The three kings:*

We three kings of Orient are  
bearing gifts we traverse afar.  
Field and fountain, moor and mountain,  
following yonder star:

*Allen:*

O star of wonder, star of night,  
star with royal beauty bright,  
westward leading, still proceeding,  
guide us to thy perfect light.

*Melchior:*

Born a king on Bethlehem plain,  
gold I bring to crown him again.  
King for ever, ceasing never,  
over us all to reign:  
Allen: O star of wonder.....

*Caspar:*

Francincense to offer have I,  
incense owns a deity nigh.  
Prayer and praising, all men raising,  
worship him, God most high:  
Allen: O star of wonder.....:

*Balthazar:*

Myrrh is mine, its bitter perfume  
breathes a life of gathering gloom.  
Sorrowing, sighing, bleeding, dying,  
sealed in the stonecold tomb:  
Allen: O star of wonder...

>>

*The three kings:*  
Glorious now, behold him arise,  
King, and God, and sacrifice!  
Heav'n sings alleluya,  
alleluya the earth replies:  
Allen: O star of wonder.....

### **Derde lezing: uit het Evangelie volgens Mattheüs 2,1-12**

Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment koning. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem: 'Waar is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren.'

Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de andere mensen in Jeruzalem schrokken.

Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg aan hen: 'Waar zal de messias geboren worden?'

Ze zeiden: 'In Betlehem in Judea, want dat wordt al verteld in de heilige boeken. Daar staat: «Luister, Betlehem in Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het land. Want uit Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.'

Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer ze de ster voor het eerst gezien hadden. Daarna zei hij: 'Ga naar Betlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem te eren.'

Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was.

De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud, wierook en mirre.

's Nachts kregen de wijze mannen een droom. In de droom zei God tegen hen: 'Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.' En dus gingen ze langs een andere weg terug naar hun land.

## Overweging

Stel je eens voor...

Je wordt wakker

en je doet je gordijnen open...

het is nog donker

en je bent ook nog niet helemaal wakker

... En daar aan de hemel ... zie je een licht...

Misschien schrik je er in eerste instantie van...

Wat krijgen we nou?

Wat is dat daar?

Moet ik me zorgen maken?

Of nee..., ik zie het al... het zal wel een vliegtuig zijn

of anders wel een van die satellieten van Musk...

Maar, nee... dat blijkt het allemaal niet te zijn...

Want dit licht doét wat me jou... Dit licht is anders...

Het blijkt een hemellichaam te zijn, waar jij jouw ogen maar niet vanaf kunt houden...

Voorbij aan je begrip, je eerdere ervaringen en zelfs voorbij aan je angst,

raak jij opgetogen en gefascineerd, gebiologeerd door dit Licht...

Jij wordt je gewaar van het feit dat je in wezen met anderen ogen kijkt....

## Drie Koningen

Dat, wat ik hier beschrijf, is denk ik zo'n beetje wat de drie koningen uit het Oosten moet zijn overkomen. Zij werden bewogen door een ongekend Licht.

En daarachter blijkt dan, gaande het verhaal, die pasgeboren Jezus schuil te gaan.

*Kind ons geboren,*

*Zoon ons gegeven,*

*God onbedwingbaar,*

*Vader voor eeuwig,*

*Koning van de vrede...*

Dus ik wil jullie in mijn overweging uitnodigen om met andere ogen naar jezelf en naar jouw eigen levensweg te kijken...

Daarbij vraag ik jullie om de moed te hebben om de drie koningen jezelf toe te eigenen, door de drie koningen te gaan zien als persoonlijke aspecten in en van onszelf.

Ik neem de drie koningen nog weer even door:

Ten eerste hebben we dan koning Melchior.

Plaats die als het ware in jouzelf..

Melchior kun je dan zien als de koning of koningin in jezelf.

Dit staat symbool voor het aspect in ons dat leiding geeft aan ons leven.

Je eigen koning of koningin zijn, en dan vanuit kennis en wijsheid de regie over jouw leven nemen en houden.

Dit kunnen we gemakshalve kort samenvatten in de termen:

Hoofd en denkend vermogen.

Balthazar kun je zien als de priester of priesteres in jezelf en daarmee staat dat symbool voor het aspect in ons, dat de levende verbinding onderhoudt tussen je persoonlijkheid en je ziel.

De priester of priesteres in jouzelf als verbinder tussen hart en ziel die daarmee aanzet tot lief-hebben.

Dit kunnen we samenvatten in de termen: Hart en liefde.

En dan als laatste: koning Kaspar.

Koning Kaspar kun je zien als de magiër in onszelf en vertegenwoordigd het aspect in ons dat bouwt en realiseert. De tovenaer in jezelf die creëert en manifesteert. Daarmee kom jij tot concreet handelen en tot concrete daden.

Dit kunnen we kort samenvatten in de termen: Handen en handelen / daden.

### Lang verhaal kort

Dus om een lang verhaal kort te maken:

Onthoud: De drie koningen staan voor Hoofd, hart en handen en representeren kennis, liefde en daden.

Vanuit deze zienswijze wil ik jullie verder meenemen op een innerlijke en daarmee persoonlijke reis.

Daar gaan we...:

Drie koningen worden gedreven door een Licht. Een Licht, wat verwijst naar de Lichtgeboorte, die door de genoorte van Jezus Christus heeft plaats gevonden. Dit Licht is zo intens en ongekend, dat daarmee alles in een nieuwe dimensie terecht komt.

Dat is de boodschap van kerstmis: Je mag er op vertrouwen dat er, hoe duister je leven ook is of zal worden, er altijd ook weer nieuw Licht zal zijn.

En zoals we in Jesaja lezen:

‘Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer, Zijn luister is boven jou zichtbaar.

Dus... : Sta op en schitter, je licht is gekomen!’

Zoals we nu afgesproken hebben, staan de drie koningen voor de menselijke gaven van hoofd, hart en handen.

En wij mogen ons identificeren met deze gaven.

Wij als mensen zijn behept geworden gaven en aspecten die ons dierbaar zijn; die ons alles waard zijn.

### Nog een keer in de herhaling

We hebben als mensen de gaven van denken, wijsheid, via ons hoofd; van hartstocht en liefde, via ons hart; en de gave van handelen en creëren, via onze handen.

En met deze gaven zullen we het ook moeten doen.



Dat is ons gereedschap waarmee we ons leven vorm moeten geven.  
Het is belangrijk om deze mogelijkheden aan te wenden voor onze eigen ontwikkeling en voor ons eigen wel-zijn.

Echter de vraag is, als we alleen ons eigen belang nastreven, dáár uiteindelijk gelukkig van worden.

Natuurlijk niks mis met het goed voor jezelf zorgen, echter onze gave delen en zo je wilt, onze gave te offeren, is misschien nog wel veel uitdagender.

Dat is wat mij betreft ook hetgeen het evangelie van vandaag ons toe aanzet.

Volgens mij is de boodschap van vandaag:

Durft de jou van Godgegeven persoonlijke kwaliteiten in het Licht te plaatsen.

Durf te leven in navolging van de levensweg van Jezus Christus.

Een man die een levend voorbeeld was van hoe wij als stervelingen het leven steeds weer ten goede kunnen keren.

### Lichtgeboorte

De Koningen moesten, nadat de lichtgeboorte had plaats gevonden, op pad.

Ze moesten op pad, ze konden niet anders. Ze konden niet anders

dan hun meest kostbare gaven en daarmee in wezen zichzelf, voor het aanschijn van Jezus Christus te brengen.

En door dat zo te doen, gebeurde er iets wonderbaarlijks!

Zij offerde hun gaven van goud, mirre en wierook en daarmee kwamen hun persoonlijke begaafdheden van hoofd, hart en handen, direct in een onvoorstelbaar nieuw licht te staan.

Door hun meest kostbare gaven te offeren, gaven ze alles wat hun in wezen maakt wie ze zijn, ze gaven in wezen zichzelf, gaven weg, lieten los...

En wat moet er toen gebeurd zijn...?

Er moet een moment geweest zijn, dat zij daar stonden... en ze stonden daar met... met lege handen...!

Stel jij je dat zelf eens voor:

Jij geeft in de ontmoeting met een ander, jouw beste denken en wijsheid, (je Hoofd), jouw zuiverste liefde (je Hart) en met je handen doe je het goede...

Je geef weg, je geeft jezelf tot het uiterste... je houdt in wezen niets terug van wie jij in essentie bent...

Wat zou dat dan met jou doen?

En daar sta je dan... Je hebt alles gegeven... En je wordt je gewaar van het feit dat ook jij daar staat met lege handen...

Van persoon tot persoon, van mens tot mens, misschien wel erg onhandig...

En... dat alles... dán plaatsen in dat groter dan grotere Licht van Christus.

Dit beeld doet me sterk denken aan momenten die ik in de laatste maanden

heb mogen beleven. Zoals ik eerder, in mijn vorige overweging deelde hebben wij noodgedwongen afscheid moeten nemen van ons bedrijf en daarmee van onze klanten en collega's.

### Ongewilde verandering

Voor mij, onze klanten en collega's een onvoorstelbare en ongewilde verandering. En nu juist in die duisternis en leegte die deze ongewilde verandering met zich meebracht, werd ik in de ontmoetingen met de anderen geraakt en zelf verwonderd.

Ik werd verwonderd door de enorme uitnodiging die er van deze ongewenste leegte uitging. We wisten allemaal dat we de kostbare verbanden moesten verbreken. En door dan tot het laatste moment toe, in verbinding met mezelf en met de ander de leegte werkelijk toe te laten... en dan ook letterlijk met lege handen te staan, kwam er een onverwachte ervaring naar boven...

Ik stond met lege handen...  
Hier sta ik dan, ik kan niet anders...

En wat bleek....

Als ik de moed had deze leegte niet weg te maken, op te lossen, weg te redeneren...

Dan bleek die leegte niet leeg te zijn!

In die leegte opende zich op een wonderbaarlijke manier een uitnodiging.

Een uitnodiging tot beweging, tot vertrouwen, tot nieuwe inspiratie...

Een ervaring alsof er in de duisternis en de pijn van deze ervaringen, een nieuw Licht op ging.

### Nieuw levenspad

Dus ja, mijn levenspad loopt nu heel anders,  
en ja, dat doet gewoon nog heel veel pijn en mijn God...

Er opent zich ook bijna direct en bijna als vanzelf een nieuwe weg, een nieuw perspectief...

Dus door een grote verandering en de daarmee gepaard gaande leegte juist niet weg te maken, echter deze pijnlijke verandering open en met vertrouwen tegemoet te treden, blijkt een weg van en naar vrede een weg van en naar geluk te zijn...

We ontkomen er in ons leven niet aan dat er onze omstandigheden steeds weer veranderen. En soms gaat dat om veranderingen die onoverkoombaar lijken... En dan is er toch weer dat lichtpuntje, waar Jan en Hans het in de kerstviering ook zo mooi over hadden..., En dan daagt daar iets van vertrouwen, dat aanzet, in beweging zet, mij ook weer op pad doet gaan. Hoe mijn of jouw levenspad verder ook zal lopen... we weten het niet...

En voor vandaag en alle dagen nadien, wél de sterke uitnodiging om ondanks alle tegenslagen, net als de drie koningen, jezelf - met en vanuit je hoofd, je hart en je beiden handen - kenbaar te blijven maken.

Jezelf met en vanuit deze gaven te blijven delen, jezelf weg te geven, jezelf ten volle te geven en misschien zelfs wel jezelf te offeren.

Door zo te doen, kom je in een ruimte van leegte, die bij nader inzien geen leegte blijkt te zijn...

Dus lieve mensen,

Wordt wakker en trek je gordijnen open!

En hoe duister of hoe donker het in jouw leven ook mag zijn, plaats jezelf steeds weer in dat oogverblindende Licht van Christus en leef daarmee steeds weer de vreugdevolle boodschap van Kerstmis.

Ook voor jou zal er altijd weer Groot Licht zijn...

Amen.

### **Pianomuziek door Irina Antonova**

#### **Geloofsbelijdenis**

God, in de leegte zocht ik je,  
en ik heb je niet gevonden.  
In de drukte heb ik je gezocht,  
en ook daar was je niet.  
Toen keek ik in mijzelf,  
daar zat je al te wachten  
en alles was in jou,  
dus alles was in mij.  
Je bent er!  
Dat geloof ik.

#### **Collecte**

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen door middel van een periodieke / jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen door de QR code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.*



bij

**Stichting De Duif**

### **Het hart van de viering – delen met elkaar**

## Lied: Wat ik gewild heb

H.Oosterhuis/ A.Oomen

Wat ik gewild heb,  
wat ik gedaan heb,  
wat mij gedaan werd,  
wat ik misdaan heb,  
wat ongezegd bleef,  
wat onverzoend bleef,  
wat niet gekend werd,  
wat ongebruikt bleef,  
al het beschamende neem het van mij.  
En dat ik dit was en geen ander,  
dit overschot van stof van de aarde:  
dit was mijn liefde.  
Hier ben ik.

## De intenties uit het groene boek en uit de gemeenschap

### Dienst van de tafel

#### Lied rondom de tafel van brood en wijn: Slechts het brood dat wij te eten gaven

T. Consalvatico/ B. Huijbers

Slechts het brood dat wij te eten gaven  
zal ons verzadigen.  
Slechts de gevangene die wij verlost  
zal ons bevrijden.  
Slechts het gewaad dat wij wegschonken  
zal ons bekleden.  
Slechts de zieke die wij bezochten  
zal ons genezen.  
Slechts het water dat wij te drinken gaven  
zal ons verkwikken.  
Slechts het woord dat leed verzachtte  
zal ons troosten.

#### Nodiging en breken en delen van brood en wijn

Elke zondag weer delen wij in de Duif brood en wijn.  
Dat doet ons herinneren aan het moment  
dat Christus wist dat het einde van zijn leven aanstaande was.  
Daarna heeft Hij in vol bewustzijn de doortocht van lijden en sterven aanvaard.  
Net zoals bij zijn geboorte in Betlehem, wordt ook in zijn lijden, sterven en zijn  
verrijzenis de boodschap geopenbaard, dat er altijd nieuw Licht geboren zal worden als  
het duister is en dat er zelfs ook leven naar de dood zal zijn.

Ook vandaag weer nodigt Christus ons uit om te eten van Zijn lichaam in de vorm van  
brood en te drinken van Zijn bloed in de vorm van wijn.

Dit als uitnodiging om ongelofelijk dicht bij Hem in de buurt te mogen komen.

Dus sta op, en weet je hoe dan ook welkom, want iedereen is hier welkom om deel te nemen aan deze herinnering.

Stap naar voren en plaats jezelf daarmee in het aanschijn van het Licht van Jezus.

En ontvang dan deze gaven van brood en wijn, zodat je zuiver van hoofd, hart en handen zult zijn en opgewekt en gelukkig dit nieuwe levensjaar tegemoet kunt treden.

Kom dan... want alles staat gereed...

*Bij het overhandigen van het brood: 'Gelukkig nieuwjaar!'*

### **Intermezzo door Irina Antonova**

#### **Lied: Het volk dat in duisternis gaat**

*H. Oosterhuis/ A. Oomen*

Koor: Het volk dat in duisternis gaat  
zal aanschouwen groot licht.  
Die wonen in schaduw van dood,  
over hen op gaat het licht. (2 x).

Zij zullen lachen en juichen,  
als op de dag van de oogst.  
Lachen en juichen als op de dag van de oogst.

Allen: Het volk dat in duisternis gaat  
zal aanschouwen groot licht.  
Die wonen in schaduw van dood,  
over hen op gaat het licht.

#### **Voorbede:**

Lieve God, lieve Jezus Christus, Wees ons nabij,  
Zeker als het om welke reden dan ook donkerte in ons leven is  
Of donker in het leven van mensen waar we om geven, van dichtbij of veraf.  
Wees met Uw Licht, Uw Grote Licht nabij,  
maakt dat we steeds weer mogelijkheden blijven zien,  
hoe hopeloos of terneergeslagen we ook zijn.  
Wek steeds weer in ons, net zoals de drie wijzen uit het Oosten,  
De wijsheid, de compassie en het liefde,  
Zodat wij met de gaven die wij persoonlijk allemaal te bieden hebben,  
hoe klein misschien ook, onze bijdrage leveren aan een betere wereld.  
Dat bidden wij U in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

En daarom is het misschien passend om eer te betonen aan  
dat wat groter is dan wij ook maar kunnen overzien, te eren en aan te roepen.  
Laten we dit doen door het bidden van het Onze Vader:

## Onze vader

Onze Vader, alom aanwezig in het universum.  
Uw naam zij geprezen.  
Moge het Goddelijk bewustzijn in ons allen neerdalen.  
Zodat uw wil en de onze gelijk zijn.  
Moge inzicht ervoor zorgen, dat we leren delen.  
Want er is voldoende voor iedereen.  
Moge iedere stap er een van vergeving zijn.  
Moge het ego plaats maken voor dat Goddelijke bewustzijn.  
Zodat er eindelijk vrede zal komen.  
Vrede in ons hele wezen.  
Dat vragen wij U in de naam van Jezus Christus.  
Amen.

## Mededelingen

### Afsluiting en dankzegging

#### Slotlied: Joy to the World

*Words Isaac Watts; arr. William Llewellyn*

Joy to the world, the Lord is come !  
Let earth receive her King.  
Let every heart prepare Him room.  
And heav'n and nature sing,  
and heav'n and nature sing,  
and heav'n and nature sing.

Joy to the world, the Saviour reigns.  
Let all their songs employ;  
While fields and floods, rocks, hills an plains  
repeat the sounding joy,  
repeat the sounding joy,  
repeat the sounding joy,

He rules the world, with truth and grace,  
And makes the nations prove.  
The glories of his righteousness  
and wonders of his love  
and wonders of his love  
and wonders, and wonders of his love.

Joy to the world,  
the Lord is come.

## Zegenbede

Dat jij de weg mag gaan die je goed doet.  
Dat jij opstaat wanneer je valt.  
Dat jij mens mag worden in de ogen van God.  
Dat jij mens mag worden in de ogen van anderen.

Weet dat de aarde je draagt.  
Weet dat je gaat in Het Licht.  
Weet dat de Heilige Geest je omgeeft.

Proef de vruchten van je leven  
en gaat in vrede.

Amen.