

11 februari 2024
Viering in de Duijf
en via Zoom

Liefde, mededogen, eergevoel

Afbeelding: © Moniek Spaans, www.moniekspaans.nl



Voorganger: Jan Meijer
lectoren: Henk Kemper, Natalie Hakhoff
Piano: Irina Ursu-Antonova

Openingsgebed

Zie onze gebrokenheid aan.
Wij weten dat in heel de schepping
alleen de mensheid
van de heilige weg is afgedwaald.

Wij weten dat wij degenen zijn
die verdeeld zijn
En dat wij degenen zijn
die weer samen moeten komen
om de heilige weg te bewandelen.

Onnoembare,
die eeuwig is:
Leer ons liefde, mededogen, eergevoel,
opdat wij elkaar en de aarde mogen genezen,
en tot elkaar kunnen komen.
Dankbaar voor dit uur van bezinning.
Amen.

Lied: Wij zullen kennen

H.Oosterhuis/A.Oomen

Refrein (2x):
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
en er begint een nieuw leven.

*Ach jullie verlichten, ontrukten,
als je niet liefhebt je naaste
je verre naaste geen recht doet,
in schaduwen dwaal je maar rond,
door kunstlicht je ogen bedorven.*

Refrein (2x)

*Ach wij die God willen zien,
wij zien het gezicht dat ons aankijkt
te ongelegener tijd,*

*wij zien in flitsen elkaar,
de liefde die ons beloofd is.*

Refrein (2x)

Welkom en inleiding

Gebed

Heilige Geest, wiens aanwezigheid vrijheid is,
schenk ons de vrijheid van geest
die maakt dat wij niet bang zijn
om onbekende wegen te betreden,
noch teruggehouden worden
door onze eigen bange twijfels
of de angst van anderen.

Wenk ons steeds vooruit
naar de plaats van Uw wil
tevens de plaats van de kracht
van de ons gidsende
en altijd-liefhebbende Geest.
Amen.

Het lied dat we nu gaan zingen is niet zonder meer een leerdicht in de strikte zin van het woord. Het zijn feiten, een opsomming van feiten. De woorden gaan over de werkelijkheid. Maar die blijkt niet eenduidig. Deze aarde is de enig denkbare. Je kunt van alles doen en alles bederven, je kunt ook met liefde doen wat vandaag nog gedaan moet. De keuze is aan jou.

En als je vindt dat het tweede couplet ook over jou gaat: wanhoop niet. Je bent niet alleen. Er zijn hier en daar mensen en het zijn er steeds meer en overal.

Lied: Aarde, deze

H.Oosterhuis / T.Löwenthal

Aarde. Deze. Enig denkbare.
Rond en blauw in de ruimte.
Met zon, maan en sterren,
seizoenen, rivieren,
rivieren die stromen naar zee.

Aarde. Deze. Enig denkbare.
Rond en blauw in de ruimte.
Met zon, maan en sterren,
seizoenen, rivieren,
rivieren die stromen naar zee.
En niets valt omhoog en alles omlaag.
En niets is nog af
en alles nog nergens.

Maar overal mensen,
maar hier en daar mensen
en steeds meer en overal mensen
die doen wat vandaag nog gedaan moet.
Die langzaam maar zeker,
bezeten van liefde, de aarde opdelfen
uit de onderste afgrond.

Aarde. Deze. Enig denkbare.
Rond en blauw in de ruimte.
Met zon, maan en sterren,
seizoenen, rivieren,
rivieren die stromen naar zee. (3x)

Eerste Lezing 2 Koningen 5: 1-9 De genezing van Naäman

Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen.

Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt.

Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: 'Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.'

Naäman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: 'Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.'

Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren.

In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: 'Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen.'

Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: 'Ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict met mij!' Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: 'Waarom hebt u uw kleren gescheurd?'

Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont.'

Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa.

Lied van Abraham

H.Oosterhuis / A.Oomen

I.

Tempeltorens hoog oprijzend:
sterrenwachten, derde ogen.

Wirwarstad van blinde muren
bloemfonteinen, massagraven.

Allen leefden, eeuwenoud,
onwrikbaar zeker, allen stierven:
nieuwe kwamen en verdwenen,

niets van hen zou overblijven.
Blijft alleen het onafzienbaar
lot beschikkend rad voor ogen,
schaterlachend,
oogverblindend zonnewiel,
de zonnevader.

Blijft alleen de moedermaalstroom
die ons naamloos meesleurt, allen,
kansloos aan elkaar geketend,
keten van voldongen feiten.

II.
In die schoot werd ik ontvangen.
In die schittering geborgen,
daar geboren en getogen
daaruit ben ik uitgebroken.

Om te zien een glimlachverte,
om te gaan een weg van dagen
naar een plaats van nieuwgeboorte
en geen dag mijn leven zeker.

Tastend naar wie met mij gaande
(als een kind mij nagegeven,
als ontelbaar licht van sterren)
mij zal richten, mens op aarde.

Die mij riep uit mijn ellende,
die mij zaait om vrucht te dragen,
die mij roept om niet te vrezen:
mij geschiede naar zijn woord.

Tweede lezing: 2 Koningen 5, 10-18

Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: 'Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.' Kwaad ging Naäman weg. 'Ik had gedacht dat

hij zelf naar buiten zou komen,' zei hij. 'En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?' Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg.

Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: 'Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: "Baad u, en u zult weer rein worden," moet u dat zeker doen.'

Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd.

Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.

Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: 'Er is in de hele wereld geen god, behalve in Israël! Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.'

Maar Elisa antwoordde: 'Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.' En hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef weigeren.

Toen zei Naäman: 'Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee muil-dierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de HEER.

Maar ik hoop dat de HEER mij het volgende zal willen vergeven: ik begeleid mijn vorst altijd als hij naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, en ik buig me dan ook neer in de tempel van Rimmon.

Ik hoop dus dat de HEER het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon.'

Elisa antwoordde: 'Ga in vrede.'

Lied: Tijd van zegen (Naar Prediker)

H.Oosterhuis/H.Heuvelmans

Tijd van vloek en tijd van zegen,
tijd van droogte, tijd van regen,
dag van oogsten, tijd van nood,
tijd van stenen, tijd van brood,
tijd van liefde, nacht van waken,
uur der waarheid, dag der dagen,
toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten, tijd van tranen,
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,
tijd van jagen nu of nooit,
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen, zin vergeten,
nergens blijven, niemand weten.
Tijd van kruipen, angst en spijt,
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft,
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Derde lezing: 2 Koningen 5 19-27

Naäman was nog niet zo lang vertrokken, toen Elisa's knecht Gechazi bedacht: Mijn meester heeft de Arameeër Naäman voor het hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meegebracht te weigeren.
Zo waar de HEER leeft, ik ga hem zo snel mogelijk achterna om iets van hem aan te nemen.

Gechazi ging Naäman achterna, en toen Naäman hem zag komen aanrennen, sprong hij van zijn wagen en snelde hem tegemoet. 'Is alles in orde?' vroeg hij.

'Ja,' antwoordde Gechazi. 'Alleen, mijn meester laat zeggen dat er zojuist twee jongemannen uit het bergland van Efraïm zijn aangekomen, leerlingen van de profetengemeenschap, en hij verzoekt u hun een talent zilver en twee stel kleren te geven.'

'Met alle genoegen,' antwoordde Naäman. 'Neemt u toch twee talent.'

Hij stond erop dat Gechazi het geschenk zou aannemen en hij maakte twee pakketten, met in elk een talent zilver en een stel kleren, en gaf die aan twee van zijn knechten om ze voor Gechazi te dragen.

Toen ze bij de stadswal aankwamen, nam Gechazi de pakketten van hen over en stuurde hij hen weg.

De geschenken verborg hij in huis.

Toen hij zich weer bij zijn meester meldde, vroeg Elisa: 'Waar ben je geweest, Gechazi?' 'Ik? Nergens,' antwoordde hij.

Toen zei Elisa; "Dacht je dat het me ontgaan was dat een zeker iemand van de wagen is gesprongen en jou tegemoet is gesneld? Is dit de juiste tijd voor het aannemen van zilver en kleren, van olijfgaarden en wijngaarden, van schapen en koeien en van slaven en slavinnen?

Moge de huidziekte van Naaman voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan!"

Gechazi verliet zijn meester, zijn huid schilferig en wit als sneeuw.

Overweging

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik wil geloven in een wereld
waar het fijn is om te wonen:
zonder ruzie, zonder verdriet.

Ik wil geloven in een wereld,
waarin iedereen vriendelijk is met elkaar;
een wereld zoals Jezus die beloofd heeft.

Ik wil geloven dat wij samen
die wereld kunnen bouwen:
een groene wereld met bomen en vlinders,
met de zon en met lieve mensen,
die doen zoals Jezus ons voordeed.

Ik wil geloven, dat zijn Geest ons zal helpen
om te worden zoals onschuldige kinderen,
voor wie het eenvoudig is
om vriendelijk te zijn, om te helpen;
om geluk te brengen aan de anderen.
Amen.

Collecte



Stichting De Duif

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel
van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je
vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een
bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een
standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen
inzicht veranderen.*

Hartelijk dank voor je gift.

*Jaarlijks kiest de Duifgemeenschap een
zogenoemd “jaardoel”. Elke 2^e zondag per maand wordt
gecollecteerd voor dit “externe” doel. Dit jaar is het doel de
Stichting Ophikker. Zie ook de achterpagina van dit boekje. Ook
hiervoor geldt: je bijdrage wordt enorm gewaardeerd.*



Jaardoel De Duif

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Lied: Gij die een en eeuwig zijt

H.Oosterhuis / Luc Löwenthal

Gij die een en eeuwig zijt,
ver weg, onbeeldbaar God.
Maar in Uw woord dichtbij, doe ons verstaan.
Keer ons om naar U toe,
keer ons om naar elkaar (3x)

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Het lied "Staan in Licht" bezingt dat we in ons leven altijd op de een of andere manier op zoek zijn naar een ander. Een mens in de buurt of een mens naast je. Leven is voor sommigen ook een zoektocht naar God. Die zoektochten lijken opmerkelijk veel op elkaar. In dit dubbellied staat dat je in je zoektocht naar de ander kunt leren van je zoektocht naar God en omgekeerd. Die zoektocht is niet eenvoudig, duurt een leven lang. Het lied eindigt met een belofte, een visioen: we zullen 'staan in licht'.

Lied (Staan in licht)

H.Oosterhuis / A.Oomen

I.
Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij-
kant en overkant, woord, weerwoord, tij en tegentij.
Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot
staan in morgenlicht, onstuitbaar vrij,
zo licht als Hij.

II.

Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij,
kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Leven ternauwernood te harden ik en Gij.
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot
naast u staan in licht, onstuitbaar vrij
zo nieuw als Gij.

Een Onze Vader van de Sioux Indianen

O Grote Geest.

Laat mij wandelen in schoonheid,
mogen mijn ogen de rode en paarse zonsondergang blijven zien.

Laat mijn handen eren, de dingen die u gemaakt heeft.
Laat mijn oren scherp blijven om uw stem te horen.
Laat me de lessen leren die u hebt verborgen
in elk blad en elke steen.

We zijn allen met elkaar verbonden.
Amen.

Activiteiten en informatie

Lied: De vloed van voor de tijd

H.Oosterhuis/R.den Arend

De vloed van voor de tijd
van vóór Gij hebt gesproken,
de nacht van vóór het licht,
de dood van vóór uw Naam.

Wat wilt Gij dat ik ben?
Een wrakhout op de golven?
Wie weet ik dat Gij zijt?
De ark van mijn behoud.

Van vóór de vloed zijt Gij.
Nog eer ik werd geboren
had Gij mijn koers gezet
door deze diepten heen.

En na de vloed komt Gij.
Uw boog staat in de wolken,
uw uitgestrekte arm,
uw hand die ons bevrijdt.

En ooit zal hoog en droog
op gouden fundamenten
uw stad voor eeuwig staan.
En dood zal niet meer zijn.

Zegenbede; Een zegen voor jou, onderweg.....

Dat gezegend is de dag
Als de brug tussen gisteren en morgen.
Dat de levenskracht van voorouders
en de idealen van kinderen
je dragen.

Dat vreugde en verdriet om wat is geweest
En de verwachtingen naar wat komt
je staande houden.

Dat de levenservaring van anderen
En de nabijheid van je geliefden
je inspireren.

Dat je wortelt in de akker
van je leven,
Dat je voorzichtig maar onweerstaanbaar
uitgroeit tot wie
je ten diepste bent.

Dat je leven licht krijgt en uitgroeit
door te snoeien wat verdord is.
Dat je leven nieuwe kansen krijgt
Door wat vergroeid is weer om te buigen.

We vragen om de zegen om te leven in verbondenheid
met wie je voorgingen en na je komen,
met je geliefden die net als jij onder weg zijn.

Leef in verbondenheid met je ziel
en luister naar de stem van je stilte.

We vragen om de zegen
om verder te gaan op jouw weg.
Dat de vrede jou mag vergezellen
en allen die bij je horen.

Amen.



De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe
Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Na de viering ben je van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek!

De foto op de cover van dit boekje is van
© Moniek Spaans; www.moniekspaans.nl

Moniek is beeldend kunstenaar, schrijver, zinsbegoochelaar,
woordwellusteling en *last but not least* waarnemer en fotograaf.

De Duif kreeg welwillend toestemming van Moniek Spaans om
eenmalig de foto te gebruiken voor het liturgieboekje van
11 februari 2024, waarvoor onze hartelijke dank.

Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10:30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
18 februari	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom
25 februari	Nog niet bekend	In de Duif en via Zoom
3 maart	Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom
10 Maart	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono. Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden. Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de Stichting Opkikker. Deze Stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig ziek (jong) gezinslid. Dit door middel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft. Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck en Hortense Ghijs. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Prinsengracht 756, Amsterdam

Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net