

van Pasen naar Pinksteren De Kracht van de Gemeenschap hoe ondersteunen we elkaar

Na Pasen beseffende leerlingen van Jezus dat zij het zélf zijn die de beweging verder dienen vorm te geven. In de 7 weken tot Pinksteren dringt dit besef in hen door en verzamelen zij hun lef. En dan springt hun hart op, het vuur daalt neer, ze gaan ervoor.

Na 50 jaar De Duif vragen wij ons af:
Wat maakt een gemeenschap tot een boeiende gemeenschap?
Waarom sluit je je bij de ene community aan en bij de andere niet?
Wat maakt het interessant voor jou, wat boeit je?
Wat heb jij nodig in een gemeenschap om te ontvangen en om te kunnen geven? Hoe sta jij op tot een nieuw geïnspireerd leven?



Gerd Altmann, Pixabay

Dit soort vragen nemen we mee in de serie 'De Kracht van de Gemeenschap,' in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Voor we starten met de serie vieren we in de Goede week:

28 maart - **Witte Donderdag** – *We halen het beste in elkaar naar boven* – gemeenschappelijk eten en vieren bij Duifleden thuis, met zoomverbinding met elkaar. We zoeken adressen waar we kunnen samenkomen, ieder neemt iets te eten mee. Start 18.00 uur. Geef je op als gastvrouw of gastheer of als deelnemer bij Catrinus Mak, als je mee wilt doen! klophart@telfort.nl

29 maart - **Goede Vrijdag** – *Verdreven en ontheemd* – gemeenschappelijke meditatieve wandeling van Duifgangers en Dominicusgangers. We starten bij De Duif en lopen naar De Dominicus waar we deelnemen aan de stille viering om 19.30 uur olv Janneke Stegeman. Start: 18.15 uur bij De Duif. Contact: Diana Vernooij: vernooijdiana@gmail.com

31 maart – **Pasen** – Noud-Lodewijk van Poppel – *Dan zal ik leven! Dan zullen wij leven!*

Maria en de apostelen waren bevangen door doodsangst. Ze komen na Pasen tot bewustzijn. Ze houden elkaar vast en vormen een gemeenschap, samen staan ze sterk! Hoe kunnen wij dit als bron van inspiratie inzetten in onze Duifgemeenschap?

7 april - Catrinus Mak – *Moderne monniken die hartskwaliteiten voeden*
Wat kunnen we leren van de leden van de internationale Ren Xue gemeenschap die dagelijks oefenen om Vertrouwen, Openheid, Liefde, Dankbaarheid en Eerbied te versterken in hun leven?

14 april – Natasja Bakker – *Ik heb je nodig*
Hoe maak je gebruik van de kracht van de gemeenschap? We hebben elkaar nodig. Wat mag jij ontvangen en wat heb je te bieden om samen sterk te staan?

21 april – Henk Kemper- *Hoe kun je in Godsnaam verder*
Als je wereld wankelt en je weet het niet meer, is het dan mogelijk om in Godsvertrouwen de draad op te pakken. Wie of wat heb je dan nodig? Wat kun jij geven?

28 april – Noud Lodewijk – *Een vruchtbare beweging*
Door ons steeds weer te verbinden met de levensweg van Jezus, komen we tot bloei en dragen we vrucht. Hoe kunnen wij als Duifgemeenschap een vruchtbare beweging zijn? Welke concrete daden vragen verbinding van jou?

5 mei – Diana Vernooij – *Bezit een schat in de hemel – over collectief eigendom*
De eerste volgelingen deelden bezit en leefden eendrachtig samen. Hoe kunnen wij samenwonen en eigendom delen in onze tijd?

12 mei – Jan Meijer – *Als Pasen en Pinksteren*
Opstaan zoals met Pasen, geïnspireerd door Pinksteren. Het kan op één dag. Het kan altijd. Op iedere dag. Doen alsof Pasen en Pinksteren wel op één dag vallen.

19 mei – **Pinksteren** – Bert van der Meer – *De Kracht van de Gemeenschap*
Met Pinksteren beseffen we onze kracht: ons hart springt op, het vuur daalt neer, we gaan ervoor.

Stichting De Duif
Prinsengracht 756 Amsterdam
www.deduif.net

