

## Over Witte Donderdag: Seidermaaltijd 2024

Graag opgeven per mail als je mee wil doen.

**Thema:** Het beste in elkaar naar boven halen. Welke kwaliteiten dragen je/ons door een crisis heen?

**Contact:** Catrinus Mak, klophart@telfort.nl . graag uiterlijk zondag 23 maart.

Op **donderdag 28 maart** kun je meedoen aan de Seidermaaltijd. Deze zal net als vorig jaar bij mensen thuis plaats vinden, in groepjes van 4 tot 6 personen. Via Zoom zijn de groepjes met elkaar verbonden en er is een eenvoudige liturgie.

Je kunt je op 2 manier opgeven: Als gastheer/gastvrouw en deelnemer de seidermaaltijd, of uitsluitend als deelnemer.

We starten gezamenlijk om 19.00 uur via zoom en gaan daarna los van elkaar verder.

Er zijn liturgie boekjes met een paar liederen, lezing en gebed. Daarin ook suggesties met waarover te spreken en een lied, een gebed en dergelijke, waar je zonder zoom eenvoudig mee verder kunt.

Voorts krijg je een paar gespreksvragen mee, als suggestie voor het tafelgesprek.

Voor de maaltijd zelf stem je onderling af wie wat meeneemt en wat de gastheer of gastvrouw verzorgt.

## Goede Vrijdag 2024: Sprakeloos

Stiltewandeling van De Duif naar De Dominicuskerk

**Contact:** [vernooijdiana@gmail.com](mailto:vernooijdiana@gmail.com)



Foto Pixabay

Sprakeloos zijn we als we beseffen wat er gaande is in de wereld. Lijden, oorlog, onrecht, catastrofes – het aanzien van wat er gaande is: het slaat ons stil. Kunnen wij stil zijn en betrokken blijven, zonder dicht te slaan of direct in de actie te willen gaan?

We lopen op Goede Vrijdag 29 maart 2024 een stiltewandeling van kerk naar kerk – van De Duif naar de Dominicus, onder leiding van **Diana Vernooij**, voorganger De Duif. We sluiten aan bij de viering in de Dominicuskerk waar **Janneke Stegeman** voorganger zal zijn. De wandeling en de viering zijn een oefening in het erbij blijven en durven zien hoe het duister bestaat. Wat kan stilte bijdragen aan onze warme betrokkenheid bij lijden?

We starten de wandeling om 18.45 uur vóór oecumenische basisgemeente De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam. We lopen een weg langs sprakeloze plekken, en zoeken een paar woorden om het lijden aan te duiden. We sluiten voor 20.00 uur aan bij de viering in de Dominicuskerk.

Iedereen die wil meelopen is welkom.