

## Dagthema: 'Wat als...'

### Overweging op zondag 18 februari

#### Voorganger: Natasja Bakker

*"... We zijn al 50 jaar op weg met elkaar en we gaan door.  
Niet omdat het om ons gaat, maar omdat het gaat om Gods liefde  
die we willen laten doorklinken in wat we hier samen doen.  
Niet alleen op zondag maar iedere dag van de week ..."*

#### Orde van dienst

Openingsgebed

Lied: Boek jij bent geleefd

*H. Oosterhuis/ A. Oomen*

Welkom en inleiding

Delf mijn gezicht op

*Huub Oosterhuis/ Bernard Huijbers*

Eerste lezing: Exodus 3:7-22

Wat als ik struikel

*Video Matthijn Buwalda*

<https://youtu.be/ApCS8Ps8vS8>

Tweede lezing: Exodus 4:1-17

Altijd aanwezige

*Simone Huisman/ Tom Löwental*

Derde lezing: Matteüs 4:1-11

Overweging

Piano: Herfstlied, oktober op. 37, nr.10

Geloofsbelijdenis

Lied: Licht en stem

*Huub Oosterhuis / Antoine Oomen*

Intenties

Dienst van de tafel

Moge ons voor waar verschijnen

*Huub Oosterhuis/Tom Löwental*

Breken en delen

Sprong in het diepe

*Matthijn Buwalda*

<https://youtu.be/syG2Kjxfp3w?si=JFVm2yIE99nPALhL>

Mededelingen

Slotlied: Die mij droeg

*Huub Oosterhuis/Tom Löwental*

Zegenbede



[Boekje met volledige orde van dienst](#)

## Welkom en inleiding

Welkom deze ochtend in De Duif. De eerste zondag in de 40 dagen tijd.

Vandaag heeft het koor vrij maar gelukkig staan er mooie liederen van het koor op cd dus kunnen we op die manier meezingen met het koor.

Het thema van vandaag is Wat als... Iedereen maakt het wel eens mee. Een moment waarop je moet kiezen. Of een moment waarop je voor iets gevraagd wordt. Het kan zijn dat je twijfelt. Twijfelen of je het wel moet doen omdat je het al zo druk hebt, twijfelen of je het wel kan. Stel je voor dat je begint en het lukt je toch niet om die nieuwe taak te volbrengen...

Twijfel kan verlamvend werken maar het heeft ook iets goeds in zich. Het is goed om je keuze af te wegen, vandaar ook de weegschaal op de voorkant van het boekje. De kunst is om balans te houden.

We lezen deze 1e zondag van de 40 dagentijd het verhaal van Jezus' 40 dagen in de woestijn. Een beproeving die hij heeft doorstaan ondanks de verleidingen die op zijn pad kwamen.

Daarnaast heb ik het verhaal van Mozes gezet op het moment dat God hem vraagt om de Israëlieten te bevrijden uit Egypte. Ik denk twee verhalen die prima in het thema passen. Maar dat horen jullie later in de overweging. Voor nu wens ik ons een fijne viering.

**Het lied 'Delf mijn gezicht op'** kunnen we nu luisteren en uiteraard ook meezingen.

## Overweging

We zien Jezus in een woestijn, alleen. Nadat hij is gedoopt in de Jordaan is hij door de geest meegevoerd naar de woestijn. Met het doel beproefd te worden. Waar staat hij als het er echt op aankomt? Een tijd van terugtrekken en vasten volgt

En al gauw verschijnt daar de duivel in hoogst eigen persoon. Op het moment dat de honger toeslaat komt de duivel opduiken. En hij speelt in op de toestand waarin Jezus zich bevindt. Zeg, ik begrijp dat je honger hebt maar jij bent de geroepen zoon van God. Zie je die steen, die heeft al een beetje de vorm van een brood. Laat gewoon zien dat je God bent en verander de stenen in brood. Je hebt dan te eten en je laat je almacht zien... Dat is toch geweldig dat je dat kan? Je hoeft helemaal geen honger te leiden. God heeft je alles gegeven. Ook de macht om stenen in brood te veranderen.

Maar Jezus gaat er niet op in maar antwoord: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God".

## Spring naar beneden

Dan komt de volgende beproeving. De duivel neemt Jezus mee naar de heilige stad en zet hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zegt tegen hem: Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Met andere woorden laat zien dat je Gods zoon bent. De Engelen zullen je op handen dragen staat toch geschreven zegt de duivel. Klinkt best logisch toch. Het is de manier om te laten zien dat je echt Gods zoon bent. Niemand zal aan je twijfelen als je zo een val overleeft. Maar toch zegt Jezus alleen maar Er staat geschreven: "Stel de Eeuwige, uw God, niet op de proef." Ja God kan ons behoeden voor



kwaad en onrecht maar het is niet zo dat Hij een oppas is voor iedereen. Er wordt verwacht dat je ook zelf nadenkt over wat je doet.

Een de laatste beproeving waar Jezus mee te maken krijgt is dat hij vanaf een hoge berg de hele aarde kan overzien. En hij zegt aan Jezus dat als die voor hem neervalt en hem aanbidt hij dit allemaal krijgt van De Duivel. Want is Jezus niet gekomen om de wereld voor zich te winnen. Een wereld waar nu de duivel nog macht heeft. Een keer buigen, de duivel trekt zich terug en alles is van Jezus. Hij heeft alle macht. Maar Jezus doorziet het. Hij wordt dan zelf de duivel. Dus zijn antwoord is weer uit Gods woord 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Eeuwige, uw God, vereer alleen hem."

### Begrip van de Torah

Het mooie van het verhaal is dat Jezus heel goed doorheeft wat De Duivel doet. En dat komt omdat hij de teksten uit de Torah niet alleen kent maar ze ook begrijpt. Gods woorden zijn niet zomaar woorden, het zijn levenslessen waar je op kan vertrouwen.

Als we kijken naar het verhaal van Mozes dan zie je een man die geroepen wordt door God maar die twijfelt. Kan ik dit wel. Egypte is machtig en groot en hoe moet ik ons volk bevrijden.

Als eerste komt hij met het excuus dat hij het niet kan, naar de farao gaan en het volk uit Egypte weghalen. Maar God is niet onder de indruk. Hij zegt gewoon duidelijk wat Mozes moet doen. De Israëliische leiders verzamelen, vertellen dat God het volk wil bevrijden en dan samen met de leiders naar de Farao gaan om die te zeggen dat de Israëliërs hun eigen God willen vereren in de woestijn.

Maar Mozes is bang en zegt: De leiders van Israël gaan me niet geloven. Maar daar heeft God al rekening mee gehouden. Hij laat Mozes zien hoe hij een stok in een slang kan veranderen door deze op de grond te gooien en als Mozes de slag oppakt wordt het weer een stok.

En voor de zekerheid als de Israëlieten Mozes niet meteen geloven kan Mozes nog laten zien hoe God zijn hand ziek kan maken en genezen. En mocht dat ook niet voldoende zijn dan kan Mozes tonen hoe water uit de rivier de Nijl door God in bloed wordt veranderd.

### Stuur liever maar iemand anders

Mozes twijfelt nog steeds en zegt dat hij niet goed kan spreken. God legt uit dat hij hem de woorden zal geven, maar Mozes zegt, nou stuur toch maar liever iemand anders. Dan is God er wel klaar mee en wordt boos. Hij zegt, je neemt je broer Aaron mee, jij hebt de leiding en je broer zal namens jou spreken. En je neemt je stok mee, want daarmee moet je wonderen doen.

En we weten hoe het verder gaat. Mozes doet wat van hem wordt gevraagd.

Maar op welke manier hebben wij wat aan deze verhalen?

Ik denk dat beide verhalen als eerste laten zien dat moeilijke zaken bij het leven horen. En dan kan het soms goed zijn om net zoals Mozes je bedenkingen te hebben. Hij had dit niet gekund zonder God en het duurde even voor hij door had dat God hem zou helpen

Jezus had net gehoord dat God hem riep als enige zoon. Ook zijn geloof werd op de proef gesteld. Maar dan op een heel andere manier. Hij kon zijn macht als zoon van God volop laten zien vanaf het begin. Dat zou hem alle eer en aanbidding van mensen opleveren. Maar Jezus weerstond die verleiding. Zijn taak was niet om almachtige God te spelen, zijn taak was om mensen te laten zien dat als je op God vertrouwt het altijd goed komt. En daarmee is niet ineens alle ellende weg, het is ook niet zo dat je geen moeilijkheden meer op je pad krijgt, maar door de beproevingen heen leer je wie God werkelijk is. Dat Hij ons beschermt steunt en door moeilijkheden heen helpt. Dat is het wonder waar we op mogen vertrouwen. En dat is denk ik ook het wonder wat wij als Duiven allemaal kennen.

### 50 jaar op weg

We zijn al 50 jaar op weg met elkaar en we gaan door. Niet omdat het om ons gaat, maar omdat het gaat om Gods liefde die we willen laten doorklinken in wat we hier samen doen. Niet alleen op zondag maar iedere dag van de week door gemeenschap te zijn en oog te hebben voor onze medemensen. En ook al zullen we soms twijfelen, we kunnen door samen en kijkend naar de weg die Jezus ons voorleefde

Moge het zo zijn!

### **Intenties en afsluitend een gebed** (Ds. Marleen Blootens)

God,

fluister het tot mij;  
in de stilte van de dag,  
in het piekeren in de nacht,  
in de stappen die ik zet,  
dat U met mij op weg bent.

Fluister het mij in,  
als de twijfel mij overvalt,  
als cynisme mijn geloof verjaagt,  
als alles zinloos lijkt,  
dat U mij niet loslaat.

Fluister tot mij,  
vriendelijk en beslist,  
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten,  
als daglicht om mij heen zult zijn,  
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.

Amen

## **Breken en delen**

Tijdens het laatste avondmaal nam Jezus een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. 'Neem dit,' zei Hij, 'en eet het op, want dit is mijn lichaam.' Daarna nam Hij een beker wijn, dankte God ervoor en gaf die aan hen. 'Drink er allemaal uit,' zei Hij. 'Dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Iedere zondag breken wij het brood en drinken wijn met elkaar ter nagedachtenis aan Hem en om ons verbonden te weten met God. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer. Wie je ook bent of waar je ook vandaan komt, wees welkom want alles staat gereed.

## **Zegenbede**

De Here zegene u en behoede u;  
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;  
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.  
In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest  
Amen