

7 april 2024

*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom*



De Bevlogen Gemeenschap, Catrinus Mak

God liefhebben met je hart Met elkaar?

*Hoe de gemeenschap hartskwaliteiten kan versterken
De kracht van de gemeenschap*



Voorganger: Catrinus Mak
Lector: Noud-Lodewijk van Poppel
Piano: Irina Ursu-Antonova

Openingsgebed

Hans Andreus

Gelukkig dat het licht bestaat
Dat het met ons doet en laat
Dat ik er vandaan kom
Van dat licht of hoe het heet

Lied aan het Licht

H.Oosterhuis/A.Oomen

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan,
koud, één voor één en ongeborgten,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Welkom en inleiding

Van harte welkom in de Duif, een oecumenische basisgemeenschap van bewogen en bevlogen mensen.

Vandaag is het beloken Pasen. Hoe brengen we Pasen verder, het feest van de opstanding? Hoe doen we dat met elkaar? Daar gaat het in onze serie vieringen over na Pasen. De kracht van de gemeenschap.

Als geloven veel te maken heeft met liefhebben, wat is dat dan? En hoe doe je dat als gemeenschap? Hoe maak je elkaar krachtig? Daar gaat het vandaag over en we kijken bij de burens, de Ren Xue beweging. Dit Chinese woord Ren Xue betekent kortweg menskunde, een humanitaire wetenschap, maar dan wel spiritueel. Die kunde bevat niet alleen een mens en levensbeschouwing, maar je doet aan meditatie, qigong – een soort yoga – en aan reflectie. Dit alles om de kwaliteit van leven en de samenleving te verhogen.

Behalve dat de Ren Xue een leer is, is het ook een community. Zelf ben ik actief lid van die beweging en ben ook leraar.

Het thema van vandaag is liefhebben. De Ren Xue koppelt 5 begrippen aan dat liefhebben: Vertrouwen, openheid, liefde, dankbaarheid en ontzag.

De bijbel verhalen gebruik ik vandaag als schering en de Ren Xue als inslag. De begrippen vertrouwen en ontzag ga ik wat uitdiepen. Daarnaast aandacht voor het begrip gemeenschap.

In Genesis gaat het om vertrouwen van Abraham, in Marcus gaat het om de gemeenschap der heiligen en bij Handeling lezen we het wonderbaarlijke verhaal van de bekering van Paulus. Hetgeen veel zegt over ontzag.

Noud Lodewijk en ik wensen u allen een mooie viering.

Gebed

God, laten we om te beginnen om stil te staan bij de plek waar we nu zijn. Uw huis, ooit als schuilkerk gebouwd. In het meer recente verleden plek voor vluchtelingen. Vandaag een plek om op adem te komen.

U die luistert naar wat in ons harten omgaat. Laten we stil zijn.

Moge iedereen in zijn hart een toevluchtsoord vinden en zich veilig voelen.

Moge iedereen in zijn hart vertrouwen, openheid, liefde, dankbaarheid en waar respect voelen.

Moge iedereen in zijn hart gaan om prachtig helder licht te zien.

Wens de wereldvrede en harmonie toe.

Lied: Om Vrede

H.Oosterhuis / A.Oomen

Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. (2x)

Veel te laat heb ik jou lief gekregen.
Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende, blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij is.

Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. (2x)

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heen gebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.

Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou.
Mij, lichtgeraakte heb jij doen ontbranden,
en nu brand ik lichterlaaie naar jou toe,
om vrede.

Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. (2x)

Eerste lezing: Genesis 15:1-7

Niet lang daarna richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: 'Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn.' 'HEER, mijn God,' antwoordde Abram, 'wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.' Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: 'Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.' Daarop leidde Hij Abram naar buiten. 'Kijk eens naar de hemel,' zei Hij, 'en tel de sterren, als je dat kunt.' En Hij verzekerde hem: 'Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.' Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid.

Tweede lezing: Marcus 9:2-8

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn kleren gingen helderwit glanzen, zo wit als geen enkele wolwater op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk, die hen overdekte, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!' Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

Lied: Vriend

H.Oosterhuis / A.Oomen

Alles ontgrenzende
alles doordringende ruimte,
vrijheid, scheppende vrijheid.
Onbegonnen begin,
hier nu nieuw beginnende.

Roekeloos denk ik jou,
haveloos roept mijn verstand jou,
oorsprong van mijn geweten.
Ondoordringbare nacht,
niet hier, woest en leeg ben je.
Zwijgende. Meegaande voetstappen,
schaduw van schouders.

Ogen, zoekende ogen.
Ongemaskerde vriend,
hoe hier nu verschijn je me.

Derde Lezing Handelingen 9:1-19a

Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: 'Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?' Hij vroeg: 'Wie bent U, Heer?' Het antwoord was: 'Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.' De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: 'Ananias!' Hij antwoordde: 'Ik luister, Heer.' Daarop zei de Heer: 'Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.' Ananias antwoordde: 'Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.' Maar de Heer zei: 'Ga, want hij is het instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.' Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: 'Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.' Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.

Overweging

Lieve mensen,

Leven heeft iets magisch. Zo kun je je opnieuw verwonderen over het groen en de bloesems aan de bomen in de lente. Maar wat is nu de kracht hierachter, hoe kan dit allemaal?

De Ren Xue gemeenschap leert je daar iets meer van te begrijpen en ervaren.

Als leraar mediteer en oefen ik vaak met anderen.

We zingen hier vaak het lied, die mij droeg op adelaarsvleugels. De Ren Xue gemeenschap is een soort adelaar, die je op vleugels draagt en je leert vliegen. Zoals je dat van bevlogen mensen kunt leren in het christelijk geloof, zo heb ik dat ook in die gemeenschap en van de oprichter daarvan geleerd.

Op het schilderijtje voorop het boekje heb ik getracht uitdrukking te geven aan die magie. Mensen, in hun eigen kleur en vorm, dansend in een kring. Geïnspireerd door iets magisch, de geest in een soort vuurvlam boven hun hoofd, iets dat stroomt en licht geeft. En ze inspireren elkaar.

In vertrouwen je netwerk verlaten

Yuan Tze is de oprichter van de Ren Xue beweging. Als Qigong leraar werden hem in China steeds meer beperkingen opgelegd en hij vluchtte naar Nieuw-Zeeland. Hij moest daar opnieuw beginnen, sprak alleen chinees, in een vreemd land. Zonder netwerk.

Abram, zo lezen we in Genesis, trok weg uit Ur der Chaldeeën en ging ook een onbekende toekomst tegemoet. Eigenlijk was het compleet onlogisch dat Abram wegtrok. Hij had geen kinderen was evenals zijn vrouw Sarah bejaard, dus wat was zijn toekomst? Wie moest er op zijn oude dag voor hem gaan zorgen? En dan toch je hele netwerk achter je laten? Het kantelpunt kwam in de dialoog met de Eeuwige. God liet hem naar de sterren kijken en elders wordt hem gevraagd het aantal zandkorrels op de stranden van de zee te tellen. Zo rijk zal het aantal nakomelingen van je zijn!

Vertrouwen is hier het sleutelwoord. Later lees je in Genesis dat de naam Abram verandert in Abraham, als God en hij een verbond sluiten. Als dat vertrouwen wordt bezegeld met de belofte van God dat hij vader wordt van zeer vele volkeren.

In het gebed hebben we zojuist gebeden om de 5 kwaliteiten van het hart: Vertrouwen, openheid, liefde, dankbaarheid en waar respect. Yuan Tze ontdekte dat onvoorwaardelijk vertrouwen een onmisbare kwaliteit is voor kwaliteit van leven. Geen roekeloos vertrouwen, alles komt toch wel goed, wat we ook doen. Maar een diepgeworteld vertrouwen in de wijsheid van het Universum, dat de juiste dingen gebeuren. Huub Oosterhuis verwoordt dit mooi: Van u is de toekomst, kome wat komt.

In de toekomst zal niet altijd gebeuren wat jij of wat wij willen. Maar de Eeuwige heeft een verbond gesloten, ook met ons, en zal naast ons blijven staan. De omgang met de altijd aanwezige hoeft nooit op te houden, de meningsuiting blijft vrij, of beter geformuleerd nog, we kunnen ons toevertrouwen aan de Eeuwige, telkens opnieuw. En dat is volgens mij ook nog wederzijds en ja, het kan ons ook inspireren ons aan elkaar toe te vertrouwen in onze gemeenschap.

Verbinding met het totaal

Een tweede belangrijke is de verbinding met het totaal. In de Qigong word je steeds weer uitgenodigd je met de hemel te verbinden, met de aarde, ja met de hele mensheid en het hele universum. Abram kijkt naar de sterren. En als we naar het verhaal van Marcus kijken, dan zien we ook een soort verbinding met het totaal. Daar op die berg, het lijkt wel een gemeenschap van heiligen. Mozes, die geroepen door God, het volk Israël uit het slavenhuis bevrijd en Elia, die de op geld en macht beluste koningen van Israël in hun hemd zet.

Yuan Tze zegt dat de mensen op grond van hun instincten en overlevingsgedragingen in staat zichzelf, anderen en de hele schepping te schaden door hun manier van leven.

Je kunt niet zomaar in je eentje leven, je bent onderdeel van een totaal.

Elke meditatie of oefening begint ermee, dat jij een verbinding tussen jou zelf en het universum legt. En vaak ook met alle harten van alle mensen. Dat de microwereld van jou verbonden is met de macrowereld.

Je leeft dus in een totaal en kunt je telkens weer vernieuwen, zoals Noud-Lodewijk vorige week al zei, vanuit het idee van religie. Opnieuw en opnieuw verbinden.

(Als alle mensen in de wereld op even grote voet als Nederlanders zouden leven, zouden alle grondstoffen en energie snel op zijn. We gebruiken 4 keer zoveel als eigenlijk zou moeten.

Een andere leraar vertelde mij: het gaat erom dat je geschiedenis maakt. De mensen, de samenleving, kunnen met elkaar soms enorm onmenselijk worden. Veel geweld, enorm veel egoïsme, hang naar macht en overconsumptie. Maar de Eeuwige beoogt een heilsgeschiedenis met de hele mensheid. Jezus en de profeten hielpen daarbij, probeer je ook door hen te laten inspireren en te bemoedigen).

Saulus tot staan gebracht

Dan komen we als laatste bij het verhaal van Saulus. Zoals er heden ten dage op terroristen wordt gejaagd, zo joeg Saulus op jonge Christenen. Maar hij wordt als door het licht tot staan gebracht voor de poort van Damascus.

5 Jaar geleden was ik voor het eerst een week voor een retraite bij Yuan Tze in Zweden. Daar had ik ook een soort mirakel van licht. Ik ga niet in detail treden, maar elke dag opnieuw kwamen er beelden van licht indringend binnen. Het voelde geleidelijk als een enorme schat, waar ik eerst stomverbaasd over was.

Maar ook geraakt. Wat een grootsheid.

Ik weet nu nog zekerder en ben ik nog gelukkiger dat het licht bestaat.

Die Ren Xue gemeenschap heeft me geleerd het licht te hanteren. Geleerd door dagelijkse meditatie in een groep, maandenlang, om dat licht van DAO, van de bron van leven, binnen te laten komen en je ermee te verenigen.

Dat sterke licht, dat zo af en toe in ons door kan dringen, nodigt uit tot waar respect en ontzag. Voor de grootsheid van God, van het Universum, de non stop stromende oerbron van leven, liefde, vertrouwen, dankbaarheid. De diepe magie van leven.

Ervaring van kracht van de gemeenschap

Tot slot een oefening voor hier en nu in onze gemeenschap. Ik wil simpelweg een oefening doen met jullie als individu en groep. Het is heel eenvoudig en niet al te spannend lijkt me. Wel bijzonder. Het kan je iets bijzonders laten ervaren van de kracht van de gemeenschap.

Ga eens na, waar houdt het jij op en waar wordt het niet jij, algemeen? Strijk over arm, voel waar je huid zit. Daarbinnen ben jij, daarbuiten is het algemene ruimte. Nou, zal iemand zeggen, je vergeet iets als persoonlijke levenssfeer. Oké ga maar bij jezelf voelen, waar zit die? 10 cm van je lichaam of 50 cm of nog verder?

En nu nodig ik je uit om een kleine reis te maken, je legt je hand met palmen naar buiten tegen je flank. En dan ga je langzaam naar de grens van die levenssfeer en breek je door om de ander te ontmoeten.

Voel de hand van die ander. Sta daar even bij stil en verbreek van weer het contact. En voel hoe deze korte reis je beviel.

En als je dadelijk zingt over Jezus als een mens die naast je is, denk dan nog even aan deze oefening. Dat wij zo naast elkaar kunnen komen te staan.

God geve het ons, Amen.

Stilte, gevolgd door pianospel door Irina Antonova

Geloofsbelijdenis

God van het leven,
die vreugde vindt in ieder mens,
je bent zorgzaam en je laat ons niet in de steek.
Ik geloof in je.
Jezus, onze naaste, die mij laat zien wie God is,
je vraagt aan ons om rechttop te staan.
Ik geloof in je.
Heilzame Geest, ik geloof in je.
Je openbaart je op onverwachte momenten
als wijsheid in mensen die weten wat goed is om te doen.
Ik geloof dat jouw kracht zich in mij kan openbaren.
Ik geloof in onze gemeenschap van mensen, die durven zoeken
en durven vieren dat ze jou vinden, God van het leven.

Collecte

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen inzicht veranderen.
Hartelijk dank voor je gift.*



Stichting De Duif

Dienst van de Tafel

Intenties uit het groene boek

Lied: Die naar mens'lijke gewoonte

H.Oosterhuis / B.Huijbers

voorzang:

Die naar mens'lijke gewoonte
met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden
werd geboren, ver van hier,

allen:

die genoemd werd: Jesjoe, Jezus,
zoon van Jozef, zoon van David,
zoon van Jesse, zoon van Juda,
zoon van Jacob, zoon van Abram,
zoon van Adam, zoon van mensen,
die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede,
licht der wereld, weg ten leven,

levend brood en ware wijnstok,
die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken
als een eeuwenoud geheim,
als een wachtwoord doorgegeven,
als een vreemd vertrouwd verhaal,
die een naam in mijn geheugen,
die de stem van mijn geweten,

die mijn waarheid is geworden:
hem gedenk ik hier en noem ik,
als een dode die niet dood is,
als een levende geliefde,
die gekozen heeft te leven
voor de armsten van de armen,
helpman, reisgenoot en broeder
van de allerminste mensen,

die, ten dage dat hij rondging
door de dorpen van zijn landstreek,
mensen aantrok en bezielde,
hen verzoende met elkaar,
die niet steil en ongenaakbaar,
niet hooghartig, als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde,
die zijn leven voor zijn vrienden

voorzang:

prijsgaf, door een vriend verraden,
die, getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand heeft gebeden,
die, van God en mens verlaten
is gestorven als een slaaf,

allen:

die gestrooid is in de akker
als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter
in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden,
die als brood gedeeld wil worden
om in mensen mens te worden,
die, verborgen in zijn god,

onze vrede is geworden,
onze ziel tot rust gekomen,
die ons groet vanuit zijn verte,
die ons aankijkt van dichtbij,
als een kind, een vriend, een ander,

hem gedenk ik hier, hem noem ik
en beveel hem bij je aan,
als je levende geliefde,

voorzang:

als de mens die naast je is.

Nodiging, breken en delen

Ik wil je van harte uitnodigen om deel te nemen aan de maaltijd zoals ingesteld door Jezus, het licht der wereld. Wie je ook bent en wat je ook gelooft, je bent welkom. Welkom om de man van het licht naast je te laten staan, en op je te laten schijnen, zodat jij gaat stralen in jouw kleuren en vormen. Komt nu, want alles staat gereed.

Lied: Soms breekt uw licht

H.Oosterhuis / B.Huijbers

Soms breekt uw licht
in mensen door, onstuitbaar,
zoals een kind geboren wordt.

Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind,
uw koninkrijk, uw licht.

Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd,
geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons die als hij
geboren zijn, eens en voorgoed,
die uit zijn mond
uw naam hebben gehoord,

die moeten leven
in de schaduw van de dood,
die moeten leven
in de schaduw van de dood. Hem achterna. (4x)

Voorbede en intenties uit het groene boek

God we danken u dat we hier bij elkaar zijn.
Wij bidden u voor plekken van rust en bezinning voor mensen.
Dat ze bijkomen van de gekte die soms in onze wereld lijkt rond te razen.

Onze Vader (Armeense versie)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert.
Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met dat van ons.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak los de koorden van fouten,
die ons vastbinden aan het verleden,
zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
want uit U wordt de al werkzame wil geboren.
De levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Activiteiten en agenda

Lied: Geef alle ruimte aan de liefde

J. v. Opbergen / J.v.d.Velde

Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad aan wie ons griede,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit,
zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.
Zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.

Hoe zal een mens ooit overleven?
Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,
denkt niet: 'Hoe zal het morgen zijn?'
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.

Zegenbede

De HERE zegene u en behoede u;
de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!

Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

De overweging van deze viering is na te lezen op onze website: www.deduif.net



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
14 april	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom*
21 april	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom*
28 april	Noud Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom*
5 mei	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom*
12 mei	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom*
19 mei	Pinksteren - Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom*

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

*De zoomcode om de vieringen bij te wonen is: <https://us02web.zoom.us/j/86488212052>

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono. Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden. Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een **collecte** bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig ziek (jong) gezinslid. Dit gebeurt doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het **Solidariteitsfonds** is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per e-mail via het algemene adres.

Periodiek wordt ons blad '**Het Groene Licht**' verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kun je aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder). De redactie behoudt zich het recht voor om al dan niet te plaatsen.

Iedere eerste en derde maandagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een **openbare Liturgievergadering**, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente 'De Duif', Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je ook de meest recente informatie.

E-mail: info@deduif.net