

21 april 2024

Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom

Pixabay.com/Pat Photographies



Gezocht: Herder LHBTIQ+

mits betrouwbaar en betrokken

*Als je wereld wankelt en je weet het niet meer, is het dan mogelijk om in
Godsvertrouwen de draad op te pakken?*

Kun je blijven geloven? In God? In jezelf? In anderen?

Wat heb je nodig en wat niet. Wie heb je nodig en op wie kun je rekenen?

We lezen over Job en over goede en slechte herders.

Op het oog een bijzondere, maar uitdagende combinatie.

Viering in de serie: de kracht van de gemeenschap



Voorganger: Henk Kemper
Lector: Natalie Hakhoff
Piano: Irina Ursu-Antonova

Openingsgebed

Aan God die al wat is, geschapen heeft en leidt,
aan Hem die door ons genoemd mag worden: Vader,
dragen wij in eerbied dit samenzijn op.

Wij delen brood, wij delen wijn,
en wij ontmoeten elkaar in de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingslied:

Jij bent de God die mij gegeven is

H.Oosterhuis/A.Oomen

Jij bent de God die mij gegeven is,
de beker die voor mij ingeschonken staat.
Mijn levenslot rust in jouw hand,
goed land is mij ten deel gevallen.

Jij bent het lot dat mij beschoren is,
mijn schaduw, de engel die mij troost mij kwelt -
laat deze kelk aan mij voorbijgaan, gauw,
ik kan geen mensen drinken.

Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt?
Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en wacht,
een dorstend hert- en ik een lege bron
dorstend naar stromen regen.

Welkom en inleiding

Goedemorgen, mede namens Natalie.

Vandaag lezen over herderschap. Er zijn goede herders en er zijn foute herders. We kennen allemaal het verhaal van Jezus die zegt: "Ik ben de goede herder." Vervolgens noemt hij enkele kenmerken van goed herderschap.

Maar, niet elke herder gedraagt zich als herder naar de normen van Jezus. Dat was in zijn tijd niet en dat is nog steeds niet. Goed herderschap gaat verder dan het alleen maar leiding geven aan een organisatie of een instelling of -bijvoorbeeld- een land.

Volop leed en misverstand

Als alles van een leien dakje gaat dan is de wereld niet zo ingewikkeld. Maar... er is volop leed en er zijn veel misstanden.

Vaak nemen we ons toevlucht tot het grote nationale klagen. Niet dat dat tot een oplossing leidt. Integendeel het polariseert slechts.

Tegelijkertijd is het wel erg menselijk om je beklag te doen, maar niet meteen constructief te zoeken naar een oplossing die je zelf in de hand hebt. De kunst is het om niet te verzinken in lethargie en hulpeloosheid. Maar... niets menselijks is ons vreemd. Klagen, klagen, klagen, ook als je zelf enige verantwoordelijkheid draagt voor jou aangedaan, vermeend onrecht. Ken je dat verhaal van de man die tijdens een bergwandeling - niemand kon hem horen- liep te klagen tegen God dat hij altijd zo behulpzaam was, zo

meelevend en liefdevol. Dat hij nu toch wel eens recht had op een flinke prijs in de staatsloterij. Tot er een bulderende stem zei: “Je moet wel eerst een lot kopen.” Ik bedoel maar: wees je bewust van je eigen aandeel, rol en verantwoordelijkheid. We lezen ook uit het boek Job. Job is misschien wel de man die het heftigst werd geslagen. Die veel bezat, maar die alles en alles verloor; zijn bezit en zelfs zijn gezondheid. Aanvankelijk bleef hij God prijzen, maar er kwam een moment van verzet. Dat hij het niet langer pikt en God ter verantwoording roept. Een gek verhaal. Misschien kan het ons iets leren.

Daarover straks meer. Voor nu: alles staat klaar om de viering te beginnen. De techniek loopt weer als een zonnetje, het koor is klaar om vandaag de prachtigste liederen te zingen. Vandaag gaat alle muziek eigenlijk over de liefde; de liefde die we elkaar als gemeenschap kunnen betonen.

De koffiemachine staat al bijna te pruttelen zodat we straks napraten met een kopje koffie erbij. Natalie en ik wensen ons een inspirerend uur toe.

Laten we eerst een moment stil worden, om ruimte te maken in hoofd en hart. Opdat we openstaan voor dat wat komt.

Lied: Die om mij smeekt

H.Oosterhuis/T.Löwenthal

Refrein (1. koor, 2/3 allen)

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd
zolang ik kon.

Die mij niet, sleurde, niet duwde, maar wenkte,
over uw drempel.

Die de sluier van mijn angst niet scheurde,
maar optilde.

Die met enkel uw stem mij zo vermurwde,
dat ik wilde.

Refrein (1. koor, 2/3 allen)

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd
zolang ik kon.

Ooit door geruchten over U geknecht.

Nu zonder angsten, eindelijk verwacht ik U.

Refrein (1. koor, 2/3 allen)

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd
zolang ik kon.

1e Lezing: Job 30, 9-13; 20-21. Job 38, 1-8. Job 42, 1-3

En nu ben ik het onderwerp van hun spotlied,
het mikpunt van hun lasterpraat.

Van afschuw deinzen ze terug voor mij
en niets weerhoudt hen mij in het gezicht te spuwen.

God rukt mijn tentkoord los, Hij vernedert mij,
en zij overschrijden alle grenzen.

Het gespuis aan mijn rechterhand dringt op,
ze dwingen mij te vluchten,
zetten de aanval in, tot mijn vernietiging.
Mijn weg is versperd – de ondergang komt nader,
en er is niemand die te hulp schiet.

Ik roep U om hulp, maar U antwoordt niet;
ik sta voor U, maar U wilt mij niet zien.
U bent wreed voor mij geworden,
met al uw kracht hebt U zich tegen mij gekeerd.

Gods antwoord aan Job

Toen antwoordde de HEER Job vanuit een storm. Hij zei:

‘Wie is het die mijn besluit bedekt
onder woorden vol onverstand?
Sta op, Job, wapen je;
Ik zal je ondervragen, zeg Mij wat je weet.
Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?
Vertel het Me, als je zoveel weet.
Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?
Wie strekte het meetlint over haar uit?
Waar zijn haar sokkels verankerd,
wie heeft haar hoeksteen gelegd,
terwijl de morgensterren samen jubelden,
de hemelbewoners juichten van vreugde?
En wie sloot de zee af met een deur,
toen ze uit de schoot van de aarde brak?

Nu antwoordde Job de HEER:

‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt
en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is.
Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken?
Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip,
over wonderen, te groot voor mij om te bevatten.

2de lezing: Ezechiël 34,1-6

De slechte herders en de goede herder

De Heer richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de Heer: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.

Lied: Klankresten*H. Oosterhuis / T.P. Oosterhuis*

Klankresten van een onvoltooid verhaal.
Steenlettergrepen,
sporen in woestijnzand.

Lichtwoorden,
ooit ontvangen,
maar van wie?

Hij zal niet slapen,
allerzielen hoeder.

3de Lezing: Johannes 10, 11-16

Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Lied: Zoals die ene roos*Anneke Meijners / Mariëtte Harinck*

Zoals die ene roos,
haar vormen teer gespreid,
zich opricht in de vlagen
van komend herfstgetij,
zo is de liefde.

Zoals dat ene woord,
bij monde van een dwaas,
weerklinkt tegen de leuzen
van hatelijk geraas,
zo is de liefde.

Zoals die ene daad,
met hart en ziel verricht,
het dodelijke duister
beschaamt met weerloos licht,
zo is de liefde.

Overweging

Vandaag lezen we over de narigheid waarin Job wordt gestort. Het is een betrekkelijk bekend verhaal. Job staat voor één en al ellende en verval. “Arm als Job,” luidt het spreekwoord.

Het is een verhaal dat ons iets wil leren, want of het echt heeft plaatsgevonden is de vraag. Maar dat vind ik niet zo boeiend, want zoals gezegd: laten we kijken naar de inhoud van het verhaal. Naar verluidt is het verhaal door Mozes te boek gesteld; het is dus een erg oud verhaal.

Een verhaal van Godsvrucht en het verhaal van speelbal worden in een duivelse weddenschap tussen God en Satan.

Job was een zeer vroom man. In het eerste hoofdstuk van het boek zijn we getuige van een gesprek tussen God en Satan. God is trots op Job omdat hij zo eerlijk en trouw is. Volgens Satan komt dat alleen omdat Job zo rijk is en het hem voor de wind gaat. Hij zegt dat Jobs vroomheid snel zal verdampen als hij alles kwijt zou zijn. Satan stelt God een weddenschap voor: als hij alles van Job mag afpakken, dan zal Job God vast snel vervloeken. Maar God heeft veel vertrouwen in Job.

Daar heeft God aanvankelijk gelijk in, want zelfs als Job ziek wordt, zegt hij niets slechts over God.

Meer rampspoed

Hij heeft enkele vrienden die hem voorhouden dat deze rampspoed zijn eigen schuld is, omdat God straft tot in het zoveelste geslacht. De gangbare opvatting toentertijd. Daar wil Job niet van horen; hij blijft God prijzen. Nog meer rampspoed volgt.

Uiteindelijk wordt het hem toch te veel: hij is dan alles kwijt. Zijn bezit in de vorm van geld en vee is weg, zijn gezondheid is beroerd en zijn kinderen gedood.

Maar dan neemt Job het niet meer. Hij roept God ter verantwoording. God moet maar eens uitleggen waarom hij het Job zo moeilijk maakt. Job heeft niets fout gedaan en verdient deze rampspoed niet, ook al zeggen zijn vrienden dat het allemaal zijn eigen schuld is. Job briest tegen God dat Hij wreed is geworden. Dat hij zijn vroomste mensen in de kou laat staan. Dat zijn lijden onterecht is.

God laat hem uitrazen en keert daarna de rollen om. We komen in een vileine dialoog terecht waarin God zegt: Zo Job, mannetje, jij weet het allemaal zo goed. Zeg me wat jij weet van de zin van alles. Waar was je toen ik de aarde grondvestte. Vertel het me als jij zo veel weet. Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand.

Het is duidelijk dat God Job de oren wast en duidelijk maakt dat God over het grote geheel gaat. En dat rampspoed geen deel uitmaakt van Zijn grote plan. Dat plan gaat immers over een goede schepping, met recht op liefde en zorg voor ieder mens.

Job. Een menselijk boek

Het boek Job is een ongelooflijk menselijk boek. Hoe herkenbaar is het dat we onze nood klagen en zoeken naar excuses, naar antwoorden, naar zingeven aan lijden. Boosheid bij tegenslag herkennen we allemaal. In het boek staan ingewikkelde vragen over lijden en schuld. Ervaringen van mensen die verdriet en ellende meemaken. Het boek zegt niet dat God niet straft. Maar evenmin dat alles straf van God is. Er is misschien ook helemaal geen

verband tussen lijden en schuld. Er is ook lijden zonder schuld. Alleen: we willen altijd alles kunnen verklaren en zin kunnen geven. Alsof de ellende dan achter de rug is. Maar we zullen moeten erkennen dat we niet alle lijden en tegenspoed kunnen verklaren, laat staan oplossen.

Jobs vrienden waren wellicht niet de vrienden die Job nodig had: zij kwamen niet verder dan Job zelf als schuldige aan te wijzen. Daar had Job helemaal niets aan. Dat bracht hem geen steek verder.

Job had eigenlijk iemand nodig die hem steunde, begreep en weer een beetje op weg kon zetten. Daarover gaan de tweede en derde lezing vandaag. Beide lezingen lijken te gaan over hetzelfde: over herderschap. Maar er zit een groot contrast in de lezing van Ezechiël en de lezing van Johannes, die de woorden van Jezus optekende.

Herders die zichzelf weiden

Ezechiël legt de vinger op de zere plek: hij spreekt van foute herders. Foute herders van Israël. Voor de goede orde: het is op dit moment verleidelijk om te denken dat de Staat Israël wordt toegesproken, dat zou op basis van onze actualiteit niet gek zijn, maar dat is niet juist. Hier staat Israël voor het joodse volk. De herders die worden aangesproken zijn herders die alleen zichzelf hebben geweid. Met andere woorden, gasten die erg goed voor zichzelf zorgen. Ze weiden de kudde niet, maar vreten de kaas en gebruiken de wol voor eigen gewin. Zwakke en zieke dieren worden niet verzorgd, verjaagde dieren niet teruggehaald. Alles staat in het teken van eigenbelang. Van macht en rijkdom. Het zijn zeer slechte herders die alleen voor zichzelf zorgen en niet voor de gemeenschap.

Toen ik de tekst las dwaalden mijn gedachten nog even verder naar de actualiteit van de dag. Hoeveel foute wereldleider-herders zijn er. Het lijken er steeds meer te worden. Oorlogen alom, aangejaagd door mannetjes die hun macht aanwenden om hun zin te krijgen ten koste van andere mensen. Of om hun wil op te leggen aan hele bevolkingsgroepen. Met alleen het Midden-Oosten en Oekraïne zijn we er niet; er is nog veel meer oorlog op de wereld. Oorlogen die minder belicht worden, maar die wel degelijk gevoerd worden.

Wat zijn dat voor herders? Volgens mij zijn dat de herders waar Ezechiël het over heeft. Maar Ezechiël heeft het niet alleen over het knechten van mensen, hij heeft het ook over zelfverrijking.

Geen 'Heineken' meer

En ook daar kennen we helaas voorbeelden te over van: als het ondernemersklimaat hier je niet helemaal aanstaat, dan dreig je weg te gaan met de onderneming. Veel werknemers krijgen dan ontslag aangezegd. En als je bezit is gegroeid tot 60 miljard (ik vraag me af of zo'n getal op een bankafschrift past), dan presteer je het om de belastingregels zo met handigheidjes te manipuleren dat je elk jaar 30 miljoen aan je vermogen kunt toevoegen. Voor mij een eclatant voorbeeld van jezelf boven elke wet te wanen. Maar vooral betekent het dat je jezelf, in elk opzicht, buiten de gemeenschap plaatst.

Ik las een ingezonden brief aan de Volkskrant. Er stond: "Geen belasting betalen, dan geen Heineken drinken, want daarmee sponsor je belastingontduiking." Zit wat in.

En dit is pas de financiële invalshoek. Macht kent nog andere manipulaties: Bij verkiezingen roeptoe (ik noem dat bewust even zo) je allerlei beloften. Maar als je uiteindelijk beseft dat dat niet tot de gewenste macht zal leiden, dan zeg je dat je denkgoed in de koelkast zet. Of beter: in de vrieskist, zodat het er na verloop van tijd weer lekker vers uit komt.

Foute afslag

Zijn dit allemaal gedragingen van mensen die een foute afslag hebben genomen? Een afslag die niet naar de weg van de bedoelingen van God leidt? Ik denk dat wel. Ik denk zelfs dat iedereen het diep van binnen weet als hij beslissingen neemt die niet in het belang zijn van andere mensen maar alleen winst voor jezelf opleveren.

Dat brengt ons bij de vraag hoe het dan wel bedoeld is. Daarvoor hebben we gelukkig de derde lezing. Jezus schetst daar het beeld van een goede, zorgzame en betrokken leider. Die de kudde beschermt, die niet op de vlucht slaat en die indien nodig zijn leven geeft. En nog sterker: ook schapen die niet uit de eigen schaapskooi komen kunnen rekenen op bescherming en een veilig onderkomen. Kom er maar om in deze tijd van vluchtelingenstromen. In elk geval schetst Jezus een beeld van liefde en mededogen. Van betrokkenheid en echte aandacht en bescherming.

Als wij een goede herder willen zijn, hoe doe je dat dan in het dagelijkse leven. Het verhaal van Job kan ons leren dat het alleen naar de mond praten en meehuilen met de wolven niet wenselijk is. Daar heeft iemand met een hulpvraag weinig aan.

Dus, hoe gaan wij om met mensen in onze omgeving die het zwaar hebben. Wat moet je doen of juist laten voor iemand die niet weet wat hij wil, wat hij moet doen of laten of wat hij nodig heeft.

Als vriend c.q. hulpverlener schiet je misschien gemakkelijk in een adviesrol. Of dat altijd gewenst is, is de vraag. Want vaak zit de oplossing al in de persoon zelf. Alleen is de oplossing voor de betrokkene nog niet zichtbaar, omdat de focus nog ligt op de teleurstelling en het verdriet. Gedraag je dus liever als iemand die vragen stelt waardoor de persoon zicht krijgt op wat voor hem of haar een echte oplossing is.

Soms voor de wind, soms tegenslag

We vormen samen een gemeenschap; een kudde van mensen die het soms voor de wind gaat en die soms tegenslag ervaart. Kracht is dat we elkaar zien en écht horen. Dat we geen betweterige, ongevraagde adviezen geven, maar liever een luisterend oor bieden, een schouder om op te leunen, twee armen die iemand een tijdje dragen, een zwijger die luistert naar de woorden áchter de woorden. Geen ANWB-bord, maar een medezoeker naar de weg die iemand op dat moment nodig heeft.

Zo kunnen we allemaal soms herder zijn en soms een verloren, verdrietig schaap.

Laten we in deze kudde nieuwsgierige herders zijn. Dat kunnen we allemaal, LHBTIQ+plussers als we zijn.

Laten we luisteren en zoeken en vinden. Dat we ons richten op het goede voor iedereen. Dat we er voor elkaar zijn bij vreugde en overvloed. Maar ook en vooral bij schaarste en verdriet.

Mogen we dat waar kunnen maken.

Muzikaal Intermezzo

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Eeuwige.

Ik geloof dat ik op Hem mag lijken.

Ik geloof in Jezus,

die voor ons geboren, gestorven en verrezen is.

Ik geloof in de bemoedigende kracht van Zijn voorbeeld.

Ik geloof in Zijn altijd aanwezige goedheid voor mij.

Hij houdt mij staande met de handen van anderen,
die mij troosten, steunen en bijstaan.

Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen.

Ik geloof dat er ook altijd mensen zullen zijn,
die naar dat verhaal willen luisteren.

Ik geloof ook, dat de kracht van dit verhaal mensen
bij elkaar brengt en leert inzien wat echte vrijheid is.

Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest,
dat zijn voorbeeld zal inspireren in dit
en het toekomstige leven dat is toegezegd.

Ik geloof in de gemeenschap
die dit geloof wáár probeert te maken.

Samen met Hem en met allen van goede wil
geloof ik in de waarde van mijn leven.

Amen.

Collecte

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel
van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je
vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een
bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een
standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen
inzicht veranderen.*

Hartelijk dank voor je gift.



Stichting De Duif

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.

Tafelgebed: Slechts het brood

Tullio Consalvatico / Bernard Huijbers

Slechts het brood dat wij te eten gaven
zal ons verzadigen.

Slechts de gevangene die wij verlost
zal ons bevrijden.

Slechts het gewaad dat wij wegschonken
zal ons bekleden.

Slechts de zieke die wij bezochten
zal ons genezen.
Slechts het water dat wij te drinken gaven
zal ons verkwikken.
Slechts het woord dat leed verzachtte
zal ons troosten.

Nodiging, breken en delen van brood en wijn

Het teken dat Jezus naliet is een teken van verbond. Ingesteld op de laatste avond van zijn leven. Als we dit teken navolgen, zoals hij vroeg, betekent het dat we in zijn navolging de wereld een goede en veilige plek willen laten zijn. Een plek waar iedereen recht van leven en spreken heeft.

In deze gemeenschap maken we geen onderscheid, want wat telt is onze gelijkgerichtheid om de talenten die je hebt gekregen in te zetten voor elkaar.

Gelukkig ben je als je eet van dit brood.

Als je drinkt van deze wijn.

Gelukkig ben je als je brood en wijn voor elkaar kunt zijn.

Dus kóm, want alles staat gereed. En de zoomers die nu thuis zijn weten we in gedachten bij ons om mee te delen in breken en delen.

Lied: Levend woord *Jannet Delver (naar Hildegard von Bingen)/ Mariëtte Harinck In evangelium*

Woord door klank, door heiligheid aangeraakt
vloeit als purperrood bloed uit de hemel,
dat onderhuids kloppend gaat,
zuurstof geeft,
kiemkracht tot bloesem brengt,
liefde als dauw. (2x)

Nooit houdt het stromen op,
zelfs koude adem
adem van dood
kan dit woord niet weerstaan. (3x)

Gebed bij het thema

Heer,
Leer ons samen door het leven te gaan.
Laat mij een vriend zijn voor wie naast mij is.
Help mij om deze dag het beste te geven van mijzelf.

Wij moeten met elkaar bestaan.
Wij leven met elkaar, maar zijn pas menselijk,
zo menselijk als de man van Nazareth,
wanneer wij willen leven voor elkaar.
U toont uw liefde immers via ons.

Ik geef het toe, ik houd
het al te vaak voor mij alleen,
terwijl hij zei: "ik zal aanwezig zijn
in een begrijpend woord, een lach,
een kus, een hand die helpt,
een schouder die een muur van troost is."

Help mij om deze dag
dit door te geven
als het beste van mijzelf.

Onze Vader

uit het Nieuw Zeelands Liedboek

Eeuwige Geest, Schepper van de aarde,
drager van pijn, gever van leven,
bron van alles wat is en zal zijn,
Vader en Moeder van ons allen,
liefhebbende God, in wie de hemel is,
laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal.

Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan
door de volkeren van deze wereld.
Laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is,
laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen
en moge het komen, uw rijk, hier en nu op aarde.

Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben,
vergeef ons als we elkaar verwonden,
sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking,
bewaars ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is,

Want U regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,
nu en altijd.
Amen.

Activiteiten en informatie voor de komende periode

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

Lied: Ik heb lief de aarde en de mensen

*P.Kerssies/T.Löwenthal
Op. 45 nr 2, Voor Eva*

Ik heb lief de aarde en de mensen,
de Levende mijn God
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand (2x)

Ben van mijn gebeente,
ik fluisterde je naam:
voor liefde ben je gemaakt.
Wijzer dan de goden,

je zal tot inzicht komen:
onderscheid de onmacht van het kwaad.

Mensen worden oud en grijs,
geen god die ons in leven laat.

In pijn en barensgedoe zijn wij geworden,
weten van verlies, rouw, dood en verderf.

Wat is wijsheid op een wereld als deze
waar kinderen sterven, mensen ongelukkig zijn.
Jij schiep verlangen
en dromen en afgrond.
Jij wakkerde ons verlangen aan.

Kom uit je hemel, schep hemel op aarde
doe ons weten van elkaar (2x)

Ik heb lief de aarde en de mensen,
de Levende mijn God,
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand (3x)

Gij Eeuwige

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij Eeuwige, Eerste en Laatste,
Vader, Moeder, God onspreekbaar
boven onze woorden uit.

Zegen uw mensen die hier nu zijn
en alle mensen, waar ook ter wereld.
Doe lichten over ons Uw aangezicht
en geef ons vrede.

Slotwoord en Zegenbede

We zijn aan het einde van de viering gekomen.

We stonden vandaag stil bij de weg die we elkaar kunnen wijzen als we het spoor bijster zijn. Dat vereist dat we onze eigen verantwoordelijkheid niet ontlopen én dat we herders in onze gemeenschap hebben die ons helpen om op de weg te blijven en de weg te vinden als we die kwijt zijn.

Een zakenman die een conferentie moest bijwonen in een afgelegen stad besloot om er een ontspannen uitje van te maken en over de provinciale wegen te rijden in plaats van de snelweg te nemen.

Na een paar uur rijden beseftte hij dat hij hopeloos was verdwaald. Hij zag een boer die het land naast de weg bewerkte, stopte en vroeg de weg. 'Kunt u mij vertellen hoe ver het is naar Chicago?' vroeg hij aan de boer. 'Nou, dat weet ik niet precies,' antwoordde de boer. 'Kunt u mij dan zeggen hoe ver ik van New York ben?' vroeg de zakenman. 'Nou, dat weet ik niet precies,' antwoordde de boer opnieuw. 'Kunt u me dan in ieder geval de vlugste weg naar de snelweg vertellen?' vroeg de zakenman geërgerd. 'Nee, dat weet ik niet precies,'

antwoordde de boer andermaal. ‘U weet eigenlijk niet zoveel, hè?’ floepte de ongeduldige zakenman eruit. ‘Nee, maar ik ben ook niet verdwaald,’ antwoordde de boer bedaard.

Laten we gaan, maar niet voordat we vragen om Gods onmisbare zegen.
De zegenbede die we vandaag zingen.

Allemaal een prachtige week gewenst, een mooie zondag en tot straks bij de koffie.



*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!
Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*

De overweging van deze viering is na te lezen op onze website: www.deduij.net

Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
28 april	Noud Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom*
5 mei	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom*
12 mei	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom*
19 mei	Pinksteren - Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom*
26 mei	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom*
2 juni	Jonne Meij	In de Duif en via Zoom*

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

*De zoomcode om de vieringen bij te wonen is: <https://us02web.zoom.us/j/86488212052>

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono. Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden. Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een **collecte** bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig ziek (jong) gezinslid. Dit gebeurt doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het **Solidariteitsfonds** is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft. Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per e-mail via het algemene adres.

Periodiek wordt ons blad '**Het Groene Licht**' verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kun je aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder). De redactie behoudt zich het recht voor om al dan niet te plaatsen.

Iedere eerste en derde maandagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een **openbare Liturgievergadering**, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente 'De Duif', Utrechtsedwarsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je ook de meest recente informatie.

E-mail: info@deduif.net