

5 mei 2024

*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom*

Pixabay, rechtevrije afbeelding



Bezit een schat in de hemel alles is van iedereen

Viering in de serie “de kracht van de gemeenschap”

Zondag zonder koor, daarom verzetsliederen



Voorganger: Diana Vernooij
Lector: Aafje Sluis

Openingstekst

Pierre-Joseph Proudhon

“Het eigendomsrecht was het begin van alle kwaad op aarde, de eerste schakel in de lange keten van misdaden en ellende die de mensheid sinds zijn ontstaan met zich meesleept.”

Lied: This land is your land

Hertaling Jan Rot

<https://www.youtube.com/watch?v=4klyf7dQfPA>

Dit land is jouw land, dit land is mijn land
van de kop van Friesland tot de rand van Brabant
van het wijze oosten tot het wilde westen
dit land heeft plaats voor jou en mij.

Terwijl ik wandel op de stille heide
langs weidse luchten en groene weiden
denk ik, als iemand hard voorbijrijdt:
dit land heeft plaats voor jou en mij.

Ik zwerf en struikel en ren in rondjes
langs Duitse bunkers en blanke duinen
maar elke meter klinkt die stem blij:
dit land heeft plaats voor jou en mij.

Als de zon dan doorbreekt en ik blijf lopen
tussen open velden en wuivend koren
en de nevel optrekt, laat een koor zich horen:
dit land heeft plaats voor jou en mij.

Toen ik wat later, weer in de randstad
angst en verdriet zag en al die ego's
sloot ik mijn ogen en zocht de echo:
dit land heeft plaats voor jou en mij.

“Dit land is haar land, dit land is zijn land
van de voet van Limburg tot de duin- en zeerand
van het zoete Zeeland tot aan de Nieuweschans
dit land heeft plaats voor jou en mij”

Welkom en inleiding

Goedemorgen lieve mensen, hartelijk welkom hier in de kerk en thuis via zoom. Fijn weer samen te komen.

Het is voorjaarsvakantie en het is bevrijdingsdag. Er is geen koor en er zijn mensen weg. Daarom zitten we in een andere opstelling en dat is even wennen. Maar juist als we met een kleinere groep zijn is het fijn om elkaar aan te kunnen kijken en in deze kring te ervaren dat we samen kerk zijn, voorgangers, zangers, vaste Duiven, nieuwkomers. Welkom!

We zitten midden in de themaserie De Kracht van de Gemeenschap. Tussen Pasen en Pinksteren verzamelden de leerlingen hun moed om tevoorschijn te komen met waar zij in geloofden, om zich uit te spreken. Vanuit de kracht van de gemeenschap die je met anderen vormt, kun jij tevoorschijn komen.

Vandaag wil ik het daarom hebben over gemeenschappelijk eigendom, coöperatief eigendom – omdat ik daar in geloof en met een gemeenschap onderzoek.

Rijkdom en eigendom

Eigendom is diefstal, zei Proudhon, dezelfde man die in onze openingstekst zegt dat eigendom de bron van alle kwaad is. En hij bedoelde privé-eigendom, het je toe-eigenen van land, van mensen, van grondstoffen, van materialen, van huizen en misschien in de toekomst van lucht en zee, en van hemellichamen en ook nog eens van schoonheid en liefde en waarheid. Hoeveel kan tot privé-eigendom omgezet worden en verhandeld? Proudhon ging fel tekeer in de 19e eeuw. Inmiddels zijn wij gewend aan privé-eigendom, want privé-eigendom is allang niet meer het voorrecht van de rijken... toch?

Ik was ontzet toen ik las dat 80% van de Nederlanders, dat is dus 4 van de 5 huishoudens, hoort bij de rijkste 3% van de hele wereldbevolking. Zodra je inkomen meer is dan 2.220 euro schoon in de maand – dan hoor je daarbij. Ik hoor daarbij met mijn lager dan modale inkomen.

En al bezit ik geen koophuis en geen auto meer: ik heb meer eigendommen (behalve dat huis dan) en meer inkomen dan mijn ouders en grootouders hadden op mijn leeftijd. Hoe rechtvaardig is dat? Heb ik echt meer recht op deze luxe dan de 97% van de rest van de wereld?

En als ik daar “nee” op zeg, als ik niet meer recht heb dan de rest van de wereld, wat betekent dat?

We gaan het erover hebben vandaag over die rijkdom en die eigendommen.

Bevrijdingsdag

En omdat we geen koor hebben, heb ik weer bijzondere muziek uitgekozen. Omdat het vandaag bevrijdingsdag is en ook omdat mijn thema aansluit bij verzet tegen een onrechtvaardige wereldorde, koos ik voor verzetsliederen. Het zijn vooral de liederen van de jaren '60 en '70. Ik heb zoveel mogelijk de vertaalde of hertaalde versies in het boekje gezet. Sam Cooke's 'Change is gone come, heb ik nog toegevoegd onder de collecte. Te mooi om niet mee te nemen, alleen al vanwege de beelden die erbij zijn.

Sommige van de liederen heb ik als puber uit volle borst meegezongen, tot ergernis van mijn ouders. We gingen in die jaren voor het eerst maatschappijkritisch kijken naar dat waar mijn ouders hard voor werkten om te bereiken, ons westers consumptiepatroon. Je hoort het terug in de liederen.

Zing alsjeblieft mee als je wilt – het zal ons goed doen als we weer eens onze felheid van stal halen.

Aafje en ik wensen ons allen een fijne viering.

Gebed

Om luisterbereidheid bidden wij
in dit uur rond de Schrift.
Dat wij niet zomaar horen
wat wij willen horen,
maar dat wij horen en verstaan
wat wij nog niet weten
of niet willen weten.
Dat wij uit oude en bekende verhalen
nieuwe schatten van bevrijding delven.
Daarom bidden wij:

Levende God,
maak ons benieuwd, zo schamper als wij zijn;
maak ons vrolijk, zo aangeslagen als wij zijn;
maak ons betrokken, zo eenzelvig als wij zijn;
En bovenal:
maak ons opstandig, zo ingegraven als wij zijn;
maak ons vindbaar voor toekomst,
zo verloren als wij zijn aan de bestaande orde
van ieder-voor-zich en God voor ons allen.

Om luisterbereidheid bidden wij
in dit uur rond de Schrift.

Lied: Er komen andere tijden

<https://www.youtube.com/watch?v=Y-Yuxy4fmOg>

Kom mensen en luister en hou nu je bek,
het water dat komt jullie al tot je nek,
en geef toe dat je nat bent, doorweekt tot je hemd.
Probeer het maar niet te vermijden.
En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt,
want er komen andere tijden.

Kom schrijvers, geleerden, profeten op papier,
de kans komt niet weer, dus kijk maar eens hier.
En zeg nog maar niks, de roulette draait nog door
en de winnaar is niet te bestrijden.
Maar hij die straks wint, is wie gisteren verloor,
want er komen andere tijden.
Komen heren regeerders, partij-jongens kom,
en blijf daar niet hangen en kijk niet zo stom.
Want hij die blijft zeuren is hij die crepeert.
De legers buiten strijden.
Op het slagveld wordt ieder van jullie verteerd,
want er komen andere tijden.

Bob Dylan / Boudewijn de Groot

Kom vaders en moeders, kom hier en hoor toe.
Wij zijn jullie praatjes en wetten zo moe.
Je zoons en je dochters die haten gezag,
je moraal die verveelt ons al tijden.
En vlieg op als de wereld van nu je niet mag,
want er komen andere tijden.

De streep is getrokken, de vloek is gelegd
op alles wat vals is en krom en onecht.
Jullie mooie verleden was bloedig en laks.
Wij zullen die fouten vermijden.
En de man bovenaan is de laagste van straks,
want er komen andere tijden.

Eerste lezing: Handelingen 4, 32-37

Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld

Tweede lezing: Marcus 10, 17-22

Toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel en vroeg: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' Toen zei de man: 'Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.'

Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 'Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef de opbrengst aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom daarna terug en volg Mij.' Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Lied: Imagine

John Lennon, vertaling Ans Bouter

<https://www.youtube.com/watch?v=ugrAo8wEPil>

Een wereld zonder hemel
Geen mens meer naar de hel
Louter blauwe luchten
Zeg angst en schuld vaarwel
Een wereld voor ons allen
Leven met elkaar

Een wereld zonder grenzen
Een streepje op de kaart

Geen mens meer dood te wensen
Geen godsdienst is dat waard
Een wereld voor ons allen
Vrede hier en nu

Denk gerust da's een dromer
Maar de dromers zijn aan bod
Want heus de tijd gaat komen
Dat mijn droom bewaarheid wordt

Een wereld zonder rijkdom
Geen honger, geen geweld
De hebzucht overwonnen
Het gaat om meer dan geld
Een wereld voor ons allen
Delen al het moois

Denk gerust da's een dromer
Maar de dromers zijn aan bod
Want heus de tijd gaat komen
Dat mijn droom bewaarheid wordt

Overweging

In het boeddhisme leren we dat vrijgevigheid, de allereerste en de allerbelangrijkste deugd is. Geven van wat je hebt aan wie het nodig hebben. Belangrijker dan mediteren of bidden, dan rechtvaardigheid of vrijheid, is het om van je rijkdom te delen, om open handen en een open hart te hebben.

En de teksten uit het Nieuwe Testament die we lezen zeggen hetzelfde: in de eerste jaren van de Jezusbeweging “leed niemand onder hen gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.” Precies zoals Jezus het van ons wilde – ze gaven alles weg.

De tweede lezing laat dat zien, Jezus vraagt van de rijke jongeling die een zeer godsvruchtig leven leidt zijn eigendom op te geven. Hij kan het niet. En dat stelt ons een paar mooie vragen:

Wat doet eigendom met een mens?

Zijn we nog vrij, kunnen we nog vrij zijn – als ons bezit zo groot is dat het óns bezit?

Welvaartsmaatschappij

Onze welvaartsmaatschappij is gebaseerd op eigendom: zonder eigendom geen handel en geen winst. Zonder behoeften geen markt, geen producten. Zonder groei geen economie, zonder vooruitgang geen welvaart. Zonder welvaart geen vermeerdering van eigendom. En een van de meest verbijsterende dingen die ik leerde bij mijn opleiding bedrijfskunde was dat onze kapitalistische economie draait op groei, op winst, op groei van bezit en consumptie. Staan we stil dan gaan we achter. Zouden de economie niet groeien dan is er geen winst en dondert het hele circus in elkaar.

De economie móet groeien. Er is veel over te zeggen maar het blijft vervreemdend en het voelt zo ontzettend fout. We geloven in iets dat de mensheid en onze wereld uitput.

Voor de arme landen in de wereld is groei een verbetering, absoluut.

En die groei moet er ook zeker komen, een groei van inkomen voor het overgrote deel van de wereld.

Maar waar het mij om gaat is het uitgangspunt van de wereldwijde kapitalistische economie en hoe dit onze overheden en ons belastingstelsel organiseert. Want economische groei hier leidt inmiddels ook tot een achteruitgang. De groei leidt tot de uitputting van de aarde. Haar reactie, de reactie van de aarde dus, in een desastreuze klimaatcrisis.

Wat nu?

Krimpende man

Ik ging naar een voorstelling van een kunstenaar over “The Incredible Shrinking Man”, de ongelooflijk krimpende man. Arne Hendriks, de kunstenaar, is zelf bijna 2 meter lang en rekende uit wat een gemiddelde lengte van een mens van niet meer dan 50 cm (namelijk die van de kleinste mens die ooit leefde) zou doen met ons consumptiepatroon en met de aarde. Nu krimpen zou de aarde heel veel goeds brengen.

Arne is kunstenaar, het is een gedachtenexperiment. Wat hij wil is ons ontregelen en ons denken doorbreken. Hij wil ons denken herprogrammeren en ons bewust maken van onze angsten en verlangens. Ons verlangen naar groei en naar méér vinden we normaal. Onze hele economie draait op die zogenaamde normale groei. “Maar”, stelt Hendriks als vraag, “kan de mens met net zoveel passie verlangen naar minder?”

Ik vind het een prachtige vraag. Kun je verlánen naar minder, naar kleiner, naar krimp, naar matiging? Kan ik dat? Kan jij dat?

Ik heb mijn auto aan de kant gedaan en vroeg me af wat er zou gebeuren met me.

Vrienden vroegen het ook: mis je je auto niet?

Nee, eigenlijk meestal niet, soms af en toe – als het regent en ik naar Amstelveen moet om te repeteren met het koor, of als ik mijn overtollige spullen naar de kringloopwinkel wil brengen, of als ik even snel op en neer zou willen naar een salsa-les of naar een vriendin of familielid verder weg.

Gewend aan 3x zo lang onderweg zijn

Maar ik fiets veel meer, voel me daardoor sterker en beleef ook plezier aan reizen met het OV en het uitproberen van auto delen en de Flixbus.

Nu ik met pensioen ben gun ik mezelf de tijd en raak ik eraan gewend 3x zo lang onderweg te zijn – want dat is een van de effecten. De efficiency is weg uit mijn tijd – en inmiddels voelt dát ook fijn. Ik verlang naar minder jachtigheid, minder stress, omdat het rust en flow oplevert.

Maar mínder volkstuin, mínder boeken, mínder muziek, mínder uren internet? Verlangen naar mínder van waar ik blij van word?

Kan ik verlánen naar een minder groot huis? Ik leef nu in een huis van meer dan 100m² en ik geniet van elke vierkante meter. Zou ik kunnen verlangen naar een appartement van zeg: 50m²?

De eerste volgelingen van de Jezusbeweging verkochten hun bezittingen en deelden alles met elkaar. Dat klinkt mooi, maar zouden ze er jaren later geen spijt van hebben gehad, als er ruzie kwam in de groep? Ik moet denken aan de mensen die al hun bezittingen aan hun goeroe gaven en later toen ze uit de sekte traden rechtzaken aangingen in de hoop hun bezittingen terug te kunnen krijgen.

Het lijkt me een serieus risico als je zo rigoureuus alles weggeeft.

Elkaar de maat nemen?

En om nog meer gas terug te nemen: ik roep niet op om elkaar de maat te nemen, elkaar te veroordelen om hoe we leven. Ik heb geen koophuis, maar ik gun het mezelf en iedereen op de wereld om een groot huis te bewonen en een genoeg geld te hebben om alles te doen wat goed voelt. Ik heb mijn volkstuin met huisje - ik gun het iedereen, het is geweldig. Alleen weet ik nu dat het voor meer dan 97% van de mensheid niet haalbaar is zo te leven zoals ik nu doe, en zoals meer dan 80% van de Nederlanders leeft.

Eigendom is diefstal van de armen, alle kwaad in de wereld is begonnen met eigendom, zei Proudhon.

Ons eigendom en onze belevingswereld (zoals onze kledingkast, onze vakantie-reizen, onze musea) – dat alles zou er niet zijn zonder de nog steeds doorgaande uitbuiting van landen die onze voormalige koloniën waren, met kinderarbeid op kleding en het delven van grondstoffen voor onze mobieltjes, en door het westen gesteunde corrupte regeringen.

Proudhons uitspraken zijn een mooie wake-up call – is er een andere leefwijze mogelijk, als je niet gelooft in de roep van het vergaderen van steeds meer privé-eigendom?

Ja, er is een andere leefwijze mogelijk en gelukkig zijn er tegen-bewegingen van mensen die het anders doen.

Nieuwe initiatieven

Zo is er een 10 Procent Club van mensen die elkaar en de wereld beloven 10% van hun inkomen aan goede doelen te geven. Ze zoeken, met elkaar naar welke doelen het meest effectief zijn.

Ik ben er enthousiast over en doe mee. Het voelt goed niet alleen mijn tijd en aandacht maar ook mijn geld te delen op een wijze manier.

Er zijn ook nieuwe initiatieven. Zo worden de coöperaties heruit-gevonden in Nederland. Landbouw-coöperaties voor ecologisch beheerd land, kunstcoöperatieven, woon-coöperaties – sinds ik me erin verdiep kom ik er steeds meer tegen. In coöperaties is er eigendom, maar dat is niet privé. Ondernemen wordt gestimuleerd maar niet om winst te maken. Er wordt samen geïnvesteerd in iets waar je in gelooft. Het wordt samen opgebouwd en beheerd. Ooit gehoord van Land van Ons, waar je vierkante meters kunt kopen om te investeren in het maken van ecologische landbouwgrond?

Ik word enorm enthousiast van dit soort initiatieven en sterker nog: ik ben van plan te verhuizen naar een wooncoöperatie, als die er over 2,5 jaar staat, met een huur die even hoog is als wat ik nu betaal en een appartement voor de helft van de

grootte, 50m2 – máár in een gemeenschap van gelijkgestemde zielen. Die wooncoöperatie heet Stroom en komt op IJburg. En ik ga het gewoon doen, verhuizen straks en zien wat het me brengt, net zoals ik deed met die auto van me. Ik ga niet op het verlangen wachten, ik vertrouw op de kwaliteit van delen.

Schat in de hemel

Jezus spreekt over een schat in de hemel, een schat die de rijke jongeling niet zal vinden als hij zijn bezit niet kan weggeven aan de armen. Wat bedoelt Jezus met die schat? Het gaat hier niet om het verdienen van een hemelse plek in het hiernamaals. Nee, Jezus bedoelt met die schat in de hemel een verrassing die het leven voor ons in petto heeft. Die verrassing ontvangen wij zodra wij ons overgeven aan wat de wereld nodig heeft, als we loslaten wat we neigen vast te houden, dus als we onze grijpende vuisten openen. Soms moet je springen, een duik nemen, of erin plonzen, tegen je schijnbare eigenbelang in gaan om een nieuwe wereld te kunnen gaan scheppen.

Lieve mensen,

Laten we ons verlangen aanwakkeren naar een gemeenschappelijke wereld, waar álle mensen toegang hebben tot al het goede van de aarde en alle vruchten van ons werken. Laten we onszelf in posities brengen waar ons lef wordt aangesproken om het oude vertrouwde maar failliete systeem dat op winst is gericht, achter ons te laten en een nieuwe wereld te scheppen – ook als ons verlangen ons neigt tegen te houden.

Laten we vooral ook beseffen en ervaren dat alles op aarde van ons collectief is, dat we ons niet hoeven op te sluiten in ons privé-eigendom.

Laten we de rijkdom delen, in plaats van te concurreren om de schaarste.

En laten we werken aan het opheffen van alle gebrek in de wereld, zodat wij óveral zijn en dus óveral ter wereld iedereen zien opbloeien en dáár ons leven op afstemmen.

Lied: Wij zijn overal

traditional / Jan Rot

<https://www.youtube.com/watch?v=HR3CyQyNlcw>

Wij zijn overal

Wij zijn overal nog steeds

Oh, diep in mijn hart

Weet ik ineens

Wij zijn overal nog steeds

Bang zijn is verkeerd

Bang zijn is verkeerd nog steeds

Oh, diep in mijn hart

Weet ik ineens

Bang zijn is verkeerd nog steeds

Liefde overleeft

Liefde overleeft nog steeds

Oh, diep in mijn hart

Weet ik ineens

Liefde overleeft nog steeds

Wij zijn wereldwijd

Wij zijn wereldwijd nog steeds

Oh, diep in mijn hart

Weet ik ineens

Wij zijn wereldwijd nog steeds

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,

wij zijn niet alleen,

wij zijn geborgen,

wij zijn vrij.

Ik geloof in de geest van God

de geest van vrijheid,

die ons verbindt tot het ene levende lichaam

dat alles omvat.

Ik geloof in Jezus Christus,

die God in ons leven heeft laten zien,

die het rijk van de vrede verkondigde

en daar zijn leven voor gaf.

Ik geloof dat de Heilige Geest leeft in mij.

Zij bevrijdt ons van hebzucht,

van angst en afweer.

Zij helpt ons te leven.

Ik geloof in de levende God

die de wereld vernieuwt,

en die ons herschept

tot steeds weer nieuw leven.

Collecte



Stichting De Duif

*Om onze wekelijkse vieringen mogelijk te maken maakt onze
gemeenschap kosten. In de Duif kan je op verschillende manieren
bijdragen: door een periodieke bankafschrijving, door een bijdrage in
de collecteschaal of door de QR-code te scannen met je mobiel. Een
standaardbedrag van tien euro is ingevuld; dat kun je naar eigen
inzicht veranderen.*

Hartelijk dank voor je gift.

Het hart van de viering – delen met elkaar

Lieve mensen,

Dit is het hart van de viering, als we delen met elkaar.

Meestal hebben we tafelliedereren die gaan over onze traditie van breken en delen in de geest van het laatste avondmaal van Jezus, waar hij ons vroeg hem te gedenken.

Zijn daden van verzet tegen een religie die mensen geen vrijheid meer gaf – in die geest zijn we hier bijeen. Daarom heb ik gekozen voor een oud verzetslied van Bots uit 1976. De melodie komt van Franse boeren die 50 jaar eerder zongen over het oogsten. Het gaat over samen delen van eten en drinken, samen delen van geluk – en als we daar voor blijven strijden is er genoeg voor iedereen.

Tafellied: Zeven dagen lang

Bots

<https://www.youtube.com/watch?v=FmhxxLgQs5o>

Wat zullen we drinken
zeven dagen lang
wat zullen we drinken
wat een dorst

Er is genoeg voor iedereen
dus drinken we samen
sla het vat maar aan
ja drinken we samen
niet alleen

Dan zullen we werken
zeven dagen lang
ja zullen we werken
voor elkaar

Dan is er werk voor iedereen
dus werken we samen
zeven dagen lang
ja werken we samen
niet alleen

Eerst moeten we vechten
niemand weet hoelang
eerst moeten we vechten
voor ons belang

Voor het geluk van iedereen
dus vechten we samen
samen staan we sterk
ja vechten we samen
niet alleen.

Tafelgebed

Samen staan we sterk, voor het geluk van iedereen.

We delen onze gebeden voor onszelf en de mensen dichtbij en voor de mensen veraf.

We breken en delen brood en wijn in navolging van Jezus, zoals hij zo vaak met zijn vrienden deed – en een keer heel speciaal, toen hij vlak voor hij werd verraden en vermoord werd, hen vroeg hem te gedenken in dit rituele gebaar.

Wij gedenken de grootsheid van zijn leven met dit gebaar.

We breken en delen het leven, en doen dat wat gemeenschappen al eeuwen doen:

We delen ons geld en onze eigendommen,

We delen onze mogelijkheden en talenten.

We delen onze aandacht, onze tijd en onze liefde.

We delen ons verlangen, onze zorgen,

we delen onze weerstand en ons smelten,

we delen onze kracht en strijdbaarheid.

Om te beginnen delen we onze gebeden,

de intenties die opgeschreven zijn vanmorgen in het groene boek bij de ingang van de kerk – en de intenties van de thuisduiven.

Intenties - Nodiging

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Intenties uit de gemeenschap via Zoom.

Nu we onze intenties gedeeld hebben –

laten we dan brood en wijn delen.

Laten we delen, delen van alles wat we hebben,

laten we vieren en genieten van de overvloed.

Komt dan, want alles is gereed om te delen

en er is altijd genoeg voor iedereen.

Breken en delen van brood en wijn

‘Alles is van iedereen’

Lied: Geachte priesters

Jules de Corte

<https://www.youtube.com/watch?v=4XXCUxroGnQ>

Geachte priesters en geachte predikanten.
Wordt het geen tijd dat u een ander baantje kiest?
Want hoeveel dogmata en kruizen gij ook plantte
het aanschijn der aarde is nog altijd even triest;
al weet u nog zo goed wat Paulus heeft geschreven.
Daarmee heeft geen van alle hongerlijders brood
en op het moment dat u verwijst naar het eeuwig leven
sterven soldaten een verschrikkelijke dood

Of u de waarheid hebt of niet, laat ik in het midden.
Maar resultaten zijn er nauwelijks van te zien.
Er is meer reden om te vloeken dan te bidden.
Of zou dat eigenlijk hetzelfde zijn misschien?
De vrome schare die zijn zonde durft belijden,
wie om vergeving vraagt en prompt vergeving krijgt.
Maar die in niets weet te verschillen van de heiden
en die in niets de boze wereld overstijgt.

Als u besluiten kon uw veilige kerk te sluiten
en u werd even arm en kaal als iedereen,
zomaar uit liefde tot uw medemensen buiten,
zomaar uit liefde tot de wereld om u heen.
Konden wij honger en onwetendheid bestrijden,
hebzucht en alles wat de dood is in de pot.
Konden wij stap voor stap de vrede voorbereiden
en samen bouwen aan uw Koninkrijk van God.

Voorbeden

Laat ons bidden,
voor onszelf en alle mensen
voor wie niets heeft,
voor wie alles wat hen lief was afgenomen is
en laat ons bidden voor wie vasthouden wat ze hebben
en niet durven delen uit angst voor gebrek.

Laat ons bidden voor mensen die in oorlog leven,
voor mensen die op de vlucht zijn, onderweg in de hoop op beter,
laat ons hart vol respect en mededogen zijn,
onze armen open, zodat wij naast hen kunnen staan.

Laat ons bidden dat ons hart verzacht,
dat we het vuur van de Geest in ons hart zullen ervaren,
dat we onder ogen zien hoe de wereld eraan toe is
en we durven loslaten, delen, geven.

Laat ons bidden dat wij de moed hebben
om niet te weten wat we moeten doen en toch op weg gaan,
met de intentie dat iedere stap die we zetten getuigen zal
van onbegrensde liefdevolle vriendelijkheid.

Onze Vader

The New Zealand Book of Prayer

Eeuwige Geest, Schepper van de aarde,
drager van pijn, geveer van leven,
bron van alles wat is en zal zijn,
Vader en Moeder van ons allen,
liefhebbende God, in wie de hemel is:

De heiliging van uw naam weerklinke door het heelal.
Moge de weg van uw gerechtigheid worden gevolgd
door de volkeren van deze wereld,
uw hemelse wil worde gedaan door al wat geschapen is.
Uw rijk van vrede en vrijheid sterke onze hoop,
en moge het komen, uw rijk op aarde.

Met het brood dat we vandaag nodig hebben – voed ons,
voor de wonden die we elkaar toebrengen – vergeef ons,
in de tijd van verleiding en verzoeking – sterk ons,
voor beproevingen die niet te verdragen zijn – bewaar ons.
uit de greep van alles wat kwaad is – bevrijd ons.

Want U regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,
nu en voor altijd. Amen.

Activiteiten en informatie

Vandaag is het 5 mei – in de stad zijn overal bevrijdingsfestivals en bijeenkomsten,
vrijheidsmaaltijden zoals in het Olympisch stadion, het Noorderpark, het
Gartmanplantsoen en op ongelooflijk veel plekken in de stad. Wie gaat: we wensen jullie
een mooie ontmoeting toe. Wie nog niet gaat – kijk op de site van 4en5meiamsterdam.nl

Morgenavond is er weer de liturgievergadering.

De viering van 12 mei met Jan Meijer, de viering van 19 mei met Bert van der Meer en de
viering van 26 mei met Hans Ernens worden dan voorbereid, omdat er op 2e Pinksterdag
geen liturgievergadering zal zijn.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.15 uur. Doe mee, het zijn altijd weer
inspirerende gesprekken.

De zoomlink voor deze avond heb je van de week al ontvangen bij de uitnodiging van deze
viering.

Volgende week zondag gaat Jan Meijer voor met als thema: Als Pasen en Pinksteren ...

En straks na afloop van de viering is er weer koffie en thee en tijd voor een praatje met elkaar. Blijf even hangen want ook het delen van ons verhaal hoort bij samen kerk zijn!

En dan nu het slotlied – hét lied van bevrijding – Kom op, sta op, geef het gevecht niet op.

Slotlied: Get up, stand up

Bob Marley – Playing for change (vertaling Diana)

<https://www.youtube.com/watch?v=d6szT5NnwTY>

Playing For Change Foundation is ontstaan uit de overtuiging dat muziek de kracht heeft om mensen te verbinden, ongeacht hun verschillen.

Kom op, sta op: kom op voor je recht
Kom op, sta op: stop niet het gevecht

Priesterman, vertel me niet,
Dat de hemel onder de aarde is.
Ik weet dat jij niet weet
wat het leven waard is.
Niet alles wat blinkt is goud
de helft van het verhaal is nooit verteld
Dus nu je het licht ziet, hé.
Kom op voor je recht. Kom op!
De meeste mensen denken,
Dat de Grote God uit de lucht zal vallen,
alles weg zal nemen en zorgt voor een goed gevoel.
Maar als je weet wat het leven waard is
zal je zoeken op de aarde:
en nu je het licht ziet,
kom je voor je rechten op. Ja!

Kom op, sta op (ja, ja)
Kom op voor je recht (oh-hoo)
Kom op, sta op (kom op, sta op)
Stop niet het gevecht (het leven is je recht)
Kom op, sta op! (we geven het gevecht niet op)
Kom op voor je recht (Heer, Heer)
Kom op, sta op (blijf worstelen)
Stop niet het gevecht (ja)!

We zijn je isme-schisme spel zat -
sterven en hemelvaart in Jezus naam, Heer.
We weten en we begrijpen:
de almachtige God is een levend persoon.
Je kunt soms mensen voor de gek houden
maar niet alle mensen de hele tijd.
Dus nu we het licht zien (wat ga je doen?),
we komen voor onze recht op (ja, ja, ja)

Dus beter is het:
Kom op, sta op (in de morgen geef niet op)

Kom op voor je recht
Kom op, sta op
Stop niet het gevecht.

Zegenbede

We zijn nu aan het eind van deze viering gekomen. Fijn dat jullie er zijn, er waren en steeds weer komen!

Maar voor ik om de zegen vraag vertel ik jullie nog over Daoud Nassar.

Hij heeft een boerderij op de Westelijke Jordaanoever midden tussen het land dat kolonisten zich hebben toegeëigend. Als Palestijnse christen heeft hij er een vredesinitiatief van gemaakt, een educatieve boerderij “Tent of Nations” waar vrijwilligers met elkaar samenwerken. Hij mag nu, tijdens de bombardementen in Gaza, grote delen van zijn land niet op, vanwege wegblokkades en andere verboden, en de vrijwilligers kunnen niet komen – terwijl de kolonisten vrij spel hebben. Dagelijks ervaart hij de druk om zijn land op te geven en hij zegt in Trouw deze week: “Van het land leer je de belangrijkste lessen, dat wanneer je het iets geeft, je ook iets terugkrijgt. Én: dat het land van niemand is. ... Als je met je handen in de aarde wroet, een boom plant, voel je dat jij aan het lánd toebehoort, niet andersom. Ik ben alleen de rentmeester, de poortwachter.”

Laten we hiermee eindigen, en dus nog een stap verder gaan:

Niet: alles is van iedereen,
eigenlijk is níets van iemand.

Wij zijn degenen die ontvangen en toebehoren,
wij zijn degenen die alles en iedereen dienen,
dat is onze schat.

Moge het zo zijn.

Zegenbede: Moge de Krachtige en Tedere bij ons zijn
Vandaag, morgen en alle dagen van ons verdere leven,

Moge zij ons zachtheid schenken,
en het lef om ons hart te openen
en onze handen.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.

Moge ons diepste wezen,
God in ons leven,
ons daarbij altijd zeer nabij zijn.

Amen

Een fijne zondag en een mooie week gewenst!

Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!

Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
12 mei	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom*
19 mei	Pinksteren - Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom*
26 mei	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom*
2 juni	Gastvoorganger Jonne van der Meij	In de Duif en via Zoom*
9 juni	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom*
16 juni	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom*
23 juni	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom*

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

*De zoomcode om de vieringen bij te wonen is: <https://us02web.zoom.us/j/86488212052>

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een **collecte** bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig ziek (jong) gezinslid. Dit gebeurt doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het **Solidariteitsfonds** is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per e-mail via het algemene adres.

Periodiek wordt ons blad '**Het Groene Licht**' verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kun je aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder). De redactie behoudt zich het recht voor om al dan niet te plaatsen.

Iedere eerste en derde maandagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een **openbare Liturgievergadering**, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente 'De Duif', Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je ook de meest recente informatie.

E-mail: info@deduif.net