

Het Groene Licht

Berichten uit de Oecumenische basisgemeente De Duif • Verschijnt 7 maal per jaar • Redactieadres: Utrechtsedwarsstraat 7, 1017 WB Amsterdam • info@deduif.net • www.deduif.net • ☎ 06 45949624

De zomer van '24

De zomerperiode staat weer voor de deur.

Tijd om er op uit te gaan, afstand te nemen van onze dagelijkse beslommeringen; en bijvoorbeeld andere kerken in binnen- of buitenland te bezoeken.

Ook in onze geloofsgemeenschap nemen we wat rust. Het koor zingt niet tijdens de zomervieringen. De voorgangers geven de zomervieringen een ander jasje, daar lees je meer over in dit HGL of in de flyer die wordt samengesteld. Soms alleen via Zoom, dan weer live, een wandeling, etc. De voorgangers waren 1 juni bij elkaar om dit met elkaar vorm te geven. Ook de techniek zal indien mogelijk overgedragen worden, zodat Erwin ook eens een zondag in alle rust kan genieten van het “niets doen”.

Er is aangegeven dat er behoefte is aan een nieuwe adressenlijst. Het bestuur wil daar gehoor aan geven en in de wekelijkse nieuwsbrief is al een paar keer een oproep gedaan om jouw gegevens door te geven aan het secretariaat, zodat de lijst er ook daadwerkelijk kan komen. Heb jij je gegevens nog niet doorgegeven doe dat dan alsnog.

Op elke bestuursvergadering staat *omzien naar elkaar* op de agenda. Wij zien elkaar op de zondagen, live of via Zoom, maar niet altijd is het duidelijk wie het op dat moment moeilijk heeft of op een andere manier extra aandacht kan gebruiken. Het bestuur houdt zijn ogen en oren open, maar ook jullie kunnen ons helpen om zorgen van jezelf of van een ander door te geven. We zijn een geloofsgemeenschap en vinden het belangrijk het woord ‘gemeenschap’ ook echt gestalte te geven.

Ook in deze HGL: een foto waarop Bert van der Meer een vredesduifje uitreikt aan Natalie Hakhoff. Zij is de spin in het duifweb. Coördinatrice van het Duifkoor, zij regelt alles rondom de liturgievieringen en het voorgangersrooster. Punctueel als zij is, houdt zij iedereen bij de les, en zal zij niemand of iets vergeten. Een welverdiende Vredesduif.

Vanuit het bestuur wensen wij jullie allemaal een goede zomer toe. Wij hopen dat iedereen voldoende opgeladen, in september weer vol inspiratie de vieringen bij zal wonen.

• *Ellen Tiggeler- de Jong*

▪ Je gegevens doorgeven voor de adressenlijst doe je via info@deduif.net

Penningmeester

Als (her)intredend penningmeester in het bestuur van De Duif is mij gevraagd een kort stukje voor het HGL te schrijven.

Aan penningmeesters lijken soms wel magische eigenschappen toegekend te worden, terwijl het volgens mij niets anders is dan het huishoudboekje van De Duif netjes bijhouden. Omdat ik, in weerwil van Pippi Langkous, dacht: “Ik heb het al vaker gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” heb ik mijn vinger dus maar opgestoken toen de herhaalde oproep voorbij kwam voor een nieuwe penningmeester in het Duifbestuur.

Lees verder op pag. 3 ►

Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net

Nr 3 - donderdag 20 juni 2024

Volgend nummer verschijnt op 19 september

Deadline kopij: zondag 8 september

Adresseer aan: info@deduif.net, betr. 'kopij HGL'

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

23 juni	Henk Kemper
30 juni	Jan Meijer
7 juli	Natasja Bakker
14 juli	Hans Ernens

Vanaf 21 juli tot en met 1 september zijn er onze zomervieringen. Het Duifkoor is dan met vakantie.

Het actuele voorgangersschema is te lezen op deduif.net/vieren/agenda

Geluid en Zoomregistratie

Elke zondag: Erwin geassisteerd door Marc

Kerkruimte inrichten & sluiten

23 juni	Ad	Ad
30 juni	Noud-Lodewijk	Henk
7 juli	Natalie	Natalie
14 juli	Sabine en Fred	Natalie

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook door aan Natalie.

En verder in dit nummer:

2 Sprakeloos - Verslag Witte Donderdag

3 Vredesduif voor Natalie Hakhoff

3 Penningmeester: Even voorstellen

Column door Diana Vernooij

Sprakeloos

Op Goede Vrijdag liepen we met een groep van 25 mensen in stilte van kerk naar kerk. We startten bij De Duif en via de Mozes- en Aaronkerk, de He Hua Tempel en de Nicolaaskerk sloten we ons aan bij de viering in De Dominicuskerk onder leiding van Janneke Stegeman.

De vraag waarmee we liepen was:

Hoe kom je van sprakeloosheid en ontzetting bij compassie?

Sprakeloos – dat was het thema van de wandeling, want sprakeloos zijn we als we beseffen wat er gaande is in de wereld. Lijden, oorlog, onrecht, catastrofes – het aanzien van wat er gaande is: het slaat ons stil. Goede Vrijdag is dé dag waarin we stil staan bij dat onrecht.

Jezus als dakloze

Er staat een levensgroot bronzen beeld bij de Mozes en Aäronkerk. Het is het beroemde beeld van Timothy Schmalz van Jezus als dakloze. Slechts de kruiswonden op de voeten zijn te zien. Bij dit beeld beseffen we: in het gedenken van de marteldood van deze ene mensenzoon, staan we stil bij de uitgestotenen, de gewonden, de gekruisigden, de doodgemaakten van deze wereld. In hen zien wij de oproep van Jezus om ons te verbinden met hen, de vernederden.

Diep onrecht zien

Als we durven kijken kunnen we diep onrecht zien: een mens of een volk vernederd en vervolgd, verdreven, uitgehongerd en vermoord, dan zijn we als eerste sprakeloos. Pure ontzetting neemt bezit van ons. En onze neiging is onmiddellijk iets te willen doen: ofwel ons afwenden in cynisme ofwel schreeuwen en ingrijpen. Zachtheid is niet het eerste wat opkomt.

Zacht en stil zijn

Goede Vrijdag is een oproep om zacht te zijn, zacht en stil. De zachtheid van de stilte maakt ruimte voor onze sprakeloosheid. De zachtheid van ons hart kan een plek openen voor het werkelijk zien en onderkennen van onrecht zonder weg te lopen. Stilte kan onze sprakeloosheid omhullen als een zorgzame moeder. Onze sprakeloosheid, de ontzetting, het niet kunnen verteren van wat je ziet, heeft een zachte plek nodig, een ontvankelijkheid ergens in ons hart opdat ze compassie kan worden.

Dat proces “accepteren” noemen is niet juist, want we zullen niet instemmen met het onrecht.

Armen om paniek heen

We zullen dat verschrikkelijke vasthouden als een krijsend kind: stevige warme armen om paniek heen, totdat het alchemistisch proces in gang gezet is en er een warm hart voor compassie groeit dat ons doet uitreiken. Want dat is wat we kunnen doen: sprakeloosheid omzetten tot stilte, ontzetting verteren tot compassie opdat wij zullen uitreiken en iets kunnen gaan bijdragen.

• Diana Vernooij

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif.

Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie, bestaande uit: Hans, Rui, Ellen en Angela.

Indeling: Freek van der Marck.

Eindredactie en -vormgeving:

Fred Vos

HGL is onder andere een podium voor discussie.

Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: info@deduif.net
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD
Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de

Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen.

Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2024 - Stichting Ophikker /
Keten van kracht

2023 - De Duif 50 jaar

2022 - Hart voor Tanzania

2020-2021 - Liliane Fonds

2019 - Hospice daklozen Centraal Azië

2018 - Stichting Pabalong HIV/AIDS

2017 - Kinderen van de voedselbank

2016 - Liefdevolle massage bij kanker

2015 - The Dreamcatcher Foundation.

2014 - Hospice Kuria

2013 - De Regenboog Groep

2012 - Voedselbank Amsterdam

2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika

2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw

2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

Kracht van gemeenschap

Het thema van vandaag, zondag 19 mei, is de kracht van de gemeenschap. Als ik denk aan de kracht van onze gemeenschap, dan doe ik niemand tekort als ik daarvoor naar voren roep: Natalie...

“**N**atalie, je bent al 30 jaar betrokken bij de Duif. Zolang ik hier rondloop, dat is ruim twintig jaar, ben je sterk betrokken bij het koor, de voorgangers en het bestuur. Je bent koorcoördinator, of concertmeester zoals Henk dat pas in zijn speech voor jullie zei, en dat doe je met toewijding, energie én humor. Jarenlang raapte je de muziek bij elkaar en nu zorg je voor de titels, maar denk niet dat alles dan vanzelf gaat, mensen, want voorgangers noemen een lied vaak bij titel en de liederen staan gearchiveerd op de eerste zin...

“Verder zorg je ervoor dat het voorgangersschema is gevuld, zodat er elke week iemand is die de viering verzorgt. En de voorgangers hebben zo hun gebruiksaanwijzing, agenda, dus dat vraagt wat tact, wat lef en met voorgangers zoals ik, ook doorzettingsvermogen.

“Je maakt de mededelingen zodat we niet vergeten vooruit te blikken naar de volgende zondag, en we iedereen uitnodigen voor de koffie of thee.

“En je bent elke zondag dat er koor is héél vroeg in de Duif om in te richten.

“Dan zijn er nog de bestuursvergaderingen, de koorborrels en repetitiedagen. En dan vergeet ik waarschijnlijk nog een aantal dingen, maar ik ga stoppen.

“Want Duiviger dan jou ken ik niemand, dus is het een eer en een genoegen om namens alle Duiven aan jou te mogen uitreiken: de Vredesduif.”

● *Bert van der Meer*



► **Penningmeester** *Vervolg van pag. 1*

Maar alle gekheid op een stokje, ik doe het graag. Toeval wil dat ik gelijktijdig met het overnemen van de Duif-administratie, ook weer in vaste dienst ben getreden als Financial Controller. Dus ik adem en droom weer cijfertjes! Om mijn kennis als orthomoleculair therapeut, mijn beroep in de afgelopen ca 15 jaar, niet helemaal overboord te gooien draai ik nog enkele uren praktijk in de week, in de avonduren en op zaterdagochtend.

Ik denk dat iedereen wel weet dat voorganger en koorlid (en voormalig penningmeester) Bert mijn wederhelft is. Inmiddels al bijna 24 jaar! Wisten jullie ook dat wij onze trouwfoto's destijds in De Duif hebben geschoten? De Duif was toen (oktober 2000) in renovatie en onze fotograaf hadden we uitgezocht op niet-standaard fotografie. Bijzonder en verrassend werden de foto's zeker!

Sinds 2001 bezoeken wij De Duif regelmatig. Eerst vanuit Amsterdam, maar sinds 2004 vanuit het mooie Edam. Onze drie kinderen Abel, Hannah en Lisa zijn inmiddels resp. 21, 19 en (bijna) 18. Een nieuwe fase in ons leven breekt aan, waarin we weer met bewondering, verwondering en trots meegenieten van de volwassenen en zelfstandige keuzes die zij in hun levens maken.

Meer weten? Spreek mij gerust aan bij de koffie. Het mag ook over de Duif-penningen gaan.

● *Marian van der Meer*