

23 juni 2024

*Viering van Schrift en Tafel  
in De Duif en via Zoom*



Natannan Kanchanaprat, Pixabay

# Geloof is niet te koop



Voorganger: Henk Kemper  
Lector: Angela van der Marck  
Piano: Irina Ursu-Antonova



## **Openingsgebed**

Aan God die al wat is, geschapen heeft en leidt,  
aan Hem die door ons genoemd mag worden: Vader,  
dragen wij in eerbied dit samenzijn op.

Wij delen brood, wij delen wijn,  
en wij ontmoeten elkaar in de Naam van de Vader,  
de Zoon en de heilige Geest. Amen.

## **Openingslied: Met niets van niets**

*H. Oosterhuis / T.P.Oosterhuis*

Met niets van niets ben jij begonnen,  
hebt sprakeloos het licht gezegd,  
de tijd bepaald, het land gewonnen,  
de zeeën op hun plaats gezet.

De ban der duisternis gebroken  
en het werd morgen, dag na dag,  
een wereld in het licht gesproken,  
een mensheid die beginnen mag.

Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.  
Het langste deel nog niet gegaan,  
Geen engel met ons meegezonden  
om nacht en ontij te verslaan.

Met licht van licht heb jij geschreven  
jouw boek dat ons het leven redt,  
de woorden van je trouw gegeven.  
En van dit lied de toon gezet.

## **Welkom en inleiding**

## Lied: Geschreven staat

*Huub Oosterhuis, Tom Löwenthal*

Geschreven staat dat uw Messias komt  
op zonnevlagen, vleugels van genezing  
en dat Gij komt in hem, wees hier aanwezig  
opdat wij in ons vlees uw naam aanschouwen.

Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg.  
De mensen sterven en zijn niet gelukkig. (2x)

Zoals uw woord in den beginne sprak,  
zoals uw licht in den beginne lichtte,  
zo kome uw Messias, uw knecht-koning,  
een mens waarin Gij U te kennen geeft.

In diepe nacht is hij de weg gegaan  
die in de afgrond voert der sprakelozen. (2x)

Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem.  
Wij waren ver weg, Gij een vreemde God,  
een onbekende naam, één van de velen.  
Maar hij heeft ons uw naam bemind gemaakt.

Een zoon van uw Tora, in U geworteld,  
die ons geworden is tot heer en meester. (2x)

### **Eerste Lezing: Marcus 4, 13- 20 en 35-41**

Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Anderen zijn als het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid: wanneer zij het woord gehoord hebben, nemen ze het meteen met vreugde aan. Maar doordat het geen wortel schiet in hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen

de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertig-, anderen zestig- en weer anderen honderdvoudig.'

## **Tweede lezing: Marcus 4, 35-41**

*Geloof en ongeloof*

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.' Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: 'Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?' Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?' Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?'

## **Lied: De zegen van jouw naam**

*Jannet Delder (naar Hildegard von Bingen)*

*Mariëtte Harinck*

Geef ons een woord, een zin  
die onze honger stilt (2x)  
en zie ons aan, zoals een ziende blinde, (2x)  
opdat wie vlucht niet hulpeloos vergaat (2x)  
en in de nacht de zegen van jouw naam  
niet zal verdwijnen.

## **Derde Lezing: Handelingen 8 (1B) 4-25**

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest. Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei: 'Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.' Maar Petrus zei tegen hem: 'U denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft? U zult, met uw geld, in het verderf worden gestort! U kunt beslist geen deelhebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smee de Heer of Hij u uw slechte gedachten wil vergeven, want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad.' Toen zei Simon: 'Bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd.'

### **Lied: Ik heb lief de aarde en de mensen**

*Voor Eva*

*Petra Kerssies/Tom Löwenthal  
Op. 45, nr 2*

Ik heb lief de aarde en de mensen,  
de Levende mijn God  
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand (2x)

Been van mijn gebeente,  
ik fluisterde je naam:  
voor liefde ben je gemaakt.  
Wijzer dan de goden,  
je zal tot inzicht komen:  
onderscheid de onmacht van het kwaad.

Mensen worden oud en grijs,  
geen god die ons in leven laat.  
In pijn en barensnood zijn wij geworden,  
weten van verlies, rouw, dood en verderf.

Wat is wijsheid op een wereld als deze  
waar kinderen sterven, mensen ongelukkig zijn.  
Jij schiep verlangen  
en dromen en afgrond.  
Jij wakkerde ons verlangen aan.

Kom uit je hemel, schep hemel op aarde  
doe ons weten van elkaar (2x)

Ik heb lief de aarde en de mensen,  
de Levende mijn God,  
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand (3x)

## **Overweging**

## **Muzikaal Intermezzo**

## **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in de Eeuwige  
naar Wiens gelijkenis ik geschapen ben.  
Ik geloof in Jezus, die voor ons geboren,  
gestorven en verrezen is.  
Die mij leert hoe te leven.

Ik geloof in Zijn goedheid zonder einde.  
Die mij in mijn verdriet, in mijn twijfel,  
door middel van mensen om mij heen overeind helpt  
om weer verder te gaan op mijn weg door het leven.

Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen  
en dat de Heilige Geest in mij verder werkt ten einde toe.

Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest  
en dat Zijn voorbeeld mij zal inspireren.  
Ik geloof in de gemeenschap  
die dit geloof wáár probeert te maken.  
Amen.

## **Collecte**

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze  
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel  
van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je  
vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een  
bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een  
standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen  
inzicht veranderen.*

*Hartelijk dank voor je gift.*



**Stichting De Duif**

## **Intenties die werden opgeschreven in het groene boek**

*En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.*

### **Tafellied: Herschep ons hart**

*H.Oosterhuis / T.Löwenthal*

*1.Koor 2.Allen*

Herschep ons hart, heradem ons verstand,  
dat wij elkaar behoeden en doen leven.  
Maak ons tot uw gemeente,  
wees de stem die ons geweten wekt.  
Verberg u niet, verberg u niet.

### **Nodiging, breken en delen van brood en wijn**

#### **Lied: Tijdloos lied**

*H. Oosterhuis, naar Augustinus / T.Löwenthal*

Dieper dan de brandhaard in het vuur is,  
dieper dan in de typhoon de stilte,  
was jij in mij die niet in mijzelf was,  
dieper dan de zielen in mijn lichaam.



Uitgehakt als stenen uit een rotswand  
was ik, lichtloos, dicht als steen vanbinnen,  
vlakke, wind van lege woorden.

Maar nog was jij dichterbij me dan ik ik ben.

Dieper dan de stormhaard in de vuurzee,  
hoger dan een rotsgebergte zonlicht,  
hoger klank dan oren kunnen horen,  
hoger woord dan klanken kunnen dragen,  
hoger dan mijn steilste hoogte ben jij,  
dieper in mij dan mijn diepste zelf.

## **Gebed bij het thema**

### **Onze Vader**

Onze Vader,  
al zolang onderweg van de hemel naar de aarde,  
Uw Naam worde geheiligd,  
nooit meer in gevechten van volk tegen volk,  
van man tegen man;  
Uw Naam worde gedaan en doorgegeven  
in gerechtigheid en vrede,  
van mens tot mens,  
van land tot land,  
over heel de wereld.

Laat komen uw rijk door allen die veranderd zijn  
in mensen van vrede en mededogen.

Laat gebeuren in ons midden  
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.

Geef ons heden zoveel inzicht  
dat wij weten wat ons werkelijk  
tot vrede en toekomst brengt.

Vergeef ons dat wij U tegenhielden  
in zoveel mensen, zoveel eeuwenlang.

En leid ons weg uit de verleiding  
tot macht en geweld,  
maar verlos ons vandaag nog  
van één wereld voor enkelen  
en open die wereld van God en mens met allen.

Amen.

## **Activiteiten en informatie voor de komende periode**

*Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.*

### **Lied: Levend woord**

*Jannet Delver (naar Hildegard von Bingen)  
Mariëtte Harinck*

*In evangelium*

Woord door klank, door heiligheid aangeraakt,  
vloeit als purperrood bloed uit de hemel,  
dat onderhuids kloppend gaat,  
zuurstof geeft,  
kiemkracht tot bloesem brengt,  
liefde als dauw. (2x)

Nooit houdt het stromen op,  
zelfs koude adem  
adem van dood  
kan dit woord niet weerstaan. (3x)

### **Zegenbede**

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!*

*Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*

*De overweging van deze viering is na te lezen op onze website: [www.deduif.net](http://www.deduif.net)*



## Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
30 juni	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom*
7 juli	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom*
14 juli	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom*

Voor de laatste actuele informatie, zie [www.deduif.net/agenda](http://www.deduif.net/agenda)

\*De zoomcode om de vieringen bij te wonen is: <https://us02web.zoom.us/j/86488212052>

**Het Duifkoor** zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono. Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden. Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

**Het Groene Boek** waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een **collecte** bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig ziek (jong) gezinslid. Dit gebeurt doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie [www.opkikker.nl](http://www.opkikker.nl)

Het **Solidariteitsfonds** is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per e-mail via het algemene adres.

Periodiek wordt ons blad '**Het Groene Licht**' verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kun je aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder). De redactie behoudt zich het recht voor om al dan niet te plaatsen.

Iedere eerste en derde maandagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een **openbare Liturgievergadering**, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

**Oecumenische Basisgemeente 'De Duif'**, Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

**IBAN: Rabobank:** NL20 RABO 0173 6297 92.

**De Duif op Internet:** Neem gerust een kijkje op de website [www.deduif.net](http://www.deduif.net) daar vind je ook de meest recente informatie.

**E-mail:** [info@deduif.net](mailto:info@deduif.net)