

2 juni 2024

*Viering van Schrift en Tafel en overweging
in De Duif en via Zoom*

Foto: Jonne Meij



Eigen- en/of naastenliefde



Gastvoorganger: Jonne Meij
Lector: Marry van der Aa
Piano: Stephanus Harsono

Openingsgebed

Dierbare God, ruimte van liefde,
waarin alles en iedereen altijd welkom is.
Enige en eeuwige bron van leven,
wees ons nabij enikbaar.
Opdat wij leren vertrouwen,
op Uw onvoorwaardelijke liefde

Lied: Wat vrolijk over u geschreven staat *Huub Oosterhuis/A.Oomen*

Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
'redden wat verloren is', dat woord,
dat Gij het hart hebt ogen dat Gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond.

Dat hoge woord geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Gebed *Hazrat Inayat Khan*

U die de volmaaktheid bent van liefde, harmonie en schoonheid,
God van hemel en aarde.
Open ons hart, opdat wij Uw stem mogen horen
die voortdurend van binnenuit komt.
Ontsluit ons Uw goddelijk licht
dat in onze ziel is verborgen,
opdat wij het leven beter mogen kennen en begrijpen.
Allergenadigst en barmhartig God,
schenk ons Uw grote goedheid,
leer ons uw liefdevol vergeven,
hef ons op boven alle onderscheid en verschil
dat de mensen verdeelt.
Zend ons de vrede van uw goddelijke geest
en verenig ons allen in Uw volmaakte Wezen.
Amen.

Welkom en inleiding

Welkom allemaal! Hier in de Duif aanwezig of aanwezig via Zoom.

Fijn dat jullie er zijn om met elkaar dit uur te luisteren naar teksten en muziek. Een uur waarin we niet anders hoeven doen dan simpelweg hier te zijn. Voel even of je lekker zit, adem een keer bewust in en rustig uit en voel of er misschien delen van je lichaam zijn die je kunt ontspannen. Je bilspieren bijvoorbeeld en daar aan vast je beenspieren. Je buikspieren wellicht en/of je schouders. Voel even aan jezelf hoe je hier zit... Het is goed dat je er bent...

Vandaag ga ik samen met Marry voor, hartstikke leuk Marry, fijn dat jij er bent.

Er staan ons vandaag twee stevige bijbelteksten te wachten, twee teksten zonder enige vorm van charme. Traditioneel of ouderwets zou je ze ook kunnen noemen. Het zijn teksten waar je als luisteraar makkelijk op afketst. Als je hier voor het eerst bent of je bent nog niet vertrouwd met de vieringen in de Duif, dan kan je naar aanleiding van de teksten straks denken; Mijn God, waar ben ik terechtgekomen? En dat is op zich een hele nuttige vraag. Een vraag die in zekere zin ook in de overweging terug zal komen. Want in de overweging wil ik met jullie kijken naar de manier waarop deze twee teksten in ons dagelijks leven van nu terug te vinden zijn. En hoe ze ons misschien zelfs kunnen inspireren. Om ons daar een beetje bij te helpen lezen we als derde tekst een gebed van Moeder Teresa, een vrouw vervuld van inspiratie van God.

Maar luister en lees vooral ook om de bijbelteksten en de overweging heen naar al die woorden die geschreven zijn met de bedoeling om iets over te brengen van wat de schrijvers hebben ervaren als zijnde Gods stem die zij van binnenuit hebben gehoord.

Ik wens ons allen toe dat we dit uur iets horen dat we niet eerder hebben gehoord. Dat er woorden worden gegeven aan gevoelens die niet eerder werden benoemd. Dat er gedachten in ons opkomen die we niet eerder hebben gedacht.

Marry en ik wensen ons samen een mooie viering.

Lied: Wees hier aanwezig

H.Oosterhuis / T.Löwenthal

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)

Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)

Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)

Eerste Lezing: Jesaja 5, 8-12

Wee degenen die zich huis na huis toe-eigenen, die akker na akker samenvoegen, tot er voor niemand meer ruimte is en zij alleen het land bewonen. Ik hoor de heer van de hemelse machten zweren:
'Al die huizen zullen tot puin vervallen, zelfs de grootste en mooiste worden niet meer bewoond. Een uitgestrekte wijngaard levert amper wijn op, een berg zaaigoed maar een zak graan.'

Wee degene die 's ochtends in alle vroegte naarstig op zoek gaan naar drank, die zich tot diep in de nacht door wijn laten benevelen. Bij al hun drinkgelag klinkt muziek van lier en tamboerijn, van trommel en fluit. Maar voor de daden van de heer hebben zij geen oog. Wat hij tot stand brengt zien ze niet.

Tweede Lezing: Lucas 16, 19-31

Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten.

Ook de rijke man stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: "Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen." Maar Abraham zei: "Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken."

Toen zei de rijke man: "Dan smeed ik u vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van marteling terecht komen. Abraham zei: "Ze hebben Mozes en de profeten: laat ze naar hen luisteren!"

De rijke man zei: "Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen." Maar Abraham zei: "Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat."

Lied: Vriend

H.Oosterhuis / A.Oomen

Alles ontgrenzende,
alles doordringende ruimte,
vrijheid, scheppende vrijheid.
Onbegonnen begin,
hier nu nieuw beginnende.

Roekeloos denk ik jou,
haveloos roept mijn verstand jou,
oorsprong van mijn geweten.
Ondoordringbare nacht,
niet hier, woest en leeg ben je.

Zwijgende. Meegaande voetstappen,
schaduw van schouders.
Ogen, zoekende ogen.
Ongemaskerde vriend,
hoe hier nu verschijn je me.

Derde lezing: Gebed van Moeder Teresa

Lieve Heer, help mij om Uw geur overal waar ik ga te verspreiden. Overspoel mijn ziel met Uw geest en leven. Doordring en bezit mijn hele wezen zo volledig, dat mijn hele leven alleen maar een uitstraling van U mag zijn. Schijn door mij heen en wees zo in mij dat elke ziel waarmee ik in contact kom, Uw aanwezigheid in mijn ziel kan voelen.

Laat ze naar boven kijken en niet langer mij zien, maar alleen U, O Heer! Blijf bij mij, en dan zal ik beginnen te stralen zoals Gij schijnt; om te schijnen en een licht voor anderen te zijn.

Het licht, o Heer, zal geheel van U komen; niets ervan zal van mij zijn; Gij zult het zijn, die door mij naar anderen schijnt. Laat mij U aldus prijzen op de manier waarop U het meeste liefhebt, door te schijnen op de mensen om mij heen.

Laat mij U prediken zonder te prediken, niet door woorden, maar door mijn daden, door de aangrijpende kracht, de sympathieke invloed van wat ik doe, de duidelijke volheid van de liefde die mijn hart voor U koestert. Amen.

Overweging

Jonne sprak een geïmproviseerde overweging uit. Daarvan staat niets op papier.

Maar gelukkig hebben we de Zoom opname nog.

Je vindt de overweging onder [deze link](#), vanaf minuut 19:30.

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de eeuwige bron van eindeloze liefde
die één is in allen en alles in één.

Ik geloof dat zij los staat van tijd,
zij huist in het hart, altijd hier en nu

Ik geloof in de liefdevolle intentie van Jezus
die ons voorleeft hoe wij in vertrouwen kunnen leven.
Die steeds leeft in het nu, ook bij pijn en leed

Ik geloof in de zachte kracht van de levens energie,
die leven inblaast en doet herleven
en ons vrede geeft met elke ademteug.

Ik geloof in de ontvankelijkheid van ons mensen.
Dat wij ons kunnen overgeven aan het vertrouwen
in de goedheid
die is in God, de mensheid en de toekomst.

Collecte

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Je kunt een bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen inzicht veranderen.
Hartelijk dank voor je gift.*



Stichting De Duif

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed

H.Oosterhuis/A.Oomen

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel,
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart. (2x)

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond,
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Kinderen armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede

horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan hem,
zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Nodiging

Hier in het hart van de viering breken en delen we brood en wijn.
Een eeuwenoud gebaar dat symbool staat
voor onze gelijkwaardigheid in het licht van God.
Vrij van alle onderscheid dat de mensen verdeeld,
zijn wij gelijk en verbonden.
We hopen van harte dat jij je welkom voelt en dat je dit gebaar,
dit moment met ons wil delen.

Dus kom, want alles staat klaar.

--- Liefde voor jou ---

Breken en delen van brood en wijn

Lied: Geef alle ruimte aan de liefde

J. v. Opbergen / J.v.d.Velde

Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad aan wie ons grieve,
de liefde wordt een mens niet moe.

Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit,
zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.
Zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.

Hoe zal een mens ooit overleven?
Wat moet hij aan met eeuwigheid?

Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.

Want wie vandaag weet te beminnen,
denkt niet: 'Hoe zal het morgen zijn?'
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.

Gebed

Dierbare God, hoor ons zoeken naar het goede
tussen vrees en verlangen.
Leer ons met Uw liefde naar onszelf kijken.
Niet enkel wanneer wij gezien willen worden,
maar juist ook wanneer wij ineengedoken en krachteloos zijn.
Dat wij ons gezegend voelen in onze voorspoed
en geliefd ondanks ons tekort.
Zodat wij niks en niemand hoeven buitensluiten
en onze naasten liefhebben gelijk onszelf.

Onze Vader

Wageningse versie: Corien van Ark/Gerke van Hiele

God, Verborgen Aanwezig
Dat uw Naam aan het licht komt
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid
Dat wij ontvangen wat we nodig hebben
om onze bestemming te leven
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen
maar zoeken naar vrede
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt
maar verbonden blijven met U.
Geef ons daartoe de moed en de spankracht
het geloof, de hoop en de liefde
die van U komen
Vandaag en alle dagen
totdat alles is voltooid.
Amen.

Activiteiten en informatie (zie ook de achterpagina van dit boekje)

Slotlied: Die mij droeg

H.Oosterhuis / T.Löwenthal

Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte.
En als ik krijsend viel

mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.

Zegenbede

Vragen wij de zegen van God.
Dat we haar nabijheid mogen ervaren,
dat we ons durven ontspannen,
in het vertrouwen dat we geliefd en gelijk zijn,
vandaag en alle dagen

Amen

Fijne zondag

*De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe
Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004.*

*Na de viering ben je van harte welkom voor een kopje koffie of
thee en een goed gesprek!*



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
9 juni	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom*
16 juni	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom*
23 juni	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom*
30 juni	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom*
7 juli	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom*
14 juli	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom*

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

*De zoomcode om de vieringen bij te wonen is: <https://us02web.zoom.us/j/86488212052>

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk.

De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een **collecte** bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig ziek (jong) gezinslid. Dit gebeurt doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het **Solidariteitsfonds** is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per e-mail via het algemene adres.

Periodiek wordt ons blad '**Het Groene Licht**' verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kun je aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder). De redactie behoudt zich het recht voor om al dan niet te plaatsen.

Iedere eerste en derde maandagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een **openbare Liturgievergadering**, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente 'De Duif', Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je ook de meest recente informatie.

E-mail: info@deduif.net