

9 juni 2024

*Viering van Schrift en Tafel en overweging  
in De Duif en via Zoom*



Sybo Adema, 2023

# Leef-tijd



Voorganger: Noud-Lodewijk van Poppel  
Lector: Jo-Anne Veenstra  
Piano: Irina Ursu-Antonova

## **Openingsgebed**

Onnoembare,  
wij bidden om de kracht van uw Geest in ons hart.  
Wij keren terug bij onszelf  
en alles wat ons ter harte gaat in deze wereld.  
Wij worden stil, om ons hart te openen  
voor schepping en creativiteit,  
voor de stralen van licht en de klank van liefde.  
Schud ons los uit de verkramping van strijd en  
onrust.  
Maak onze adem weer tot levensadem  
en tot bron van moed en zeker weten.  
Geef ons de levende woorden van uw schrift  
ter herkenning  
en om opnieuw ontmoeting aan te gaan.  
Amen.

## **Lied voor de zevende dag**

*H.Oosterhuis/A.Oomen*

*1.koor 2.allen*

Wek mijn zachtheid weer.  
Geef mij terug de ogen van een kind.  
Dat ik zie wat is.  
En mij toevertrouw.  
En het licht niet haat.

## **Welkom en Inleiding**

Welkom hier in de Duif  
en welkom thuis via de zoom.  
Sommige hier heel vertrouwd en bekend  
en anderen misschien vandaag  
voor een eerste keer of zo nu en dan...

Alles is weer gereed om een rijk gevulde viering. Het koor heeft al van zich laten horen, Irina, die vandaag naast pianiste ook dirigent is, heeft extra gestudeerd op een pianostuk van Frans Schubert.

Jo-Anne heeft zich voorbereid als lector, het boekje is weer gedrukt, dit keer met een prachtige illustratie van Sybo.

De techniek wordt verzorgd door Erwin en Mark en straks is er ook weer koffie.

Hartelijk welkom in deze viering met het thema: Leef-tijd.

Leef...streepje...tijd.

Een viering van dankbaarheid, een viering van stil staan bij dat wij als mensen, zoals we hier bijeen zijn, tijd van leven hebben.

En wat doen we met die tijd?

Onze levens-tijd?

Op dit moment heb jij er in ieder geval voor gekozen om je leef-tijd te besteden aan het aanwezig zijn in deze viering.

Een bewust of onbewuste keuze om uit je dagelijkse doen en laten te stappen.

Met grote of kleine verwachtingen of misschien wel wat afwachtend.

Hoe dan ook een uur waarin we zullen lezen, zingen, zullen delen in gebed en zullen delen in brood en wijn.

We lezen vandaag teksten uit Prediker. Die teksten gaan over: 'voor alles is er een tijd' en over God die ons mensen, in dat zwoegen wat het leven kan zijn, een besef van 'eewigheid' heeft gegeven.

Ook is er een evangeliëlezing waarin Jezus ons aanspoort om vooral 'Nu' te leven.

Op basis van deze teksten ga ik de uitdaging aan om stil staan bij hoe het gegeven dat het leven tijdelijkheid en vergankelijk is, zich verhoudt tot dat besef van 'eewigheid'.

Daarbij zal dat 'leven in het Nu', een belangrijke ingang blijken te zijn.

Dus laten we de koe dan maar meteen bij de horens vatten: Laten we stil worden om dat 'hier en nu' welkom te heten.

## **Stilte**

Hoe tref jij jezelf nu aan?

Wat houdt jou in de diepte bezig.

Aan ongemak, frustratie of pijn?

Aan genoegen, vreugde en mogelijk ook overvloed.

Wat het ook mag zijn, weet je hartelijk welkom met wat er voor jou is,

en mocht er zich een verlangen aandien, wil ik je uitnodigen om dit verlangen mee te laten resoneren gedurende dit uur.

Stellen we ons hart open voor dat wat ons in dit uur aangereikt wordt.

Jo-Anne en ik wensen ons een bewogen viering.

## **Lied: Tijd van vloek en zegen**

*H.Oosterhuis/H.Heuvelmans*

Tijd van vloek en tijd van zegen,  
tijd van droogte, tijd van regen,  
dag van oogsten, tijd van nood,  
tijd van stenen, tijd van brood,  
tijd van liefde, nacht van waken,  
uur der waarheid, dag der dagen,  
toekomst die gekomen is,  
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten, tijd van tranen,  
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,  
tijd van jagen nu of nooit,  
tijd van hopen dat nog ooit.

Tijd van zwijgen, zin vergeten,  
nergens blijven, niemand weten.

Tijd van kruipen, angst en spijt,  
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren  
nieuw begin heeft afgezworen,  
wie het houdt bij wat hij heeft,  
sterven zal hij ongeleefd.  
Tijd van leven om met velen  
brood en ademtucht te delen.  
Wie niet geeft om zelfbehoud,  
leven vindt hij honderdvoud.

### **Eerste Lezing: Prediker 3:1-8**

*Voor alles is een tijd*

Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is er een tijd.  
Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven.  
Er is een tijd om te planten en er is een tijd om uit de grond te trekken.  
Er is een tijd om te doden en er is een tijd om te genezen.  
Er is een tijd om af te breken en er is een tijd om op te bouwen.  
Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen.  
Er is een tijd om te treuren en er is een tijd om te dansen.  
Er is een tijd om stenen weg te gooien en er is een tijd om stenen te verzamelen.  
Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd om afstand te houden.  
Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om te verliezen.  
Er is een tijd om te bewaren en er is een tijd om weg te gooien.  
Er is een tijd om te scheuren en er is een tijd om dicht te naaien.  
Er is een tijd om te zwijgen en er is een tijd om te spreken.  
Er is een tijd om van iemand te houden en er is een tijd om iemand te haten.  
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

### **Gedichtje: van de 'Poeh-dist' uit NRC 21-5-2024**

Een beer en een varkentje wandelend door het groen.  
'Welke dag is het?' vraagt Winnie de Poeh.  
'Het is vandaag', piept Knorretje.  
'Mijn lievelingsdag', zegt Winnie de Poeh

### **Tweede lezing: Prediker 3: 9-15**

*Vervolg: Voor alles is een tijd*

Wat voor nut heeft een mens van zijn gezwoeg? Zwoegen is een trieste bezigheid die God aan de mensen heeft gegeven om zich mee te vermoeien. Maar Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan. Ik heb wel begrepen dat het 't beste is voor een mens om blij te zijn en goede dingen te doen in het leven. Ik bedoel dit: als iemand eet en drinkt en van goede dingen geniet bij al zijn gezwoeg, dan heeft hij dat niet aan zichzelf te danken, maar is het een geschenk van God.

Ik heb begrepen dat alles wat God doet, voor eeuwig is. Je kan er niets aan toevoegen of er iets vanaf halen. God doet het, met de bedoeling dat de mensen diep ontzag voor Hem zullen hebben. Wat er nu is, was er al lang. En wat er zal zijn, is al lang geweest. God laat steeds weer de dingen gebeuren die al eerder gebeurd zijn.

### **Lied: Om vrede**

*H.Oosterhuis/A.Oomen*

Veel te laat heb ik jou liefgekregen  
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. (2x)

Veel te laat heb ik jou liefgekregen.  
Binnen in mij was je, ik was buiten  
en ik zocht jou als een ziende, blinde  
buiten mij, en uitgestort als water  
liep ik van jou weg en liep verloren  
tussen zoveel schoonheid die niet jij is.

Veel te laat heb ik jou liefgekregen  
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. (2x)

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,  
door mijn doofheid ben jij heengebroken.  
Oogverblindend ben jij opgedaagd  
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.  
Geuren deed jij en ik haalde adem,  
nog snak ik naar adem en naar jou.  
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,  
honger ik naar jou.  
Mij, lichtgeraakte heb jij doen ontbranden,  
en nu brand ik lichterlaaie naar jou toe,  
om vrede.

Veel te laat heb ik jou liefgekregen  
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. (2x)

### **Derde lezing: uit het Evangelie volgens Lucas: 9: 57-62**

#### *Jezus volgen*

Terwijl ze onderweg waren, zei iemand tegen Jezus: "Ik zal U volgen, waar U ook heen gaat." Jezus zei tegen hem: "Vossen hebben holen en vogels hebben nesten. Maar de Mensenzoon heeft geen plaats om te slapen."

Jezus zei tegen iemand anders: "Volg Mij." Maar de man zei: "Mag ik dan wachten tot ik mijn vader heb begraven?" Maar Jezus zei: "Laten de doden hun doden maar begraven. Maar jij moet de mensen over het Koninkrijk van God gaan vertellen."

Weer iemand anders zei: "Ik zal U volgen, Heer, maar ik wil eerst afscheid nemen van mijn familie." Maar Jezus zei tegen hem: "Mensen die bij het ploegen achteromkijken, zijn niet geschikt voor het Koninkrijk van God."

## Overweging

Nadat een oude wijze rabbi was gestorven, vroegen de mensen aan zijn leerlingen, wat voor hun meester nu het meest belangrijke in zijn leven was geweest. Het antwoord was: dátgene waar hij op dat moment mee bezig was.

Misschien is deze wijsheid wel meteen de essentie van de lezingen van vandaag. Kunnen wij met onze volle aandacht aanwezig zijn bij datgene waar wij in dit moment mee bezig zijn?

Kan ik dat? Kan jij dat?

En kunnen we dat in en op dit moment, nu?

Ik ben best snel afgeleid door allerlei gedachten, verwachtingen en oordelen.

Echter het maakt wel uit waar ik op een bepaald moment mee bezig ben.

Want als ik iets doe wat mij boeit en inspireert, kan ik makkelijker mijn aandacht er bij houden. Dus waar zijn we hier nu in de Duif mee bezig?

Waar het mijzelf betreft ben ik in dit moment bezig met het expressie geven aan een diep verlangen.

Ik geeft expressie aan mijn besluit om letterlijk en figuurlijk te staan voor mijn geloof.

Ik geloof namelijk dat ik in mijn leven wezenlijk tot mijn recht kom, als ik met laat leiden door het Woord van God en het levensverhaal van zijn Zoon Jezus Christus.

## Aandacht richten

Voor mij is het lezen van teksten uit de Bijbel of andere religieuze boeken, een directe uitnodiging om mijn aandacht te richten.

Het hier in de Duif voorganger zijn is voor mij een hele goede manier om met mijn aandacht bij dátgene te zijn wat er in dit moment gebeurt.

En wat daarbij nou zo bijzonder fijn is, is dat als ik in deze omstandigheden van met iets bezig zijn waar mijn verlangen naar uit gaat én daar vol met mijn aandacht bij kan zijn, het dan kan gebeuren, dat ik in ervaringen terecht kom, die aan mijn denkende vermogen voorbij gaan.

Ervaringen van: schoonheid. Van schoonheid, wat ben je oud én... wat ben je nieuw!

Intense ervaringen, die mij juist in hun onbevattelijkheid beroeren en mij steeds weer nieuwsgierig maken om op onderzoek uit te gaan.. Hoe worden die woorden bedoelt en welke uitdagende metafoor heeft Jezus nu weer in petto?

Wat wil ik daar mee? Wat moet ik daar misschien wel mee? Wat wordt mij hier aangereikt?

## Spirituele openbaringen

Voor mij zijn dat dan spirituele momentjes en soms spirituele openbaringen.

Én zijn het niet deze ervaringen van 'schoonheid' die een verwijzing zijn naar waarover we lezen in Prediker?

Daagt er in deze ervaringen niet iets van

het besef van eeuwigheid

dat ons door God gegeven is?

Maar we lezen nog meer: dat er voor allen een tijd is, het kan zeg maar vriezen of dooien...

En we lezen ook dat het leven best een aardige partij zwoegen kan zijn.

Wat voor nut heeft een mens van zijn gezwoeg? Zwoegen is een trieste bezigheid die God aan de mensen heeft gegeven om zich mee te vermoeien. Maar Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is.

Dus dat zwoegen en tussen zo veel schoonheid die niet Jij is, blind zijn en verloren lopen, dat hoort bij het leven. Ik kan dit niet anders lezen dan dat we door het leven uitgedaagd worden en op de proef gesteld worden.

We kennen het allemaal...

Of we worden overspoeld door zich opstapelende pijn, ellende of verdriet, of we laten ons maar al te graag afleiden door tijdelijk zaken als materie, illusie en onechtheid.

Wij mensen ontkomen er niet aan dat we in meer of mindere mate zwoegen

en dat we lijden aan de tijdelijkheid en vergankelijkheid van het leven.

Het leven is feitelijk eindig en tot dat moment loopt het niet altijd zoals we gehoopt hadden, dat het zou moeten lopen.

Beste een harde werkelijkheid. Begrijpelijk dat we dan bij die werkelijkheid van dat moment weg bewegen...

En Prediker geeft dan een antwoord:

Ik bedoel dit: als iemand eet en drinkt en van goede dingen geniet bij al zijn gezwoeg, dan heeft hij dat niet aan zichzelf te danken, maar is het een geschenk van God.

### **Uitdagende tekst**

Ja we hebben te maken met een uitdagende tekst.

Want als ik dit goed begrijp, dan klinkt hier de wijsheid in door dat we er altijd op mogen vertrouwen dat het goede van eten en drinken en genieten ruimte zal krijgen. En dat we daartoe het instrument van de eeuwigheid aangereikt krijgen.

Daar had ik het al eerder over in mijn overweging. Iets van eeuwigheid opent zich in mijn ervaringen als ik mij overgeef aan mijn diepste verlangens en daar ten volle met mijn aandacht bij ben. Ik noemde dat zojuist spirituele momenten.

Dus volgens mij is de boodschap van vandaag:

Besef dat er voor alles een tijd is, en dat we dát niet kunnen veranderen. Dat zullen we zwoegend en steunend moeten aanvaarden.

Én er is ook nog een andere dimensie. Eén die we niet met ons hoofd, maar wel met ons hart kunnen verstaan.

Dit zet dat tijdelijk van ons bestaan, In een ander perspectief

Ik ga een poging doe om deze boodschap verder voor jullie op te helderen.

Daarbij zal ik gebruik maken van een lied wat we zojuist gezongen hebben.

We zongen: 'veel te laat heb ik jou lief gekregen'

Dus we lopen verloren, we doen ons best er nog wat van te maken, we zwoegen wat af.

En dan...

*Toen heb Jij geroepen en geschreeuwd,*

*door mijn doofheid ben jij heengebroken.*

*Oogverblindend ben jij opgedaagd*

*om mijn blindheid op de vlucht te jagen.*

*Geuren deed jij en ik haalde adem,*



*nog snak ik naar adem en naar jou.  
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, honger ik naar jou.  
Mij, lichtgeraakte heb jij doen ontbranden,  
en nu brand ik lichterlaaie naar jou toe,  
om vrede.*

Dus werkelijk waar, we mogen er op vertrouwen dat we in onze nood op een of andere manier geroepen worden. Voor mij is daarbij verstillen, toewijding en vertragen de beste manier om dat roepen van die JIJ te horen.

Maar door wie worden we dan eigenlijk geroepen, wie is dan die JIJ die zo roept en schreeuwt?

### **Onomwonden uitnodigen**

Voor mij is die JIJ, Jezus van Nazareth.

Een man naar mijn hart.

Hij durft te roepen en te schreeuwen en hij durft onomwonden ons uit te nodigen om hem echt helemaal te volgen.

Niet een klein beetje, met nog één been in ons verleden. Nee, heel radicaal: Laat alles achter en kijk niet om. Want zo lazen we in het evangelie, mensen die bij het ploegen achterom kijken, zijn niet geschikt voor het Koninkrijk van God.

Vrij vertaald: als je bereid bent om in het moment je aandacht volledig te richten op iets wat JOU boeit en inspireert, dan kán het niet anders dan dat je op een ongelooflijke manier toegankelijk wordt voor dat mysterie van de eeuwigheid.

Het maakt daarbij niet uit of je nu net zoals wij hier in de Duif Jezus als inspirator volgt, of dat jouw inspiratie komt van mensen die ons letterlijk of figuurlijk zijn voorgegaan. Misschien is het wel een broer of zus, een geliefde, die reeds is overleden en die ondanks dat zij geen feitelijke tijd van leven meer hebben, ons toch nog steeds nabij zijn en bekrachtigen.

Ook het je toelagen op het zorgen voor je kinderen en kleinkinderen, of het helemaal opgaan in schilderen of het luisteren naar het levensverhaal van een ander, kunnen levendige bronnen van inspiratie zijn.

Wie of wat jou ook mag inspireren, maakt niet uit, want hoe jij uiteindelijk jouw leef-tijd invult, bepaal jij zelf.

### **Kijk om je heen**

En ook vandaag nodig ik jou uit om steeds weer momenten te maken waarin je ontvankelijk kunt zijn voor wat ons als mensen, ongevraagd, aangereikt wordt.

Want, kijk eens om je heen.

Jij hebt jezelf, hier in de Duif en thuis via de zoom-verbinding op een plek gebracht waar je niet alleen bent. Je hebt jezelf bewust of misschien ook wel onbewust uit je dagelijkse doen gebracht. En wat is er nu voor jou op dit moment inspirerend?

Wat zet jou aan? Wat raakt jou?

Waar gaat jouw verlangen naar uit?

Neem je tijd...

Leef jouw tijd...



Kijk met aandacht om je heen  
En kijk of het lukt om niet te veel om te kijken.

Op basis van de viering van vandaag wens ik jou toe dat jij,  
ondanks het feit dat het leven vaak ook zwoegen is, jij jezelf steeds weer kunt laten  
verrassen door de waarheid van dit moment.

### **Met volle aandacht stilstaan**

Er is voor alles een tijd... Een tijd voor de leuke dingen  
en een tijd voor de lastige en pijnlijke dingen.

Dat staat voor de tijdelijkheid van het leven.

Als je de bereidheid en de moed hebt om met volle aandacht stil te staan bij waar je nu  
mee bezig bent, dan is dat dé openen tot een ruimer en oneindig perspectief.

Dat is dat besef van de eeuwigheid.

Vanuit dit perspectief bestaat er niet iets anders dan alleen 'Het Eeuwig Nu'.

Het enige wat eeuwig is, is het nu!

Leven vanuit 'Het Eeuwige Nu' sluit aan bij de wijsheid over de overleden rabbi, waarmee  
ik mijn overweging begon.

Het allerbelangrijkste in mijn leven is... datgene waar ik op dit moment mee bezig ben.

Amen.

### **Pianomuziek door Irina Ursu-Antonova**

Frans Schubert Impromptu 4

*Toelichting:*

*Impromptu is een Frans woord, gebaseerd op het Latijnse 'in promptu', hetgeen slaat op iets wat zonder  
voorbereiding, voor de vuist weg is gemaakt. In de muziek is een impromptu een korte instrumentale  
compositie uit de Romantiek, vaak voor piano solo, met een nonchalant, lyrisch en improviserend karakter.*

### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in de Eeuwige.

Ik geloof dat ik op Hem mag lijken.

Ik geloof in Jezus,

die voor ons geboren, gestorven en verrezen is.

Ik geloof in de bemoedigende kracht van Zijn voorbeeld.

Ik geloof in Zijn altijd aanwezige goedheid voor mij.

Hij houdt mij staande met de handen van anderen,

die mij troosten, steunen en bijstaan.

Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen.

Ik geloof dat er ook altijd mensen zullen zijn,

die naar dat verhaal willen luisteren.

Ik geloof ook, dat de kracht van dit verhaal mensen

bij elkaar brengt en leert inzien wat echte vrijheid is.

Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest,

dat zijn voorbeeld zal inspireren in dit

en het toekomstige leven dat is toegezegd.

Ik geloof in de gemeenschap  
die dit geloof wáár probeert te maken.  
Samen met Hem en met allen van goede wil  
geloof ik in de waarde van mijn leven.

Amen.

## Het hart van de viering – delen met elkaar

### Collecte



Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen inzicht veranderen.  
Hartelijk dank voor je gift.

### Stichting De Duif

Jaarlijks kiest de Duifgemeenschap een zogenoemd “jaardoel”.  
Elke 2<sup>e</sup> zondag van de maand wordt gecollecteerd voor dit “externe” doel.  
Dit jaar is het doel de Stichting Opkikker. Zie ook de achterpagina van dit boekje. Ook hiervoor geldt: je bijdrage wordt enorm gewaardeerd.



### Jaardoel De Duif

### Lied: Wat ik gewild heb

H.Oosterhuis / A.Oomen

Wat ik gewild heb,  
wat ik gedaan heb,  
wat mij gedaan werd,  
wat ik misdaan heb,  
wat ongezegd bleef,  
wat onverzoend bleef,  
wat niet gekend werd,  
wat ongebruikt bleef,  
al het beschamende neem het van mij.  
En dat ik dit was en geen ander,  
dit overschot van stof van de aarde:  
dit was mijn liefde.  
Hier ben ik.

## De intenties uit het groene boek en uit de gemeenschap

### Dienst van de tafel

### Lied: Slechts het brood dat wij te eten gaven

T. Consalvatico / B. Huijbers

Slechts het brood dat wij te eten gaven  
zal ons verzadigen.

Slechts de gevangene die wij verlost  
zal ons bevrijden.  
Slechts het gewaad dat wij wegschonken  
zal ons bekleden.  
Slechts de zieke die wij bezochten  
zal ons genezen.  
Slechts het water dat wij te drinken gaven  
zal ons verkwikken.  
Slechts het woord dat leed verzachtte  
zal ons troosten.

## **Nodiging**

Elke zondag weer delen wij in de Duif brood en wijn.  
Dat doet ons herinneren aan het moment  
dat Christus wist dat het einde van zijn leven aanstaande was.  
In en door zijn lijden en met alle twijfels die Hij ook heeft gehad, had Hij het beseft dat  
niet Zijn wil, maar de Wil van God, zijn Vader leidend is.  
In zijn verrijzenis is de boodschap geopenbaard, dat er leven naar de dood is en dat wij  
erop mogen vertrouwen dat de Heilige Geest ons altijd nabij is.

Ook vandaag weer de uitnodiging om met elkaar de delen in brood en wijn, als teken van  
dat we beseffen dat we het in het leven niet allen hoeven te doen en te kunnen. We staan  
niet alleen.

Dus als het jou bekrachtigd om deel te nemen aan deze her-innering, ben je van harte  
uitgenodigd om deel te nemen aan dit delen.

En wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, of waar je ook naar op weg bent, iedereen is  
hier altijd welkom.

Ook vandaag weer nodigt Christus ons uit  
om te eten van Zijn lichaam in de vorm van brood  
en te drinken van Zijn bloed in de vorm van wijn.

Dus sta op, en weet je hoe dan ook welkom, want iedereen is hier welkom om deel te  
nemen aan deze her-innering.

Dus als je wil, Sta op en kom na voren en plaats jezelf daarmee  
in het aanschijn van het Licht van Jezus en ervaar mogelijk is van het Eeuwige NU.

Kom dan... want alles staat gereed...

## **Breken en delen van brood en wijn**

--- Leef jouw tijd! ---

## **Intermezzo door Irina Ursu-Antonova**

### **Lied: Het volk dat in duisternis gaat**

*H. Oosterhuis / A. Oomen*

Koor: Het volk dat in duisternis gaat

zal aanschouwen groot licht.  
Die wonen in schaduw van dood,  
over hen op gaat het licht. (2 x)

Zij zullen lachen en juichen,  
lachen en juichen,  
als op de dag van de oogst.

*Allen:* Het volk dat in duisternis gaat  
zal aanschouwen groot licht.  
Die wonen in schaduw van dood,  
over hen op gaat het licht.

### **Het gebed dat verhoord werd**

*Herkomst en auteur onbekend*

Ik vroeg om kracht  
en kreeg moeilijkheden om me sterk te maken.  
Ik vroeg om wijsheid  
en kreeg problemen om te leren op te lossen.  
Ik vroeg om voorspoed  
en kreeg verstand en spierkracht om mee te werken.  
Ik vroeg om moed  
en kreeg gevaren om te overwinnen.  
Ik vroeg liefde  
en kreeg mensen om te helpen.  
Ik vroeg om gunsten en kreeg kansen.  
Ik ontving niets van wat ik vroeg.  
Ik ontving alles wat ik nodig had.

### **Onze Vader**

Onze Vader,  
alom aanwezig in het universum.  
Uw naam zij geprezen.  
Moge het Goddelijk bewustzijn in ons allen neerdalen.  
  
Zodat uw Wil en de onze gelijk zijn.  
Moge inzicht ervoor zorgen, dat we leren delen.  
Want er is voldoende voor iedereen.  
Moge iedere stap er een van vergeving zijn.  
Moge het ego plaats maken voor dat Goddelijke bewustzijn.  
Zodat er eindelijk vrede zal komen.  
Vrede in ons hele wezen.  
Dat vragen wij U in de naam van Jezus Christus.  
Amen.

### **Mededelingen**

## Afsluiting en dankzegging

### Slotlied: Die mij droeg

*op.36, nr.5, H. Oosterhuis/T.Löwenthal*

Die mij droeg op adelaarsvleugels,  
die mij hebt geworpen in de ruimte.  
En als ik krijsend viel  
mij ondervangen met uw wieken  
en weer opgegooid  
totdat ik vliegen kon  
op eigen kracht.

### Zegen van de regenboog

*Janneke Nijboer*

Ik zegen je met rood van de passie,  
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt, dat je leeft!  
Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,  
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.  
Ik zegen je met geel van narcissen,  
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.  
Ik zegen je met groen van het gras,  
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,  
een weg om te gaan.  
Ik zegen je met blauw van water,  
om af te spoelen wat mis gaat  
en waar je op stukloopt in het leven.  
Ik zegen je met paars, dat als een  
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.  
Ik zegen je met Gods licht,  
waarin alle kleuren samensmelten  
en wij thuiskomen in wie wij zijn.

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te  
drinken en voor een goed gesprek.  
Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*

*De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:  
[www.deduif.net](http://www.deduif.net)*



## Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
16 juni	Jan Meijer	In de Duif, geen Zoomregistratie
23 juni	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom*
30 juni	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom*
7 juli	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom*
14 juli	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom*

Voor de laatste actuele informatie, zie [www.deduif.net/agenda](http://www.deduif.net/agenda)

\*De zoomcode om de vieringen bij te wonen is: <https://us02web.zoom.us/j/86488212052>

**Het Duifkoor** zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.  
Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.  
Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

**Het Groene Boek** waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk.  
De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een **collecte** bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig ziek (jong) gezinslid. Dit gebeurt doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie [www.opkikker.nl](http://www.opkikker.nl)

Het **Solidariteitsfonds** is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.  
Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per e-mail via het algemene adres.

Periodiek wordt ons blad '**Het Groene Licht**' verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kun je aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder). De redactie behoudt zich het recht voor om al dan niet te plaatsen.

Iedere eerste en derde maandagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een **openbare Liturgievergadering**, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>  
Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

**Oecumenische Basisgemeente 'De Duif'**, Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

**IBAN: Rabobank:** NL20 RABO 0173 6297 92.

**De Duif op Internet:** Neem gerust een kijkje op de website [www.deduif.net](http://www.deduif.net) daar vind je ook de meest recente informatie.

**E-mail:** [info@deduif.net](mailto:info@deduif.net)