

23 juni 2024

Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom



Natannan Kanchanaprat, Pixabay

Geloof is niet te koop

*In één van de lezingen van vandaag wordt geld in verband gebracht met geloof.
Alsof geloof te koop is.*

*De leerlingen maken ondubbelzinnig duidelijk dat dat niet het geval is.
Dat dit zelfs beledigend is jegens God en zijn bedoelingen met de wereld.*

*Hoe kijken wij aan tegen ons geloof en tegen de achtergrond van onze financieel
ingestelde wereld? Wat brengt geloof ons en wat brengt geloof jou?*



Voorganger: Henk Kemper
Lector: Angela van der Marck
Piano: Irina Ursu-Antonova

Openingsgebed

Aan God die al wat is, geschapen heeft en leidt,
aan Hem die door ons genoemd mag worden: Vader,
dragen wij in eerbied dit samenzijn op.

Wij delen brood, wij delen wijn,
en wij ontmoeten elkaar in de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingslied: Met niets van niets

H. Oosterhuis / T.P.Oosterhuis

Met niets van niets ben jij begonnen,
hebt sprakeloos het licht gezegd,
de tijd bepaald, het land gewonnen,
de zeeën op hun plaats gezet.

De ban der duisternis gebroken
en het werd morgen, dag na dag,
een wereld in het licht gesproken,
een mensheid die beginnen mag.

Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Het langste deel nog niet gegaan,
Geen engel met ons meegezonden
om nacht en ontij te verslaan.

Met licht van licht heb jij geschreven
jouw boek dat ons het leven redt,
de woorden van je trouw gegeven.
En van dit lied de toon gezet.

Welkom en inleiding

Goedemorgen, mede namens Angela hartelijk welkom bij deze viering van schrift en tafel.
Jullie, hier in de kerk hartelijk welkom en ook jullie via de Zoomverbinding, al dan niet ver
weg en toch hier aanwezig, hartelijk welkom.

Het thema luidt vandaag “Geloof is niet te koop.”

Dit thema komt voort uit een regel in de derde lezing, straks. Daar is sprake van iemand die
wel een mooi trucje dat de apostelen lijken te beheersen, wil kopen. Ik moet daaromheen
straks wel even het een en ander uitleggen, want anders begrijpen we de achtergrond van de
woorden misschien niet.

Jezus deed tijdens zijn leven niet anders dan uitleggen hoe God de wereld heeft bedoeld. Dat
moest hij bij herhaling doen, want mensen luisteren soms slecht en/of geven hun eigen
interpretatie aan de woorden. Keer op keer legt Jezus in steeds andere beelden en metaforen
uit wat de bedoeling is.

En wekelijks komen wij bij elkaar om te luisteren naar alle verhalen die duidelijk maken wat
wij kunnen doen om Gods Koninkrijk te laten ontluiken. Dat doen we niet alleen aan dce

hand van bijbelteksten, maar vaak ook via veel andere teksten, uit andere religies en stromingen die Gods bedoeling verwoorden.

We leven in een tijd waar veel, zo niet alles, draait om geld. Kerken lopen leeg en ze sluiten lazen we nog onlangs. Ook dan is soms een financiële afweging om de kerk te verkopen doorslaggevend. Iets wat onze kerk bespaard is gebleven dankzij de inspanningen van de gemeenschap.

“Poen, poen, poen, poen, ’t zal je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen,” zong Wim Sonneveld alias Willem Parel. Het liedje gaat verder: “Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is.”

Als je de krant openslaat dan is tegenwoordig sprake van een veelheid van financiële wonderen, allemaal met als onderlegger dat het grote geld er nóg beter en stinkender rijk van moet worden. Persoonlijke verrijking door sluw gegoochel met wet- en regelgeving.

Jezus was de man van de wonderen, maar zijn verhalen hadden bij mijn weten nooit met geld en persoonlijk gewin te maken. Of het moet die perikoop zijn waarin Jezus aan een rijke jongeling uitlegt dat hij alles moet verkopen om echt vrij te worden en Gods wegen te kunnen volgen. De jongeling die alles bezat haakte af.

Straks maar meer rond deze thematiek. Voor nu: alles staat klaar om de viering te beginnen. De techniek loopt weer als een zonnetje, het koor is klaar om vandaag de prachtigste liederen te zingen. Vandaag resoneert en associeert alle muziek op het thema: waar komen we vandaan, wat zit in ons en wat doen we met de uitvoering van geloof.

De koffiemachine staat al bijna te pruttelen zodat we straks napraten met een kopje koffie er bij. Angela en ik wensen ons een inspirerend uur toe.

Laten we eerst een moment stil worden, om ruimte te maken in hoofd en hart. Opdat we openstaan voor dat wat komt.

Lied: Geschreven staat

Huub Oosterhuis, Tom Löwenthal

Geschreven staat dat uw Messias komt
op zonnevlagen, vleugels van genezing
en dat Gij komt in hem, wees hier aanwezig
opdat wij in ons vlees uw naam aanschouwen.

Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg.
De mensen sterven en zijn niet gelukkig. (2x)

Zoals uw woord in den beginne sprak,
zoals uw licht in den beginne lichtte,
zo kome uw Messias, uw knecht-koning,
een mens waarin Gij U te kennen geeft.

In diepe nacht is hij de weg gegaan
die in de afgrond voert der sprakelozen. (2x)

Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem.
Wij waren ver weg, Gij een vreemde God,
een onbekende naam, één van de velen.

Maar hij heeft ons uw naam bemind gemaakt.

Een zoon van uw Tora, in U geworteld,
die ons geworden is tot heer en meester. (2x)

Eerste Lezing: Marcus 4, 13- 20 en 35-41

Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Anderen zijn als het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid: wanneer zij het woord gehoord hebben, nemen ze het meteen met vreugde aan. Maar doordat het geen wortel schiet in hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaardden het en dragen vrucht, sommigen dertig-, anderen zestig- en weer anderen honderdvoudig.’

Tweede lezing: Marcus 4, 35-41

Geloof en ongeloof

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’ Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’

Lied: De zegen van jouw naam

*Jannet Delver (naar Hildegard von Bingen)
Mariëtte Harinck*

Geef ons een woord, een zin
die onze honger stilt (2x)
en zie ons aan, zoals een ziende blinde, (2x)
opdat wie vlucht niet hulpeloos vergaat (2x)
en in de nacht de zegen van jouw naam
niet zal verdwijnen.

Derde Lezing: Handelingen 8 (1B) 4-25

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest. Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei: 'Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.' Maar Petrus zei tegen hem: 'U denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft? U zult, met uw geld, in het verderf worden gestort! U kunt beslist geen deelhebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smee de Heer of Hij u uw slechte gedachten wil vergeven, want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad.' Toen zei Simon: 'Bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd.'

Lied: Ik heb lief de aarde en de mensen

Petra Kerssies/Tom Löwenthal

Voor Eva

Op. 45, nr 2

Ik heb lief de aarde en de mensen,
de Levende mijn God
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand (2x)

Been van mijn gebeente,
ik fluisterde je naam:
voor liefde ben je gemaakt.
Wijzer dan de goden,
je zal tot inzicht komen:
onderscheid de onmacht van het kwaad.

Mensen worden oud en grijs,
geen god die ons in leven laat.
In pijn en barensood zijn wij geworden,
weten van verlies, rouw, dood en verderf.

Wat is wijsheid op een wereld als deze
waar kinderen sterven, mensen ongelukkig zijn.
Jij schiep verlangen
en dromen en afgrond.
Jij wakkerde ons verlangen aan.

Kom uit je hemel, schep hemel op aarde
doe ons weten van elkaar (2x)
Ik heb lief de aarde en de mensen,
de Levende mijn God,
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand (3x)

Overweging

Vandaag koos ik als thema: “Geloof is niet te koop.” Misschien een titel die niet helemaal in het huidige tijdsbeeld past. Want zeg nu zelf: alles is te koop en de wereld moet maakbaar zijn en beantwoorden aan de eisen die wij stellen. We zijn aardig aan het individualiseren en rekening houden met anderen lijkt steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen.

Alles is te koop. Vrijdag een week geleden las ik bij de NOS dat de Nederlandsche Bank weet dat er een einde aan de prijsstijgingen in de winkels en supermarkten aan komt. Ze weten zelfs dat de prijzen dit jaar (het is pas juni) én het komende jaar 2025 nog slechts met 2,8 procentpunt stijgen. En let op: in 2026 stabiliseren de prijzen dan op de gewenste 2 procent.

Als ik dat zo lees dan vind ik dat er sprake is van een behoorlijk hoog glazen-bol-gehalte. Eerlijk gezegd hecht ik niet zo veel waarde aan dergelijke cijfers. Want kijk wat er gebeurt als ergens een brandhaard uitbreekt. De oorlog in Oekraïne met bijvoorbeeld de ontploffende gasprijzen als gevolg. De oorlog in Gaza en op zoveel andere plaatsen op de wereld hebben toch wel duidelijk gemaakt dat de economie zich niet in voorspellingen laat vangen.

Alles is te koop?

Alles is te koop zei ik. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ja, wel als het over aardse goederen gaat. Maar geluk, liefde, gezondheid en dat soort dingen zijn toch echt niet te koop.

In de derde lezing van vandaag lezen we hoe Simon vraagt of hij de truc die de apostelen bij de Samaritanen bewerkstelligden kon kopen. Hij vraagt of hij deze macht ook kan krijgen en biedt er geld voor.

Er was inderdaad sprake van een bijzonder gebeuren. Er staat dat ook de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard. Wij kennen de Samaritanen uit het verhaal dat Jezus vertelde van de Barmhartige Samaritaan. De Samaritanen hadden de naam om zich niet in te laten met de joden -en omgekeerd. In het verhaal dat Jezus vertelde was het juist een Samaritaan die barmhartigheid en mededogen toonde aan een door struikrovers overvallen reiziger.

En deze Samaritanen hadden nu ook Gods woord, lees de lessen van Jezus, aanvaard.

Om het verhaal goed te begrijpen moeten we een klein stapje terug doen. Het verhaal begint bij de persoon van Philippus, één van de 7 diakenen die evangelist is geworden, Hij predikt in Samaria.

Maar voordat Filippus in Samaria kwam, was er een man actief die het volk in extase bracht. Hij deed dat door toverij. Hij was ook niet bescheiden in zijn optreden, maar presenteerde zich als “een groot man”, iemand die ertoe deed. Met zijn toverkunsten richtte deze Simon de aandacht op zichzelf, en met succes. Hij kreeg de aandacht van allen op zich gevestigd. Hij had grote aantrekkingskracht op iedereen, hij sprak “klein en groot”, jong en oud, aan. Iedereen was van hem onder de indruk en iedereen dichtte hem goddelijke kracht toe. Zo’n beetje een Jomanda.

Maar deze Simon komt ook tot geloof en wordt gedoopt. Hij ziet daarna in Filippus geen concurrent, maar zijn meerdere. En nu wil hij via Petrus en Johannes de truc overnemen. Niet uit geestdrift, maar met een ondertoon van geldelijk gewin en vergroting van macht

en aanzien. Dat wordt, las ik, Simonie genoemd. Simonie is een term die betekent dat iemand uit is op zakelijk voordeel in geestelijke dingen of het kopen van ambten. Zulke mensen menen dat Godsvrucht een winstbron is. Het beslaat alle vormen van handel in geestelijke aangelegenheden.

Vroeger kon je daar in met name de R.K.-kerk wel mee aankomen; vergeving was te koop. Een aflaat om te ontkomen aan het zogenoemde 'vagevuur' was zo betaald. Maarten Luther ging voor deze in zijn ogen verderfelijke inkomstenbron in verzet en werd door de hoge heren in de kerkelijke ban gedaan. Hij ageerde tegen het tegen betaling doen verdwijnen van zonde als sneeuw voor de zon. Feitelijk een inkomstenbron voor de kerkelijke functionarissen.

In dit historische kader van vergiffenis krijgen of kopen even een uitstapje:

Witz

Komt een zakkenroller in de biechtstoel bij de pastoor. De zakkenroller heeft het horloge van de pastoor gerold. En de pastoor vraagt: "Vrind, heb je iets op te biechten?" Daarop zegt de zakkenroller: "Ja, meneer Pastoor. Ik heb van iemand een persoonlijk eigendom gerold en daar heb ik spijt van." Daarop zegt de pastoor: "Dan moet je dat gewoon teruggeven aan de eigenaar." "Ja," zegt de zakkenroller, "maar dat durf ik niet zomaar. Wilt u het hebben?" "Nee," zegt de pastoor, "geen sprake van. Je moet het teruggeven aan de rechtmatige eigenaar." Zegt de zakkenroller: "Maar die wil het niet hebben." Waarop de pastoor zegt: "Ja, in dat geval mag je het houden."

Terug naar het verhaal van Simon en Petrus. Als je het verhaal leest dan blijkt dat alleen het aanvaarden van Gods woord niet alles is. Aanvaarding van Gods woorden is pas stap 1, de Heilige Geest ontvangen is een stap verder. Want als je Gods woorden aanvaardt, dan is de consequentie dat je daden duidelijk maken dat je Gods woorden in de praktijk brengt. Aan de vruchten herken je de boom, luidt het spreekwoord.

Petrus ontsteekt in woede als hem gevraagd wordt om tegen betaling de truc van de handoplegging te verkopen. Want in de woorden van Simon klinkt door dat het hem om de macht gaat. En dat is Petrus tegen het zere been. Hij maakt duidelijk dat Simons houding tegenover God niet oprecht is. Mensen begeesteren doe je niet door middel van een trucje. Mensen raken begeesterd als ze de woorden van God, van Jezus op zich laten inwerken en besluiten om zo in het leven te willen staan. Mensen moeten zelf de intrinsieke motivatie hebben om dat te doen.

Uitleggen, keer op keer

Wij mensen hebben vaak grote moeite om de woorden van Jezus te begrijpen. En we zijn in goed gezelschap. Want we lezen dat Jezus keer op keer aan zijn leerlingen moest uitleggen wat de woorden achter de woorden waren. Vandaag legt hij in de eerste lezing weer uit dat Gods woorden zijn als het zaad dat de zaaier strooit. Dat zaad moet op de juiste voedingsbodem vallen om te ontkiemen. Met andere woorden: als wij Gods woorden niet tot ons door laten dringen én ze in praktijk brengen, dan zijn Gods woorden als zaad dat op dorre grond valt. Het droogt uit en leidt tot helemaal niets. Maar als zaad in vruchtbare grond valt dan kan het dertig-, zestig- of honderdvoudig vrucht dragen.

Jezus vraagt zijn leerlingen in de boot die dreigt te vergaan: "Geloven jullie nog steeds niet?" Het moet toch om moedeloos te worden zijn geweest voor Jezus om keer op keer de verhalen en de boodschappen erin uit te leggen.

Maar wees eens eerlijk: zouden wij het allemaal meteen snappen? Jezus praat soms in raadselen die voor ons te groot zijn om te begrijpen.

En daar komen we bij de kern: want geloof gaat niet over begrijpen, over snappen en weten. Geloof is geen wetenschap. En het gaat al helemaal niet over macht. Bij Jezus gaat het over welzijn. Zorgen voor elkaar en elkaar zien.

Denk jezelf niet klein

Wat kunnen wij er allemaal mee. Veel, denk ik. Denk jezelf niet klein en machteloos, al is handelen op het wereldtoneel te groot en buiten onze macht en kracht. In onze eigen kring kunnen we wel heel veel doen.

Dáár ligt veel in onze macht. Ik realiseer me dat het woordje macht vaak een negatieve connotatie heeft. Het is de kunst om onze focus te leggen op positieve vormen van macht.

Dan is macht niet alleen kwaad. Dan is macht niet het bestrijden van kwaad, maar dan is macht het doen van het goede. Juist vóór deze overweging zongen we nog:

“je zal tot inzicht komen: onderscheid de onmacht van het kwaad.” Nog eens: de ónmacht van het kwaad. Kwaad heeft dus geen macht, maar heeft slechts schijnmacht. De macht van het goede is velen malen sterker. Onze houding bepaalt onze keuze. Winston Churchill zei: “Houding is het ‘kleine’ ding dat een groot verschil maakt.”

Geloof moet in je eigen vruchtbare bodem vallen om te kunnen kiemen en te zorgen dat je met overtuiging en geestdrift werk maken kan van Gods wereld.

Een wereld waarin veel voor geld te koop is, behalve de zaken die pas écht belangrijk zijn: liefde, mededogen, betrokkenheid, luisterbereidheid, hulpvaardigheid, hand op de schouder, naaste. Als we die zorg aan de dag leggen zijn we elkaars hoeder, elkaars tuinman, elkaars zaaier van goed.

Moge onze wereld die kant op gaan dankzij onze niet aflatende inspanningen.

Muzikaal Intermezzo

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Eeuwige
naar Wiens gelijkenis ik geschapen ben.
Ik geloof in Jezus, die voor ons geboren,
gestorven en verrezen is.
Die mij leert hoe te leven.

Ik geloof in Zijn goedheid zonder einde.
Die mij in mijn verdriet, in mijn twijfel,
door middel van mensen om mij heen overeind helpt
om weer verder te gaan op mijn weg door het leven.

Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen
en dat de Heilige Geest in mij verder werkt ten einde toe.
Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest
en dat Zijn voorbeeld mij zal inspireren.
Ik geloof in de gemeenschap die dit geloof wáár probeert te maken.

Amen.

Collecte

We onderbreken de viering voor een moment om iedereen uiting te kunnen laten geven aan ons gevoel van saamhorigheid. Dat doen we in de vorm van de wekelijkse collecte.

Zoals bekend moeten we huur betalen voor het gebruik van dit Godshuis waarin we elkaar wekelijks ontmoeten en bemoedigen. Je bijdrage is dan ook heel welkom. Er gaat een mand rond en in het boekje staat een QR-code die je kunt gebruiken om een bedrag over te maken. Er is vooraf een bedrag van € 10,= ingevuld, maar dat kun je zelf aanpassen.



Stichting De Duif

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.

Tafellied: Herschep ons hart

H.Oosterhuis / T.Löwenthal

1.Koor 2.Allen

Herschep ons hart, heradem ons verstand,
dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maak ons tot uw gemeente,
wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg u niet, verberg u niet.

Nodiging, breken en delen van brood en wijn

Het teken dat Jezus naliët is een teken van verbond. Ingesteld op de laatste avond van zijn leven. Als we dit teken navolgen, zoals hij vroeg, betekent het dat we in zijn navolging de wereld een goede en veilige plek willen laten zijn. Een plek waar iedereen recht van leven en spreken heeft.

In deze gemeenschap maken we geen onderscheid, want wat telt is onze gelijkgerichtheid om de talenten die je hebt gekregen in te zetten voor elkaar.

Gelukkig ben je als je eet van dit brood.

Als je drinkt van deze wijn.

Gelukkig ben je als je brood en wijn voor elkaar kunt zijn.

Dus kóm, want alles staat gereed. En de zoomers die nu thuis zijn weten we in gedachten bij ons om mee te delen in breken en delen.

Bij breken en delen: "Weet je geroepen"

Lied: Tijdloos lied

H. Oosterhuis, naar Augustinus / T.Löwenthal

Dieper dan de brandhaard in het vuur is,
dieper dan in de typhoon de stilte,
was jij in mij die niet in mijzelf was,
dieper dan de zielen in mijn lichaam.

Uitgehakt als stenen uit een rotswand

was ik, lichtloos, dicht als steen vanbinnen,
vlakke, wind van lege woorden.
Maar nog was jij dichterbij me dan ik ik ben.

Dieper dan de stormhaard in de vuurzee,
hoger dan een rotsgebergte zonlicht,
hoger klank dan oren kunnen horen,
hoger woord dan klanken kunnen dragen,
hoger dan mijn steilste hoogte ben jij,
dieper in mij dan mijn diepste zelf.

Gedachte bij het thema

God, mijn Vriend,
bij u mag iedereen zichzelf zijn.
Bij u kán iedereen zichzelf zijn,
maar op Uw voorwaarde: blijf bij elkaar.
Blijf allen één, naar eigen aard en inzicht.

Want samen kunnen wij gestalte geven
aan Uw plan, Uw rijk van liefde.

Want dan pas zal de aanschijn van Uw aarde
zijn diepe glans van ooit herkrijgen.

Bewaar ons daartoe in Uw eenheid
en laat ons ijveren voor recht en vrede.

Laat ons elkaar verdragen
zonder onszelf te verliezen.

God, Vriend,
laat ons onszelf zijn.
Geschapen naar Uw beeld.

Onze Vader

Onze Vader,
al zolang onderweg van de hemel naar de aarde,
Uw Naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten van volk tegen volk,
van man tegen man;
Uw Naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.

Laat komen uw rijk door allen die veranderd zijn
in mensen van vrede en mededogen.

Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.

Geef ons heden zoveel inzicht
dat wij weten wat ons werkelijk
tot vrede en toekomst brengt.

Vergeef ons dat wij U tegenhielden
in zoveel mensen, zoveel eeuwenlang.

En leid ons weg uit de verleiding
tot macht en geweld,
maar verlos ons vandaag nog
van één wereld voor enkelen
en open die wereld van God en mens met allen.

Amen.

Activiteiten en informatie voor de komende periode

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

Slotwoorden

We zijn aan het einde van de viering gekomen.

We stonden vandaag stil bij de kracht die we zelf hebben om wonderen voor elkaar te kunnen verrichten. Want in essentie kunnen we veel bereiken als we ons spiegelen aan de woorden van het evangelie. Dan is er veel mogelijk, zelfs als je het bijna niet kunt geloven.

Alles wat nodig is dat is blijven geloven in onszelf en in elkaar. En daar vooral optimistisch bij blijven, want dat geeft veel meer motivatie.

Een optimistische boer begroette iedere nieuwe dag met een schallend: “Goedemorgen wereld!” Zijn pessimistische buurvrouw begroette de wereld echter met een kreunend “Oh nee, is het alweer ochtend?”

Ze waren elkaars complete tegenpolen. Als hij kansen zag, zag zij moeilijkheden. Als hij tevreden was, was zij ontevreden.

Op een stralende ochtend riep hij uit: “Wat een prachtige lucht, heb je die schitterende zonsopkomst gezien?” “Nou,” schamperde zij, “het wordt waarschijnlijk zó heet dat de sla verschroeit.” Tijdens een stortbui zei de man: “Prachtig toch! Moeder natuur geeft het graan te drinken.” Maar de zure reactie was: “En als dat niet snel stopt dan zullen we de verzekering moeten aanspreken, die we niet hebben.” Het was de man een doorn in het oog, maar, optimist die hij was, bleef hij van mening dat hij haar negatieve houding zou kunnen doorbreken.

Hij kocht daarom een heel bijzondere hond en trainde hem maandenlang. Toen nodigde hij de buurvrouw uit om de kunsten van de hond te aanschouwen. Hij was ervan overtuigd dat ze steil achterover zou slaan.

Hij gooide een stok in het meer en riep: “Pak hem!” De hond ging achter de stok aan en liep over het water en bracht de stok terug.

“Nou, wat zeg je daarvan?” vroeg de buurman verwachtingsvol.
Zegt de buurvrouw: “Hmmm, kan niet zwemmen zeker.”

Ik nodig jullie uit om het slotlied mee te zingen.

Lied: Levend woord

*Jannet Delver (naar Hildegard von Bingen)
Mariëtte Harinck*

In evangelium

Woord door klank, door heiligheid aangeraakt,
vloeit als purperrood bloed uit de hemel,
dat onderhuids kloppend gaat,
zuurstof geeft,
kiemkracht tot bloesem brengt,
liefde als dauw. (2x)

Nooit houdt het stromen op,
zelfs koude adem
adem van dood
kan dit woord niet weerstaan. (3x)

Zegenbede

Het lied dat we zojuist zongen eindigt met de woorden:
“Nooit houdt het stromen op.” Dat wens ik ons toe. Dat we voor en met elkaar het woord
van God doen stromen, nu en altijd.

Laten we gaan, maar niet voordat we vragen om Gods onmisbare zegen.

- Naar Numeri 6, 24-26

De Eeuwige zegene u en behoede u;
de Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Allemaal en mooie zondag gewenst.

De zoomers thuis kunnen even koffie gaan zetten en...

wij hier zien elkaar straks bij de koffie, de thee, een mooi gesprek en iets lekkers. Ik wens
ons nog een mooie voortzetting.

Allemaal een prachtige week gewenst, een mooie zondag!

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of
thee te drinken en voor een goed gesprek!*

Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:

www.deduif.net



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
30 juni	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom*
7 juli	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom*
14 juli	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom*

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

*De zoomcode om de vieringen bij te wonen is: <https://us02web.zoom.us/j/86488212052>

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono. Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden. Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een **collecte** bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig ziek (jong) gezinslid. Dit gebeurt doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het **Solidariteitsfonds** is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per e-mail via het algemene adres.

Periodiek wordt ons blad '**Het Groene Licht**' verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kun je aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder). De redactie behoudt zich het recht voor om al dan niet te plaatsen.

Iedere eerste en derde maandagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een **openbare Liturgievergadering**, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente 'De Duif', Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je ook de meest recente informatie.

E-mail: info@deduif.net