

16 juni 2024  
Viering van Schrift en Tafel  
in 'De Duif'  
deze zondag geen Zoomregistratie



Tim, Pixabay

# Menselijk bestaan

Een menselijk bestaan voor jou en de ander.  
Hoe voelbaar en meetbaar voor jou en de ander? Hoe is de balans tussen:  
rechten van de mens en verplichtingen voor overheden?  
Verplichtingen van de mens en rechten voor overheden?  
We zingen en komen tot elkaar in onze mooie Duif.



Voorganger: Jan Meijer  
Lector: Jelle Griffioen  
Piano: Stephanus Harsono

## **Openingsgebed**

Aan het begin van deze viering  
Ervaren wij de uitspraak van Jezus:  
Waar mensen in mijn naam bijeen zijn,  
daar ben ik in hun midden.

Wij zijn hier bij elkaar gekomen  
om die nabijheid te voelen  
van zijn belofte  
en de nabijheid van elkaar.

Om met elkaar te zoeken  
naar het leven  
zoals Jezus voor ons bedoeld heeft.  
Amen.

## **Lied: Mens op aarde**

*H.Oosterhuis/T.Löwenthal*

Dat ik aarde zou bewonen,  
niet op vleugels als een arend,  
niet in schemer als een nachtuil,  
niet kortstondig als een bloem,

niet op vinnen onder water,  
niet gejaagd en niet de jager,  
niet op hoeven, niet met klauwen,  
maar op voeten twee.

Om de verte te belopen,  
om de horizon te halen  
en met handen die wat kunnen:  
kappen, ruimen, zaaien, oogsten;

met een neus vol levensadem,  
met een buik vol van begeren,  
met een hoofd niet in de wolken,  
wel geheven naar de zon.

Om te overzien die aarde,  
haar te hoeden als een kudde,  
haar te dienen als een akker  
en te noemen bij haar naam.

Dat ik ben, niet meer of minder,  
dan een mens, een kind van mensen,  
één van velen, één met allen,  
groot en nietig, weerloos vrij

om te zijn elkaar tot zegen,  
om te gaan een weg van dagen,  
liefdesweg, die ooit zal leiden  
naar een menselijk bestaan.

## Welkom en Inleiding

### Gebed om moed

*Vertaald uit The Oxford Book of Prayer, Oxford 1988*

Heilige Geest, wiens aanwezigheid vrijheid is,  
schenk ons de vrijheid van geest die maakt  
dat wij niet bang zijn om onbekende wegen te betreden,  
noch teruggehouden worden door onze eigen bange twijfels  
of de angst van anderen.

Wenk ons steeds vooruit naar de plaats van Uw kracht  
Opdat die ons zal blijven inspireren.

### Eerste Lezing **Marcus 4, 26-34**

*Gods nieuwe wereld*

Jezus zei tegen de mensen: 'Gods nieuwe wereld lijkt op een man die zaad gestrooid heeft op het land. Die man gaat slapen en staat weer op. Elke dag opnieuw. Intussen groeit het zaad in de grond, en het wordt koren. Hoe dat gebeurt, weet die man niet. Het is de aarde zelf die het laat groeien. Van de eerste groene puntjes tot het koren vol graankorrels. Zodra het koren rijp is, snijdt de man het af. Want dan is de tijd van de oogst gekomen.'

Jezus zei verder: 'Willen jullie weten waar Gods nieuwe wereld op lijkt? Ik zal nog een voorbeeld geven. Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Maar als je het zaait in de grond, dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die boom wordt het grootst van alle planten en krijgt dikke takken. In de schaduw van die boom kunnen vogels hun nest bouwen.'

Jezus gebruikte ook nog andere voorbeelden om uitleg te geven over Gods nieuwe wereld. Alleen zo kon iedereen het goede nieuws begrijpen. Als Jezus tegen de mensen sprak, gebruikte hij steeds voorbeelden. Maar aan zijn leerlingen legde hij alles uit.

### Tweede lezing **Ezechiël 17, 22-24**

Luister wat ik, de Heer zeg.

Ikzelf zal een jonge tak afbreken van de top van de hoge cederboon. En ik zal die planten op een hoge berg. De hoogste berg van Israël. Uit dat takje zal een prachtige cederboom groeien. Die boom zal heel veel takken krijgen en er zullen vruchten aan groeien. Vogels zullen hun nesten maken in die boom. Alle bomen in het veld zullen zien wat ik doe: ik laat kleine takjes uitgroeien tot hoge bomen. Maar hoge bomen haal ik juist omlaag. Verdorde bomen laat ik weer groeien. Maar groene bomen maak ik juist dor. Dit is mijn besluit. En wat ik besloten heb zal ik ook doen.

### Lied: **Tijd van vloed**

*Naar Prediker, H.Oosterhuis/H.Heuvelmans*

Tijd van vloek en tijd van zegen,  
tijd van droogte, tijd van regen,  
dag van oogsten, tijd van nood,  
tijd van stenen, tijd van brood,  
tijd van liefde, nacht van waken,  
uur der waarheid, dag der dagen,  
toekomst die gekomen is,  
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten, tijd van tranen,  
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,  
tijd van jagen nu of nooit,  
tijd van hopen dat nog ooit.  
Tijd van zwijgen, zin vergeten,  
nergens blijven, niemand weten.  
Tijd van kruipen, angst en spijt,  
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren  
nieuw begin heeft afgezworen,  
wie het houdt bij wat hij heeft,  
sterven zal hij ongeleefd.  
Tijd van leven om met velen  
brood en ademtocht te delen.  
Wie niet geeft om zelfbehoud,  
leven vindt hij honderdvoud.

### **Derde Lezing Psalm 92**

*uit 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis*

Uw naam noemen is geluk,  
Dat u mijn vriend bent, morgen  
Zing ik, middag en avond.

Uw handen maakten mij goed  
uw ziel bezielde mijn zangen-  
ik wil mijn bestemming begrijpen.

Stomkoppen beseffen u niet.  
Het onkruid wil u niet weten.  
Daders slaan op de vlucht.

Maar de gerechte staat  
als een boom aan het water  
in uw hoven gedijend.

Hoge ceder, zo oud en weerloos  
jij zal eer gloeien  
jong en groen.

### **Overweging**

In de Bijbelteksten wordt veel gesproken in vergelijkingen. De eerste lezing uit Marcus heeft eeuwigheidswaarde. De uitleg onafhankelijk van de tijd waarin geleefd wordt. Wel afhankelijk van je geloof in God, de Eeuwige, die met de vele namen. De kern van de vergelijking gaat voor mij over de goede dingen die je doet en daarmee zonder dat je op dat moment direct weet wat het resultaat, de oogst ervan is. Hoe er uit een simpele opstelling of handeling iets moois en groots kan groeien. Grote bewegingen komen voort uit één handeling die verder groeit. En overal waar energie in gestopt wordt groeit.

Dat gaat op voor het positieve en het negatieve. Het is waar je voor kiest.

Wat je zaait zul je oogsten.

Kies voor je geloof in het goede, in een nieuwe wereld of zoals in de tekstlezing staat. Gods nieuwe wereld. Van God naar goed daar zit de e van energie tussen. Positieve energie.

### **Waarschuwingen en beloftes**

De vergelijking van Ezechiël is wel tijdgebonden.

Ezechiël is het jaar 597 voor Christus verbannen naar Babylon en blijft daar de rest van zijn leven en doet voorspellingen, waarschuwingen en beloftes.

Voorspellingen en waarschuwingen over de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel en de belofte dat uit die verwoesting weer een nieuwe opbouw plaats vindt.

Dat alles zich weer opricht en tot groei en bloei komt.

En daarmee voor ons al teruglezend ook weer tijdloos omdat de geschiedenis zich blijft herhalen. Met sombere voorspellingen en ernstige waarschuwingen.

Maar ook met beloftes.

Beloftes van een menselijk bestaan van groei en bloei.

In Psalm 92 lees ik de vraag welke keuze ik maak in mijn menselijk bestaan.

Als je voor de juiste plek, het juiste standpunt, het goede geloof, de hoop en de liefde kiest zul je groeien en bloeien.

Een menselijk bestaan.

### **Waardigheid, respect, veiligheid**

Menselijke waardigheid, respect en menselijke veiligheid. Voor iedereen. Wederzijds.

Dat houdt heel veel in. Er zijn in dat opzicht genoeg zaadjes te zaaien om die met de e van energie te laten groeien.

Menselijk bestaan gaat ook over lichamelijke en geestelijke integriteit.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en identiteit.

Ethiek, moraal fatsoen en mensenrechten.

Respect voor de identiteit, ziekte en levenseinde.

En daarmee het omgaan met de menselijke waardigheid.

Het recht op leven en daarmee verbonden het recht op menswaardig sterven.

Dat is voor mij verbonden met het menselijk bestaan en met de liefde voor een mens.

Ook met de wens om menswaardig te kunnen sterven.

Vandaag een jaar geleden besloot Liesbeth dat ze zo niet verder kon en om zoals ik schreef: "om samen met de arts actief haar leven te beëindigen"

Verdriet en opluchting bij elkaar.

Op 26 juni voelde ik haar ziel vertrekken.

Om toch weer terug te komen op de vergelijking met de bomen.

De kinderen en kleinkinderen zijn als de takjes uit de cederboom die groeien en bloeien op de liefde die Liesbeth als een mosterdzaadje gezaaid heeft.

Bij mij is die liefde tijdloos en heeft eeuwigheidswaarde, die staat als een boom in mijn menselijk bestaan.

Laat de liefde een belofte blijven.

Moge dat zo zijn.

## Pianomuziek

### Geloofsbelijdenis

Deze geloofsbelijdenis bevat alle elementen van een menselijk bestaan.  
Zoals Jezus dat tijdens zijn leven heeft laten zien.  
En heeft laten weten aan de mensen die in die tijd met hem hebben geleefd.  
Het geldt nog steeds en zal blijven gelden.  
We gaan er voor staan en spreken het met elkaar uit. Het gaat als volgt:

Ik geloof in:  
De kracht van verwondering.  
Het inzicht door verbazing.  
De verwondering over al wat leeft.  
Het geloof als houvast.  
De hoop als baken.  
De liefde als bron.  
De oprechtheid om samen te leven.  
De vergeving naar elkaar.  
De energie voor optimisme.  
De acceptatie van ieder levend wezen.  
Daarin geloof ik.

Amen

### Collecte

*In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Mocht je hier (nog) geen gebruik van maken, dan kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Daarmee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken o.a. om wekelijkse vieringen te kunnen houden (zoals de forse huurkosten van deze kerk).  
Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank !!!*



**Stichting De Duif**

### Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

We bidden voor alle mensen die momenteel een bestaan moeten lijden dat menselijk onwaardig is.  
Geef hen de kracht, de hoop en de mogelijkheden om hun bestaan weer menselijk te laten zijn.

**Lied: Tafel der armen***H.Oosterhuis / A.Oomen*

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
onder de hete zon, op de akker,  
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar verblijden en doen leven,  
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?  
En die in weelde zwelgen en van niets weten,  
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?  
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om  
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

**Nodiging**

Het blijft wekelijks een bijzondere gebeurtenis om in dit huis deze tafel open te mogen stellen voor iedereen, zonder uitzondering.

Om zonder voorbehoud bij elkaar te zijn en je vrij te voelen om te zijn wie je bent en te doen zoals je wilt zijn.

Om samen dit ritueel van breken en delen te vieren figuurlijk en letterlijk met elkaar in beweging komen.

Om naar elkaar te bevestigen en uit te dragen dat we verbonden zijn in woord en daad. In breken en delen.

Als mens naast mens. Verbonden met de opdracht die Jezus aan zijn vrienden gaf: "Blijf aan mij denken, en draag mijn manier van leven uit. Spreek vrij uit in de ontmoeting met je naaste. Voel de verbinding aan deze tafel in de ontmoeting met jou. Iedereen is uitgenodigd zonder uitzondering.

**Breken en delen van brood en wijn****Lied: Aan het licht***Auteur en componist onbekend*

Licht dat ons aanstoot in de morgen  
voortijdig licht waarin wij staan,  
koud, één voor één en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn,  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren  
licht, laatste woord van Hem die leeft.

### **Gebed om kracht**

*Herkomst en auteur onbekend*

Er is een kracht die geest is en leven,  
licht en waarheid en grenzeloze ruimte.  
Zij omvat alle activiteit en verlangen,  
alle geuren en smaken.  
Deze kracht is het die het hele universum ontvouwt  
en in stilte alles lief heeft.  
Dit is de kracht die in mijn hart woont.

### **Onze Vader**

De zorg voor een menselijk bestaan en dus voor elkaar blijkt uit dit gebed van de  
oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika.

We bidden samen dit Onze Vader:

Grote Geest.

Zend ons als de handen van de hemel  
die zich vouwen rond de aarde.  
Om harten te verwarmen, waar de kilte toeslaat.  
Om handen te vullen van wie beroofd zijn.  
Om tranen af te wissen die blijven stromen.  
Zelfs om te spreken waar iedereen zwijgt en niet ziet.  
Laten wij ons geroepen weten om van elkaar gediend te zijn.

Amen

### **Activiteiten en informatie**

#### **Slotlied: Geef alle ruimte aan de liefde**

*J.v.Opbergen / J.v.d.Velde*

Geef alle ruimte aan de liefde,  
in haar leeft God zich naar ons toe.  
Vergeef het kwaad aan wie ons griefde,  
de liefde wordt een mens niet moe.  
Zij zal de dood nog overleven,  
geen water blust haar vuren uit,



zij blijft ons tot elkander keren,  
tot alle angst is uitgeluid.  
Zij blijft ons tot elkander keren,  
tot alle angst is uitgeluid.

Hoe zal een mens ooit overleven?  
Wat moet hij aan met eeuwigheid?  
Door liefde wordt het ons gegeven,  
voorbij te zien aan dood en tijd.  
Want wie vandaag weet te beminnen,  
denkt niet: 'Hoe zal het morgen zijn?'  
Het blijft een eeuwig herbeginnen,  
tot wij voorgoed geboren zijn.  
Het blijft een eeuwig herbeginnen,  
tot wij voorgoed geboren zijn.

### **Zegenbede**

Dan wil ik nu om de zegen vragen.  
Dank je wel dat jullie hier aanwezig waren en  
deze viering hebben gemaakt tot een liefdevolle.

Luister naar de stilte in je hart,  
luister naar datgene wat altijd bij je is,  
wat altijd bij je was en altijd bij je zal zijn.

De stilte is eeuwig en waar,  
de stilte stelt geen vragen, maar is het antwoord.  
Geen vragen, alleen maar zwijgen,  
Geen denken, alleen maar rust.

Buig voor het Goddelijke.  
Laat je ego rusten.  
Laat de Goddelijke warmte binnen  
en voel de zegen binnenstromen.

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te  
drinken en voor een goed gesprek.  
Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*

*De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:  
[www.deduif.net](http://www.deduif.net)*



## Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
23 juni	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom*
30 juni	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom*
7 juli	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom*
14 juli	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom*

Voor de laatste actuele informatie, zie [www.deduif.net/agenda](http://www.deduif.net/agenda)

\*De zoomcode om de vieringen bij te wonen is: <https://us02web.zoom.us/j/86488212052>

**Het Duifkoor** zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

**Het Groene Boek** waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk.

De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een **collecte** bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig ziek (jong) gezinlid. Dit gebeurt doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie [www.opkikker.nl](http://www.opkikker.nl)

Het **Solidariteitsfonds** is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per e-mail via het algemene adres.

Periodiek wordt ons blad '**Het Groene Licht**' verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kun je aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder). De redactie behoudt zich het recht voor om al dan niet te plaatsen.

Iedere eerste en derde maandagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een **openbare Liturgievergadering**, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

**Oecumenische Basisgemeente 'De Duif'**, Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

**IBAN: Rabobank:** NL20 RABO 0173 6297 92.

**De Duif op Internet:** Neem gerust een kijkje op de website [www.deduif.net](http://www.deduif.net) daar vind je ook de meest recente informatie.

**E-mail:** [info@deduif.net](mailto:info@deduif.net)