

7 juli 2024

*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom*

Foto: Natasja Bakker



Samenleven

Met alle hectiek van de dag, lijkt er steeds minder ruimte voor een echt gesprek van mens tot mens.

Hoe gaan wij het gesprek aan met onze medemens en luisteren we nog naar elkaar?

Durven we nog samen in gesprek op zoek te gaan naar de waarheid?

En wat is die waarheid dan?



Voorganger: Natasja Bakker
Lector: Noud-Lodewijk van Poppel
Piano: Irina Ursu-Antonova

Openingsgebed

Naar God, de God die liefde stort en vraagt,
de God die onze liefde wil ontvangen
om weer in ons het leven door te geven,
naar deze God keren wij hier ons toe.

Wij, die welhaast ten hele dwalen,
worden door Hem die wij de Vader noemen
op dit uur zacht maar dwingend afgeroepen,
geroepen en gevraagd om vrucht te dragen.

Om God vieren wij brood en wijn en woord.
Niet zomaar zijn wij hier,
wij willen eerlijk en oprecht elkaar ontmoeten
in de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied: Hore mijn oor

Juut Meijer / Tom Löwenthal

Hore mijn oor het ongehoorde,
dat ik bedacht ben op wat ik zie,
onze monden dat zij vrede roepen,
onze handen dat zij troosten.

Dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is,
mijn hart overvloeien van vreugde.

Welkom en inleiding

Welkom deze morgen in De Duif waarin Noud Lodewijk en ik samen voor gaan. En ook deze zondag kunnen we weer genieten van het koor onder leiding van Henk en begeleid door Irina op de piano. Uiteraard ook een hartelijk welkom aan de mensen die de dienst thuis op zoom volgen. We weten ons ook met jullie verbonden.

Het is iedere keer weer een feestje vind ik als ik op zondag hier in het gebouw aanwezig kan zijn. Het live ontmoeten van de andere mensen in onze gemeenschap doet me goed. De gesprekjes die we hebben voor de dienst of na de dienst bij de koffie. Als ik er niet kan zijn dan volg ik de diensten op zoom of ik luister ze achteraf na via onze website. Daardoor voel ik me betrokken bij deze geloofsgemeenschap.

Samenleven is het thema van deze dienst. Een groots thema waar je verschillende kanten mee op kan. Samenleven heeft al in het woord dat je bij elkaar betrokken bent. En om bij elkaar betrokken te zijn zal je moeite in elkaar moeten steken. Elkaar moeten horen. Er is interactie tussen de mensen.

Dat klinkt als een idyllisch plaatje een grote happy family. Helaas gaat het vaak mis bij de interactie tussen mensen. Een duidelijk voorbeeld afgelopen week was wel 'het debat wat plaats vind over de regeringsverklaring. Binnen de kortste keren werd het een gekakel van meningen waarbij iedereen zijn of haar gelijk probeerde te halen en naar mijn idee

niemand naar elkaar luisterde, laat staan dat iemand zich gehoord voelde. Los van de vreselijke dingen die gezegd werden was het een verbazingwekkende vertoning waarbij ik echt dacht hoe is dit in Godsnaam mogelijk.

Er wordt geroepen dat dat steeds erger wordt in de maatschappij maar helaas laten de oude verhalen in de bijbel wat anders zien. Ook toen waren er mensen die hun verhaal wilden vertellen en nergens gehoord worden omdat bijna niemand luisterde. En ook toen waren de reacties soms extreem Ik hoop in deze dienst wat dieper in te gaan op het vertellen, luisteren en horen en hoe wij daar mee omgaan.

Ik wens ons allen een goede viering.

Lied: Naamloos

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
die beweegt de zon en alle sterren.

Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
ziet de mensenkind'ren al van verre,
zoekt hen op in hun bezeten dromen,

wekt hun rede weer, hervindt hun namen,
temt de stormen van hun vergezichten,
sluit de deur toe achter hun verleden.

Naamloos schooiert liefde langs de wegen,
die ons geeft nieuw licht in onze ogen,
ons doet hopen dat nog nooit geziene:
nieuwe aarde op de vloed heroverd.

Die in diepe zinverloren nachten
schenkt een uur van waarheid en genade:
hakt bronaders in de rotswand open,
plant een eiken woud op woeste hoogten.

Levend woord dat nooit ons zal ontbreken,
aller mensen naam en zielsbeminde, (2x)
naamloos schooiert liefde langs de wegen
die beweegt de zon en alle sterren. (2x)

Naamloos schooiert liefde langs de wegen
maar vindt in mensen rust en duur.

Naakt en veilig - wij die nog leeg zijn
en ongenadig, halve waarheid,
kilte, schemer, kreupelvuur:

Liefde, neem ons dit uur,
dat wij ontvangen, weten.

(2x)

Eerste lezing: Ezechiël 2, 1-7

Hij zei tegen mij: 'Mensenkind, sta op! Dan zal ik tegen je spreken.' En terwijl God dat zei, kwam zijn geest in mij. Ik kreeg de kracht om op te staan. En ik hoorde God spreken.

God stuurt Ezechiël naar de Israëlieten

God, de Heer, zei tegen mij: 'Mensenkind, ik wil jou naar de Israëlieten sturen. Naar dat ongehoorzame volk dat tegen mij in opstand gekomen is. De Israëlieten hebben zich tegen mij verzet, net zoals hun voorouders. Ook hun kinderen zijn ongehoorzaam en eigenwijs. Daarom stuur ik jou naar hen toe. Jij moet namens mij tegen hen spreken. Misschien willen de Israëlieten niet naar je luisteren. Want ze blijven zich maar tegen mij verzetten. Toch moeten ze weten dat er een profeet bij hen geweest is.

En jij, mensenkind, je hoeft niet bang voor hen te zijn. Zelfs als ze dreigende woorden spreken, en zelfs als ze je kwaad willen doen, hoef je geen angst te hebben. Wees niet bang voor hen, ook al verzetten ze zich.

Zeg tegen hen wat ik aan jou verteld heb. Misschien luisteren ze wel, maar misschien ook niet. Want ze zijn erg ongehoorzaam.

Tweede Lezing: 2 Korintiërs 12, 1-10

Ik wil niet opscheppen, maar het moet gewoon. Ik weet dat het geen zin heeft. Toch zal ik vertellen over mijn bijzondere ervaringen, over dingen die de Heer mij heeft laten zien en horen.

Ik ken een christen die veertien jaar geleden iets heel bijzonders meemaakte. Plotseling werd hij van de aarde weggehaald en naar de hoogste hemel gebracht. Was alleen zijn geest in de hemel of ook zijn lichaam? Dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar dit weet ik wel: Die man werd gebracht naar de plaats waar God is. Daar hoorde hij heilige woorden, woorden die een mens niet mag uitspreken.

Ik ben trots op wat die man heeft meegemaakt. Ik kan ook zeggen: op wat ik heb meegemaakt. Dat zou niet gek zijn, want het is de waarheid. Ik ben die man. Maar ik wil niet opscheppen over mezelf. Behalve dan over het lijden dat ik meemaak als dienaar van Christus. Jullie moeten respect voor mij hebben om mijn werk: om mijn woorden en mijn daden. Maar jullie moeten mij niet extra waarderen om mijn bijzondere ervaringen. God geeft mij die bijzondere ervaringen. Maar hij zorgt er ook voor dat ik niet trots word, en dat ik mezelf niet beter ga vinden dan anderen. Daarom heb ik die pijn in mijn lichaam gekregen waar ik zo veel last van heb. Het is alsof een dienaar van Satan mij mishandelt. Drie keer heb ik de Heer gesmeekt om mijn pijn weg te nemen. Maar de Heer zei tegen mij: 'Ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig. Want alleen iemand die zwak is en lijdt, kan aan iedereen laten zien hoe machtig ik ben.' En dus is er toch iets waar ik graag over opschep: dat ik zwak ben en moet lijden. Want dat maakt mij geschikt om de macht van Christus zichtbaar te maken. Daarom ben ik blij als mensen mij beledigen of me gevangen willen nemen. Ik ben blij als ik in moeilijkheden kom en het zwaar heb. Want zo wil Christus zijn macht laten zien. Juist doordat ik zwak ben, ben ik sterk!

Lied: De woorden die wij spraken tot elkaar *H.Oosterhuis, T.Löwenthal*

De woorden die wij spraken tot elkaar,
haastige harde lieve onverstane,
de nacht die wij verzwegen voor elkaar,
de bange dromen, de doorluchte wanen,
de dagen die wij gingen met elkaar
in donker woud door schaduwlichte lanen.

De mensen die wij werden één voor één,
spelende handen helderziende ogen,
lichamen stromend water steen en been,
vurige zielen vonken mededogen,
die ene die wij zijn en anders geen,
die anderen die wij nog worden mogen.

Dit niets dat overleeft ternauwernood,
dit alles dat ik ben in vrees en beven,
dit enig hier nu tegen doem en dood,
dit korte, lichte, lange eigen leven
dat wij ontvangen als genadebrood,
dat ons gegeven is en blijft gegeven.

Derde Lezing: Marcus 6,1-6

Jezus ging naar de stad waar zijn familie woonde. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Op sabbat gingen ze naar de synagoge. Daar gaf Jezus de mensen uitleg over God.

Veel mensen die Jezus hoorden spreken, waren erg verbaasd. Ze zeiden tegen elkaar: 'Hoe weet hij dat allemaal? Hoe komt hij aan die wijsheid? En hoe zit het met al die wonderen die hij doet? Hij is toch de timmerman, de zoon van Maria? Zijn broers zijn Jakobus, Joses, Judas en Simon. En zijn zussen wonen hier bij ons.'

De mensen daar wilden niets met Jezus te maken hebben. Daarom zei Jezus: 'Een profeet wordt door iedereen met respect behandeld. Behalve door de mensen in zijn eigen stad en door zijn eigen familie.'

Jezus kon in die stad geen enkel wonder doen. Hij maakte alleen een paar zieken beter door zijn handen op hun hoofd te leggen. Hij was verbaasd dat de mensen in die stad helemaal geen geloof hadden.

Overweging

Drie lezingen over mensen die een verhaal vertellen en niet gehoord worden. En toch blijven ze het vertellen omdat ze geloven dat de boodschap belangrijk is voor iedereen. Ze geven niet op als er niet wordt geluisterd.

Vandaag de dag kun je bijna overal je verhaal kwijt. Behalve door te spreken met anderen kun je terecht op social media. Vooral Twitter wat tegenwoordig X heet is een populair medium. Je zet er wat op en al gauw heb je een reactie. Zeker als je politicus bent. Je kunt maar met een beperkt aantal tekens iets plaatsen dus het is zaak om je boodschap en de reactie daarop kort te houden. Zinnen worden kreten en vaak worden het loze kreten.

Maar ze bekken lekker dus mensen horen het graag en het is makkelijk doorvertellen aan anderen. Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Het is fijn om van elkaar te weten hoe je ergens over denkt. Daarmee kan je je eigen mening scherpere als dat nodig blijkt. Maar dan moet je wel weten waarom die ander iets vertelt. Op welke feiten is een mening gebaseerd?

Helaas is het vaak niet duidelijk wat een feit is en wat een mening en het gebeurt maar al te vaak dat een mening als een feit wordt gebracht. En mensen die meteen zeggen dat het niet klopt en er wel cijfers tegenover zetten worden niet altijd gehoord. Zeker niet als de feiten niet in het straatje passen.

Nareizigers op nareizigers: mening, géén feit!

Het vorige kabinet is gevallen over een mening. Een mening dat mensen die hier asiel hebben gekregen zorgen voor duizenden nareizigers op nareizigers per jaar. Het werd verteld door een minister van Justitie en Veiligheid en daardoor leek het een feit.

Vluchtelingenwerk en aanverwante organisaties gaven meteen aan dat nareis op nareis nauwelijks werd aangevraagd en het aantal mensen dat per jaar op die manier werd toegelaten betrof nog geen 100 mensen per jaar. Maar die feiten werden niet gehoord. Het geroep van de mensen die vonden dat er in Nederland veel te veel mensen worden opgevangen en dat een groot deel niet eens een echte vluchteling is wel. Het geroep dat ze onze huizen afpakken, crimineel zijn, een bedreiging voor onze cultuur. Het werd verteld, het werd gehoord en het werd geloofd. Als zoveel mensen het beweren moet het toch wel waar zijn immers.

En zo gaat het maar al te vaak. Zeker als het aansluit bij wat je zelf ervaart is het makkelijk om in dat soort theorieën mee te gaan. Als je moet leven onder de armoedegrens, geen baan kunt vinden, je volwassen kinderen bij je blijven wonen omdat er geen woning is voor ze en daardoor wordt je gekort op je uitkering en toeslagen dan ga je op zoek naar een oplossing.

Arbeidsmigranten voorgetrokken? Mening, géén feit!

En als je dan wordt verteld dat asielzoekers die woning gewoon krijgen, dat arbeidsmigranten werk en huis in de schoot wordt geworpen dan is het makkelijk om daarin mee te gaan. Het wordt door bepaalde partijen gebracht als een feit en de oplossing is dus makkelijk. Grenzen dicht voor iedereen. En wie wil er geen makkelijke duidelijke oplossing. En als er nog enige twijfel is of het wel de oplossing is wordt die twijfel wel weggenomen door de berichtgeving in de media. Ook in andere landen klinkt immers dat de grenzen dicht moeten en dat asielzoekers eigenlijk profiteurs zijn. En soms zelfs dat er een plan achter zit, de omvolkingstheorie.

En hoe vaker het wordt gezegd hoe sneller mensen gaan denken dat het een feit is.

En tegelijk worden echte feiten ontkent. Het gaat niet goed met het klimaat. En de oplossing ligt bij ons. Minder vliegen, een rem op consumeren, in plaats van de auto pakken we wat vaker fietsen. Iets wat we zelf in de hand hebben. Maar dan worden de feiten juist vaak ontkent en er wordt zelfs gezegd dat het een mening is. Men zegt, er zijn wel vaker warme periodes geweest... Wetenschappers worden leugenaars genoemd...

Maar veel mensen geloven dat soort meningen wel of denken dat er vast een kern van waarheid in zit als het zo vaak wordt gezegd. Er wordt steeds vaker selectief geluisterd

naar wat in jouw straatje past. Het leven is al ingewikkeld genoeg dus waarom zouden we onszelf ook nog eens vermoeien met wetenschap en feiten die een beroep doen op onze eigen verantwoordelijkheid. We hebben het al zwaar genoeg. Los eerst maar eens onze nood op klinkt het vaak. Een ideaal klimaat voor populistten en ook een ideaal klimaat voor extreme bewegingen die leiden tot polarisatie in de samenleving. En helaas is dit van alle tijden.

Praatjesmaker

In de lezingen van vandaag werden, Ezechiël, Paulus en Jezus nauwelijks gehoord. Ze brachten immers geen populaire boodschap. Neem nou Jezus, dat hij mensen kon genezen kon men vast wel waarderen maar was het nou echt nodig om ook al die betweterige theorieën te spuien over dat je maar een God mocht aanbidden? Of dat je moest omzien naar elkaar. Het leven was al moeilijk genoeg en als je het goed had dan wilde je het goed blijven hebben. Als je je geld aan de armen geeft dan kom je straks zelf tekort. En die Jezus zelf had schijnbaar genoeg want hij kon door het hele land trekken met zijn discipelen en leek niks tekort te hebben.

Nee, een praatjesmaker was het geworden. Hij kwam wel uit hun stad maar was zo anders dan hen, waarom zou je daarnaar luisteren. Hij begreep niks van het echte leven. Ze kwamen nog wel naar hem toe maar de conclusie hadden ze vooraf al klaar. Eens kijken wat deze betweter te vertellen heeft en toen Jezus inderdaad inging op de verantwoordelijkheid die mensen hebben voor zichzelf en elkaar haakten ze af. Zie je wel, hij bewees wat ze al dachten. Hij wist het zogenaamd beter. Dat hij enkele zieken genas maakte niet dat hij gelijk had, sterker nog als je dat soort trucjes nodig had bewees dat helemaal niks. Hooguit dat het een rare kwibus was.

Impopulair verhaal

Ook Ezechiël en Paulus kregen met tegenstand te maken. Hun verhaal was niet populair, het bracht geen snelle oplossing voor problemen maar deed een beroep op eigen verantwoordelijkheid. En toch bleven ze het vertellen. Dat verhaal van God die mensen liefheeft en ze wil helpen. Die boodschap dat je met Gods kracht en een beetje goede wil om om te zien naar elkaar de wereld mooier kan maken. Want al het mooie is al in die wereld. Zo heeft God hem immers geschapen. Na de 7e dag zag God dat het goed was. En toen kwam de zondeval en kreeg het kwaad een kans omdat het aandacht kreeg.

En dat is volgens mij waar het om gaat. Waar luisteren we naar en wat delen we met elkaar. Luisteren we nog echt wat iemand te vertellen heeft. Ook als de boodschap je wat vreemd voorkomt. Durven we door te vragen, durven we echt het gesprek aan te gaan. En durven wij ons verhaal van een liefhebbende God daar tegenover te zetten. Ook als we worden uitgelachen. Ook als jij de enige bent die niet voorbijloopt aan een zwerver maar het gesprek aan gaat. Wat is jouw verhaal, wat gaat goed en wat minder. Wat heb je nodig en kan ik je helpen?

Luisteren en horen

Hoe vaak wordt er nog echt geluisterd. En luisteren is iets anders dan horen. Luisteren is je inleven in de ander, verbinding zoeken. Kritisch durven zijn en mededogen durven tonen. Ook al begrijp je de keuze van een ander niet wellicht kun je toch die helpende hand zijn die een ander de weg wijst naar vrede en gerechtigheid. Of de ander kan jouw helpende hand zijn.

Op het journaal kwam een item over de Franse verkiezingen omdat veel mensen op Le Pen hadden gestemd. Er kwamen een aantal kiezers aan het woord die zeiden, we hebben niet zozeer op de extreemrechtse ideeën gestemd maar we willen wat anders. De huidige machthebbers lossen de problemen in het land niet op. Wellicht kan Le Pen dat wel. Argumenten die ik ook wel hoor in Nederland van mensen die PVV hebben gestemd. En mijn eerste reactie was ook, jeetje hoe kan je nou zo dom zijn. Maar later dacht ik, wat erg dat zoveel mensen zich niet gehoord voelen en wat is mijn rol daarin?

Omzien naar elkaar

Ik ben geen schreeuwer op twitter en dat wil ik ook niet zijn. Maar ik kan wel hier in De Duif samen met jullie het verhaal van Gods plan met deze wereld vormgeven. Door om te zien naar elkaar en het goede te doen. Delen van Gods liefde, delen van aandacht en wellicht ook heel praktisch delen van bezit als dat binnen de mogelijkheden ligt. En dat begint met luisteren, verbinding maken en zorgen dat mensen zich gehoord voelen, dat ze mee mogen doen. En ook met het delen van ons verhaal. Door het te vertellen hier vanaf de kansel of door gewoon eens die buurvrouw uit te nodigen die je niet zo goed kent voor een kop koffie, hallo te zeggen tegen die zwerver op straat. Kortom omzien naar elkaar.

Moge het zo zijn.

Muzikaal Intermezzo

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in god.
Wij zijn niet alleen.
Wij zijn geborgen.
Wij zijn vrij.

Ik geloof in de geest van God
de geest van vrijheid,
die ons verbindt tot het ene levende lichaam
dat alles omvat.

Ik geloof in Jezus Christus,
die God in ons leven heeft laten zien,
die het rijk van de vrede verkondigde
en uit liefde daarvoor zijn leven gaf.

Ik geloof dat de Heilige Geest leeft in mij.
Zij bevrijdt ons van schuld,
van angst en dood.
Zij helpt ons te leven.

Ik geloof in de levende God
die de wereld vernieuwt,
en die ons herschept
tot onvergankelijk leven.

Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Je kunt een bijdrage in de collecteschaal doen of de QR-code hiernaast scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.



Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.

Tafelgebed: Lied tot zegen

H. Oosterhuis / T. Löwenthal

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen.

Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen
van hier en overal, aarde en hemel,
deze seconde der uren, der eeuwen,
zij ons tot zegen.

Moge de donkere nacht onze dagen behoeden,
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken,
dat onze boeien geslaakt,
onze honger gestild,
dat niet de dood op ons valt.
Moge het licht van de morgen
over ons opgaan, nieuw alle dagen.

Moge de kracht in ons varen
van Jezus uw dienstknecht uw kind.
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen,
bestemd en bezielde om in ons midden,
eens en voorgoed,
te zijn uw woord uw voorbeeldmens,
aldoende liefde, recht –
brood uit de hemel, water uit de rots,
wijnstok wereldwijd vertakt –
Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwet,
liefde sterker dan de dood.

Die mens gedenken wij
als een van ons, als een met u.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat hij leven zal in ons
uit kracht van u.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Kom bevrijden wees genadig,
ere zij u in den hoge,
diep in ons midden,
vrede op aarde,
kome wat komt.

Nodiging, breken en delen van brood en wijn

Gedachten bij het thema

Gehuild

een gedicht van Rikkert Zuiderveld 24-05-2019

*In wezen gaat het u geen donder aan,
maar stel dat u mij plotseling zou vragen
of ik nog heb gehuild in deze dagen,
dan zeg ik: ja, ik heb het pas gedaan.*

*Er was een dierbaar iemand overleden,
een onverwacht en tragisch ongeluk,
doordat hij door een monsterlijke truck
van aandachttrekkerij was overreden.*

*Zijn naam was Mededogen en Respect.
Daar ligt hij: plat en dood en uitgestrekt,
gesneuveld in het veld van loze kreten,
het stof waarmee discussies zijn vervuild.*

*Dus als u het per se van mij wilt weten:
ja, deze week heb ik nog wel gehuild.*

Onze Vader

Het rijk der hemelen, Liselore Gerritsen

Onze Vader die in de hemel zijt,
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,
een koninkrijk dat mijn huis is,
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven
waar dan ook.
Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,
waar de wind in de bomen en het vuur in huis
vergeving van alle schuld is,
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde
dat zonder mij braak zou liggen,
een plek die mij niet in verzoeking leidt,
die mij verlost van angst.

Activiteiten en informatie voor de komende periode

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

Lied: Mens op aarde

H. Oosterhuis / T. Löwenthal

Dat ik aarde zou bewonen,
niet op vleugels als een arend,
niet in schemer als een nachtuil,
niet kortstondig als een bloem,

niet op vinnen onder water,
niet gejaagd en niet de jager,
niet op hoeven, niet met klauwen,
maar op voeten twee.

Om de verte te belopen,
om de horizon te halen
en met handen die wat kunnen:
kappen, ruimen, zaaien, oogsten;

met een neus vol levensadem,
met een buik vol van begeren,
met een hoofd niet in de wolken,
wel geheven naar de zon.

Om te overzien die aarde,
haar te hoeden als een kudde,
haar te dienen als een akker
en te noemen bij haar naam.

Dat ik ben, niet meer of minder,
dan een mens, een kind van mensen,
één van velen, één met allen,
groot en nietig, weerloos vrij

om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg, die ooit zal leiden
naar een menselijk bestaan.

Zegenbede

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden
halve waarheden, oppervlakkige reacties
zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid
onderdrukking en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden
door pijn, verstoting, honger en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel
dwaasheid dat we geloven
een verschil te kunnen maken in deze wereld
zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is !!!

Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee
te drinken en voor een goed gesprek!
Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:
www.deduif.net



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
14 juli	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom*
21 juli tot en met 1 september	Zomervieringen, afwisselend via zoom en in de Duif	Zie de flyer omtrent de zomervieringen op www.deduif.net

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

*De zoomcode om de vieringen bij te wonen is: <https://us02web.zoom.us/j/86488212052>

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono. Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden. Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een **collecte** bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig ziek (jong) gezinslid. Dit gebeurt doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het **Solidariteitsfonds** is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per e-mail via het algemene adres.

Periodiek wordt ons blad '**Het Groene Licht**' verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kun je aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder). De redactie behoudt zich het recht voor om al dan niet te plaatsen.

Iedere eerste en derde maandagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een **openbare Liturgievergadering**, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente 'De Duif', Utrechtsedwarsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je ook de meest recente informatie.

E-mail: info@deduif.net