

14 juli 2024

Viering van Schrift en Tafel  
in De Duif en via Zoom



Foto: Rui Suprihadi

## Scheur de wolken uiteen...

*Als je naar de zon draait,  
dan valt de schaduw achter je.  
De kracht van positief denken.*



Voorganger: Hans Ernens  
Lector: Sander de Bruin  
Piano: Stephanus Harsono

# Zomer 2024

Vandaag is de laatste viering van het seizoen; de Duif biedt de komende (vakantie)weken een alternatief programma.

In de periode van 21 juli tot en met 1 september zijn er afwisselende 'contactmomenten.' Soms fysiek en soms via Zoom.

Er is in de Duif en [op de website](#) een flyer beschikbaar waarop details te vinden zijn over de komende periode. Ook op pagina 11 en op de achterzijde van dit liturgieboekje staat alvast enige compacte informatie.

Op zondag 8 september start het seizoen weer met de zogenoemde Startzondag.

De Duif wenst iedereen een mooie zomer.

We zien elkaar graag weer in groten getale terug op zondag 8 september 2024.

## **Openingsgebed**

Lieve Heer,

wij komen tot U in gebed  
om U te danken voor de kracht  
die U ons geeft  
om blijmoedig te kunnen denken.

Help ons om onze gedachten  
te vullen met liefde,  
hoop en geloof in Uw plan  
voor ons leven.

Laat ons niet toe te verzinken  
in negatieve gedachten,  
maar help ons om onze focus  
te houden op Uw goedheid.

Leer ons om te vertrouwen  
op Uw voorzienigheid  
en om altijd te blijven  
zoeken naar het goede  
in elke situatie.

Amen.

## **Openingslied: Tegen de laatste oorlog**

*H.Oosterhuis / A.Oomen*

Mocht het waar zijn wat gegrift staat:  
dat er iemand is die hoort.  
Moge Gij het zijn die hoort, weet,  
ziet, afdaalt, om te bevrijden.

Die ons losmaakt uit de strikken  
van de nacht, de hand der heersers.  
Die ons uitdrijft, zee, woestijn in,  
naar een oord van licht en water.

Mocht het waar zijn dat uw liefde  
tot op heden nog van kracht is -  
dat Gij ons nog in de dood kent,  
ook nog daar, als dat zou kunnen.

Wees als toen een God-bevrijder:  
laat een nieuwe laatste oorlog,  
die gifbeker, ons voorbijgaan.  
Zend uw engel, uw messias,

Die hem uit de handen van de

heersers slaat, de afgrond in -  
die ons wenkt uit onze kelders  
en ons toeroept: Vrede nu.

## **Welkom en inleiding**

Goedemorgen lieve mensen, van harte welkom hier in de Duif en ook de mensen thuis via zoom.

Een bijzondere zondag is het zeker, het is de laatste viering met koor deze zomer. Dan kunnen de koorleden, dirigent, pianisten, koor-coördinator en vooral- de techniek-even uitblazen van nonstop vieringen iedere zondag, voordat zij met frisse moed weer allemaal paraat zullen zijn op zondag 8 september!

Uiteraard staat de Duif niet stil in de zomer, maar daarover straks meer en lees vooral de 1e en laatste pagina van het liturgieboekje even hier op na.

Dus ja, zo'n laatste viering voor de zomerstop in de Duif mag dan wel een tikje bijzonder zijn. Dat begint gelijk al goed met de introductie van Sander de Bruin, die vandaag met mij voorgaat. Rui en ik kennen Sander als een geweldig financieel adviseur voor allerlei zaken, met name 2 jaar geleden bij de aankoop van ons huis in Laren.

Je leert elkaar wat beter kennen en Sander was wel nieuwsgierig naar die vieringen in de Duif en is hier nu al voor de derde keer.

Met Kerst sleepte hij de hele familie mee en waren ze hier met z'n achten.

Vandaag is hij hier weer, met zijn vrouw Brigitte (en familie) en toen ik hem vroeg of hij het leuk vond om mee voor te gaan, was zijn gepaste antwoord "Ja hoor Hans, ik wil je best helpen"!

Fijn dat je hier weer bent Sander en Brigitte en hopen dat jullie straks wederom enthousiast naar huis zullen gaan, maar ja, daar draag je nu zelf een steentje aan bij!

Wat voor een thema past nu goed in zo'n laatste live zomerviering?

Geen onderwerp of thema is ons uitdagend genoeg in de Duif en als je zoals ik vrijwel iedere week hier komt, verwonder je je wel eens over de diversiteit van de thema's.

We gaan geen taboes uit de weg, benoemen de huidige wereld problematiek, het milieu, de politiek, onze verlangens, onze zorgen, onze twijfels, ons verdriet.

Dit zijn dan ook vaak serieuze onderwerpen, stof tot nadenken, iets wat je de mensen mee geeft voor in de nieuwe week.

Nu had ik al een tijdje bedacht om jullie een zonnig gevoel mee te geven voor de komende weken, de komende zomer.

Een stukje positiviteit, een glas half vol, de zon achter de wolken, het kunnen en mogen genieten als mens van het leven en al het goede wat er nog steeds is.

Een optimistische noot, alle prikkels en zorgen even los, go with the flow of hoe je het ook zou willen noemen.

Maar dat was niet makkelijk. Het lijkt bijna onmogelijk om een stukje optimisme neer te zetten met alle dagelijkse ellende van de wereld om ons heen.

Door de laatste bombardementen afgelopen week op een kinderziekenhuis in Kyiv en raketinslagen in Noord-Israël en Gaza, politiek zuur in Nederland en impasse in Frankrijk, extreme hittegolven, overstromingen met de nodige doden en ga zo maar door. Dit alles raakt me, brengt me uit balans, en geeft me dan een machteloos gevoel.

Licht leven... tja, kan dat wel, in een wereld die in brand staat? Kun je voluit leven in een wereld die prachtig en tegelijkertijd verschrikkelijk is? Hoe doe je dat, zonder je kop in het zand te steken, of overweldigd te raken, of cynisch te worden? Hoe blijf je het leven van de positieve kant bekijken, gewoon blij zijn met een nieuwe dag, een dag zonder nieuws, zonder een plan, liggen in het gras. Het leven vieren is nu ook niet mijn eerste associatie met de Bijbel, maar in Prediker lezen we straks dat het wel kan.

Wat geeft jou een positieve *vibe* in het leven en hoe blijf je in balans met alle narigheid om ons heen? We gaan er straks meer over lezen, vertellen en zingen uiteraard, en ook zullen we verrast worden door muzikale intermezzo's. Een muzikale wind waait uit een andere hoek vandaag na de overweging, maar ook Stephanus zal ons niet teleurstellen.

Sander en ik wensen ons een zorgeloze viering toe.

Laten we nu even stil worden en bedenk eens in die stilte waar jij blij van wordt en houd dat gevoel dan even vast.

### **Lied: Naar psalm 24**

*H.Oosterhuis / A.Oomen*

Van God is de aarde en die haar bewonen.  
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.  
Hij heeft haar gebouwd op het water  
en duurzaam verankerd.  
Wie mag zijn hoogte beklimmen?  
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?  
Mensen met rechtvaardige handen.

Mensen met harten onverdeeld,  
afgekeerden van schijn en leugen.  
Mensen onkreukbaar, met licht geladen,  
die doen het goede dat moet gedaan,  
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,  
dat Hem wil zien met eigen ogen.  
(herhalen vanaf "Van God is de aarde...")

Poorten, heft uw hoofden omhoog.  
Maakt u groter, oeroude deuren.  
Hier komt de eeuwige, de lichtende.  
Wie is de eeuwige, de lichtende?  
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,  
het is de God van de armen, de sterke.

Poorten, heft uw hoofden omhoog,  
hier komt Hij, de God van de armen,  
de sterke, de eeuwige, de lichtende.  
Wie Hij, de sterke, de lichtende?  
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid,  
onze God, de eeuwige, de lichtende.  
(Herhalen vanaf “Van God is de aarde....”.)

### **Eerste lezing: Romeinen 8, 18-25**

Ooit komt er een einde aan het lijden. ‘Dit weet ik zeker: hoe zwaar ons lijden ook wordt, het brengt ons eeuwige leven niet in gevaar.  
Alles op aarde wordt bedreigd door de macht van de dood.  
Dat is niet de schuld van de aarde – integendeel- maar het is door de slechtheid van de mensen.  
Toch is er hoop! Want ooit wordt de aarde bevrijd; dan komt er een eind aan de macht van de dood.  
De aarde verlangt hevig naar dat moment van bevrijding.  
In deze hoop zijn we gered.  
Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn.  
Want, wie hoopt er nog op iets wat hij al kan zien?  
Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.  
Door vol te houden is deze moeilijke tijd, laten we zien dat we echt op God vertrouwen.

### **Lied: Niemand Anders**

*H. Oosterhuis / A. Oomen*

Scheur de wolken uiteen en kom.  
Hier, nu, wees onze God, wie anders?  
Niemand anders heeft ons gezocht,  
niemand anders heeft zo geroepen  
als een verliefde: dit is mijn lichaam,  
open mij, eet mij, hier is mijn hart,  
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.

Als een verlorene heb je geroepen  
en ons hart draaide om, en hoorde.  
Waar ben je nu?  
Waar bleef je hartstocht?  
Ben je niet meer die ene van toen?  
(2x)

## **Tweede lezing: Prediker 9, 7-12**

Geniet van het leven!

Geniet van het brood dat je eet en van de wijn die je drinkt.

Dat is wat God graag ziet.

Draag altijd mooie kleren en zorg ervoor dat je lekker ruikt.

Geniet van het leven met de vrouw of man van wie je houdt.

Je leven is zo voorbij.

Geniet daarom van elke dag die God je geeft, dat is het enige wat je hebt in het leven.

Wat is het licht van de zon heerlijk!

Want bedenk dat er ook donkere dagen kunnen komen.

En dat alles wat komt, snel voorbij gaat.

Geniet van het leven zolang je nog gezond bent.

Wees gelukkig en doe wat je hart je zegt.

Wees tevreden op de dagen dat het goed met je gaat.

Een mens moet hard werken tijdens het leven dat God hem

op aarde geeft. Maar als je ook kunt genieten, kun je het leven aan.

## **Lied: Klankresten**

*Huub Oosterhuis / Tjeerd P.Oosterhuis*

Klankresten van een onvoltooid verhaal.

Steenlettergrepen,

sporen in woestijnzand.

Lichtwoorden,

ooit ontvangen,

maar van wie?

Hij zal niet slapen,

allerzielen hoeder.

## **Overweging**

Optimisme (Latijn: optimum, het beste) is van oudsher het geloof in de beste van alle mogelijke werelden te leven. Het begrip optimisme wordt vaak gebruikt in een afgezwakte vorm: het geloven in, en de verwachting van een goede afloop.

Positief denken zet je aan tot creatie, delen en tot het zien van mogelijkheden. Je kunt groeien, kansen benutten, meer genieten van ieder moment.

Positief denken helpt je lekkerder in je vel te zitten en je vaker goed te voelen. Maar, dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe kun je optimistisch zijn en blijven in een wereld vol crisis en staan we wel open voor een meer zonnige kijk op het leven?

## **Breinprofessor**

In het nieuwe EO-programma 'Erik Scherder en het nut van optimisme' onderzoekt de hoogleraar neuropsychologie de rol van optimisme in ons leven. Hij test, onderzoekt, luistert en kijkt naar de invloeden van zowel optimisme als pessimisme. Welke houding is

beter voor een mens? Is optimisme zinvol als je ziek bent, of bij een belangrijke beslissing in je leven?

"Is mild optimisme nu echt het beste om bepaalde doelen in het leven te behalen, doelen die tot nu toe niet bereikt konden worden? Of is mild pessimisme beter?"

Het nieuwe tv-programma lijkt goed getimed. In een tijd waarin verschillende crisissen over Nederland heen razen, voelen we ons volgens het CBS somberder dan ooit. Daarom gaat 'breinprofessor' Erik Scherder op zoek naar optimisme en hoop.

Naast het CBS-onderzoek vind je menig andere onderzoeken en stellingen en lijken die soms ook weer wat tegenstrijdig.

Kinderen in Nederland die tot de gelukkigste ter wereld behoren, jongeren daarentegen die weer veel pessimistischer zijn over de toekomst en de 50-plussers juist weer minder. En dat bleek ook wel weer uit de aanwezigen tijdens de zoom-liturgieavond, waarin we deze viering voorbereiden, het glas was behoorlijk half vol.

Of dat letterlijk zo was, dat kon ik natuurlijk niet goed beoordelen, maar we zagen toch allemaal wel het leven meer van de zonnige kant, terwijl we concludeerden dat je als jongere je behoorlijk zorgen kunt maken of je ooit wel een eigen huis zal kunnen krijgen en of je daarom wel überhaupt een gezin zou willen stichten.

Het zijn met name ook die jongeren die we steeds minder en minder in de kerk zien.

Gelukkig is kerkverlating lang niet altijd hetzelfde als God gedag zeggen om het maar van de positieve kant te bekijken.

### **Naïeve optimist en piekeraar**

Ik zie mijzelf als een ietwat naïeve optimist. Ja ja, enig voorbehoud, want ik ben ook wel een piekeraar. Zodra de deadlines van mijn werk zich opstapelen, een belangrijke afspraak of andere verplichting er aankomt, aangevuld met een volle privé-agenda, vormt zich soms wel eens een berg voor mijn neus en zie ik allerlei muizenissen die mijn stemming er niet op verbeterd. Maar irrealistische scenario's bedenken zorgt dus niet voor meer controle, laat staan voor een verandering van de situatie.

Dus als ik met naïef optimisme tegen een situatie aanloop, dan probeer in wel eerst in het goede te geloven, omdat God hetzelfde geloof heeft in mij, zo stel ik mij voor.

Tja, en dat lukt natuurlijk niet altijd.

Dus ik neem bijvoorbeeld tijdens mijn werk vanaf huis een koffiepauze en ik banjer even door onze tuin, de lucht is somber en grijs, maar daar is opeens een klein stukje blauw aan de hemel. Rui pakt zijn camera en roept, 'Hans, je handen in de lucht doe zo, zo en zo.

...en klik. (Ja, ik ben gewend aan Rui's creatieve spontane ideeën.)

Voilà, het resultaat, Hans scheurt de wolken uiteen. Op de voorkant van je boekje zie je de foto. Het is grappig en tegelijkertijd veelzeggend. Je eigen sombere wolken openscheuren en even genieten van een stukje blauw.

### **Ondanks deadlines: 't viel allemaal best mee...**

Ik voel mijn stemming verbeteren en werk alles diezelfde middag vrij relaxed af- ondanks alle deadlines, viel het eigenlijk best wel mee.

Door mijn verbeterende stemming bel ik spontaan twee collega's die niet zo lekker in hun vel zitten en na een intensief maar goed gesprek maken we wat afspraken die hun werkplezier zou kunnen verhogen. Zij voelen zich uiteindelijk beter.



Daardoor voel ik me goed en probeer dit gevoel verder over te dragen aan mijn andere collega's tijdens een spontane koffie 'chat'.

De dag sluit ik tevreden en voldaan af, van hindernissen naar uitdagingen met positief resultaat. Dus optimisme of een goed gevoel doorgeven, dat brengt inderdaad meer voldoening.

Ik geloof dat dus uiteindelijk in elke uitdaging, in elk probleem, in elke zorg, zelfs in elke ramp een wondertje verstopt zit, wat wacht om ontdekt te worden. Want het wonder kan niet bestaan zonder de ramp. Als alles al wonderschoon en wonderbaar zou zijn, dan zou het wonder niet meer opvallen.

Elke zorg en pijn verleent ook een opening aan een wonder of geloof in betere tijden. Tim Keller, een bekende predikant en auteur schreef "wanneer we zeggen: 'Ik snap niet dat God dit of dat laat gebeuren'

dan zeggen we eigenlijk dat we niet echt een God willen die ons begrip te boven gaat, maar een God die alles even 'fixt'.

Als wij God inkaderen op basis van ons beperkte verstand, beperken we daarmee ook onze ontvankelijkheid voor een mogelijk wonder in ons leven.

### **Ticket naar de hemel**

In Romeinen lazen we over bevrijding, hoe zwaar ons lijden ook wordt, het ons eeuwige leven niet in gevaar brengt.

Het eeuwige leven? Het vooruitzicht van een "ticket naar de hemel"? Is dat onze ultieme drive voor optimisme? Daar waren we in de liturgiegroep eensgezind over.

Die hemel op aarde moet je nu maken en wat ons na de dood staat te wachten is een mysterie wat ooit na ons aardse bestaan zich wel of niet zal onthullen.

De schittering van het eeuwige licht moeten we nu ontsteken, hier, met elkaar en altijd, zelfs tijdens de meest donkere periodes op aarde.

Want wellicht is het paradijs niet alleen een fysieke plek, maar juist een innerlijke staat van vrede, liefde en verbondenheid met elkaar en het goddelijke in ons aardse bestaan.

Er is echter een eenvoudig woord wat God heeft en ons geeft: *hoop*.

Hoop is de motivatie voor mijn naïef optimisme, hoop is ondoorgrondelijk.

Als we nu zouden weten wat er allemaal op ons af zou komen, dan zouden we vooraf een goed plan bedenken, maar geen hoop hebben. Hoop is, ondanks de onzekerheid en het ontbreken van een goed plan, geloven dat het -ooit- wel goed komt.

Hier in de Duif waarin wij respect, empathie en steun betonen aan de onderdrukten en minderbedeelden, wij iedere zondag onze zoektocht naar een zinvol leven met elkaar aangaan, maar ook de intentie hebben om zelf een waardevol en gelukkig te leven te kunnen leiden, in welke vorm dan ook. Geluk delen met anderen.

### **Predikers terugkomend thema**

Tevreden zijn en van het leven genieten, je aan eten en drinken te goed doen, is een terugkomend thema in het boek Prediker. Salomo denkt op het einde van zijn leven na over hoe de mens nou het beste met zijn ijdele leven onder de zon kan omgaan. Van veel ondernemingen zegt hij uiteindelijk dat het leeg is, dat het najagen van wind is, dat het

allemaal geen blijvende waarde heeft. Maar over het kunnen genieten van de gewone dingen van het leven spreekt hij diverse keren zeer positief. Dat is volgens Salomo toch wel één van de belangrijkste dingen temidden van dit leven dat zo vervuld is met zwoegen. Hij prijst de vreugde. Omdat je weet, dat het leven kwetsbaar is, breekbaar, eindig, kort en met de nodige last, omdat je dat weet, kun je het ook ten volle genieten, het werkelijk op waarde schatten.

Prediker zegt dus niet: 'ondanks' dat het leven kort is, moet je er maar het beste van maken. Nee, niet ondanks maar omdat het leven kort is, omdat je dat weet en beseft, omdat je het leven recht in het gezicht kijkt, mag je en kun je van het leven genieten. "Het is het loon dat God je heeft gegeven". De oproep om te genieten van het leven is geen oppervlakkig doekje voor het bloeden.

Zo van 'het leven heeft toch geen zin, dus maken we er maar het beste van.' Nee, het is andersom, omdat wij de laatste zin van het leven nooit geheel kunnen doorgronden, doe je er beter aan te genieten van al het goede dat God je geeft. Je daarvoor proberen open te stellen.

### **Geniet van elke dag!**

Dus, probeer een beetje te genieten op elke dag die je gegeven is. Niet na het werk, maar in je werk. Niet morgen, of na je pensionering, of weet ik wanneer, ooit, nee: nu. Niet alleen op de goede dagen, met de wind in de rug, maar op alle dagen van het leven die God je geeft, de goede en de slechte, de zonnige en de sombere. Dat is de wijsheid van Prediker, maar nergens staat dat het makkelijk is. Het is een levenslang leerproces om het leven op waarde te schatten. Maar, wie verdriet heeft geproefd, kan de vreugde waarderen. De eenvoudige vreugde om het leven zelf.

Ik wens jullie een zalige zonnige zomer toe. Fluit ook eens een mooi lied van de Duif en kijk naar elkaar om.

En zijn de dagen toch veelal grauw en somber, strek je handen uit naar de hemel en scheur die wolken in je verbeelding open.

Er is vast ergens een stukje blauw te vinden.

Amen.

### **Muzikaal intermezzo**

#### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof dat ik op deze aarde ben  
om iets moois, iets goeds  
van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb:  
iets moois van deze aarde te maken,  
speciaal ook voor anderen.

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten  
van alles wat deze aarde te bieden heeft,  
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus moet leven  
en mijn medemens de hand moet reiken,  
door met hem mee te leven,  
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof, dat ik door zó te leven  
mijn leven zin geef;  
en dan is het leven waard geleefd te worden.  
Amen.

### Collecte



**Stichting De Duif**

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze  
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel  
van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je  
vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een  
bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een  
standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat  
kun je naar eigen inzicht veranderen.  
Hartelijk dank voor je gift.*

*Jaarlijks kiest de Duifgemeenschap een zogenoemd “jaardoel”. Elke 2<sup>e</sup>  
zondag van de maand wordt gecollecteerd voor dit “externe” doel. Dit  
jaar is het doel de Stichting Opkikker. Zie ook de achterpagina van dit  
boekje. Ook hiervoor geldt: je bijdrage wordt enorm gewaardeerd.*



**Jaardoel De Duif**

### Rond de tafel verzameld

#### **Intenties, opgeschreven in het groene boek**

Tevens mogelijkheid voor het uitspreken van een intentie door zoomdeelnemers

#### **Lied: de Tafel der armen**

*H.Oosterhuis / A.Oomen*

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
onder de hete zon, op de akker,  
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar verblijden en doen leven,  
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?  
En die in weelde zwelgen en van niets weten,  
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?  
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om  
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

### **Nodiging, delen van brood en wijn.**

#### **Lied: Boom, je stam**

*Huub Oosterhuis / Antoine Oomen*

Boom, je stam was koud en bloot,  
in de winter leek je dood.  
Komt de zomer vuur en vlam,  
bloeien rozen aan je stam.

Mens, wat ben je dood en koud  
als je niet van mensen houdt.  
Zonder liefde vlam en vuur  
is je leven kort van duur.

Zonder lachen licht en lied,  
zonder liefde gaat het niet.  
Mensen leef toch en God-weet  
vind je liefde bij de vleet.  
(2x)

### **Gedachten bij het thema**

#### **Onze Vader**

Geef ons een nieuw hart,  
open en vriendelijk voor alle mensen.

Geef ons nieuwe ogen,  
om U te ontdekken in mensen,  
in al wat ons overkomt.

Geef ons een nieuw geloof,  
dat ons in staat stelt  
vol vertrouwen opnieuw te beginnen,

Geef ons nieuwe hoop  
die durft uit te zien  
naar die bijna onmogelijke vrede.

Geef ons nieuwe liefde,  
diep als de zee, warm als vuur,  
sterker dan de dood.  
Amen.

#### **Mededelingen.**

*Zie ook de achterzijde van dit liturgieboekje.*

## **Slotlied: Van de een en de ander**

*H.Oosterhuis / A.Oomen*

Voordat ik bomen zag,  
de hazelaar in bloei, in kou,  
de steeneik, de kastanje,  
zag ik jou. (2x)

Mijn zusje, mijn geliefde,  
mijn verre vriend mijn hart is aan.  
Mijn naastetje, wat heb ik jou,  
wat heb jij mij gedaan?

Voordat de zee mij riep,  
haar spiegel, tij en tegentij,  
de poolster, de windstille,  
riep jij mij.

Ik kocht een fluit, ik float  
een sluier om je heen van vuur,  
een lichaam meer,  
tegen de lange duur.

Als ik ooit komen zou  
waar bronnen zijn, bauxiet,  
een paar gewiekster woorden dan dit:  
ben jij daar?

Mijn zusje, mijn geliefde,  
mijn verre vriend mijn hart is aan.  
Mijn naastetje, wat heb ik jou,  
wat heb jij mij gedaan?

Voordat ik bomen zag,  
de hazelaar in bloei, in kou,  
de steeneik, de kastanje,  
zag ik jou.

## **Zegenbede**

### **Toegift: Die mij droeg**

*H.Oosterhuis / T.Löwenthal*

Die mij droeg op adelaarsvleugels  
die mij hebt geworpen in de ruimte.  
En als ik krijsend viel  
mij ondervangen met uw wieken  
en weer opgegooid  
totdat ik vliegen kon  
op eigen kracht.

De 7 zondagen van deze zomer zullen we vieren terwijl onze vertrouwde kerk op de Prinsengracht gesloten blijft. We vieren live, we vieren op Zoom, we vieren de verschillen.

Deze zomer vieren we op verschillende manieren met elkaar: We treffen elkaar op zoom met een themaviering van huis uit georganiseerd en we gaan bij andere kerken op bezoek of doen een stiltewandeling door de stad. We treffen elkaar ook een keer in het Vondelpark. Steeds is de viering een verrassing waar je welkom bent om iets nieuws met elkaar te ondernemen.

**Voor het zomerprogramma: zie de flyer en de website <https://www.deduif.net>**

We vieren de verschillen. Zoom start elke keer om 10.30 uur met de volgende code: <https://us02web.zoom.us/j/86488212052>

De vieringen zullen om en om live óf via Zoom zijn. De serie eindigt op 1 september met een treffen bij het bankje van Liesbeth in het Vondelpark, dat zowel live als op Zoom zal zijn.

Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!

Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.



De overweging van deze viering is na te lezen op onze website: <https://www.deduif.net>

## Orde van Dienst Voor het programma van de zomervieringen: zie de flyer en de website

Zondag	Voorganger	Agenda
21 juli	Catrinus Mak	Via Zoom
28 juli	Noud-Lodewijk van Poppel	Bijwonen viering Ekklesia
4 augustus	Diana Vernooij	Stiltewandeling
11 augustus	Maranca Schenkeveld	Via Zoom
18 augustus	Ellen Tiggeler de Jong	“Uit je comfortzone”
25 augustus	Natasja Bakker	Via Zoom
1 september	Jan Meijer	In Vondelpark én Zoom
8 september	Natasja Bakker en Jan Meijer	Startzindag, opening seizoen

Voor de laatste actuele informatie, zie [www.deduif.net/agenda](http://www.deduif.net/agenda)

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden. Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de Stichting Opkikker. Deze Stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig ziek (jong) gezinslid. Dit door middel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie [www.opkikker.nl](http://www.opkikker.nl)

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende ‘Duif’ hulp nodig heeft. Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad “Het Groene Licht” verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck en Hortense Ghijs. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente “De Duif”, Prinsengracht 756, Amsterdam

Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website [www.deduif.net](http://www.deduif.net) daar vind je de meest recente informatie. E-mail: [info@deduif.net](mailto:info@deduif.net)