

De lieve kerkjes van Frankrijk

Tijdens onze laatste vakantie op weg naar de Ardeche hebben we hier 4 dagen voor uitgetrokken. De bedoeling was om over D wegen te gaan rijden en zo al het moois van Frankrijk te ontdekken, i.p.v. over de (prima) snelwegen te razen. We overnachten o.a. in Langres; Haute Marne een uurtje van Dijon af.

Pontificaal gelegen op zijn rotsgebergte, heerst Langres met zijn prachtige vestingstorens en vele kerktorens als heer en meester over het omliggende landschap. Stad van Kunst en Geschiedenis, hoort Langres met zijn middeleeuwse, Renaissance en klassieke erfgoed bij de vijftig mooiste steden van Frankrijk.

De versterkte binnenstad is bijzonder goed bewaard gebleven met zijn zeven poorten en twaalf torens, die je kunt bewonderen door de rondweg over de stadswallen te nemen... van 3,5 kilometer lang! Deze prachtige wandeling, voorzien van oriëntatietafels, neemt je mee om de oude stad, van waar je een prachtig uitzicht hebt. Naar het oosten het meer van la Liez, de Marne vallei, de Vogezen; in het westen de Bonnelle vallei, en de hoogvlakte van Langres!

We liepen een heel rondje rond de stadsmuren, maar toen werd het wat teveel voor Lucu en hebben we in de binnenstad een biertje gedronken. Indrukwekkend daar is de Kathedraal Saint-Mammes uit de 12-18e eeuw en de kloostergangen. De kerk was helaas al gesloten om 18.00 uur.

Maar, onze B&B was weer Frans op z'n best. Een herenhuis met veel antiek, krakende houten vloeren, een bed van 1.40 met een schot aan het voeteneind en een megagrote open haard. Dus hebben we ons tegoed gedaan aan een flesje wijn bij het eten (de *Canard*-eend- smaakte goed) om zodoende goed te kunnen slapen. Langres is echt een aanrader, zo'n 600 km van Utrecht.

Via een volgende stop en overnachting in Tournus kwamen we aan in Tournon sur Rhone, (een uurtje onder Lyon) met een leuk hotelletje pal aan de Rhone met een fantastisch uitzicht op de rivier. Helaas voor Lucu sliepen we op de 3e etage en er was geen lift. De kamer was 11m², dus tassen onder het bureetje, Lucu op haar kleedje bij de voordeur en wij in het bed, met openslaande deuren open en lekker wegdommelen met het fabuleuze uitzicht op de Rhone.

Ook in Tournon een aantal mooie kerken en die hebben dan ook zulke heerlijk chique namen zoals de "*Paroisse Saint Luc des coteaux et de Tournon sur Rhone*". Et voila, da's nog eens wat anders dan 'De Duif'?

In de kerk is het ook onze gewoonte een kaarsje op te steken. Op een tafeltje in de kerk lag een tekst. Die luidde ongeveer: "Steek een kaarsje aan en laat zo een lichtje achter op deze Heilige plek. Voor dierbaren in je hart maar ook voor hen die hier na jou komen. Als teken van verbintenis met en liefde voor elkaar in de tijd".

Die tekst raakte me enorm. Dat lag zeker aan mijn vakantie stemming maar het was ook een tekst die mij erop wees dat we niet alleen zijn. Dat er altijd mensen zijn met wie we verbonden zijn. We hoeven elkaar niet te kennen maar door zo'n lichtje in het duister ben je wel met elkaar verbonden door zo'n mooi kerkje aan de Rhone.

Met deze goede spirit vertrokken we die dag uit Tournon en via een prachtige smalle en bochtige weg (soms kun je elkaar niet passeren) *Lees verder op pag. 3* ►

Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net

Nr 4 - donderdag 19 september

Volgend nummer verschijnt op 19 december
Deadline kopij: zondag 8 december 2024
Adresseer aan: info@deduif.net, betr.'kopij HGL'

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

22 sept	Bert van der Meer
29 sept	Henk Kemper (viering in Amstelkerk)
6 okt	Noud-Lodewijk van Poppel
13 okt	Jan Meijer
20 okt	Hans Ernens
27 okt	Bert van der Meer (online viering)
3 nov	Diana Vernooij
10 nov	Natasja Bakker
17 nov	Noud-Lodewijk van Poppel
24 nov	Henk Kemper

Geluid en Zoomregistratie

Techniek: Erwin geassisteerd door Marc.
Voor info over Zoom-data zie onze website.

Kerkruimte inrichten & sluiten

Inrichten: helpende handen zijn in De Duif nog steeds nodig! Kom op een zondag een uurtje eerder en help mee om de ruimte klaar te maken voor de viering. De intekenlijst vind je in de koffiehoek. Tussentijds aanmelden kan ook bij Natalie Hakhoff.

	Inruimen	Opruimen	Sluiten
22 sept	Aafje/Ad	Ad	-
29 sept	Jan	Jan	Nathalie
6 okt	Ad	Ad	-
13 okt	-	Nathalie	Nathalie
20 okt	SabineFred	SabineFred	-
27 okt	Online viering, niet in De Duif		
3 nov	Ad	Ad	-
10 nov	-	-	-
17 nov	Ad	Ad	-
24 nov	-	Allen	-

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook door aan Natalie.

Agenda

23 nov	Zaterdag - Korendag in het kader van Amsterdam 750
24 nov	VA om 12:00 uur

En verder in dit nummer:

- 2 Laat je beelden los
- 3 Van de bestuurstafel
- 3 Amsterdam 750 jaar

Diana Vernooij over haar viering op 4 augustus

Laat je beelden los, vier de verschillen

*Vier de verschillen – was het thema van zeven zomervieringen in 2024.
We vierden terwijl onze vertrouwde kerk op de Prinsengracht gesloten bleef.
We vierden live, we vierden op Zoom, we vierden de verschillen.*

Op zondag 4 augustus startten we op het terras van Nel met koffie, we maakten een stiltewandeling en namen deel aan de Gay Prideviering in de Keizersgrachtkerk. We liepen een omweg via de Nicolaas Witsenkade en het Weteringplantsoen en deden even de allereerste plek van schuilkerk het Vredesduifje aan in de Kerkstraat.

Ik was nieuwsgierig naar deze plek, al kon je alleen nog maar de vier geschakelde huizen zien die op de plaats zijn gekomen van de vier waar ooit de schuilkerk achter gelegen was. Het voelde toch als 'heilige grond'.

Mijn thema van de stiltewandeling was: "Laat je beelden los". Ik vertelde over de eerste keer dat ik niet wist of de persoon die voor mij stond nu een man of een vrouw was. Ik kon me er niet van losmaken, ik moest het weten, ik kon anders niet normaal praten met deze persoon. Misschien herkennen jullie dat. Ik schrok van mezelf.

Vaste predikaten geven ons houvast, ze stellen ons gerust. We weten weer hoe de wereld in elkaar zit. Jij bent een man, jij bent een vrouw. Maar: vaste beelden sluiten ons en anderen ook op. Vaste beelden geven geen vrijheid. Gay Pride is het feest van het loslaten van je vaste beelden, van vaste identiteiten. Man, vrouw of iets ertussen of er juist helemaal los van – we moeten er nog aan wennen om ons er gemakkelijk bij te voelen. Maar, als het ons lukt geeft het ons ook ruimte en vreugde, vreugde om wat er allemaal mogelijk is in de wereld, vreugde om de vrijheid van al die benauwde vastigheid – onze nieuwsgierigheid wordt weer gewekt, onze verbeelding en verwondering. Wie ben jij?

De viering in de Keizersgrachtkerk was vrolijk en uitdagend en vroom, ja ook vroom. We zongen liederen van Taizé en staken allemaal een kaarsje aan. Dominee Annelies Jans hield een praat van een overweging en de sfeer was uitbundig. Na afloop hebben we als Duiven nog met elkaar koffiedronken – sommigen waren rechtstreeks naar de Keizersgrachtkerk gekomen. Eerder deze zomer waren we al in de Ekklesia geweest met een groep Duiven, en warm verwelkomd in de viering. Eigenlijk ontzettend leuk om eens elders te buurten en te zien wat de sfeer en de inhoud is in kerken die op ons lijken en toch zo heel verschillend zijn.

• Diana Vernooij

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif.

Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie, bestaande uit: Hans, Rui, Ellen en Angela.

Indeling: Freek van der Marck.

Eindredactie en -vormgeving: Fred Vos
HGL is onder andere een podium voor discussie.

Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: info@deduif.net
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD
Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de

Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2024 - Stichting Ophikker /
Keten van kracht

2023 - De Duif 50 jaar

2022 - Hart voor Tanzania

2020-2021 - Liliane Fonds

2019 - Hospice daklozen Centraal Azië

2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS

2017 - Kinderen van de voedselbank

2016 - Liefdevolle massage bij kanker

2015 - The Dreamcatcher Foundation.

2014 - Hospice Kuria

2013 - De Regenboog Groep

2012 - Voedselbank Amsterdam

2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika

2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw

2009 - Sundjata, Dakar, Senegal



Van de bestuurstafel

De zomervakantie zit er weer op, De Duifvieringen zijn weer fysiek te bezoeken en we hopen dan ook op velen die met ons de zondagen meevieren.

In de zomerweken zijn we op verschillende manieren met elkaar op stap gegaan. Zo hebben we gebruik gemaakt van de ons inmiddels bekende Zoom maar dit jaar is er ook een stiltewandeling geweest en hebben we met elkaar andere kerken bezocht. Zo hebben we spirituele momenten samen gehad. Het secretariaat heeft ervoor gezorgd dat iedereen op de hoogte was van de activiteiten.

De voorgangers hebben alweer een vergadering gepland en gaan nadenken met elkaar over de advent en kerstperiode. Ook het bestuur heeft in september weer de eerste vergadering.

Als bestuur zijn wij ook aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Kerken Amsterdam. In dat kader wordt er af en toe vergaderd bij een andere lid in de kerk. Zo ook in juni bij de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam aan de Dintelstraat. Zij vertelden hoe hun geschiedenis is, hoe zij aanwezig zijn in de stad Amsterdam. Voor mij als aanwezige was het nieuw te horen dat zij ook mogelijkheden hebben voor respijtzorg, dit is kortdurende opvang voor mensen die in nood zijn en geen veilige woonplek hebben. Deze zorg is open voor iedereen.

De zorg werd gedeeld dat er meerdere kerken zijn die zien dat hun bezoekersaantallen zijn afgenomen na de corona, de reden zijn meerdere. Mensen zijn ouder geworden of overleden. Mensen hebben een andere invulling voor de zondagochtend gevonden. Maar ook de techniek zoals Zoom is een groot goed, de mensen zijn wel aanwezig maar niet zichtbaar in het kerkgebouw. Hoe deze trend van verminderde bezoekers om te keren is een vraag waar geen pasklaar antwoord op is.

Het nieuwe kabinet is aangetreden, één van de plannen die in het hoofdlijnenakkoord staat is het verlagen van de aftrek giften voor goede doelen. Ook wij als Duif zullen daar mogelijk mee te maken kunnen hebben, ook wij hebben de ANBI status en kunnen daar last van gaan krijgen. Natuurlijk is het altijd de vraag of dit plan door de Tweede Kamer komt en wanneer dit in zal gaan.

Wij, het bestuur van De Duif, blijven de ontwikkelingen volgen. Natuurlijk zijn er zorgen maar zolang wij nog omkijken naar elkaar zijn we een levende gemeenschap waar goede dingen gebeuren.

• *Ellen Tiggeler - de Jong, voorzitter*

► **Franse kerkjes** *Vervolg van pag.1*

naar onze eindbestemming, Vallon Pont d'Arc. Het is een heerlijk dorp aan de rivier de Ardeche en ook daar vonden we weer zo'n leuk klein kerkje, de Saint-Saturnin op de (toepasselijk) Place de l'Église.

Hier geen kaarsjes maar wel een groot dik boek (een copy van ons groene boekje) waar je een intentie kon opschrijven. Een klein beetje bladerend door het boek en is het ook zo leuk om te lezen wat mensen elkaar toewensen, dankbaar zijn en hoop uitspreken.

Ik heb daar mijn dankbaarheid -voor deze fijne reis en van alles waar we van hebben mogen genieten- opgeschreven in dat grote boek in dat kerkje in Vallon.

Dank je wel leuke, lieve, kleine kerkjes in Frankrijk waar de deur vrijwel altijd openstaat.

• *Hans Ernens*



Amsterdam 750 jaar

In het kader van de jarige stad die zijn 750e verjaardag gaat vieren zijn er diverse activiteiten waar wij als geloofsgemeenschap de Duif ook aan mee gaan doen. Allereerst is er op 23 november een korendag. Dit wordt een cadeau van de kerken van Amsterdam aan de stad en haar bewoners.

De voorbereiding is in volle gang en 21 september komen de dirigenten van de diverse koren bij elkaar om het programma met elkaar af te stemmen. Het is een oecumenische samenwerking samen met het Theater van de Heelheid. Het belooft een heel divers programma te worden. De middag zal zijn in de Lutherse kerk aan de Singel.

Meer informatie volgt de komende weken dus houdt de nieuwsbrief iedere donderdag goed in de gaten voor meer informatie.

In het kader van de jarige stad wil Stadsherstel elk monument van hun een dag openstellen en het verhaal van het betreffende monument vertellen. Daar doen wij als geloofsgemeenschap de Duif graag aan mee. Over de invulling is nog niet veel te vertellen maar deze dag zal zijn op een zondag in Januari.

Zie voor meer informatie de nieuwsbrieven op donderdag.

• *Ellen Tiggeler - de Jong, voorzitter*