

29 september 2024

*Viering van Schrift en Tafel
in De Amstelkerk en via Zoom*

Pixabay, Couleur, user_id:1195798



*Leugen wordt waarheid
Over onderbuik en eigenbelang*



Voorganger: Henk Kemper
Lector: Yvon van der Meer
Piano: Irina Ursu-Antonova

Openingsgebed

Aan God die al wat is, geschapen heeft en leidt,
aan Hem die door ons genoemd mag worden: Vader,
dragen wij in eerbied dit samenzijn op.

Wij delen brood, wij delen wijn,
en wij ontmoeten elkaar in de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Lied: Met niets van niets

H.Oosterhuis, T.P.Oosterhuis

Met niets van niets ben jij begonnen,
hebt sprakeloos het licht gezegd,
de tijd bepaald, het land gewonnen,
de zeeën op hun plaats gezet.

De ban der duisternis gebroken
en het werd morgen, dag na dag,
een wereld in het licht gesproken,
een mensheid die beginnen mag.

Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Het langste deel nog niet gegaan,
Geen engel met ons meegezonden
om nacht en ontij te verslaan.

Met licht van licht heb jij geschreven
jouw boek dat ons het leven redt,
de woorden van je trouw gegeven.
En van dit lied de toon gezet.

Welkom en inleiding

Goedemorgen, mede namens Yvon, hartelijk welkom bij deze viering van schrift en tafel.
Jullie, hier in de kerk hartelijk welkom en ook jullie via de Zoomverbinding, op afstand en
toch hier aanwezig, hartelijk welkom. Hartelijk welkom in deze -soort van- dependance van
de Duif aan de overkant van de gracht. Fijn jullie allemaal te zien.

Het thema luidt vandaag: "Geschetter."

Het valt mij al geruime tijd op dat er in de wereld erg veel geschetter is in de vorm van het
ongefundeerd meningen de wereld in slingeren als waren zij de waarheid.

Meningen worden verdraaid tot feiten en ze worden gebruikt voor eigen gewin en het
vergroten van aanhang. Tot in de politiek aan toe lijkt onderbuikgevoel verward te worden
met feiten. Beroemd is de uitspraak van voormalig minister Kamp van sociale zaken in het
kader van de fraudewet. Zijn ambtenaren beweerden dat nauwelijks sprake was van misbruik,
maar zijn onderbuik vertelde hem iets anders en hij sloeg adviezen in de wind.

Meer recent: het schijnt dat we een vluchtelingen crisis hebben. Want, zo zeggen sommige
politici: de mensen in het land ervaren dat zo. Ervaring, of liever een gevoel, wordt
gepresenteerd als feit.

Enfin, de een loeit, roeptoetert en papegaait de ander na.

Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar het lijkt mij niet de juiste gang van zaken om een land of een bedrijf op deze manier te besturen.

Maar... men komt er mee weg. Sterker, het lijkt wel alsof list en bedrog het eigen gelijk voeden en de achterban doen groeien. Daar moet toch enig belang achter schuilen, zou je zeggen.

Leugen en bedrog: van alle tijden

Toen ik de lezingen van vandaag opzocht, viel het me op dat liegen en bedriegen van alle tijden is. In de derde lezing van vandaag wordt Paulus zonder enige vorm van bewijs beschuldigd en houdt Jacobus ons in de eerste lezing voor dat oordelen slechts voorbehouden is aan God. Aan niemand anders.

Vorige week lazen we Jacobus al en Bert legde ons toen uit dat Jacobus zijn toehoorders de oren waste om hun lichtzinnig gedrag en het slechts luisteren naar eigen belang.

Nou... vandaag gaat Jacobus er nog een rondje mee door. Hij zegt dat we ons wel groot voelen en denken de wijsheid en de toekomst in pacht te hebben, maar niets is minder waar. Weten wat God van je vraagt en dat vervolgens ook doen, dát is waar het om draait in het leven.

Pittige lezingen

Best wat pittige lezingen vandaag en daarom zal de muziek voor evenwicht zorgen. We zingen over de liefde en over de vrede.

En we zingen ook een lied dat in de geest staat van de bergrede van Jezus: Geef brood aan armen en verlos gevangenen. Zorg voor zieken en wees elkaar tot troost.

Op het inlegvel nog de tekst van het lied: Ik heb lief de aarde en de mensen. Dat zingen we na breken en delen.

Laten we eerst een moment stil worden om ruimte in hoofd en hart te maken voor de dingen die we het komend uur zullen ervaren.

Lied: Zoals die ene roos

Anneke Meijners / Mariëtte Harinck

Zoals die ene roos,
haar vormen teer gespreid,
zich opricht in de vlagen
van komend herfstgetij,
zo is de liefde.

Zoals dat ene woord,
bij monde van een dwaas,
weerklinkt tegen de leuzen
van hatelijk geraas,
zo is de liefde.

Zoals die ene daad,
met hart en ziel verricht,
het dodelijke duister
beschaamt met weerloos licht,
zo is de liefde.

Eerste lezing: Jacobus 4, 11-17

Oordeel niet over andere mensen

Vrienden, vertel geen slechte dingen over elkaar. Want als je slechte dingen vertelt over een ander, zeg je slechte dingen over de wet. Als je kritiek hebt op een ander, heb je kritiek op de wet. En dan doe je natuurlijk zelf niet wat er in de wet staat. Nee, dan doe je alsof je een rechter bent, die een oordeel over de wet mag uitspreken.

Maar er is er maar één die wetten maakt en als rechter een oordeel uitspreekt, en dat is God. Hij beslist over leven en dood. Wie zijn jullie dan, dat jullie oordelen over anderen en kritiek hebben op hun gedrag?

Praat niet te veel over morgen

Er zijn bij jullie mensen die zeggen: 'Binnenkort gaan we naar die en die stad. Daar blijven we een jaar om zaken te doen en geld te verdienen.'

Zeg dat toch niet! Jullie weten niet wat er morgen gebeurt. Jullie weten zelfs niet of jullie dan nog wel leven! Want het leven is maar kort. Het is als rook, die er heel even is, en meteen weer verdwijnt.

Jullie kunnen beter zeggen: 'Als de Heer het goedvindt, blijven we leven en kunnen we dit of dat doen.' Maar nee, jullie zijn te trots om dat te zeggen. En dat jullie zo trots zijn, is slecht.

Je moet niet alleen weten wat God van je vraagt, maar je moet het ook doen. Anders leef je helemaal verkeerd.

Tweede Lezing: Marcus 9, 38-42, 49-50

Vriend of vijand?

Toen zei Johannes tegen Jezus: 'Meester, wij hebben iemand gezien die uw naam gebruikt om kwade geesten weg te jagen. Wij zeiden dat hij daarmee moest ophouden. Want hij hoort niet bij ons.'

Maar Jezus zei: 'Laat hem zijn gang gaan. Hij gebruikt mijn naam om een wonder te doen. Zo iemand zal niet snel iets slechts over mij zeggen. Wie niet onze vijand is, is onze vriend. Luister goed naar mijn woorden: Iemand die een beker water aan je geeft omdat je bij mij hoort, krijgt zeker een beloning van God.'

Uitleg over Gods nieuwe wereld, hoe kom je in de nieuwe wereld?

Jezus zei: 'Iemand die een gelovige weghaalt bij God, krijgt een zware straf. Het zou beter voor hem zijn als hij met een zware steen om zijn nek in zee gegooid was.'

...

Jezus zei verder: 'Iedereen wordt getest om te zien of zijn geloof zuiver is. Het moet zo zuiver zijn als zout. Zout is iets goeds. Maar als het zijn zoute smaak verliest, is het waardeloos. Je kunt het niet opnieuw zout maken. Zorg daarom dat je het zout in jezelf niet verliest. Dat betekent: leef in vrede met elkaar.'

Lied: Vogel

Margryt Poortstra, Terese Takken

De vrede, de vrede zal zijn
de vrede zal een vogel zijn.

Zij zal zich tot op grote hoogte
tot op grote hoogte wagen,
Maar zwenken en bij mensen zijn.

Derde Lezing: Handelingen 24, 1-13

De rechtszaak bij de Romeinen; Tertullus houdt een toespraak

Vijf dagen later kwam hogepriester Ananias in Caesarea met enkele Joodse leiders. Hij had ook Tertullus meegenomen, een man die veel wist van de Romeinse wet. Met elkaar gingen ze naar Felix om een klacht tegen Paulus in te dienen.

Felix liet Paulus uit de gevangenis ophalen. Toen Paulus er was, hield Tertullus een toespraak om hem te beschuldigen. Hij zei: 'Geachte Felix, dankzij u is er al lange tijd vrede in ons land. U neemt beslissingen die goed zijn voor ons volk. Dat weten wij, en daar zijn we u heel erg dankbaar voor. Wilt u vandaag zo vriendelijk zijn om een ogenblik naar ons te luisteren? Ik zal het kort houden.

Wij hebben gemerkt dat deze Paulus heel gevaarlijk is, zo gevaarlijk als een besmettelijke ziekte. Want hij zorgt ervoor dat Joden overal in de wereld in opstand komen. Hij is de leider van de Nazoreeërs. Hij heeft geprobeerd de tempel in Jeruzalem onrein te maken! Maar toen hebben wij hem opgepakt.

U moet hem maar vragen stellen. Dan zult u merken dat al onze beschuldigingen waar zijn.'

De Joodse leiders waren het eens met de toespraak van Tertullus. Ze zeiden: 'Wat hij zegt, klopt allemaal.'

Paulus verdedigt zichzelf

Toen gaf Felix een teken dat Paulus mocht spreken. En Paulus zei: 'Ik ben blij dat ik mezelf bij u mag verdedigen. Want u spreekt al heel lang recht over mijn volk. Daarom vertrouw ik op uw oordeel.

De dingen die Tertullus zegt, zijn niet waar. Ik ben pas twaalf dagen geleden naar Jeruzalem gekomen om God in de tempel te eren. Dat kunt u makkelijk controleren. Ik heb in Jeruzalem met niemand een discussie over het geloof gehad. Ik heb ook geen opstand veroorzaakt in de tempel, in de synagogen of ergens anders in de stad. Tertullus en de Joodse leiders hebben dus geen bewijs voor hun beschuldigingen!

Overweging

Vandaag koos ik als thema: "Geschetter." Want zoals ik in de inleiding al zei erger ik me de laatste tijd behoorlijk aan de wijze waarop nieuws de wereld in geslingerd wordt. Het lijkt er van tijd tot tijd niet om te gaan of dat wat gezegd wordt waar is, maar het gaat om het bereiken van het eigen gelijk; een ander overtuigen van jouw waarheid of ronduit erop los liegen. Want ja... er mag ongelimiteerd gelogen worden. De doorsnee burger slikt het als zoete koek.

Gish Gallop

Iemand die buitengewoon veel gebruik maakt van dit liegen en verwarring zaaien is een van de presidentskandidaten van de Verenigde Staten. Hij heeft er zo ongeveer zijn handelsmerk van gemaakt om alles bij elkaar te liegen. Allemaal voor eigen gewin. Voor deze manier van doen bestaat een term. Dat is Gish Gallop, vernoemd naar redenaar Duane Tolbert Gish, biochemicus en evolutie-ontkenner uit de vorige eeuw. Iemand die urenlang bleef oreren tot zijn toehoorders wurw waren.

De definitie van Gish Gallop luidt dan ook: zó veel bullshit in zó'n korte tijd uitbraken dat de gesprekspartner geen idee meer heeft waar hij het moet zoeken. Het doel is om iemand te begraven in een spervuur van incorrecte, irrelevante en idiote argumenten.

Het gevolg is dat de toehoorder totaal overdonderd is van zo veel nonsens, dat die niet weet waar hij moet beginnen met tegengas geven. En het interessante is nu dat het publiek de leugens overtuigend gaat vinden, want... de andere spreker had geen weerwoord. Dus dan zal het allemaal wel waar zijn.

Tja, wat moet je in zo'n geval. Er is wel een tegenrecept, maar daarover straks iets meer.

Ook in eigen land

Overigens, we hoeven niet alleen naar de VS te kijken, ook in ons eigen land kunnen we er wat van. Tussen haakjes, ik laat andere aartsleugenaars als Poetin, Netanyahu en aanverwante Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse, op machte belust types, liever buiten beschouwing, want ze zouden zo nog een platform krijgen ook.

Nee, we hebben in ons eigen land genoeg voorbeelden die voldoen aan vormen van list en bedrog. Ook in ons parlement valt Gish Gallop te bespeuren. En als ik kijk naar debatten dan vraag ik me af of niemand in de gaten heeft hoe de boel misleid wordt. Hoe we worden bedrogen en bespeeld. Bij voorbeeld: de ene dag zijn er tienduizenden asielzoekers en nareizigers. De volgende dag blijkt het geen correcte weergave van de cijfers óf de bewindspersoon wast de handen, als Pontius Pilatus, in onschuld; hij of zij werd verkeerd geïnformeerd door de ambtenaren, werd verkeerd geciteerd, verkeerd begrepen. Het is allemaal te beschamend voor woorden hoe omgegaan wordt met de waarheid. Het is ook net alsof er geen ruimte wordt genomen om de leugenarij en het bedrog te weerleggen. Alles wordt voor zoete koek aangenomen en het tegengeluid krijgt geen kans. Sterker: de leugen krijgt meer aandacht dan de waarheid.

Op de waarheid hameren

In de Volkskrant van 7 september stond een zeer lezenswaardig artikel van de hand van Kasper C. Jansen over de rol die de pers zou moeten innemen op dit punt. De kop van het artikel luidt: elke journalist hoort op de waarheid te hameren. Je begrijpt al dat Jansen van mening is dat al te gemakkelijk vraag op vraag wordt gesteld en dat flagrante leugens verder niet door middel van zogenoemd fact-checking worden weerlegd. Dat journalisten niet genoeg doorvragen om daardoor de leugen te helpen ontzenuwen. In zijn ogen houdt dit een groot gevaar in, omdat daarmee de leugen blijft bestaan en de waarheid naar de achtergrond verdwijnt. Daarmee wordt de leugen genormaliseerd.

Professor Tymothy Snyder van Yale University zegt er over: niet normaliseren van dit verschijnsel is cruciaal. Tot zo ver dit 'minicollege.'

Bij de voorbereiding van deze viering stelde ik aan de deelnemers in de Zoom de vraag of er in de bijbel en andere geschriften een handreiking te vinden is voor al dit nepnieuws en het de wereld aanpraten dat er een crisis is op allerlei gebied. Of er een handreiking te vinden is om onwaarheden te ontzenuwen.

Handreikingen

De lezingen van vandaag geven ons inderdaad handreikingen. Vandaag houdt Jacobus ons voor dat we geen slechte dingen over elkaar moeten vertellen en dat we het oordeel aan God moeten overlaten. Hij zegt dat we doen alsof we beschikken over tijd, onze toekomst

en onze wetten. Maar, zegt Jacobus, dat is allemaal schijn. De wet van deze wereld spiegelt je voor dat je baas bent over je eigen leven. Dat is schijn, zegt hij.

Hij houdt ons voor dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan de maakbaarheid van het leven. Het punt is niet alleen hóe je plannen maakt, maar juist ook wélke plannen je maakt. Of, zoals hij schrijft: je moet niet alleen weten wat God van je vraagt, maar je moet het ook doen.

In dat geval leef je naar Gods bedoeling. De leerlingen van Jezus waren -als we kijken naar de lezing van Marcus- de mening toegedaan dat je goede dingen alleen kunt doen als je bij de club van Jezus van Nazareth hoorde. Het is Jezus die vervolgens zegt dat het iedereen toegestaan is goede dingen te doen. Zeker als ze uit zijn naam gebeuren. Want uit je daden blijken je intenties. Dat is in de woorden Jezus, zijn als zout. "Iedereen wordt getest om te zien of zijn geloof zuiver is," zegt hij. Zuiver als zout, dat krachtig is en smaak geeft. Smaak aan de inhoud van het leven en de rol die jij vervult voor je naasten.

In de lezing van Handelingen lezen we over Paulus, die beschuldigd wordt van het feit dat hij een heiden in de tempel gebracht zou hebben. Daarmee zou hij de tempel ontheiligd hebben. Vanwege de opschudding die dat veroorzaakte werd hij gevangen gezet.

In de lezing van vandaag zien we een geweldig stukje manipulatie van de bovenste plank. Hogepriester Ananias die Tertullus meeneemt om voor de schijn meer gewicht in de schaal te leggen én het geschmier van Tertullus. Zo van: "Geachte Felix, u neemt van die fijne beslissingen en dankzij u is er vrede. O, wat zijn we u daar dankbaar voor." En daarna komen de valse beschuldigingen. Ze blijken nepnieuws te zijn. En Paulus doet wat moet gedaan worden als het gaat om nepnieuws: hij weerlegt de beschuldigingen met bewijzen en ontzenuwt daarmee de leugens. Legt bloot dat sprake is van een lastercampagne.

Niet bang om te bevragen en kritisch zijn

Het leert ons dat we niet bang moeten zijn om de waarheid te benoemen. Dat we niet bang moeten zijn om vragen te stellen en kritisch te zijn.

Wat kunnen wij hier in De Duif mee op een dag als vandaag.

Ik denk en hoop dat de Duif een plek is waar we geijkt kunnen worden op heelheid, liefde, vrede, vertrouwen en bemoediging. Dat we geïnspireerd blijven om te doen wat in ons vermogen ligt. Niet zeggen wat je niet wilt of kunt, maar denken, spreken en handelen in mogelijkheden en kansen.

Tot slot: door een mailtje tussen Jan en mij kwam ik op een blog van ene Jona Lendering. Zij schijft voor de *Mainzner Beobachter*. Zij schrijft aan mensen die willen reageren op haar blogs bij de gedragsregels daarvoor het volgende:

"Ik schrijf hier elke dag een stukje omdat ik zin heb iets te schrijven over mijn vak of iets heel anders. Dit mag leiden tot discussie en ik ben blij met de tijd die u daaraan wijdt, die immers bewijst dat u betrokken bent.

"Discussies verlopen echter beter als we niet lopen te roepoeteren. Beledigingen, sarcasme, insinuaties en te snelle generaliseringen zijn immers niet de efficiëntste middelen om uw gesprekspartners te overtuigen.

"U hóeft bovendien niemand te overtuigen. Evenmin hoeft u het laatste woord te hebben. Als de discussie onaangenaam wordt, wees dan de verstandigste en brom iets als: 'Jij gelijk, ik mijn rust.'"

Een mooi advies, waarmee we weer terug zijn bij Jacobus: oordeel niet over anderen.

Muzikaal Intermezzo

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die oneindig veel namen draagt,
van alle tijden is, zonder begin of einde.

Ik geloof in de Allerhoogste die rechtvaardig is
en in oorsprong alle groei gemaakt heeft.

Die Ene komt alle eer toe.

Ik geloof in Jezus

die alle wensen van de Allerhoogste vervuld heeft
en daarom in eer de naam 'Zoon van God' draagt.

In navolging van Jezus en vele mensen na Hem
wil ik bondgenoot zijn van al het kwetsbare in de schepping,
van alle onmondig gemaakte mensen
en van alles en allen aan wie de mogelijkheid ontnomen wordt
tot heelheid te komen.

Ik geloof in de Geest van de Allerhoogste,
die leeft in mensen van goede wil.

Ik vertrouw mijzelf aan haar toe
en wil bijdragen aan het Koninkrijk van de Vrede.

Ik vertrouw in dat rijk te worden opgenomen
door de Allerhoogste.

Ik weet dat er Een is, die mijn bestaan wenst
en mij liefheeft met mijn zwakke en sterke kanten.
Amen.

Collecte

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel
van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Je kunt eenn
bijdrage doen door middel van de collecte. Of je kunt een bijdrage doen
door de QR-code hiernaast te scannen met je mobiel. Een
standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen
inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift*



Stichting De Duif

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.

Tafellied: Slechts het brood

tekst Tullio Consalvatico; muziek Bernard Huijbers

Slechts het brood dat wij te eten gaven
zal ons verzadigen.

Slechts de gevangene die wij verlost
zal ons bevrijden.

Slechts het gewaad dat wij wegschonken
zal ons bekleden.
Slechts de zieke die wij bezochten
zal ons genezen.
Slechts het water dat wij te drinken gaven
zal ons verkwikken.
Slechts het woord dat leed verzachtte
zal ons troosten.

Nodiging, breken en delen van brood en wijn

Het teken dat Jezus naliet is een teken van verbond. Ingesteld op de laatste avond van zijn leven. Als we dit teken navolgen, zoals hij vroeg, betekent het dat we in zijn navolging de wereld een goede en veilige plek willen laten zijn. Een plek waar iedereen recht van leven en spreken heeft.

In deze gemeenschap maken we geen onderscheid, want wat telt is onze gelijkgerichtheid om de talenten die je hebt gekregen in te zetten voor elkaar.

Gelukkig ben je als je eet van dit brood.

Als je drinkt van deze wijn.

Gelukkig ben je als je brood en wijn voor elkaar kunt zijn.

Dus kóm, want alles staat gereed. En de zoomers die nu thuis zijn weten we in gedachten bij ons om mee te delen in breken en delen.

Lied: Ik heb lief de aarde en de mensen

Voor Eva

Petra Kerssies/Tom Löwenthal

Op. 45, nr 2

Ik heb lief de aarde en de mensen,
de Levende mijn God
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand (2x)

Been van mijn gebeente,
ik fluisterde je naam:
voor liefde ben je gemaakt.
Wijzer dan de goden,
je zal tot inzicht komen:
onderscheid de onmacht van het kwaad.

Mensen worden oud en grijs,
geen god die ons in leven laat.
In pijn en barensood zijn wij geworden,
weten van verlies, rouw, dood en verderf.

Wat is wijsheid op een wereld als deze
waar kinderen sterven, mensen ongelukkig zijn.
Jij schiep verlangen
en dromen en afgrond.
Jij wakkerde ons verlangen aan.

Kom uit je hemel, schep hemel op aarde
doe ons weten van elkaar (2x)

Ik heb lief de aarde en de mensen,
de Levende mijn God,
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand (3x)

Voorbede

Heer, geef dat wij, hoe verdeeld ook in denken en doen,
met elkaar blijven omgaan als vrienden.

Geef ons de liefde.

Als we iets bereiken in dit leven
en we hebben de liefde niet,
dan betekent het immers niets.

Als wij onszelf opstuwen tot grote hoogte
en we hebben de liefde niet,
hoe ver hebben we het dan gebracht?

Als wij de ander bijstaan,
alleen om daar zelf beter van te worden
en dus de liefde niet hebben,
wat heeft het dan geholpen?

Als ik iets weggeef en ik heb de liefde niet,
of als ik verwacht iets terug te krijgen,
wat voor belangrijks heb ik dan geschonken?
De liefde probeert een ander niet af te troeven.

De liefde scheldt niet.

De liefde duwt de ander niet buiten de kring.

Heer, geef dat wij, hoe verdeeld ook in denken en doen,
met elkaar blijven omgaan als vrienden.

Help ons van iedereen te denken:

dit is mijn broeder,

dit is mijn zusje.

Want in de liefde zijn wij

kinderen van één Vader.

Onze Vader

Uit het Nieuw-Zeelands liedboek

Eeuwige Geest, Schepper van de aarde,
drager van pijn, gever van leven,
bron van alles wat is en zal zijn,
Vader en Moeder van ons allen,
liefhebbende God, in wie de hemel is,
laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal.

Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan
door de volkeren van deze wereld,
laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is,
laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen
en moge het komen, uw rijk, hier en nu op aarde.

Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben,
vergeef ons als we elkaar verwonden,
sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking,
bewaars ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is,

Want U regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,
nu en altijd.
Amen.

Activiteiten en informatie voor de komende periode

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

Lied: Dat een nieuwe wereld komen zal

H.Oosterhuis / A.Oomen

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt,
genoeg voor allen. (2x)

Daar bouwen wij veilige buurten,
wonen dooreen in wijken van vrede,
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven,
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af. (2x)

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt,
genoeg voor allen. (3x)

Slotwoorden

We zijn aan het einde van de viering gekomen.

We stonden vandaag stil bij het verspreiden van onzin, leugens en wat we er, vanuit bijbels perspectief, tegenover zouden kunnen zetten.

Ik denk dat we ons kunnen voornemen om leugens te weerleggen en het aandurven om de waarheid in het volle licht te plaatsen. Ook tijdens de personeels- en burenborrel en op de verjaardag van Tante Nel waar Oom Jaap weer eens de nodige onzin debiteert.

De leugen laten voortbestaan is een slechte zaak en holt evangelische waarden uit.

Verhaaltje:

Een boer die allerlei roddelpraat over iedereen vertelde, kreeg spijt en vroeg aan de rabbijn hoe hij boete kon doen.

‘Verzamel een zak vol kippenveren, ga daarmee het hele dorp door en leg op ieder erf bij elke deur een veer.’ De boer deed wat hem was opgedragen en vroeg aan de rabbi of hij daarmee genoeg had gedaan.

‘Nee, nog niet,’ zei de rabbi, ‘nu moet je een zak nemen, langs al die huizen gaan en elke veer die je er hebt neergelegd weer oppakken en verzamelen.’ ‘Maar dat is toch een onmogelijke opgave,’ protesteerde de boer. ‘De meeste veren zijn al lang door de wind weggeblazen.’

Toen antwoordde de rabbi: ‘Zo is het nu ook met jouw roddelpraatjes. Je spreekt ze zo gemakkelijk uit, maar hoezeer je het ook probeert, terughalen kun je ze niet.’

Vandaag *zingen* we een zegenbede.

Zegenbede: Gij Eeuwige

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij Levende, Eerste en Laatste,
Vader, Moeder, God onspreekbaar
boven onze woorden uit.

Zegen uw mensen die hier nu zijn
en alle mensen, waar ook ter wereld.
Doe lichten over ons Uw aangezicht
en geef ons vrede.

Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!

Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

*De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:
www.deduif.net*



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
6 oktober	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom
13 oktober	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom
20 oktober	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom
27 oktober	Bert van der Meer	Uitsluitend via Zoom
3 november	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
10 november	Natassja Bakker	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.
IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net