

13 oktober 2024

*Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom*

Poort in de tempel van Jeruzalem



Waar heb jij oog voor

De media, de politiek en alles wat aan berichtgeving doet is druk met beeldvorming.

Met de waarheid waar zij oog voor hebben wordt regelmatig een loopje genomen.

Waar heb jij oog voor bij de tekstlezingen uit Marcus 10 over de hemel, het oog van de naald en het volgen van Jezus. Wat doet dat met jouw beeldvorming en je geloof.

Waar heb ik oog voor. Welkom op de viering van komende zondag waarin we met het koor 8 liederen zingen. Samen.



Voorganger: Jan Meijer
Lector: Natalie Hakhoff
Piano: Irina Ursu-Antonova

Openingsgebed

Wij zijn vandaag bij elkaar
om ons één te voelen.
Door ons hart te openen
voor onze naaste met de liefde
zoals Jezus die heeft bedoeld.
We bidden dat we die liefdevolle energie
van elkaar mogen ervaren in deze viering.

Openingslied: Altijd aanwezige

Simone Huisman/Tom Löwenthal

Altijd Aanwezige,
cirkel en kern van mijn leven,
jij trekt aan en omhult.
Ruimte van liefde,
nodig mij uit
om binnen te gaan.

Welkom en inleiding

Goedemorgen allemaal. In Zoom en in de kerk. Fijn dat we bij elkaar willen zijn in deze viering met als thema “Waar heb jij oog voor” en directe in verbinding staat met beeldvorming en verwachtingen.

De tekstlezingen uit Marcus gaan over de hemel en rijkdom, het oog van de naald en de eersten en de laatsten.

Hoe je in de hemel kunt of zal komen en wat er voor te doen en te laten.

Een soort gebruiksaanwijzing, handleiding, routebeschrijving.

Een reis met alleen geestelijke bagage en vol verwachting en met beeldvorming over wat je daar dan zult aantreffen.

Of zoals mijn lieve Liesbeth schreef in haar laatste brief: “Of het hele grote hiernamaals er is weet ik niet, misschien een grote verassing of niets. Het grote geloof in God en de eeuwigheid heb ik altijd moeilijk gevonden, het is gewoon tè groot.”

De kleinste poort

De hemel en luchtig horen wat mij betreft vandaag bij elkaar.

Daarom nu alvast een spoiler van de tweede lezing met het beeld:

“Een kameel kan niet door het oog van de naald.”

Een correctie voor mijn eigen beeldvorming.

Geen naald van naald en draad

De naald is ook de kleinste poort in de muur van Jeruzalem zoals op de foto op de voorkant van het boekje.

Dat kleine luikje rechtsonder is het oog en daar kan in het donker als de poorten gesloten blijven en je door het oog naar binnen gaat geen kameel door.

Het verhaal gaat ook dat *Kemelos* ofwel Kameel/dromedaris en *Kamilos* ofwel ‘Kabel’ verwisseld zijn voor de naald zoals ons voor ogen staat .

Zoals bij ons het gezegde:” Het klopt als een bus” de samen voeging is van “het sluit als een bus” en “het klopt als een zwerende vinger. “

Zolang we maar begrijpen wat de vergelijking is en de bedoeling in de beeldvorming. Je kon er zelf wel in maar alles wat je bij je had niet.

Ons koor zingt maar liefst 8 liederen omdat we het onze vader en de zegen ook samen zingen. Natalie krijgt het druk met het heen en weer lopen omdat ze graag met mij wilde voorgaan.

Op 23 november a.s. doet “ons” Duifkoor mee aan een korendag, georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam. In het kader van Amsterdam 750. Om ons te presenteren wordt er vandaag een opname gemaakt van een lied dat gezongen wordt. Dat zal zijn na de eerste lezing bij het lied klankresten. Dan weten we waarom er iemand voor het koor langsloopt met een camera.

We wensen elkaar een mooie viering.

Lied: Ode aan de vreugde

J.van opbergen/ Beethoven

Wie moet zwijgen zal gaan spreken,
boventoon zal ondergaan,
armen zullen breeduit lachen,
rijken leeg en schuldig staan.
Tronen, banken, macht en statie,
grof geschut, dwingelandij,
winst uit nood, eer over lijken,
al die dingen gaan voorbij.

Blinden zien en doven horen,
stommen spreken, lammen gaan,
mens voor mens komt God ons tegen
en hij mag voorgoed bestaan.
Niemand ziet z'n levenseinde
als bedreiging van het lot.
Ieder weet zich, dood of levend,
onaantastbaar kind van God.

Wie zich met zijn eigen leven
overgeeft aan deze droom,
die zal mensen tegenkomen,
last en lijden, tegenstroom.
Die zal leven, klein, verborgen,
solidair en zonder grens.
Die zal, weerloos, ooit nog worden:
zuster, broeder, toekomstmens!

Eerste lezing: Marcus 10, 17-22

Een rijke man komt bij Jezus

Toen ze verder gingen, kwam er iemand op Jezus af. Hij knielde voor Jezus en vroeg: “Goede meester, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen?”

Jezus zei tegen hem: “Jij noemt mij goed, maar waarom? Alleen God is goed, verder

niemand. En je weet toch welke regels er in de wet staan?

Je mag niemand vermoorden. Je mag niet vreemdgaan. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. En je moet eerlijk zijn en respect hebben voor je vader en moeder. Toen zei de man: “Meester ik houd me aan al die regels. Al mijn hele leven.” Jezus keek vol liefde naar de man. Hij zei: Er is nog één ding dat je moet doen. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan ligt er in de hemel een grote beloning voor je klaar. Als je alles weggegeven hebt, kun je terugkomen en met mij meegaan. Toen de man dat hoorde werd hij somber. Hij liep teleurgesteld weg. Want hij was erg rijk.

Lied: Klankresten

Huub Oosterhuis/Tjeerd P.Oosterhuis

Klankresten van een onvoltooid verhaal.

Steenlettergrepen,
sporen in woestijnzand.

Lichtwoorden,
ooit ontvangen,
maar van wie?

Hij zal niet slapen,
allerzielen hoeder.

Tweede Lezing: Marcus 10, 23-27

Het is moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen

Jezus keek zijn leerlingen aan en zei: “Het is erg moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen.” De leerlingen schrokken van die woorden. Maar Jezus herhaalde het nog een keer. “Vrienden,” zei hij, “het is erg moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen. Denk je dat rijke mensen in Gods nieuwe wereld kunnen komen? Je zult nog eerder een kameel door het oog van een naald zien gaan. Nu schrokken de leerlingen nog veel meer. Ze zeiden tegen elkaar: “Maar wie kan er dan nog gered worden?” Jezus keek hen aan en zei: “Als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af. En voor God is alles mogelijk.”

Lied: Niemand heeft u ooit gezien

H.Oosterhuis / A.Oomen

Niemand heeft U ooit gezien.

Liefde is uw naam.

Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt:
Jezus, kind uit Nazareth.

Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons dat wij U doen.
Licht ons op dat wij U zien.

Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind,

brood voor ieder kind van mensen,
vrede en een nieuwe wereld -
en de dood zal niet meer zijn.

Derde Lezing: Marcus 10, 28-31

Je moet alles achterlaten

Toen vroeg Petrus: “Maar hoe zit het dan met ons? Wij hebben alles achtergelaten om met u mee te gaan.” Jezus zei: “Luister goed naar mijn woorden: als je kiest voor mij en voor het goede nieuws, moet je bereid zijn om alles op te geven: je broers en je zussen, je ouders en je kinderen. Maar je krijgt er honderd keer zo veel terug: broers en zussen, ouders en kinderen, huizen en land. Je zult het heel moeilijk hebben. Maar als Gods nieuwe wereld komt, krijg je het eeuwige leven. Jezus zei verder: “De belangrijkste mensen zullen achteraankomen. En de onbelangrijkste mensen zullen vooraan staan.

Overweging

Jezus plaatste met zijn vergelijkingen de uitleg van de teksten in een ander daglicht. Vandaag wil ik een bescheiden poging wagen en het zoals beloofd luchtig te houden. Dat lijkt in het begin misschien niet zo, maar het komt goed.

Mijn vergelijking begint bij het bankje van Liesbeth en mijn wekelijks bezoek, zittend op het bankje.

Gisteren op onze trouwdag, denkend aan de drie dagen die we toen gevierd hebben. Het is ook het bankje waarop staat: “Om elkaar te blijven ontmoeten”. Een mooie aanleiding om op 1 september j.l. de zomerweken van de Duif af te sluiten. Voor een nieuw begin. Iedereen is welkom, zoals ook in de Duif.

Voor de middag zou het nog steeds bestaande “Zingen voor Liesbeth koor” optreden in de mooie muziekkapel/kapel. Mooi in het zicht als je op het bankje zit. Er omheen prachtig beplant, omgeven door water, maar één weg ernaartoe, afgesloten met een hek zonder oog waar je toch nog door kan.

Dus op zoek naar de wegen om de sleutel te bemachtigen. Vooraf hoor je de strikte regels om in de kapel te mogen zijn. Die zondagmiddag op 1 september konden we erin. Maar het liep anders.

Acda en de Munnick

Acda en de Munnick traden die middag onverwacht gratis op in het openluchttheater naast de muziekkapel. Vergunning en al.

We waren de eerste en nu de laatste. Zondag stonden de fietsenrekken er al. Zij de belangrijkste en wij minder belangrijk.

Dat lijkt niet aan te sluiten bij de tekstlezing, maar vergeet niet we zijn nog steeds op aarde. De hemel op aarde, dat wel. Met het koor tijdens de repetitie 2 weken daarvoor. In de zon met vrienden. Buiten repeteren en samen pannenkoeken bakken en in de ochtend van 1 september liefde en vriendschap bij de ontmoeting met iedereen die kwam.

Fiets afstaan

Bij de eerste tekstlezing dacht ik (met een glimlach): Stel, stel dat de hoogste (de burgermeester van Amsterdam) had besloten dat het concert gratis was en voor iedereen, mits je er op de fiets naar toe kwam. En voor de poort werd je gevraagd om je fiets af te

staan omdat zij (Femke Halsema) had besloten die beschikbaar te willen stellen aan asielzoekers. Het programma van Acda en de Munnick ken je niet ook al heb je er hoge verwachtingen van. Wat zou je doen? Spontaan je fiets af staan, wat die ook gekost heeft of teleurgesteld naar huis gaan? We zijn nog steeds op aarde.

De tweede lezing heeft het over hoe moeilijk het is om in de hemel te komen als je rijkdom niet kunt afstaan
Het hele Vondelpark kent geen oog van de naald. Er kan geen fiets door.

Alles opgeven

In de derde lezing wordt het nog sterker. Daar moet je alles opgeven en iedereen achterlaten. Dat doe je omdat je onderweg gaat, maar om toch weer terug te komen. Er wordt beloofd dat je weer nieuwe mensen ontmoet en weer rijk zult worden en dan kom ik in een vicieuze cirkel en dreig rondjes te blijven draaien met mijn fiets.

Ik rem en ga er even rustig bij staan.

Als je ziel deze aarde verlaat, is dat zonder rijkdom, zonder familie, zonder huis zonder land. Een ziel kent geen barrières. Geen oog van welke naald dan ook. Als God liefde is dan is liefde God. En in liefde is alles mogelijk.

Er zijn zeker in deze tijd van oorlog die in de voorhoede lopen en een weg volgen die de verkeerde is. Met veel volgers. Door macht of overmacht.

De goede weg is 180 graden de andere kant op. De weg van de Liefde en de Vrede.

Als dat zo is dan draait iedereen zich in die stoet om en worden de eersten de laatsten en de laatsten de eersten.

De hemel: wel/niet

Iedereen gelooft. Dat de hemel wel bestaat of dat de hemel niet bestaat.

In de opening haalde ik de laatste brief van Liesbeth aan over haar geloof en twijfel.

De laatste regel van haar brief zegt zij: Zorg goed voor elkaar (en voor Jan)

De op een na laatste regel:

“Het ga jullie allemaal goed en wie weet is het hiernamaals veel groter en mooier dan ik nu denk,”

Moge dat zo zijn.

Muzikaal Intermezzo

Geloven is een kracht in je die maakt hoe je in het leven staat.

Dat samen belijden versterkt die kracht.

Iedere week gaan we, voor degenen die dat kunnen, ervoor staan en spreken een tekst uit die ons geloof weergeeft.

Deze tekst is als volg:

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een kerk
die haar deuren wijd openzet,
waar ieder welkom is
en niemand buitengesloten wordt,

Ik geloof in mensen
die open staan voor
geloof en overtuiging
ongeacht gender of herkomst

Ik geloof in een gemeenschap
die geen rangen en standen kent,
maar waar we oprecht
voor onze naasten open staan.

Ik geloof in leiders
die niet heersen maar dienen
en recht doen aan iedereen
en niet denken aan eigen roem.

Ik geloof in het leven
dat Jezus ons heeft voorgeleefd
en in de gezamenlijke reis
om dat leven met elkaar te leven.

Ik geloof in die kracht
die iedere crisis te boven komt
en die blijft getuigen van de hoop
die in ons leeft.
Amen.

Collecte

Er zijn vandaag twee collectes. 1 voor de Duif en 1 voor ons jaardoel de stichting Opkikker, die lichtpuntjes verzorgt voor gezinnen met een langdurig ziek kind of zieke ouder. Een dag zonder zorgen.

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. n bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.



Stichting De Duif



Jaardoel De Duif

Jaarlijks kiest de Duifgemeenschap een zogenoemd “jaardoel”. Elke 2^e zondag van de maand wordt gecollecteerd voor dit “externe” doel. Dit jaar is het doel de Stichting Opkikker. Zie ook de achterpagina van dit boekje. Ook hiervoor geldt: je bijdrage wordt enorm gewaardeerd.

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.

Wij bidden
voor mensen
die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen,
-

Wij bidden
voor mensen die kunnen luisteren
en hun naasten kunnen troosten.
-

Wij bidden
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die oprecht zijn in hun woord,
die respect hebben voor alle leven.
-

Wij bidden
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die trouw blijven aan hun idealen
-

Wij bidden
voor mensen die geloven in wegen tot vrede,
die blijven streven naar een geloofwaardige wereld.

Tafelgebed: De tafel der armen

H.Oosterhuis/A.Oomen

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Gebed

Wij danken voor ons samenzijn.
Elk woord van elke tong is liefde,
die een verhaal in haar eigen oren vertelt.
Elke gedachte in elke geest,
zij fluistert een geheim aan haar eigen Zelf.

Elk visioen in elk oog,
zij toont haar schoonheid aan haar eigen gezicht.
Elke glimlach op elk gezicht,
zij onthult haar eigen vreugde aan zichzelf.
Wij vragen om die beleving.
Amen.

Nodiging, breken en delen van brood en wijn

JM. Samen breken en delen, samen de verbinding zoeken met elkaar en oog hebben voor elkaar zonder voorbehoud en vol liefde.

Dat is onder andere de boodschap die het verhaal van Jezus met zich draagt en uitdraagt. Aan ieder mens die dat in ontvangst wil nemen.

Voor iedereen zonder uitzondering of voorwaarde vooraf.

We vragen je om naar voren te komen voor dit gebaar van verbinding.

Gedachten bij het thema

*JM. Ik kwam deze tekst tegen, die ik ook in het boekje heb gezet
Het is een mooie gedachte om die steeds in je herinnering op te roepen.*

Rijkdom is de som van waarden die niemand je kan afnemen.

Het is je kennis, je moraliteit, je zelfvertrouwen,

je manieren, je gratie,

je glimlach.

En het besef daarvan.

Lied: Onze Vader verborgen

H.Oosterhuis/T.Löwenthal

Onze Vader verborgen,

uw naam worde zichtbaar in ons.

Uw koninkrijk kome op aarde,

Uw wil geschiede.

Een wereld, met bomen tot in de hemel,

waar water, schoonheid en brood,

gerechtigheid is en genade

waar vrede niet hoeft bevochten,

waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen,

waar kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd,

nooit één mens meer gemarteld,

niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd,

leg uw woord op ons hart,

breek het ijzer met handen,

breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst kome wat komt.

(laatste regel herhalen)

Activiteiten en informatie voor de komende periode

Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

Volgende week gaat Hans Ernens voor.

Zondag 27 oktober is er geen viering.

Dan zijn zowel De Duif als de Amstelkerk verhuurd.

Een idee is om, voor wie dat wil, naar De Nicolaaskerk te gaan en daar de speciale viering van 750 jaar Amsterdamse bij te wonen.

De viering begint om 10.00 uur. De viering wordt live op TV (NPO2) uitgezonden.

Slotlied: Mens op aarde

H.Oosterhuis / T. Löwenthal

Dat ik aarde zou bewonen,
niet op vleugels als een arend,
niet in schemer als een nachtuil,
niet kortstondig als een bloem,

niet op vinnen onder water,
niet gejaagd en niet de jager,
niet op hoeven, niet met klauwen,
maar op voeten twee.

Om de verte te belopen,
om de horizon te halen
en met handen die wat kunnen:
kappen, ruimen, zaaien, oogsten;

met een neus vol levensadem,
met een buik vol van begeren,
met een hoofd niet in de wolken,
wel geheven naar de zon.

Om te overzien die aarde,
haar te hoeden als een kudde,
haar te dienen als een akker
en te noemen bij haar naam.

Dat ik ben, niet meer of minder,
dan een mens, een kind van mensen,
één van velen, één met allen,
groot en nietig, weerloos vrij

om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg, die ooit zal leiden
naar een menselijk bestaan.

Zegenbede, gezongen.

De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.

Zegen ons en behoedt ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht
en wees ons genadig.

Zegen ons en behoedt ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht
en geef ons vrede.

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of
thee te drinken en voor een goed gesprek!
Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*



Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
20 oktober	Hans Ernens	In de Duif en via Zoom
27 oktober	10.00 uur – Viering in de St Nicolaaskerk ter gelegenheid van het 750 jaar bestaan van Amsterdam. Registratie van deze viering is te volgen via NPO2.	Geen viering in De Duif en via Zoom
3 november	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
10 november	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom
17 november	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom
24 november*	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

*24 november is er aansluitend aan de viering een Vergadering van Aangeslotenen

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie www.opkikker.nl

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:15 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.
IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net