



Foto Pixabay

Wereldontwikkelingen jagen ons schrik aan: Gaza, Oekraïne en de andere 50 oorlogen die gaande zijn, klimaatveranderingen en het uitsterven van diersoorten en onleefbaar worden van hele landen, politiek extremisme en de verharding in de maatschappij. Ze werpen grote schaduwen over het leven.

“Vrees niet,” zeggen de Bijbelse verhalen, “vrees niet want IK ben bij je”. De kerk is de plek waar we stil kunnen staan, waar we rampscenario’s durven loslaten – want we weten het niet. We weten niet wat de toekomst zal brengen.

Er gloort hoop en vertrouwen. De schaduwen voorbij gaan we op zoek naar het licht om te verbreiden. Waartoe worden we geroepen?

1 december *Weg uit de schaduw van radeloosheid* 10:30 uur
Catrinus Mak en Natasja Bakker

Radeloos kun je worden van alles wat instort in de wereld. Geweld en oorlog, stabiel klimaat en meer. Hoe hiermee om te gaan?

8 december *Vrees niet, ik ben het!* 10:30 uur – **Noud-Lodewijk van Poppel**

Als ons leven bepaald wordt door schaduw, hoe zijn we dan in staat om het overweldigende en aanhoudende Licht van Christus te vertrouwen, toe te laten en werkelijk te leven.

15 december *Licht dat ons aanstoot* 10:30 uur – **Jan Meijer**

Ook in de schaduw blijft het licht. Zonder licht geen schaduw maar zwart zonder zicht. Zonder hoop zijn wij gezwicht.

22 december *Kerk, plek van niet-weten* 10:30 uur – **Diana Vernooij**

We hoeven niet meteen een antwoord te hebben. In de kerk zijn we vrij om het niet te weten. Niet-weten is openheid, vanuit rust en vertrouwen maken we contact.

24 december *De schaduwen voorbij* 22:00 uur

Bert van der Meer en Noud-Lodewijk van Poppel

Wat gebeurt er als we de schaduwen van ellende in de wereld voorbijgaan, voorbij aan onze onmacht er iets aan te doen. Wat als we in het vernieuwende licht van Kerstmis gaan staan?



Oecumenische basissgemeente De Duif

Prinsengracht 756, Amsterdam Actuele informatie: www.deduif.net

Zoomdeelnamen: bit.ly/40ndgEI

