

**3 november 2024**  
*Viering van Schrift en Tafel  
in De Duif en via Zoom*



foto: Pixabay / Ankka

# Compassie voor alle zielen



Voorganger: Diana Vernooij  
Lector: Jonne Meij  
Piano: Irina Ursu-Antonova

## **Openingstekst**

Te midden van alle angst en verschrikking  
zal compassie ons onbevreesdheid schenken.  
Zij zal ons altijd bereid laten luisteren naar het roepen om hulp,  
van hoever die roep ook mag komen.

## **Lied: Ik was in de aarde**

*H. Oosterhuis / T. Löwenthal*

Ik was in de aarde, er waren geen woorden  
ik lag als een dode, een steen in het donker.  
Het was toen er licht was, een licht zonder vormen  
het licht van de hemel, dat ik mij strekte en stond  
met ogen die zagen, met oren die hoorden  
maar met geen woord in mijn mond.

Ik klom uit de aarde, uit afgrond naar boven,  
ik stond op de aarde, woestijn was de aarde.  
Toen hoorde ik stromen van water, van water  
ik zocht en ik vond het, ik dronk met mijn hart aan de grond.  
Ik drenkte mijn wortels, ik ademde morgen  
maar nog was geen woord in mijn mond.

Ik ging over bergen, ik zocht het in wouden,  
ik liep over zeeën, de zon zweeg mij tegen  
de maan zong me wakker, de sterren met monden  
van goud, met hun lippen van zilver, verslonden mijn hart.  
Ik vluchtte in dromen, daar woonde ik eeuwen  
daar woonde de dood in mijn hart.

Een avond ik hoorde een stem als het stromen  
van water, van veraf snel aankomend water.  
Ik hoorde en vreesde een nacht zonder einde  
een angst zonder woorden bezette mijn ziel en verstand.

Toen lichtte de morgen de stem was gekomen  
en legde zijn woord in mijn hand.  
Die dag zag ik mensen uit afgrond van aarde  
uit eeuwen woestijnen gekomen, wij mensen.  
Om water, om woorden, om handen vol liefde  
met monden vol vragen en elk met een ander gezicht.  
En zo werd het avond en afgrond en liefde  
en zo werd het morgen van licht.

## Welkom en inleiding

Goedemorgen lieve mensen, welkom op deze zondag van Allerzielen, het traditionele kerkelijk feest waar we altijd onze eigen geliefde doden gedenken. Vandaag is ons thema “Compassie voor alle zielen”. Alle zielen dus!

We verbreden Allerzielen naar alle zielen die te vroeg, onterecht en onrechtvaardig uit het leven zijn gerukt, of we ze nu persoonlijk hebben gekend of niet.

We hebben Allerzielen ook een interreligieuze smaak gegeven vandaag. Want wat we met Allerzielen vieren in deze tijd van het jaar wordt in allerlei varianten al eeuwen gevierd. De oude Keltische tradities van voor Christus vierden Samhain (“Sawwen”) op 31 oktober, een magische dag. Volgens de legende hing de zon dan op zijn laagst en was de sluier tussen de wereld van de levenden en die van doden zo dun dat de geesten konden ontsnappen uit de onderwereld en zich onder de levenden mengen.

Er werd buiten een groot vuur ontstoken en er werd feest gevierd met bier en rituelen én er was een diner met de geesten van de dode voorouders.

Eten geven aan de doden – ik zie dat ook terug bij een oud Boeddhistisch Zenritueel, de Kanromon, waar de voorouders en de hongerige geesten niet alleen worden geëerd maar ook gevoed om hen tot rust te brengen. Bernie Glassman, de stichter van de Zen Peacemakers, waar ik bij verbonden ben, vertaalde dit ritueel weer naar het voeden van alle hongerige geesten, niet alleen van de doden maar ook die van de levenden om ze te voeden met compassie.

## Samhain verchristelijkt

Het was Paus Bonifatius IV die in de zevende eeuw het Keltisch feestje Samhain ‘verchristelijkte’ tot Allerheiligen op 1 november en Allerzielen op 2 november. If you can’t beat them, join them. Oftewel: kun je ze niet verslaan, neem ze over, pak ze in. Dat het niet helemaal gelukt is, zien we aan Halloween dat nog steeds gevierd wordt. In mijn buurt hangen er ten minste spinnenwebben en heksen in de bomen, doodshoofden en witte spoken.

Ik haal uit deze geschiedenis van Allerzielen de moed om er weer een nieuwe draai te geven, om Allerzielen te verbreden naar alle onacceptabele onverteerbare overledenen, uiteraard onze geliefde gestorvenen en ook allen die door oorlog en terreur omkwamen. En al die van de hongerige geesten voeden we met ons licht, met onze liefde en onze compassie.

We maken dus vandaag een lichte interreligieuze mix van Allerzielen. Wees niet bang – we maken er geen hutspot van maar geven een kleine twist aan onze liturgie om de compassie voor onze eigen overleden geliefden te verbreden naar alle dolende zielen en hongerige geesten.

Jonne en ik wensen ons allen een mooie viering.

## Gebed om compassie

*Sutra van Kwan Yin, bewerking door Diana Vernooij, deel 1*

Luister, luister, luister!

Hoor haar naam en zie haar gestalte.

De hartenkreet waarmee haar naam wordt genoemd  
bevrijdt ons van alle kwaad.

Stel dat je alle houvast verliest  
de grond onder je voeten verdwijnt,  
één gedachte aan de Bron van Compassie,  
en je bent als de zon in het oneindige heelal.

Als je wordt achtervolgd door het kwaad,  
en te pletter loopt op een ondoordringbare muur,  
één gedachte aan compassie,  
en er word je geen haar gekrenkt.

Als alles je ontnomen wordt,  
en innerlijke verscheurdheid onvermijdelijk is,  
één gedachte aan de reddende kracht van compassie,  
en mededogen keert alles ten goede.

Als je van alles afgesloten bent,  
aan handen en voeten gebonden,  
zal één gedachte aan compassie,  
je onmiddellijk bevrijden.

Als je bezeten bent door angst,  
ontredding en vertwijfeling,  
één gedachte aan het hart van compassie,  
en niets hiervan zal je nog deren.

*Hoe talloos de hongerige geesten ook zijn,  
onze compassie zal ze allen bevrijden.*

### **Lied: Vriend**

*H. Oosterhuis / A. Oomen*

Alles ontgrenzende  
alles doordringende ruimte,  
vrijheid, scheppende vrijheid.  
Onbegonnen begin,  
hier nu nieuw beginnende.

Roekeloos denk ik jou,  
haveloos roept mijn verstand jou,  
oorsprong van mijn geweten.  
Ondoordringbare nacht,  
niet hier, woest en leeg ben je.

Zwijgende. Meegaande voetstappen,  
schaduw van schouders.  
Ogen, zoekende ogen.  
Ongemaskerde vriend,  
hoe hier nu verschijn je me.

### **Eerste lezing: Markus 15: 33-38 – Jezus sterft aan het kruis:**

Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: 'Eloï, Eloï, lema sabachtani?', wat betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten?' Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: 'Hoor, hij roept Elia!' Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: 'Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.'

Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën.

### **Tweede Lezing: Gebed van compassie** *Sutra van Kwan Yin, bewerking Diana Vernooij, deel 2*

Als iemand gered kan worden door een Boeddha of een Bodhisattva,  
dan zal het Hart van Compassie die gestalte aannemen.

Als iemand gered kan worden door de Christelijke Verlosser,  
dan zal Zij die gestalte aannemen.

Als iemand gered kan worden door de Moeder Gods,  
dan zal Zij die gestalte aannemen.

Als iemand gered kan worden door de Shechinah uit de Joodse mystiek, dan zal Zij die gestalte aannemen.

*Hoe talloos de hongerige geesten ook zijn,  
onze compassie zal ze allen bevrijden.*

Als iemand gered kan worden door een wijze in de Islam of Soefi, dan zal Zij die gestalte aannemen.

Als iemand gered kan worden door een god of godin uit het Hindoeïsme, dan zal Zij die gestalte aannemen.

Als iemand gered kan worden door een overtuigd atheïst,  
dan zal Zij die gestalte aannemen.

Als iemand gered kan worden door hen die volkomen mislukt zijn, dan zal Zij die gestalte aannemen.

*Hoe talloos de hongerige geesten ook zijn,  
onze compassie zal ze allen bevrijden.*

Te midden van alle angst en verschrikking  
zal ons hart van compassie ons onbevreesdheid schenken.  
Zij zal ons altijd bereid laten luisteren naar het roepen om hulp,  
van hoever die roep ook mag komen.

*Hoe talloos de hongerige geesten ook zijn,  
onze compassie zal ze allen bevrijden.*

## Lied: Soms breekt uw licht

H. Oosterhuis / B. Huijbers

Soms breekt uw licht  
in mensen door, onstuitbaar,  
zoals een kind geboren wordt.

Gedenk de mens  
die wordt genoemd uw kind,  
uw koninkrijk, uw licht.

Geen duisternis  
heeft ooit hem overmeesterd,  
geen duisternis  
heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons die als hij  
geboren zijn, eens en voorgoed,  
die uit zijn mond  
uw naam hebben gehoord,

die moeten leven  
in de schaduw van de dood,  
hem achterna.

## Overweging door Diana

Ik las een gedicht van Erik van Os: **Ingreep** heet het en het gaat zo:

*N.a.v. het overlijden van Johan  
heb ik moeten besluiten  
zelf niet dood te gaan.*

*Zoveel verdriet van zoveel mensen  
om één man hebben mij gedwongen  
deze drastische maatregel te nemen.*

*Als ik God tegenkom, stel ik hem  
persoonlijk op de hoogte. Dat zal  
even wennen zijn, zeker gezien*

*de verwachting dat velen  
zo niet allen  
mijn voorbeeld zullen volgen.*

*Ik geef God een dag  
of zeven. Dan zal Hij zien  
dat het goed is.*

De dood van onze geliefden is onacceptabel, onverteerbaar, onmogelijk. Zoveel verdriet, zoveel verdriet, door de eeuwen heen, telkens opnieuw.

Het enige dat echt zeker is in het leven, is dat we allemaal kwetsbaar zijn en dood zullen gaan.

Vandaag gedenken we dit verdriet, ons verdriet, ons gezamenlijk verdriet. Al dat verdriet door al die eeuwen heen laat ons zuchten, het gaat maar door.

Niet alleen wat ons in ons persoonlijk leven raakt. Ook om ons heen.

De vele doden in de oorlogen de afgelopen jaren: de tienduizenden doden in Soedan, de honderdduizenden Oekraïners, de tienduizenden Russen en inmiddels meer dan 40.000 gedode Palestijnen in Gaza (waarvan bijna de helft kinderen) en meer dan 1000 Israëliërs. Onacceptabel, onverteerbaar, onmogelijk.

### **Onrechtvaardig bevoegd gezag**

We lezen we het zo pijnlijke verhaal dat aan de basis staat van ons geloof: de onrechtvaardige veroordeling en de executie van onze leraar door het bevoegd gezag bevolen, omgeven door spottende en cynische mensen. Deze man Jezus, die de heldere weg van liefde wees, die mensen redde en hielp, die de schijnheiligheid bruuskeerde en de macht ter discussie stelde – hij werd vernederd en op zeer pijnlijke wijze gedood. Onmogelijk, onacceptabel, onverteerbaar.

Dit verhaal van zijn onrechtvaardige dood is zo moeilijk om te vertellen zonder te gaan wanhopen. Ik las het nog eens na. In alle evangeliën is er onmiddellijk sprake van glorie en paradijs, donkerte rond zijn stervensuur maar ook het scheuren van de voorhang in de tempel. In het Johannesevangelie geen glorie, daar wordt beschreven dat er 3 vrouwen dichtbij Jezus zijn, de 3 Maria's. Deze vrouwen zijn gebleven. Maria, de moeder van Jezus, haar zus Maria en Maria Magdalena – een rijke vrouwelijke volgeling van Jezus. Overigens maakte de latere paus Gregorius 1 in 591 een boetvaardige hoer van haar, maar dat zegt meer over hem dan over haar, want zo staat het niet in de bijbel (dit moest ik nog even kwijt).

Alle opsmuk rond het verhaal van de vreselijke dood van Jezus moet ons over de verslagenheid en de angst heen helpen. Zo verwijst het verhaal van het scheuren van de voorhang van de tempel naar het heilige dat niet langer meer verborgen is voor de mensen. Jezus' dood zou ons God en de Heilige Geest nabij gebracht hebben.

Dat is de theologie en ik geloof het onmiddellijk.

Maar dan die 3 Maria's, de vrouwen onder het kruis, dat zijn de volgelingen die niet wijken, die blijven – die intrigeren me meer.

### **Als iemand gered kan worden...**

Soms kunnen mensen worden geholpen of zelfs gered. Vluchtelingen die we opvangen, dolende zielen naar wie geluisterd wordt, wanhopige mensen die gezien en erkend worden. We lezen het Boeddhistisch gebed, de Sutra van Kwan Yin:

“Als iemand gered kan worden door de Moeder Gods, dan zal Zij die gestalte aannemen.

Als iemand gered kan worden door de Shechinah uit de Joodse mystiek, dan zal Zij die gestalte aannemen.

Als iemand gered kan worden door een overtuigd atheïst, dan zal Zij die gestalte aannemen.”

In alle religieuze tradities komt zij tevoorschijn: degene die luistert, die hoort, die omarmt, die er is, verpersoonlijkt als de christelijke Moeder Maria, als de Zenboeddhistische Kwan Yin, de Tibetaanse Groene Tara, de Joodse Shechinah. Tot persoon gemaakt met vele handen, armen, als Moeder van Altijd Durende Bijstand, de altijd aanwezige.



Ik heb in dit gebed voor vandaag de naam van Kwan Yin weggelaten en het vertaald met: Compassie – want daar gaat het om. Compassie kan alle gestalten aannemen, zodat iemand gered of gesteund kan worden. En compassie begint bij onszelf, bij jou. Met jouw heldere inlevingsvermogen voelt de ander zich erkend en ga jij iets doen. Dat is compassie.

Compassie is iets doen dat recht uit je hart komt. De wanhopigen vangen we op. Soms grijpen we krachtig in, redden we iemand het leven, een andere keer zullen we iemand streng toespreken. Vaker zijn we zorgzaam, lief, warm, bieden we hulp. Uiteindelijk zijn we één, ik herken jouw leed – het had het mijne kunnen zijn. Ik bied jou wat ik heb gezien dat jij nodig hebt. Zoals we onmiddellijk een kind zouden redden dat in het water valt, zo redden we alle levende wezens waar ons hart naar uitgaat. Als ons hart vol van compassie is, kunnen we niet anders. Net als Moeder Maria van Altijd Durende Bijstand, net als Kwan Yin – altijd reikt ons hart van compassie uit en doen onze handen wat ze kunnen doen. Compassie is het voedsel voor de hopelozen, balsem voor de ziel. Ons warme hart verenigt altijd en verdeelt nooit. Is dit uiteindelijk niet waar het pure leven om draait: om het geven en ontvangen van erkenning, om zien en gezien worden – en het beste geven dat we te geven hebben?

### **Soms komt het niet goed**

Soms kan iemand niet gered worden van de dood. Soms komt het niet goed in het leven. Onze geliefden zijn gestorven, die mensen die hoopvol op pad gingen kwamen om. Mensenlevens worden verwoest door oorlog en terreur. Het verhaal van de kruisiging en de dood van Jezus staat voor ál die verhalen. Ons geloof is niet een geloof van “Alles zal uiteindelijk goed komen”, geen “Als je maar gelooft, komt succes op je pad”. Nee, soms komt het niet goed, mensen gaan dood, Jezus werd vermoord. Laten we niet te snel vooruitspringen naar het verhaal van Jezus’ opstanding, de belofte van leven na de dood – laten we bij dit moment van de dood blijven, wat dat betekent voor ons – de achterblijvers. Op die vrijdag staan die vrouwen daar, in opperste wanhoop, naast hun stervende geliefde, zoon en leraar.

Als we niets kunnen doen, wat doen we dan?

### **Soms, compassie: er gewoon zijn**

De vrouwen bij het kruis zijn er, zo dichtbij als maar kan, ze kunnen niets doen, ze kunnen Jezus niet helpen of redden, maar ze zijn er. De pijn, het onrecht en het lot kunnen ze niet veranderen, daar wakend bij de pijnlijke moord op hun geliefde. Ze zijn er om het te verdragen, zodat ook wij het verschrikkelijke durven verdragen ondanks alle wanhoop die er in ons leeft.

Soms, zoals bij die vrouwen onder het kruis, ziet compassie er zo uit: erbij blijven en verdragen wat onverdraaglijk is. Deze vrouwen dragen compassie in hun hart. Kunnen wij – als we niets kunnen doen – er dan zijn, gewoon er zijn, met compassie in ons hart, in de schaduw van de dood?

Moge dat zo zijn.

### **Pianomuziek**



## **Geloofte aan de mensheid**

Hisamatsu Sin'ichi

Laat ons kalm en evenwichtig ontwaken tot ons ware Zelf  
en mensen worden vol van mededogen;  
Laat ons onze gaven ten volle ontplooien,  
ieder volgens de eigen roeping in het leven;  
Laat ons bewust worden van de doodstrijd,  
persoonlijk en maatschappelijk en de bron ervan onderkennen.

Laat ons de juiste richting ontdekken waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan en  
elkaar de hand reiken,  
zonder onderscheid naar kleur of afkomst,  
zonder onderscheid naar gender of klasse.

Laat ons met mededogen de gelofte afleggen,  
het diepe verlangen van de mensheid  
naar bevrijding van haar ware Zelf  
werkelijkheid te doen worden  
en een wereld te bouwen  
waarin iedereen waarachtig en in heelheid kan leven.

## **Collecte**

*Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze  
gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door  
middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Je kunt  
een bijdrage doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een  
standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen  
inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.*



**Stichting De Duif**

## **Het hart van de viering – delen met elkaar**

Lieve mensen, vandaag hebben we een groot hart in deze viering.  
We delen met elkaar het lief én het leed.

Het lief, de liefde, de compassie en onze bezieling delen we als we brood en wijn delen, in  
navolging van die speciale man, Jezus van Nazareth, van wie we het verhaal over zijn dood  
weer tot ons hebben laten doordringen.  
Wat hij in de wereld zette, zetten wij voort.

Na het breken en delen van brood en wij delen opnieuw,  
en nu delen we ons verdriet en delen we licht, we steken kaarsjes aan – dan zullen we  
onze doden gedenken, onze geliefde doden en alle doden door oorlog en terreur.

We beginnen met de intenties in het groene boek en de intenties van de thuisduiven.

## **Intenties uit het groene boek**

*En mogelijkheid voor de 'zoom-deelnemers' om een intentie uit te spreken.*

### **Lied: Naar jou**

Naar jou sta ik op in de morgen,  
roep ik de uren, bid het licht,  
strompel om water.

Naar jou dorst ik door de middag.  
Lichaam ben ik, ziel, smee ik.  
Met de schaduwen val ik.

Naar jou woel ik in de nacht.  
Slaap je? Raak mij aan,  
dat ik rust vind  
en naar jou opsta in de morgen.

### **Tafelgebed**

Laten we hier en nu de Heilige Geest aanroepen,  
Zij, die mededogen en bezieling schenkt.  
We bieden alle hongerige geesten in de wereld,  
de gestorvenen zowel als de levenden  
én ook de hongerige geesten in onszelf,  
het meest vervullende voedsel aan  
dat ons allen kan redden:  
het voedsel van compassie.

Wij breken het brood en delen de wijn,  
zoals Jezus ons vroeg in het laatste maal met zijn vrienden.  
Iedereen hier aanwezig,  
kom alsjeblieft hier samen,  
en deel jullie zorgen en deel jullie leed.  
Moge dit voedsel al onze honger en dorst stillen.

Laat ons bidden dat al wie deze maaltijd ontvangt,  
bevrijd zal leven in levensvreugde  
en de vervulling daarvan doorgeeft  
aan alle wezens in ruimte en tijd:  
opdat zij allen volledig verzadigd zullen zijn.  
Amen.

### **Nodiging, Delen van brood en wijn**

Komt dan allen naar voren om dit brood en deze wijn te delen met elkaar. Laat het onze honger en dorst stillen opdat we onze levensvreugde zullen delen met allen die wij in ons leven ontmoeten.

### **Pianomuziek**



Afbeelding: Pixabay, Geralt

### **Compassie voor alle zielen – licht en liefde**

*Acclamatie:*

*Keer u om naar ons toe – keer ons toe naar elkaar.*

### **Gebed – Laat ons gedenken**

#### **Uitnodiging voor het eren van alle zielen**

*Acclamatie:*

*Keer u om naar ons toe – keer ons toe naar elkaar.*

#### **Kaarsen en wierook voor alle zielen**

*Acclamatie:*

*Keer u om naar ons toe – keer ons toe naar elkaar.*

#### **Gebed**

Voor al onze geliefden, voor allen naar wie ons hart uitgaat,  
Voor al wie we niet kennen en van wie we weten dat zij in eenzaamheid stierven.  
Mogen zij in vrede zijn.

Laat niemand een ander bedreigen of enig schepsel verachten,  
laat niemand door boosheid, irritatie of haat  
een ander schade berokkenen.

Zoals een moeder waakt over haar kind,  
bereid haar leven te wagen om haar kind te beschermen,  
laten we zo met een onbegrensd hart  
alle levende wezens beschermen  
en heel de wereld kleuren  
met onbelemmerde liefdevolle compassie.

*Acclamatie:*

*Keer u om naar ons toe – keer ons toe naar elkaar.*

## Mededelingen

Lieve mensen, we zijn aan het slot gekomen van deze viering.

Eerst heb ik nog wat mededelingen voordat we het slotlied gaan zingen.

De viering is van de week terug te zien en de overweging na te lezen op onze website.

Morgenavond is er weer de liturgievergadering waarvoor iedereen van harte is genodigd mee te doen. We doen het op zoom en bereiden de viering van 17 november van Noud-Lodewijk van Poppel en de viering van 24 november met Henk Kemper voor.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.15 uur.

Doe mee het zijn inspirerende gesprekken. De zoomlink voor deze avond heb je van de week al ontvangen bij de uitnodiging van deze viering.

Ik nodig u uit om bij te dragen aan ons samenkomen hier, help mee bij het stoelen klaar zetten, iets lekkers bakken voor bij de koffie enz. In de koffiehoeke ligt een intekenlijst. Graag kijken en invullen waar je mee kunt doen.

Vanmiddag is de **jaarlijkse herdenkingswake** voor de vluchtelingen die zijn omgekomen aan de grenzen van Europa, verdronken op zee, omgekomen op land – op weg naar de vrijheid.

De wake is van 15.00-16.00 u. in de Mozes en Aäronkerk. Voorafgaand aan de herdenking zal schrijfster Rosita Steenbeek om 13.30 uur verhalend ingaan op de situatie van vluchtelingen in Europa. Deelnemers aan de bijeenkomst kunnen aansluitend met haar in gesprek. Het voorprogramma vindt plaats in het Huis van Sant' Egidio (Waterlooplein 205, naast de kerk, voormalig Mozeshuis).

En dan natuurlijk is er na de viering een kopje koffie of thee en iets lekkers voor iedereen – om na te praten en door te praten.

### Slotlied: Ik heb lief de aarde

*Petra Kerssies / Tom Löwenthal*

Ik heb lief de aarde en de mensen,  
de Levende, mijn God  
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand.

Ben van mijn gebeente,  
ik fluisterde je naam:  
voor liefde ben je gemaakt.  
Wijzer dan de goden,  
je zal tot inzicht komen,  
onderscheid de onmacht van het kwaad.

Mensen worden oud en grijs,  
geen god die ons in leven laat.  
In pijn en barensnood zijn wij geworden,  
weten van verlies, rouw, dood en verderf.

Wat is wijsheid op een wereld als deze  
waar kinderen sterven, mensen ongelukkig zijn.  
Jij schiep verlangen en dromen en afgrond.  
Jij wakkerde ons verlangen aan.

Kom uit de hemel, scep hemel op aarde,  
doe ons weten van elkaar.

Kom uit je hemel, maak aarde en hemel,  
doe ons leven voor elkaar.

Ik heb lief de aarde en de mensen,  
de Levende, mijn God  
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand.

### **Zegenbede**

Moge de Krachtige en Tedere bij ons zijn  
Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven,

Moge zij ons zachtheid schenken,  
en ons hart openen om vol compassie  
een ander de hand te reiken.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,  
in het leven dat we samen delen.

Moge ons diepste wezen,  
God in ons leven,  
ons daarbij altijd zeer nabij zijn.  
Amen

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en voor een goed gesprek!*

*Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*

*De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:  
[www.deduif.net](http://www.deduif.net)*



## Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag	Voorganger	Agenda
10 november	Natasja Bakker	In de Duif en via Zoom
17 november	Noud-Lodewijk van Poppel	In de Duif en via Zoom
24 november*	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom
1 december	Natasja Bakker en Catrinus Mak	In de Duif en via Zoom
8 december	Noud-Lodewijk van Poppel	Amstelkerk en via Zoom
15 december	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom
22 december	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
24 december 22.00 uur	<b>Kerstavond:</b> Noud-Lodewijk van Poppel en Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom

\*Na de viering is er een vergadering van aangeslotenen  
Voor de laatste actuele informatie, zie [www.deduif.net/agenda](http://www.deduif.net/agenda)

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie [www.opkikker.nl](http://www.opkikker.nl)

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft.

Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck en Hortense Ghijs. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>

Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.

IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website [www.deduif.net](http://www.deduif.net) daar vind je de meest recente informatie. E-mail: [info@deduif.net](mailto:info@deduif.net)