

**17 november 2024**  
*Viering van Schrift en Tafel  
in De Duif en via Zoom*



# **De Levende zegene en behoede u**



Voorganger: Noud-Lodewijk van Poppel  
Lector: Aafje Sluis  
Piano: Irina Ursu-Antonova

## **Openingsgebed:**

Onnoembare,  
wij bidden om de kracht van uw Geest in ons hart.  
Wij keren terug bij onszelf  
en alles wat ons ter harte gaat in deze wereld.

Wij worden stil, om ons hart te openen  
voor schepping en creativiteit,  
voor de stralen van licht en de klank van liefde.  
Schud ons los uit de verkramping van strijd en onrust.

Maak onze adem weer tot levensadem  
en tot bron van moed en zeker weten.  
Geef ons de levende woorden van uw schrift  
ter herkenning en om opnieuw ontmoeting aan te gaan.

Amen.

## **Openingslied: Delf mijn gezicht op**

*H.Oosterhuis / B.Huijbers*

K: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

A: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

K: Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.

Ik heb gezichten, meer dan twee,  
ogen die tasten in den blinde,  
harten aan angst voor angst ten prooi.

A: Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,  
maak mij mooi, maak mij mooi.

K: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

A: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden,  
en zal zichzelf opnieuw verstaan,  
en leven, bloot en onomwonden,  
aan niets en niemand meer ten prooi.

Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,  
maak mij mooi, maak mij mooi.

## **Welkom en inleiding**

*De Levende zegene en behoede u!*

*De Levende doe zijn aangezicht*

*over u lichten en zij u genadig.*

*De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede!*

Een zegenbede die reeds ontelbaar vaak is uitgesproken...

En... Doet dat dan nog iets me jou? Ervaar jij er nog iets bij?

Of gaat het meer het ene oor in en het andere oor weer uit?

En als jij wél iets ervaart bij deze zegen, is dat dan opwekkend of roept het juist weerstand op en cynisme...?

In aansluiting op mijn vorige overweging, waarbij ik stil stond bij ervaringen van eenheid in tijden van verwarring en tevens in aansluiting op de vieringen van Diana en van Natascha en Marijn waarin 'compassie voor alle zielen' en een 'gezond wantrouwen' centraal stonden, leek het me passend om voor deze viering te kiezen voor het thema: De Levende zegene en behoede u...

### Verwarring duurt voort

Want met die verwarring in de wereld is het zeker nog niet afgelopen.

En de grootste verwarring en zorg is daarbij dat we in deze angstwekkende verwarring, onszelf en elkaar kwijtraken. De wens om gezegend en behoed te worden, is dan een welkome beweging.

Ja, ik zeg heel bewust, een beweging.

Een beweging van binnenuit of een beweging aangezet door een levende kracht buiten onszelf, of een beweging in en door een gemeenschap.

Daarover zo meteen meer in mijn overweging en in de bijdrage door Aafje.

Welkom allemaal, Ik viel wat met de deur in huis.

Aangezet door de lezingen die we vandaag weer zullen lezen, aangezet door de liturgievergadering en van daaruit in de voorbereiding met Aafje, wil en moet ik spreken! Woorden spreken die richting geven, houvast, nieuw perspectief en opening van licht in de donkerte. Donkerte in het leven, die we of we willen of niet, heel persoonlijk of meer in het algemeen doormaken.

In navolging van Jezus Christus, de persoon die binnen de Duif onze wegbereider is, gaan we 'tastend in den blinde' weer op zoek naar hoe onomwonden te leven, hoe zichtbaar te zijn en te blijven met die prachtige al dan niet ontmaskerde gezichten van ons.

### Welkom

Dus nogmaals hartelijk, hartelijk welkom.

Welkom in deze gemeenschap van de Duif, zowel hier in de Duif als ook via de zoomverbinding. Voor velen een vast onderdeel in hun leven en voor sommigen voor zo nu en dan en mogelijk ook voor jou: een eerste keer.

Wat een krachtige beweging om hoe dan ook deel uit te maken van deze viering.

Jij plaats jezelf op deze manier op een plek waar je er op mag vertrouwen dat jij precies geraakt en gevoed zult worden door een woord, een zin, een lied of een klank, als een teken van leven.

Een teken van leven wat jou als aanmoediging om voort te gaan op dat soms onbegrijpelijke en verwarrende pad van ons leven. En wat geweldig weer dat het allemaal weer mogelijk is om hier bij elkaar te zijn.

De ruimte is ingericht, de liederen zijn voorbereid, de versterking en de digitale verbindingen zijn weer in orde. En ook de boekjes hebben we weer in onze handen.

En heel fijn om vandaag samen met Aafje voor te gaan.

Fijn om jouw klankkleur toe te voegen aan deze viering.

We gaan zo weer verder zingen, luisteren, bidden, delen in brood en wijn en bovenal gaan we ook stil zijn.

Stil zijn, zodat de God, die wij noemen *Ik-Zal-Er-Zijn*, ons vanuit Haar Liefde, Behoedzaamheid en Goedheid kan bewegen.

## **Stilte**

Lieve God,  
Geef ons een woord,  
een zin  
die onze honger stilt.

## **Lied: De zegen van jouw naam**

*Jannet Delver (naar Hildegard von Bingen/ Mariëtte Harinck)*

Geef ons een woord, een zin  
die onze honger stilt. (2x)

en zie ons aan, zoals een ziende blinde, (2x)

opdat wie vlucht niet hulpeloos vergaat (2x)

en in de nacht de zegen van jouw naam  
niet zal verdwijnen

## **Eerste lezing: Uit de profeet Daniel 3, 13-26**

*Uit de Bijbel in gewone taal*

*De mannen krijgen nog één kans*

De koning werd heel kwaad. Hij liet de drie mannen onmiddellijk halen. Toen ze voor hem stonden, riep hij: 'Is het waar dat jullie mijn goden niet willen dienen? En dat jullie niet knielen voor mijn gouden beeld? Luister, ik geef jullie nog één kans. Straks horen jullie weer muziek van fluiten, harpen en andere instrumenten. Dan moeten jullie knielen en buigen voor het gouden beeld. Maar als jullie dat niet doen, dan laat ik jullie onmiddellijk in de brandende oven gooien. Welke god kan jullie dan nog redden?'

De drie mannen zeiden tegen de koning: 'Voor ons is dat wel duidelijk. De God die wij dienen, kan ons redden uit uw macht. Maar zelfs als hij ons niet redt, dan nog zullen wij uw goden niet dienen. En we zullen ook niet buigen voor uw gouden beeld.'

*De mannen worden in de oven gegooid*

De koning werd nog kwader. Hij keek woedend naar de drie mannen en riep: 'Steek de grote oven aan, en maak het vuur zeven keer zo heet als anders. Bind deze mannen vast met een touw en gooi ze in het vuur.'

Een paar sterke soldaten deden wat de koning gezegd had. De drie mannen werden met hun kleren aan in de oven gegooid. Het vuur was heel heet. De vlammen kwamen zo hoog dat de soldaten verbrandden toen ze de mannen in de oven duwden.

*De koning ziet vier mannen in de oven*

Plotseling sprong de koning op van schrik. Hij riep tegen zijn belangrijkste bestuurders: 'Wij hebben toch drie mannen met touwen vastgebonden en in de oven laten gooien?' En zij antwoordden: 'Jazeker, koning.'

'Maar ik zie vier mannen, niet drie! En ze lopen vrij rond in het vuur,' zei de koning. 'Er is niets met hen aan de hand. De vierde lijkt wel een engel!'

De koning liep naar de deur van de oven. Hij riep: 'Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de allerhoogste God! Kom er snel uit!'

## **Tweede lezing: Psalm 16 / een inscriptie, van David**

Bescherm mij, God,  
Bij jou wil ik schuilen!  
Ik zeg tot de LEVENDE:  
'Mijn machtige ben jij, mijn goed,  
niets gaat boven jou!'  
Ooit zei ik tot wat in de wereld heilig heet:  
'Mchtig is dit.  
Dit is mijn lust en mijn leven.'  
Maar aanpappen met vreemde goden,  
ach, het geeft alleen maar problemen;  
Nooit komt hun naam meer over mijn lippen.  
JIJ, mijn alles; wat mij is toegevallen  
zul jij behoeden.  
Overvloedig ben ik bedeed,  
ik heb het goed getroffen.  
Ik zeg: De LEVENDE is goed,  
geeft me goede raad,  
zelfs 's nachts hoort mijn hart  
wat me te doen staat.  
Ik heb de LEVENDE steeds voor ogen,  
als hij me bij de hand neemt,  
kan me niets gebeuren.  
Daarom ben ik blij,  
jubel het uit, voel me geweldig,  
geen zorgen over lijf en leden.  
Jij geeft mijn leven niet prijs aan de dood;  
Wie jou trouw is, staat niet het graf voor ogen.  
Jij leert mij te gaan de weg van het leven,  
voor je aangezicht is het één en al vreugde,  
goed is het je hand te voelen,  
altijd.

## **Lied: Gij die het sprakeloze bidden hoort**

*H.Oosterhuis / A.Oomen*

Gij die het sprakeloze bidden hoort  
achter de woorden die wij tot U roepen.  
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.  
  
Gij die uw woord in ons hebt neergelegd,  
in den beginne als een bron van weten.  
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.  
  
Wek onze kracht,  
vuur onze hartstocht aan,  
heradem ons dat wij in U volharden.  
Doe lichten over ons uw lieve naam.

*Jezus vertelt dat hij terug zal komen*

Na die verschrikkelijke tijd gebeurt het volgende. De zon wordt donker, de maan geeft geen licht meer. De sterren vallen naar beneden, en alle planeten schudden heen en weer.

Dan komt de Mensenzoon. Iedereen zal hem zien komen op de wolken, als een machtige en schitterende koning. Dan zal hij de engelen over de hele aarde sturen. Zij zullen alle mensen verzamelen die bij de Mensenzoon horen. Overal vandaan, van de hele aarde.'

*Het voorbeeld van de vijgenboom*

Jezus gaf een voorbeeld: 'Het is net als met de vijgenboom. Elk jaar zie je nieuwe bladeren aan zijn takken komen. Dan weet je dat het snel zomer wordt. Dat geldt ook voor de dingen waarover ik verteld heb. Als je die dingen ziet gebeuren, dan weet je dat het einde snel zal komen.

Luister goed naar mijn woorden: Sommige mensen die nu leven, zullen dat nog meemaken. De hemel zal verdwijnen, en de aarde zal verdwijnen. Maar mijn woorden zullen niet verdwijnen.

Niemand weet precies wanneer het gaat gebeuren. Ook de engelen in de hemel weten het niet. En ikzelf ook niet. Alleen God, de Vader, weet het.'

## **Overweging**

In de lezing van de profeet Daniel gaat het over:

Kosten wat het kost, niet buigen voor een afgod en daarmee een omkering teweegbrengen.

En in psalm 16 gaat het over: het mogen en willen schuilen, beschermd willen worden en dan over hoe gezegend en behoed zijn vreugde en levenslust in ons vrij kan maken;

En de evangelielezing lezen we over het zeker weten, dat er, net zoals een vijgenboom in de lente, altijd weer uitloopt, er altijd weer een levende kracht is, die ons in beweging houdt en ons aanzet tot onomwonden leven.

## **Waarachtig leven**

In de lezingen worden we getraakteerd op 'leven', 'zegen', en 'behoedzaamheid'.

Dus ja, allemaal teksten die ons willen aanmoedigen om er echt op te vertrouwen dat er hoe dan ook altijd een vooruitzicht is op een nieuwe beweging, een volgende stap in onze ontwikkeling.

Hoe donker, troosteloos en misschien wel uitzichtloos het in ons leven en in de wereld kan zijn, hou oog, oor en gevoel voor een waarachtig leven.

Naast dat we die vitaliteit natuurlijk kunnen ervaren in de Heilige Geest, kunnen we ook op allerlei andere manier de Levende in ons leven ervaren.

In de liturgie vergadering kwamen verschillende ervaringen voorbij.

Naast het ons behoed weten door Ik-Zal-Er-Zijn, ervaren mensen ook, dat ze behoed worden door de sfeer en geborgenheid van de stad Amsterdam.

Als ik door de stad loop is het: 'Alsof duizend armen mijn omvatten'.

Of je kunt je behoed weten door je maatjes in het leger.

Ook kan behoedzaamheid ervaren worden in het besef dat we onderdeel uitmaken van een groter geheel.

En voor een ander is, zich behoed weten, alleen mogelijk met letterlijk alle deuren dicht. Juist in die verstilling is er een zeker weten van de werkzaamheid van een behoedzame kracht in zichzelf.

### **Jezelf gezegend weten**

Samengevat komt het erop neer, dat we ons, in welke hoedanigheid dan ook, behoed en gezegend mogen weten door (het) leven! Dat geeft houvast, richting en ruimte om werkelijk te zijn wie we zijn.

*Uit psalm 16:*

*8. Ik heb de LEVENDE steeds voor ogen,  
als hij me bij de hand neemt,  
kan me niets gebeuren.*

*9. Daarom ben ik blij,  
jubel het uit, voel me geweldig,  
geen zorgen over lijf en leden.*

In de voorbereiding die ik met Aafje had, kwamen we op een punt dat het natuurlijk heel heilzaam is om je gezegend en behoed te weten.

Ook is het natuurlijk ook heel goed om elkaar te zegenen en te behoeden.

Maar ja, hoe vertalen wij, als Duiven, deze beweging van zegenen en behoeden naar die wereld die in nood en verwarring is?

Daarbij rees de vraag: Hoe zegenend en behoedzaam gaan we om met de kostbare aarde? Die aarde waar we onlosmakelijk mee verbonden zijn en waar van we vaak in onze vervreemding zeggen: 'Die aarde is van ons!'. Terwijl het feitelijk zo is dat wij als mensen nietig onderdeel zijn van deze aarde en de aarde ons gegeven is.

### **Onomwonden woorden**

Er moeten woorden gesproken worden om onomwonden kenbaar te maken dat wij als bewoners van de aarde steeds maar weer luisteren naar onze eigen behoeften en verlangens. Er moeten woorden gesproken worden opdat wij als blinde mensen gaan zien. Gaan zien dat we naar de behoeften en noden van moeder aarde moeten gaan luisteren...

Vandaar dat Aafje zo meteen ook het woord neemt en zal spreken vanuit haar persoonlijke ervaring en overtuiging. Daarbij introduceren we een nieuw aspect binnen het omgaan met onze kostbare aarde. Dit komt voort uit een nieuw initiatief genaamd: Het Besef. Zij belichten de persoonlijke kant van de klimaatcrisis.

Naast het verkleinen van onze alom bekende voetafdruk, is er een streven om onze handafdruk te vergroten.

Dus naast het heel praktische bezig zijn met minder vlees eten, meer hergebruiken, niet of minder vliegen en duurzaam omgaan met energiebronnen, en zodoende onze voetafdruk te verkleinen, is er de uitnodiging om onze handafdruk te vergroten. Het idee daarachter is, we in plaats van van elkaar weg te kijken, elkaar juist de hand reiken.

Door ons met elkaar te verbinden en in die verbinding het besef te vergroten dat wij als mensen onderling en in relatie tot de aarde en de hele kosmos, totaal afhankelijk van elkaar zijn, kan steeds zichtbaarder en voelbaarder worden dat het leven één grote gezamenlijke beweging is!

Onszelf voorspiegelen dat wij er goed aan doen om eerst onze eigen belangen veilig te stellen en dan pas eens om te kijken naar de belangen van de ander en van de wereld, is een grote waanzin!

### **Onlosmakelijke verbondenheid**

Door werkelijk tot ons door te laten dringen, dat we als mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en geschapen zijn uit een en dezelfde Goddelijke bron en niet meer te buigen voor de waanzin van de macht, kunnen we het tij keren.

Vanuit gelijkwaardigheid en nederigheid zullen we ongekende creatieve en originele wegen vinden. Nieuwe wegen die aanzetten tot leven in verbondenheid en vrede.

Uitingsvormen van doen en laten met oog voor elkaar en oog voor de kostbaarheid van moeder aarde.

Het vraagt moed om te gaan onderscheiden in plaats van blijven af te scheiden.

Het vraagt moed er op te vertrouwen, dat op het eerste oog totaal tegenstrijdige belangen, elkaar juist kunnen versterken en uitzuiveren?

Daarbij is het essentieel dat wij als mens, trouw zijn en blijven aan onze eigen waarden. Net zoals de 3 mannen, die letterlijk niet bogen voor de afgod. En ook al moesten ze branden in het zinderende vuur, zij verbrandden niet.

Sterker nog, ze werden gezuiverd en nog heler dan ze als waren, ze werden een sprekend en levend voorbeeld voor anderen en zelfs voor de almachtig gewaande koning.

Keer ons om naar U toe, keer ons om naar elkaar

Dus juist als we ons behoed en veilig, beschermd weten - de 3 mannen door hun geloof in God - zijn we in staat om aan onze schaduwen voor bij te stappen.

We komen terecht in ons innerlijke licht. We komen in contact met een frisse, uitgezuiverde, brandschone levenskracht die vanuit medemenselijkheid tot ander keuzes komt dan de keuzes wie we als mensheid hebben gemaakt vanuit halsstarrigheid en afgoderij.

### **Handafdruk vergroten**

Zegen en behoedzaamheid creëert ruimte voor het goede in ons als mensen!

Dit biedt ons de mogelijkheid om onze handafdruk te vergroten.

*Om de daad bij het woord geeft ik nu graag het woord aan Aafje.*

“Tijdens de voorbespreking van deze dienst merkte ik op dat ik wel een duwtje in de rug zou willen hebben van de Duif om activistisch te worden als het om het milieu gaat. Activisme zoals de straat op gaan vind ik ongemakkelijk, het ligt niet zo in mijn aard

“Tegelijkertijd houdt de opwarming van de aarde me bezig. Zoals we hier zitten zijn de meesten van ons min of meer van dezelfde generatie. Ik vraag me af: hoe laten wij, als we er op enig moment niet meer ben, de aarde achter? We koersen nu af op 3 graden opwarming, anderhalve graad opwarming is al zo ongeveer bereikt. Ik voel me vaak machteloos, het voelt of ik niks kan en wat ik wel kan doen geen impact heeft. Er is



immers veel waar ik geen invloed op heb. Ik vind het moeilijk om hoop te houden en kijk vaak weg.

“Een enkele keer ben ik op de A12 geweest om te demonstreren. Maar is dat genoeg? Hoop op een goede afloop is goed, maar de vraag blijft voor mij: wat kunnen wij zelf doen?”

*Noud-Lodewijk rond de overweging af:*

Mogen we woorden die gesproken zijn ons goed doen!

Amen

## **Pianomuziek door Irina Ursu-Antonova**

### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in de Eeuwige.

Ik geloof dat ik op Hem mag lijken.

Ik geloof in Jezus,

die voor ons geboren, gestorven en verrezen is.

Ik geloof in de bemoedigende kracht van Zijn voorbeeld.

Ik geloof in Zijn altijd aanwezige goedheid voor mij.

Hij houdt mij staande met de handen van anderen,

die mij troosten, steunen en bijstaan.

Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen.

Ik geloof dat er ook altijd mensen zullen zijn,

die naar dat verhaal willen luisteren.

Ik geloof ook, dat de kracht van dit verhaal mensen

bij elkaar brengt en leert inzien wat echte vrijheid is.

Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest,

dat zijn voorbeeld zal inspireren in dit

en het toekomstige leven dat is toegezegd.

Ik geloof in de gemeenschap

die dit geloof wáár probeert te maken.

Samen met Hem en met allen van goede wil

geloof ik in de waarde van mijn leven.

Amen.

## Het hart van de viering – delen met elkaar

### Collecte

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. Je kunt een bijdrage doen door middel van de collecte. Of je kunt een bijdrage doen door de QR-code hiernaast te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is ingevuld, dat kun je naar eigen inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift



**Stichting De Duif**

### Lied: Wat ik gewild heb / Eerste en Laatste

H. Oosterhuis / A. Oomen

Wat ik gewild heb,  
wat ik gedaan heb,  
wat mij gedaan werd,  
wat ik misdaan heb,  
wat ongezegd bleef,  
wat onverzoend bleef,  
wat niet gekend werd,  
wat ongebruikt bleef,  
al het beschamende neem het van mij.  
En dat ik dit was en geen ander,  
dit overschot van stof van de aarde:  
dit was mijn liefde.  
Hier ben ik.

### De intenties uit het groene boek en uit de gemeenschap

#### Dienst van de tafel

#### Lied: Slechts het brood

Tullio Consalvatico; muziek Bernard Huijbers

Slechts het brood dat wij te eten gaven  
zal ons verzadigen.  
Slechts de gevangene die wij verlost  
zal ons bevrijden.  
  
Slechts het gewaad dat wij wegschonken  
zal ons bekleden.  
Slechts de zieke die wij bezochten  
zal ons genezen.  
Slechts het water dat wij te drinken gaven  
zal ons verkwikken.  
Slechts het woord dat leed verzachtte  
zal ons troosten.

## **Nodiging / Breken en delen van brood en wijn**

Elke zondag weer delen wij in de Duif brood en wijn.

Dat doet ons herinneren aan het moment dat Christus wist dat het einde van zijn leven aanstaande was.

In en door zijn lijden en met alle twijfels die Hij ook heeft gehad, had Hij het beseft dat niet Zijn wil, maar de Wil van God, zijn Vader leidend is.

In zijn verrijzenis is de boodschap geopenbaard, dat er leven naar de dood is en dat wij erop mogen vertrouwen dat de Heilige Geest ons steeds weer zal zegenen en behoeden.

Dus als het jou bekrachtigd om deel te nemen aan deze herinnering, ben je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het samen delen in brood en wijn.

En wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, of waar je ook naar op weg bent, iedereen hier in de Duif is uitgenodigd om deel te nemen.

En voor de mensen thuis via ZOOM, weet dat jij in de geest ook verbonden bent met de gemeenschap hier in de Duif.

Wij breken ook voor jou het brood en schenken ook voor jou de wijn. weet je gezegend - / - je staat niet alleen! –

Kom dan... want alles staat gereed.

## **Lied: Gij die een en eeuwig zijt**

Gij die een en eeuwig zijt,  
ver weg, onbeeldbaar God.

Maar in Uw woord dichtbij, doe ons verstaan.

Keer ons om naar U toe,  
keer ons om naar elkaar (3x)

## **Gebed**

*Wij beschermen elkaar*

*Interreligieuze verklaring en oproep n.a.v. de geweldsdaden in Amsterdam op 7 november jl.*

Wij voelen de pijn;

Wij erkennen de verschillen;

Wij veroordelen geweld in alle vormen;

Wij roepen op tot vrede;

Als vertegenwoordigers van verschillende religieuze levensbeschouwelijke organisaties en koepels roepen wij elkaar en onze achterban op om elkaars recht op leven, vrijheid, vrede en veiligheid te verzekeren. En tegen ieder die zich onveilig voelt, zeggen we met woord en daad:

Wij beschermen elkaar!

## **Onze vader**

Onze Vader,  
alom aanwezig in het universum.  
Uw naam zij geprezen.  
Moge het Goddelijk bewustzijn in ons allen neerdalen.  
Zodat uw Wil en de onze gelijk zijn.  
Moge inzicht ervoor zorgen, dat we leren delen.  
Want er is voldoende voor iedereen.  
Moge iedere stap er een van vergeving zijn.  
Moge het ego plaats maken voor dat Goddelijke bewustzijn.  
Zodat er eindelijk vrede zal komen.  
Vrede in ons hele wezen.  
Dat vragen wij U in de naam van Jezus Christus.  
Amen.

## **Afsluiting, mededelingen en dankzegging**

### **Slotlied: Herschep ons hart**

*H.Oosterhuis / T.Löwenthal*

*1.Koor 2.Allen*

Herschep ons hart, heradem ons verstand,  
dat wij elkaar behoeden en doen leven.  
Maak ons tot uw gemeente,  
wees de stem die ons geweten wekt.  
Verberg u niet, verberg u niet.

### **Zegenbede:**

De Levende zegene en behoede u.  
De Levende doe Zijn aangezicht over u lichten  
en zij u genadig.  
De Levende verheffe zijn aangezicht over u  
en geve u vrede

Zegen ons en behoedt ons,  
doe lichten over ons Uw aangezicht  
en wees ons genadig

Zegen ons en behoedt ons,  
doe lichten over ons Uw aangezicht  
en geef ons vrede.

*Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te  
drinken en voor een goed gesprek!*

*Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.*

*De overweging van deze viering is na te lezen op onze website: [www.deduif.net](http://www.deduif.net)*



## Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

24 november*	Henk Kemper	In de Duif en via Zoom
1 december	Natasja Bakker en Catrinus Mak	In de Duif en via Zoom
8 december	Noud-Lodewijk van Poppel	In De Duif en via Zoom
15 december	Jan Meijer	In de Duif en via Zoom
22 december	Diana Vernooij	In de Duif en via Zoom
24 december 22:00 uur	Kerstavond: Noud-Lodewijk van Poppel en Bert van der Meer	In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie [www.deduif.net/agenda](http://www.deduif.net/agenda)

\*Na de viering vindt een Vergadering van Aangeslotenen plaats

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono. Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden. Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C, Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke **2de zondag** van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap gekozen jaardoel: in 2024 is dat ten gunste van de stichting Opkikker. Deze stichting biedt lichtpuntjes aan gezinnen met een langdurig (jong) ziek gezinslid. Dit doormiddel van een Opkikkerdag of Opkikkerweken. Zie voor meer informatie [www.opkikker.nl](http://www.opkikker.nl)

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende 'Duif' hulp nodig heeft. Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad "Het Groene Licht" verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene e-mailadres (zie hieronder).

Iedere eerste en derde **maandagavond** van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: <https://us02web.zoom.us/j/86209078507>  
Informatie bij de coördinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente "De Duif", Utrechtsedwardsstraat 7 1017 WB Amsterdam.  
IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website [www.deduif.net](http://www.deduif.net) daar vind je de meest recente informatie. E-mail: [info@deduif.net](mailto:info@deduif.net)